



MauritiusBode

Mededelingenblad Parochie H. Mauritius Schin op Geul

63^e jaargang / nummer 2 / februari 2025

Pastorie: pastoor Dieteren Hoogbeek 23, 6305 BH Schin op Geul, 06-1241 3034.

Kapelaan Jijomon Oonattu Joy, St. Pieterstraat 22 B, 6301 DR Valkenburg a/d Geul, 06-3407 7860.

Kapelaan Shaiju Selestin, Rijksweg 73, 6325 AB Berg en Terblijt, 06-8753 4599.

Misintenties en berichten t.b.v. de maand maart 2025 s.v.p. opgeven **vóór dinsdag 18 februari, bij José Vd Hove tel. 043-459 2278.**

Opgeven van zieken voor een afspraak:

Mw. Anita Nass-Paffen, tel. 043-459 1647.

IBAN nummer NL89 RABO 0146 6012 46

(t.n.v. R.K. Kerk St. Mauritius Schin op Geul).

Digitale Mauritiusbode: Website: www.kerkschinopgeul.nl

Inhoud

- | | |
|-------------------|---|
| Blz. 2/3 | Woordje van de pastoor |
| Blz. 4 | Diensten in de maand februari 2025 |
| Blz. 5/11 | Korte mededelingen / annonces |
| Blz. 12/13 | Info parochie H Johannes de Doper Oud Valkenburg |
| Blz. 14 | Activiteitenagenda samenwerkende verenigingen |

Oproep koster / kosteres gezocht

Na het artikel in de vorige Mauritiusbode, geschreven door onze kosteres Carla, ontvingen we hierover veel complimenten. Maar nog geen aanmelding voor een nieuwe koster. Mocht u toch interesse hebben, neem dan contact op met José Van den Hove, tel. 043-459 2278.

Woordje van de pastoor

Mijn Kerk verbindt.

Onze kerk verbindt.

Als mensen spreken over godsdiensten, hoor je vaak zeggen dat het juist de godsdiensten zijn die er voor zorgen dat mensen in onmin met elkaar leven, dat heel wat geweld en oorlogen het gevolg zijn van strijd tussen de godsdiensten. Toch moeten we niet vergeten dat het niet de godsdiensten zijn die mensen verdelen, maar het misbruik maken van de godsdiensten om mensen tegen elkaar op te zetten in de strijd om macht.

Het woord 'religie' komt van het Latijnse woord 'religere' hetgeen betekent: bij elkaar brengen. Het is dus wezenlijk de taak van religie om mensen te verbinden.

Onze Kerk verbindt: wij zijn door de Kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We verbinden ons, vanuit de traditie, met elkaar in geloof, in de zorg voor elkaar, als een houvast in en voor ons leven.

Juist in onze maatschappij, die vaak getypeerd wordt door individualisme, een maatschappij waarin het steeds vaker: 'ieder voor zich' lijkt te zijn, ervaren wij een steeds grotere behoefte aan verbondenheid.

Het is altijd de kracht van een dorp geweest dat mensen in verbondenheid met elkaar leefden en mede dankzij een bloeiend verenigings- en parochieleven in vreugde en verdriet het leven met elkaar deelden. Helaas zijn we deze verbondenheid voor een gedeelte kwijtgeraakt, maar zien we juist in onze dagen dat er steeds meer behoefte ontstaat aan een leven in verbondenheid en oprechte zorg met en voor elkaar.

Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar.

Daar waar steeds meer mensen aandacht en steun nodig hebben, strekken wij onze handen naar hen uit. De kerk is de plek waar God zich aan ons verbindt en door ons aan de wereld waarin wij leven.

Het is altijd de kracht van de plaatselijke parochiegemeenschap geweest die het zorg dragen voor elkaar, de verbondenheid met elkaar, het verenigingsleven, bevordert en gestimuleerd heeft. Wij zijn dan ook heel veel dank verschuldigd aan allen die in de loop der jaren onze parochie een warm hart hebben toegedragen.

En nu is het onze beurt om die geschiedenis van verbondenheid vanuit de traditie om te zetten in een toekomst.

Want als wij het niet doen, wie dan wel? Het is aan ons de taak ervoor te zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen en iedereen die in de toekomst op zoek gaat naar een houvast, naar verbinding, terecht kan in de Kerk, de plaatselijke kerk: de parochie.

Het is dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers, dat wij hier ter plekke een parochiegemeenschap kunnen zijn waarin zorg voor elkaar, het met elkaar leven in verbondenheid in het vieren en gedenken, in het stimuleren van het verenigingsleven, in het er zijn voor elkaar, gestalte kan krijgen. Daar kunnen wij al deze vrijwilligers alleen maar bijzonder dankbaar voor zijn. In een maatschappij waarin steeds meer verwijdering lijkt te ontstaan, waarin steeds meer mensen van elkaar lijken te vervreemden, zijn wij als Kerk, als religie, geroepen mensen samen te brengen: samen open te staan voor wat mensen ten diepste met elkaar verbindt en daaraan gestalte te geven.

Juist nu er een toenemende behoefte is aan verbondenheid met elkaar, kan en mag onze plaatselijke parochiegemeenschap niet verdwijnen.

Het is onze kerk die verbindt!

Pastoor Constantijn Dieteren.

Bezoek bisschop aan federatie

Graag nodigen wij alle parochianen uit om, samen met ons en het hele dekenaat kennis te maken met de nieuwe bisschop: Ron van den Hout. Kennismaken kan na de

*Heilige mis op woensdag 19-02-25 om 19.00 uur
in de St. Monulphus en Gondulphuskerk in Berg en Terblijt,
waarin Bisschop Cornelis voorgaat.*

In de Mauritiusbode van april zullen wij verslag doen van het bezoek van Bisschop van den Hout aan onze federatie en het dekenaat Gulpen.

Voor wie graag een mis van de bisschop bijwoont en verhinderd is op woensdag: de bisschop gaat eveneens voor in de Heilige mis op donderdag 20-02-25 om 19.00 in de St. Petruskerk in Gulpen.

Pastoor Dieteren, Kapelaan Shaiju en Kapelaan Jijo.

Diensten in de maand februari 2025

Zondag 2 februari 4^e Zondag Kerkelijk Jaar.

**Opdracht van de Heer. Viering Maria Lichtmis met
kaarsen zegening en na de H. Mis Blasiuszegen**

1^e Lezing: Maleachi 3, 1-4 *Evangelie: Lucas 2, 22-32*

10.00 uur: pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders
Mariet en Jan Teneij-Souren (*c. begr.*)

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door harpiste Pauline Nieuwenhuijs

Zondag 9 februari 5^e Zondag Kerkelijk Jaar

1^e Lezing: Jesaja 6, 1-2a, 3-8 *Evangelie: Lucas 5, 1-11*

10.00 uur: 1^e jrd. Jo Straaten
José Straaten-Weusten (*c. begr.*)
André Bemelmans b.g.v. zijn verjaardag (*c. buurt*)
Hub Smeets (*c. begr.*)

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door de Haelese Hofzenger

Zondag 16 februari 6^e Zondag Kerkelijk Jaar

1^e Lezing: Jeremia 17, 5-8 *Evangelie: Lucas 6, 17, 20-26*

10.00 uur: 3^e jrd. pastoor Jan Cuijpers
Pastoor Piet Benders
5^e jrd. Lies Leenders-Thoma
Jo Leenders
Josef Berg (*c. begr.*)
ouders Bemelmans-Schreurs b.g.v. verjaardag en zn. Harry

Woensdag 19 februari

19.00 uur: H. Mis in de St. Monulphus en Gondulphuskerk in Berg en
Terblijt, waarin Bisschop Cornelis voorgaat

Donderd. 20 februari

19.00 uur: H. Mis in de St. Petruskerk te Gulpen,
waarin Bisschop Cornelis voorgaat

Zondag 23 februari 7^e Zondag Kerkelijk Jaar

1^e lezing: Samuel 26, 2. 7-9, 12-13, 22-23 *Evangelie: Lucas 6, 27-38*

10.00 uur: 8^e jrd. Tiny Slangen-van den Hove
Jo Sijstermans en overleden familie

Korte mededelingen / annonces

Terugblik op de Kerstperiode

Bijna 700 parochianen en gasten hebben de vier vieringen tijdens de kerstdagen bezocht. Dankzij de inzet van kinderen tijdens de gezinsmis, de nachtmis opgeluisterd door Mannenkoor Inter Nos, de hoogmis opgeluisterd door onze fanfare en tweede kerstdag met Die Moselsänger, waren het mooie en sfeervolle vieringen.

Dit alles in een prachtig versierde kerk.

Men moet zich realiseren dat alle activiteiten voorbereid moeten worden. De muziekverenigingen moeten repeteren, de liturgie moet voorbereid worden. Kinderen gevraagd worden en allerlei attributen verzameld worden.

Begin december is begonnen door een vaste groep vrijwilligers met de opbouw van de grote kerststal, die op twee en een halve dag werd opgebouwd. Daarvoor werden kerstbomen gekocht en materiaal opgehaald, een steiger opgezet achter in de kerk om alle kerstspullen vanuit de toren naar beneden te verplaatsen. In de hal werd de kleine gebreide kerststal opgezet en mooi versierd. Voor de versieringen aan de zuilen en aan en rond de altaren moesten we dit jaar op zoek gaan naar een nieuwe vrijwilliger omdat Wim Knoren deze creatieve taak om gezondheidsredenen niet meer kan vervullen. Wim heeft jarenlang de versieringen voor Kerstmis, Pasen en Pinksteren keurig netjes verzorgd.

Wij willen hem dan ook langs deze weg bijzonder bedanken hiervoor.

Vervolgens is Ben Custers bereid gevonden de taak van Wim over te nemen en dat is hem prachtig gelukt. Daarna komt de poetsploeg in actie.

Op 6 december bij de start van de Kribkeswandeling was de kerk piekfijn in orde. De kerk was, tussen 6 december en 5 januari, op 25 dagen ongeveer 70 uur open en er zijn 1900 bezoekers geweest. De bezoekers kwamen uit alle delen van ons land en uit de grensgebieden. Wij mochten veel lof ontvangen over onze kerk, de prachtige kerststal, de uitbundige versieringen, de warme sfeer en dat het allemaal zo netjes was. In de laatste week van januari moet dit alles weer afgebroken worden en opgeborgen en de poetsploeg kan weer beginnen. Wij zijn dan ook heel veel dank verschuldigd aan de vele vrijwilligers die dit alles met veel liefde en een groot hart hebben gedaan.

Werkgroep Ziekenbezoek bedankt

Langs deze weg willen wij de Werkgroep Ziekenbezoek van onze parochie, eens hartelijk bedanken voor de leuke zelf gemaakte attenties die we meerdere keren per jaar ontvangen. Zo was er afgelopen Kerstmis weer een leuke kerstbal. Met Palmzondag ontvingen we een Palmpassen kruis, dit wordt door ons erg gewaardeerd, te weten dat er mensen zijn die zich de moeite doen en hun vrije tijd beschikbaar stellen om diegene die het moeilijk hebben een hart onder de riem te steken.

Nogmaals hartelijk dank, Jan en Annie Bouwens-Van den Hove.

Vasteloavends museum Kirchroa

Bij het lezen van bovenstaande kop zult u beslist denken wat moeten we daar nu mee in Schin op Geul. Vasteloavond vieren we bij de Waterratte, wat heeft Kirchroa daar dan mee te maken.

Heel veel...ná het overlijden van Emeritus pastoor Frans Mol mhm en pastoor Jan Cuijpers mochten wij van hun families een aantal persoonlijke bezittingen ontvangen waaronder ook de vele onderscheidingen die zij kregen van de “kleine” als de “grote” Waterratte. Eén van onze vrijwilligers kwam op het idee deze te schenken aan het Vasteloavends Museum in Kerkrade. Daar waren ze hartstikke blij met dit gebaar. “Ook in het Heuvelland wordt volop carnaval gevierd terwijl het museum maar over een kleine collectie museumstukken beschikt uit deze regio. Hoe meer, hoe liever” aldus een conservator van het museum. Dat dit museum een bezoekje waard is kunnen wij alleen maar bevestigen. Mooi om te zien hoe carnaval gevierd wordt in de hele Euregio. Voor meer info zie hun website: <https://vasteloavends-museum.nl/>

Bedevaart naar Rome

In het hart van het jubeljaar maken honderden Nederlandse pelgrims een bedevaart naar Rome. De gezamenlijke bedevaart van de Nederlandse bisdommen vindt plaats in de meivakantie van 27 april tot en met 2 mei. De deelnemers bezoeken de graven van de apostelen en kunnen zelf door de Heilige Deur gaan. Meer informatie over de Nationale Bedevaart naar Rome is te vinden op www.huisvoordepelgrim.nl

Haelese Hofzengers

Op zondag 9 februari wordt de H. Mis om 10.00 uur opgeluisterd door de Haelese Hofzenger. Wie zijn deze groep zangers?

De Haelese Hofzengers (HHZ) is een koor uit het Midden-Limburgse Haelen (gem. Leudal) en is op 09-09-1984 opgericht en bestaat daarmee inmiddels 40 jaar. Doelstelling destijds was het luister bij zetten van de Haelese Vasteloavendj en daar is het de eerste jaren ook bij gebleven.

Uit die periode stamt ook de afgebakende omvang van het seizoen van de HHZ en dat is in al die jaren niet veranderd. Wij starten ieder jaar op de eerste donderdag van september met onze wekelijkse repetities (de eerste jaren van ons bestaan bleven de repetities beperkt tot een keer in de twee weken op zondagmorgen) en wij sluiten ons seizoen af op Vastelaoveszunnig. Vanaf dat moment gaan wij in principe tot en met augustus met zomerreces. Al vrij snel bleven onze publiekelijke activiteiten niet alleen beperkt tot de Vastelaovendj in eigen dorp, maar werden wij ook gevraagd in de ons omringende dorpen om ook daar optredens te verzorgen voor b.v. De Zonnebloem, Senioren Verenigingen, Verzorgings- en verpleeghuizen en zeker niet te vergeten St. Joseph in Heel, onderdeel van Stichting Daelzicht, en in de volksmond St. Joep genoemd. Ook de jaarlijkse Vastelaovesmés, waarin onze en nu jullie pastoor Constantijn Dieteren een belangrijke rol heeft vervuld, mogen wij in dit rijtje zeker niet vergeten en aanmerken als een van de jaarlijkse hoogtepunten. Inmiddels omvat ons "werkgebied" hoofdzakelijk Midden- en Noord-Limburg. Ons repertoire bestaat, naast een aantal Kerkelijke liederen, uit louter Limburgstalige muziekstukken, waarbij wij kunnen putten uit een rijk gevulde portefeuille waaruit wij vanaf medio oktober tot halverwege januari een keuze maken uit ons standaard repertoire en vanaf medio januari tot en met de Vastelaovendj uit ons Vastelaoves repertoire waarmee wij middag- en/of avondvullende optredens verzorgen.

De HHZ bestaat zoals gezegd inmiddels 40 jaar en een aantal leden zijn er vanaf den beginne bij en die hebben afgelopen september dan ook hun 40-jarig jubileum gevierd. Logisch gevolg is, dat de gemiddelde leeftijd van onze groep op 70 jaar ligt waarbij die ook nog eens in positieve zin wordt beïnvloed door onze twee jongelingen. U bent van harte uitgenodigd op zondag 9 februari in de H. Mis om 10u in de kerk.

55+ Zitting CV de Waterratte dinsdagmiddag 25 februari

Op dinsdagmiddag 25 februari a.s. organiseert carnavalsvereniging de Waterratte voor alle 55+'ers van ons dorp de jaarlijkse 55+ Zitting. Om 13:33 uur begint in gemeenschapshuis 't Geboew een gezellige carnavalsmiddag met een gevarieerd programma. De optredens worden verzorgd door buuttereedner Peter Vaassen, zanggroep Op Good Gelök, jeugdaccordeonist Sepp van Berlo, zangduo Fenna & Kai, mannenkoor Inter Nos, dansgroep Club77, Sjinse Oud Prinse en het dansmarietje van CV de Waterratte en Club77. De alom bekende zangeres Marjolein Heijltjes staat garant voor een spetterende finale. De entree bedraagt € 8,50 per persoon. Ontvangst met koffie en vlaai. Kaartverkoop: de voorverkoop vindt plaats op zondag 9 februari van 12:00 uur tot 14:00 uur in Gasterie in gen Dörp. Aansluitend – indien voorradig – uitsluitend online op cvdewaterratte.nl Het aantal dagkaarten is beperkt. Wees er dus snel bij!

Ziekenbezoek CV de Waterratte

Prins Martijn II en prinses Milenka van het Waterratteriek en hun gevolg zullen in de week vóór carnaval een bezoek brengen aan de zieken van Schin op Geul en Oud-Valkenburg die thuis, in het ziekenhuis, kliniek of verzorgingshuis verblijven. Mochten er dorpsgenoten zijn die kort geleden ziek zijn geworden en waarvan de carnavalsvereniging (nog) niet op de hoogte is, neemt u dan contact op met het secretariaat via secretaris@cvdewaterratte.nl

Huispaaskaars

Net als voorgaande jaren is het weer mogelijk om een huispaaskaars te bestellen. U kunt weer kiezen uit vier maten kaarsen, in 2 modellen. De prijzen zijn gelukkig gelijk aan de prijzen van vorig jaar.

Model Kruisbalken door lappen bijeen gebonden. Model Rood Kruis met witte vredesduif. Verkrijgbaar zijn; A & H (6,5 x 20 cm.) € 14,-, B & G (7 x 25 cm.) € 20,-, C & F (7,5 x 30 cm.) € 28,- en D & E (8 x 40 cm.) € 40,-. Voor degenen die hierin geïnteresseerd zijn ligt in het voorportaal van onze kerk tot 24 maart een intekenformulier om zo'n kaars te bestellen. Wanneer u hier uw naam invult ontvangt u vóór Pasen uw eigen huispaaskaars. Bestellen kan ook telefonisch en wel bij José Van den Hove-Pluijmaekers, 043-459 2278, of via onze website: www.kerkschinopgeul.nl Hier is ook een afbeelding te zien van de kaarsen.

Pater Rogier van Rossum overleden

Pater Rogier van Rossum is op 6 januari 2025 in de leeftijd van 89 jaar overleden in het verzorgingshuis Mater Dei te Breda. Pater van Rossum is onder de ouderen van ons een bekende naam en we bewaren mooie herinneringen aan hem.

Hij trad in 1955 toe tot de Congregatie van de Heilige Harten en werd in 1958 op de Cauberg te Valkenburg tot priester gewijd.

Na zijn werkzaamheden in verschillende missiegebieden voerde hij van 1977 tot 2000 zijn belangrijkste taken en activiteiten uit in Nederland. Hij was docent, decaan en rector aan de HTP en UTP te Heerlen en daarmee ook een collega van onze professor Jan Bosch. Pater van Rossum was in deze periode regelmatig voorganger in onze parochie. Na het plotselinge overlijden van pastoor Piet Benders in 1992 heeft hij meer dan een jaar op toerbuurt de vieringen verzorgd. Totdat pastoor Jan Cuijpers op 1 december 1993 deze taak van hem overnam. Pater Rogier van Rossum was erg vriendelijk met een moderne kijk op het leven. We zijn hem dan ook veel dank verschuldigd en wensen hem, dat hij mag rusten in vrede.

Actie Kerkbalans: blijf ons steunen

Doop, huwelijk, jubilea, begrafenis: op alle belangrijke momenten in het leven is de kerk present. Tijdens alle zon- en feestdagen opent de kerk haar deuren. En is er in ons dorp iets gaande, dan probeert de parochie erbij te zijn. Dat zijn de zichtbare momenten.

Maar als parochie doen we zo veel meer: aandacht voor de zieken, eenzamen een hart onder de riem steken, rouwenden troosten of mensen die het niet makkelijk hebben - voor zover mogelijk - een helpende hand toesteken. Dat is allemaal niet zo zichtbaar. En dat hoeft ook niet, maar we doen het wel. Waarom? Omdat Jezus heeft gezegd: "Wat je voor de minsten der mijnen hebt gedaan, heb je voor mij gedaan".

We doen het graag en vanuit ons hart. Maar al dat werk, kost wel geld. Geld dat door de parochianen bij elkaar gebracht moet worden. Samen vormen we de Kerk. Met uw hulp kunnen we al dat goede werk nog vele jaren blijven doen. Steun ons en doe mee aan de kerkbijdrage.

Bij voorbaat dank aan alle deelnemers.

Foto Dorpskalender februari 2025



Op de foto: 1. Rik Hodiamont, 2. Dominique Steijns, 3. Esther Honings, 4. Marnix Koster, 5. Anke van Weersch, 6. Vera Baadjou, 7. Menno Hodiamont, 8. Roel van Weersch, 9. Erik van Kempen, 10. Floris van Noort, 11. Linsey van den Hove.

De Poetekapel van Fanfare Sint Cornelius tijdens de carnavalsoptocht van 1998. Carnaval en muziek zijn een twee-eenheid. Carnaval vieren zonder muziek is dan ook ondenkbaar. De dans van het dansmarieke, polonaise lopen, de carnavalsoptocht, de carnavalszitting, de prinsen-proclamatie; enkele voorbeelden van carnavalsactiviteiten die omlijst worden met muziek. Liedjes die ofwel extra voor de carnaval gecomponeerd en geschreven zijn of er wordt gehost en gesprongen op bestaande muziek uit allerlei muziekgenres zoals popmuziek, house en zelfs muziek uit opera's. Om de carnavalsactiviteiten muzikaal te ondersteunen werden in de vijftiger jaren van de vorige eeuw muziekgroepen opgericht die alleen met de carnaval actief waren. Het waren veelal vriendengroepen, families, carnavalsgekken of muzikanten uit de plaatselijke harmonie of fanfare die het leuk vonden om samen muziek te maken tijdens de carnavalsdagen of carnavalsactiviteiten.

En zo werden er op veel plaatsen in Limburg hermeniekes, joekskapellen of sjpaskapellen opgericht. Omdat carnaval en drank onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn is dat ook zo met de muziek van de “hermeniekes” en zo werd de naam al gauw veranderd in “de zaate hermenie”. De naam is vaak ook een verwijzing naar de kwaliteit van de gemaakte muziek, want de nadruk ligt niet op het goede spel maar op de gezelligheid om samen muziek te maken. Het motto van de zaate hermeniekes was dan ook “zonger drank geine klank”. Gezelligheid staat voorop en iedereen moet mee kunnen doen. Naast blaasinstrumenten, zoals trompetten, tuba’s, trombones en saxofoons wordt de muziek van de zaate hermenie ondersteunt door ritmische instrumenten zoals trom, dikke trom, bekkens, tamboerijn en de zelfgemaakte schellenboom of schellenraam. Zoals gezegd, iedereen moet mee kunnen doen: van jong tot oud en van leek tot geoefend muzikant. Samen muziek maken tijdens de vastelaovend in een kleurrijk carnavalspakje.

In 1996 en 1997 maakte de Zaaate Hermenie “de Poetekapel” deel uit van de Sjinse Vastelaovend. Dit muzikale gezelschap bestond voornamelijk uit een groot aantal leerlingen van fanfare St. Cornelius. Ze werden ondersteund door een aantal enthousiaste ouders, waaronder Will van Kempen, die de leiding nam bij het naaien van de kostuums: paarse voor de jongens en roze voor de meiden. Sjef Baadjou uit Walem bouwde in zijn garage een grote box waarmee de Poetekapel de optocht van 1996 trotseerde. Naast hun optreden in de optocht, zorgde deze zaate hermenie ook voor de muzikale omlijsting tijdens de spaarclubavond in café A ge Pannes en het uitgeleide van de prins en het teruggooien van de waterrat in de Geul, het symbool van de Sjinse Vastelaovend, op carnavalsdinsdag. Schin op Geul heeft in de loop der jaren maar liefst vier zaate hermeniekes gekend: de Geultröters, de Poetekapel, Akseptabel Gesjavel en de Qnalkapel. Deze groepen hebben elk op hun eigen manier bijgedragen aan de rijke carnavalscultuur en het feestelijke karakter van de regio, waarbij ze de gemeenschap samenbrachten met hun muziek en gezelligheid. Hun inzet en enthousiasme zorgden voor onvergetelijke momenten tijdens de Vastelaovend, een traditie die in Schin op Geul nog altijd springlevend is.

Parochie H. Johannes de Doper Oud Valkenburg

Postadres: Oud Valkenburg 23 6305 AA Schin op Geul

Pastoor: Constantijn Dieteren, 06-1241 3034

Kapelaan Jijomon Oonattu Joy, 06-3407 7860

Kapelaan Shaiju Selestin, 06-8753 4599

Contactpersonen voor kerkbestuurszaken:

Algemeen: Hr. Huub Gerekens
tel. 06-5342 5028

Administratie kerkhof: Hr. Jo & mw. Rita Wachelder
tel. 043-321 6357

Opgeven misintenties: Mw. Paula Gerekens
tel. 043-459 1207

Bankrekeningnummer: NL23 RABO 0146 6011 73

Misintenties t.b.v. de maand maart 2025 kunt u opgeven

vóór dinsdag 18 februari



Diensten in de maand februari 2025

Zaterdag 1 februari Opdracht van de Heer in de Tempel
(Maria Lichtmis)

Tijdens de H. Mis, kaarsenwijding. Na de H. Mis, Blasiuszegen

19.15 uur: Henk Vankan

Zaterdag 8 februari Vooravond 5^e Zondag Kerkelijk jaar

19.15 uur: Voor opgegeven intenties

Zaterdag 15 februari Vooravond 6^e Zondag Kerkelijk jaar

19.15 uur: Elly en Mathias Bartels-van Liebergen

Deze H. Mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans

Zaterdag 22 februari Vooravond 7^e Zondag Kerkelijk jaar

19.15 uur: Jan Nix en John Habets v.w. buurt

Deze H. Mis wordt opgeluisterd door organist Chris Wouters



Korte mededelingen voor Oud Valkenburg

Hartelijk dank aan de tien vrijwilligers die meehielpen de kerstversieringen in onze kerk aan te brengen en de kerk te poetsen, en vrijdag 10 januari alles ook weer keurig opruimden en voor een jaar opborgen.

Burgerlijke stand van de parochie

Overleden: 6 januari José Roosendaal-Rohs (72 jaar)

Heiligdomsvaart in Maastricht

In Maastricht is 2025 het jaar van de Heiligdomsvaart. Deze vindt plaats van 12 tot en met 22 juni onder het motto 'Wees een bruggenbouwer'. Als voorbereiding hierop zijn er de komende maanden al diverse activiteiten. Zo verschijnt er een stripverhaal, wordt er elke maand een youtubefilmpje gepubliceerd, zijn er voorbereidingsconcerten en buurtmaaltijden en vanaf half maart een expositie over pelgrimeren.

Ook de reeks 'bruggenbouwerlezingen' loopt door. Deze is in het najaar al begonnen en de komende maanden zijn er nog vier lezingen: over 'Duurzame bruggen in een veranderend klimaat' (op 12 februari door Peter Glas), over paus Franciscus als bruggenbouwer (op 12 maart door Paul van Geest) en over 'Open of dichte bruggen naar de jeugd' (op 9 april door studentenpastor Petra Körmeny) en over 'Sint-Servaas en andere bruggenbouwers in Limburg' (op 14 mei door Peter Nissen).

Kijk voor alle evenementen op www.heiligdomsvaartmaastricht.nl

<p>Activiteitenagenda voor de maand februari 2025 van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul</p>

- | | | |
|----------------------|-----------------|---|
| wo. | febr. | : Iedere woensdag (14-16u) ‘Open Bieb’ in ’t Geboew |
| do. | febr. | : Iedere donderdag (14-16u) ‘Breicafé’ in ’t Geboew |
| zo. | 2 febr. | : Viering Maria-Lichtmis, H. Mis 10.00u, deze wordt opgeluisterd door harpiste Pauline Nieuwenhuijs |
| di. | 4 febr. | : Algemene ledenvergadering CV de Waterratte |
| zo. | 9 febr. | : H. Mis 10.00u, deze wordt opgeluisterd door de Haelese Hofzenger uit Haelen |
| zo. | 9 febr. | : Voorverkoop kaarten 55+ Zitting CV de Waterratte (op 25 februari), van 12.00u tot 14.00u bij In gen Dörp |
| do. | 13 febr. | : Wijk-boa inloopspreekuur in ’t Geboew van 15.00 tot 16.00u, voor vragen en meldingen |
| za. | 15 febr. | : Computerclub Houthem van 14-16u inloop Club-dag in de Hoeskamer van de Holle Eik, Houthem, graag aanmelden. E mail: will041054@gmail.com |
| za. | 15 febr. | : Sjsparclubavond Gasterie In gen Dörp vanaf 20.11u |
| wo. | 19 febr. | : H. Mis in de St. Monulphus en Gondulphuskerk in Berg en Terblijt, waarin Bisschop Cornelis voorgaat |
| do. | 20 febr. | : H. Mis in de St. Petruskerk te Gulpen, waarin Bisschop Cornelis voorgaat |
| vr. | 21 febr. | : Aw Wieverbal in Gasterie In gen Dörp vanaf 20.11u |
| zo. | 23 febr. | : Mennekestrefte in Café Trattoria ’t Graefke, vanaf 11.11u |
| di. | 25 febr. | : 55+ Zitting CV de Waterratte 13.33u in ’t Geboew |
| 26 - 28 febr. | | : Ziekenbezoek Prins Martijn II en Prinses Milenka |
| vr. | 28 febr. | : Seniorenraad Filmvoorstelling 14.00u in ’t Geboew |
| vr. | 28 febr. | : Lempkesoptocht vanaf de Hoogbeek om 19.11u, aansluitend afterparty in ’t Geboew, aanmelden kan via lempkesoptocht@cvdewaterratte.nl |

<p>Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen tot uiterlijk 18 februari as. worden opgegeven bij de redactie:</p>
--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • mw. José Van den Hove-Pluijmaekers, Valkenburgerweg 142 A, 6305 EB Schin op Geul, tel: 043-459 2278. • mw. Marieta Vanmechelen-Verhoeven, Hoogbeek 2 B, 6305 BH Schin op Geul, tel: 043-459 2989. E-mail: secretaris@kerkschinopgeul.nl |
|---|