



MauritiusBode

Mededelingenblad Parochie H. Mauritius Schin op Geul

62^e jaargang / nummer 10 / oktober 2024

Pastorie: pastoor Dieteren Hoogbeek 23, 6305 BH, Schin op Geul, 043-459 1233, wanneer dringend 06-1241 3034.

Kapelaan Jijomon Oonattu Joy, St. Pieterstraat 22 B, 6301 DR Valkenburg a/d Geul, 06-3407 7860.

Kapelaan Shaiju Selestin, Rijksweg 73, 6325 AB Berg en Terblijt. 06-8753 4599.

Misintenties en berichten t.b.v. de maand november s.v.p. opgeven **vóór dinsdag 15 oktober 2024, bij José Vd Hove tel. 043-459 2278.**

Opgeven van zieken voor een telefonische afspraak:

Mw. Anita Nass-Paffen, tel. 043-459 1647.

Mw. Maria Dirks-Ladenstein, tel. 043-459 1818.

IBAN nummer NL89 RABO 0146 6012 46

(t.n.v. R.K. Kerk St. Mauritius Schin op Geul).

Digitale Mauritiusbode: Website: www.kerkschinopgeul.nl

Inhoud

Blz. 2	Woordje van de pastoor
Blz. 3	Allerzielenviering
Blz. 4/5	Diensten in de maand oktober 2024
Blz. 6/12	Korte mededelingen / annonces
Blz. 9	Burgerlijke stand
Blz. 13	Info parochie H. Johannes de Doper Oud-Valkenburg
Blz. 14	Activiteitenagenda samenwerkende verenigingen

Woordje van de pastoor

Herfst gepeins

Ik heb in een herfstbos lopen genieten. En ik heb me voorgenomen dat dit jaar vaker te gaan doen. Want de herfst is toch een prachtig seizoen, zeggen we tegen elkaar. Hoewel er een uitnodiging ligt om ‘in dit nare najaar’ mee te reizen naar een zonvakantie. De meningen zijn verdeeld.

Die tegenstrijdigheid kom ik ook in mezelf tegen. De overvloed aan kleurenpracht, de rijkdom van de bladeren, de vruchten die je plukken kunt om te verwerken tot jam voor de winter en die energie geven voor die dagen. Daartegenover die andere kant: de zekerheid dat elk blad een voorbode is van bederf, van onomkeerbaarheid.

De herfst hoort bij mij. In mijn leven van alledag, in mijn lichaam en in mijn gezondheid zitten herfst- dagen. ”Als ik niks doe, kan ik nog alles.” Zegt een wijzere oudere die zich per scootmobiel door ons dorp beweegt. Je hoort in zijn cynische statement dat hij al heel wat ingeleverd heeft en dat hij weet dat de lente ver achter hem ligt. “Alles wat je krijgt, mag je houden.” Zegt een ander.

Op den duur helpt het niet meer om de herfstbladeren die vallen op te vegen. Er komen er steeds meer bij en de tijd dat je dat proces dacht stil te kunnen zetten, ligt achter je. Dan toch maar verder, struinend over overvolle paden. En geniet er maar van, nu het nog kan, want je weet dat het stuk dat je hebt afgelegd langer is dan de weg voor je.

Wat ik merk: dat velen in deze fase meer oog hebben voor de dingen, er langer bij stil kunnen staan en er op een nieuwe manier van kunnen genieten. De prachtige paddenstoelen op een herfstwandeling. Het lijkt ook alsof je met het klimmen van de jaren meer overzicht over je leven krijgt. En vaak zie je – omkijkend naar wat is geweest – je leven in een ander licht. De uitschieters, de gouden randjes en de zwarte dagen worden door de avondzon verzacht. Herinneringen van vroeger, oud en versleten, krijgen de waarde van antiek. Voor wie het wil zien.

Pastoor Constantijn Dieteren, naar een tekst van Adri Verweij.

We gedenken op 27 oktober in het bijzonder:

IN MEMORIAM

Gerrit van Wissen	14-09-2023
Wiel Coemans	21-09-2023
Peter Cuijpers	01-10-2023
Annie Weusten-Frissen	19-10-2023
Jef Maessen	20-11-2023
Josef Berg	03-12-2023
Gerda Caubo-Mertens	12-12-2023
Sophie Pasmans-Maessen	14-12-2023
Trees Heijenrath Bemelmans	28-12-2023
Wiel Becker	02-01-2024
Fer Duijzings	05-01-2024
Petra Caubo	24-01-2024
Ietje Hamers-Pleijers	26-01-2024
Jo Straaten	09-02-2024
Ger Dautzenberg	16-03-2024
Guus Smeets	20-03-2024
André Bemelmans	30-03-2024
Huub Smeets	07-04-2024
Mia Coumans-Boreas	16-04-2024
Hein Toussaint	20-04-2024
José Straaten-Weusten	06-05-2024
Annie Bosten-Ackermans	20-05-2024
Charles Rutten	19-06-2024
Bertha Odekerken-Leunissen	23-06-2024
Wim Pasmans	05-07-2024
Mia Wouters-Schoonbrood	08-07-2024
Mariet Smeets-Roumen	12-08-2024

Allerzielenviering

Op **zondag 27 oktober** aanstaande gedenken wij om **15.30 uur** tijdens de Allerzielenviering speciaal de overledenen vanaf 1 september 2023 tot 1 september 2024. Er zal dan voor hen een kaarsje worden ontstoken en het gedachteniskruisje wordt aan de nabestaanden uitgereikt. Maar ook staan we stil bij de vele doden van oorlogen en andere terreurdaden, natuurrampen en in het verkeer. Na afloop van de viering worden de graven op ons kerkhof gezegend.

Diensten in de maand oktober 2024
--

Vrijdag 4 oktober

19.00 uur: Rozenkrans bidden aan het kapelletje in Schoonbron

Zaterdag 5 oktober Sterre der Zee pelgrimstocht

11.30 uur: bezinning in onze parochiekerk (*zie blz. 12*)

Zondag 6 oktober 27^e Zondag Kerkelijk Jaar

1^e lezing Genesis 2, 18-24 Evangelie Marcus 10, 2-12

10.00 uur: Woord- en Communiedienst

6^e jrd. Lies Paffen-Pleijers

Zef Paffen

jrd. ouders Straaten-Lucassen en zonen Jo en Huub

schoonzoon Jan en schoondochter José

Vrijdag 11 oktober

19.00 uur: Rozenkrans bidden aan het kapelletje in Schoonbron

Zondag 13 oktober 28^e Zondag Kerkelijk Jaar

1^e lezing Wijsheid 7, 7-11 Evangelie Marcus 10, 17-27

10.00 uur: Pastoor Piet Benders

Jo Funcken (*c. begr.*)

Vrijdag 18 oktober

19.00 uur: Rozenkrans bidden aan het kapelletje in Schoonbron

Zondag 20 oktober 29^e Zondag Kerkelijk Jaar
WERELDMISSIEDAG

De opbrengst van de tweede collecte is hiervoor bestemd

1^e lezing Jesaja 53, 10-11 Evangelie Marcus 10, 42-45

10.00 uur: zeswekendienst Mariet Teneij-Souren

Jan Teneij

Piet Jennekens (*c. begr.*)

Josef Berg (*c. begr.*)

Huub Smeets (*c. begr.*)

Wiel Coemans (*c. begr.*)

José Weerts (*c. buurt*)

9^e jrd. Jo de la Haye

jrd. Maria en Jo Weerts-Cauberg

ouders Weerts-Eussen en zoon Frans

Mia Kickken-Smeets

Dré Kickken b.g.v. zijn verjaardag

jrd. ouders Kroonen-Janssen, José en Hansje

Broederschap St.Cornelius

en de stille intenties die ons zijn gegeven

Deze H. Mis wordt opgeluisterd door Paul van Loo

Vrijdag 25 oktober

19.00 uur: Rozenkrans bidden aan het kapelletje in Schoonbron

Zondag 27 oktober Viering Allerheiligen

1^e lezing Openbaring 7, 2-4, 9-14 Evangelie Matteüs 5, 1-12a

10.00 uur: pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders

jrd. ouders Miets en Aad Dullaart-Kubazewski

gest. jrd. ouders Smeets-Cuijpers

15.30 uur: Allerzielenviering en zegening graven

Deze viering wordt opgeluisterd door Mannenkoor Inter Nos o.l.v.

Leo van Weersch

Korte mededelingen / annonces

Parochie zijn

Met 8 zo'n mooie parochies, kan de federatie op 1-7-24, trots van start gaan. Acht parochies met een eigen geschiedenis, cultuur en identiteit. Met heel verschillende monumentale kerken gelegen in het mooie Heuvelland. Gebouwen en een omgeving om in te bewegen, even stil te zijn, te bidden, een kaarsje te branden, te vieren, te verbinden en geïnspireerd te raken. De eigenheid biedt meteen ook veel kansen voor onderlinge inspiratie, steun en verbinding; zoals op 28-1-2024 in De Holle Eik in Houthem, tijdens een gespreksbijeenkomst over "parochie zijn".

Gemeenschapszin, was een centraal woord. Evenals de wens om vanuit de parochies elkaar te inspireren, te verjongen, actief open te staan voor anderen en te zorgen voor elkaar. Er werden ideeën geopperd om samen activiteiten te ondernemen zoals wandelen van kerk naar kerk.

Over de activiteiten wordt verder nagedacht. De federatievorming en de groeiende gezamenlijke activiteiten-kalender maakt een verrassende hoeveelheid bestaande, maar ook nieuwe activiteiten, zichtbaar. Activiteiten die al samen worden uitgevoerd zijn o.a. filmavonden, maandelijkse bijbel-gespreks-bijeenkomsten, openstellingen van kerken met Open Monumentendag, wandelingen tijdens de dag van de Stilte, een reis naar Lourdes, wandelingen en pelgrimages. Waarbij we niet alleen elkaar, maar ook misschien-geïnteresseerden, (gelovige) toeristen en onszelf kunnen inspireren.

In vervolg op de bijeenkomst van 28 januari willen we aan al deze activiteiten vorm gaan geven.

Zo is er een groep parochianen uit meerdere parochies van de federatie bezig geweest om voor de liturgievieringen van de advent- en kersttijd een misboekje samen te stellen. Door onze krachten zo te bundelen hebben we een mooi resultaat bereikt! Voor de overige perioden van het kerkelijk jaar zullen ook misboekjes worden samengesteld. Voor onze parochie betekent dit dat onze rode misboekjes zullen verdwijnen, na 22 jaar zijn deze ook echt helemaal versleten en aan vernieuwing toe.

Indien u interesse heeft om mee te denken of te helpen neem dan gerust contact op met pastoor, kapelaan of een van de PAC leden.

Bericht Missiecomité

Op 25 augustus jl. werd in onze kerk een tweede collecte gehouden voor de *MIVA* (Missie Verkeersmiddelen Actie). U steunde deze actie met € 182,50. Hiermee geven wij een impuls aan de bereikbaarheid voor de geboortezorg in Zambia. Dank u wel voor uw gift.

In oktober is het Wereldmissiemaand. Dit jaar is speciale aandacht voor Papoea-Nieuw Guinea. Door de klimaatverandering verdwijnen de Carteret eilanden in de Stille Oceaan en blijft gedwongen verhuizing niet uit.

De katholieke kerk helpt door land te schenken, waardoor nieuwkomers zich op het eiland Bougainville kunnen huisvesten.

Op *Missiezondag 20 oktober* a.s. zal ook in onze kerk een tweede collecte plaatsvinden. Deze wereldwijde collecte op Missiezondag is de grootste solidariteitsactie van de katholieken. De collecte is bestemd voor de opleiding van priesters en vrijwilligers, hulp aan kinderen in nood en parochieopbouw. Wij bevelen deze solidariteitsactie van harte bij u aan.

Onze kosteres Mariet overleden

Op maandag 2 september is onze trouwe kosteres Mariet Teneij- Souren in het hospice te Mechelen rustig ingeslapen. Nadat ze 1 juli jl. was gestopt met haar taak als kosteres/acoliet ging het niet goed met haar.

Tijdens de viering van Maria Tenhemelopneming op 18 augustus hoorden we dat ze erg ziek was en dat het boek van haar leven bijna gesloten was.

Ze had er vrede mee, had alles gezien en gedaan wat ze wilde, het was goed zo. We hebben op vrijdag 9 september hier in onze en haar kerk afscheid van haar genomen. Familie, pastoor Dieteren, kapelaan Jijo, vele vrijwilligers, oud-misdienaars en acolieten, buurtbewoners en alle andere aanwezigen hebben haar een waardig afscheid gegeven.

De familie wil iedereen heel hartelijk bedanken voor het medeleven tijdens haar uitvaartmis, maar ook tijdens het ziek zijn van Mariet de laatste weken van haar leven dat ze onder ons was. De bloemen en kaartjes waren hartverwarmend. Een bijzonder woord van dank aan het groepje muzikanten van onze en haar fanfare die de uitvaartmis zo mooi hebben opgeluisterd. Haar zeswekdienst is zondag 20 oktober om 10.00u. Deze mis wordt opgeluisterd door Paul van Loo. Aansluitend aan de H. Mis zal haar as worden uitgestrooid op het as verstrooiveldje op ons kerkhof.

Onderhoud kerkgebouw komende 6 jaar

Naast de ingang van onze kerk hangt een klein blauw/wit bordje. Dat bordje betekent dat onze hele kerk een rijksmonument is. Niet altijd is het makkelijk om een rijksmonument ook in goede staat te houden. Reparaties moeten aan strenge eisen voldoen en iets veranderen is nauwelijks mogelijk. Als kerkbestuur hebben we bij de monumentenwacht een abonnement dat inhoudt dat deskundigen eens in de twee jaar het hele gebouw controleren op gebreken. Door die deskundigen wordt een rapport opgesteld dat het architectenbureau SATIJNplus gebruikt om namens ons subsidies aan te vragen. Dit jaar was de inhoud van het rapport wel schrikken. Alle reparaties en vervangingen bij elkaar gaan de komende jaren bijna € 300.000 kosten.

Maar gelukkig hebben we in Nederland de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zij hebben in het verleden al 60% van de restauratiekosten betaald en hebben nu in augustus ook besloten om dat voor de komende zes jaar te gaan doen. Dat betekent dat we bijna € 180.000 aan subsidie mogen ontvangen! Maar dan blijft er nog steeds een groot bedrag over. We hopen dat provincie en gemeente nog een duit in ons collectezakje doen en er zijn nog twee particuliere subsidieverstrekkers waarmee we hopen dat de greep in het vermogen van de kerk zelf beperkt blijft. Maar tja, het dak moet dicht blijven, de goten mogen niet gaan lekken en de deuren van de dakkapellen zijn aan reparatie toe. Als ingrijpende werkzaamheden gaan starten houden we u op de hoogte.

Paul van Loo luistert H. Mis op

Zondag 20 oktober om 10.00 uur wordt de H. Mis opgeluisterd door de



bekende zanger en liedjesschrijver Paul van Loo. Hij zal mooie luister- en dialectliedjes ten gehore brengen. De liedjes van Paul zijn uit het leven gegrepen en mooi om naar te luisteren. Paul is ook meer dan 60 jaar de zanger van The Black Stars en verzorgt ook concerten met o.a. Ivo Rosbeek in verschillende theaters in heel Zuid Limburg.

Terugblik Corneliusoctaaf

We kijken tevreden terug op een goed verlopen Corneliusoctaaf.

De vieringen werden iets drukker bezocht dan vorig jaar, wat altijd mooi is om te constateren. De missen werden wederom mooi en afwisselend opgeluisterd met klanken van Fanfare St. Cornelius, de zang van Inter Nos en de hemelse klanken van het harpspel van Pauline Nieuwenhuijs.

We mochten weer vele complimenten ontvangen dat alles er zo mooi en verzorgd uitzag. Vooral tijdens de Open Monumentendagen, die door zo'n kleine 100 mensen werden bezocht, mochten we horen dat het zo'n sfeervolle en warm aanvoelende kerk is. Ook werd er tijdens de vieringen stilgestaan bij de week van de vrede. Deze had dit jaar als thema "Samen voor vrede. Nu!". Wat zeker in deze onrustige tijden een verlangen is dat we allemaal in ons hart en met ons hoofd wensen.

Vooraankondiging: Najaarsconcert Mannenkoor Inter Nos

Op zondagmiddag 17 november a.s. om 14.30u houdt MK Inter Nos haar Najaarsconcert in Gemeenschapshuis 't Geboew te Schin op Geul. Als thema voor het concert is gekozen voor "**85 jaor Mannenkoor Inter Nos**". Het concert staat in het teken van 85 jaar MK Inter Nos. Een bijzondere mijlpaal voor het koor, een bewijs van passie, inzet en toewijding van de leden over al die jaren. 85 jaar klank en kleur gegeven en nog steeds geven aan onze gemeenschap Schin op Geul en Oud-Valkenburg. Het heden en verleden wordt op een muzikale wijze op de bühne gebracht door zowel Inter Nos alsook door andere artiesten zoals Mandoline Orkest The Strings uit Stein, Joris Lumey (klarinet), Maastricht Pipers en een optreden van een Mystery Guest. De entree is een vrije gift. Noteer deze datum al in uw agenda.

Nieuwe koster / kosteres. We zijn nog steeds op zoek

Dringende oproep nieuwe koster of kosteres. Het is zeker geen verplichting om acoliet te worden als je koster of kosteres bent. Interesse, neem dan contact op met José Van den Hove, tel. 043-459 2278.

Burgerlijke stand van de parochie	
Overleden:	02 september Mariet Teneij-Souren (85 jaar)
	14 september Paul van Megen (91 jaar)

Foto Dorpskalender oktober 2024

Wij gedenken hen die tijdens de 2^e wereldoorlog hun leven gaven voor onze vrijheid of slachtoffer werden van het oorlogsgeweld.

Frans Huntjens:



Geboren te Walem op 11 augustus 1916. Trouwde in februari 1939 met Henriëtte Maessen. Werd met Pasen 1939 opgeroepen voor mobilisatie en werd te Someren in Noord Brabant gedetacheerd. Na een korte periode kwam hij naar Gulpen en werd vervolgens in Nyswiller geplaatst. Hij werd op de eerste oorlogsdag, 10 mei 1940, zwaar gewond door oprukkende Duitse troepen die vanuit Vaals Nyswiller binnenvielen. Hij overleed nog dezelfde dag aan zijn verwondingen. Frans werd 23 jaar.

Evert Leendert Mirck:

Evert Leendert was een Rotterdammer die tijdens de mobilisatie als soldaat in ons dorp gedetacheerd werd. Vanwege zijn afkomst kreeg hij de bijnaam "Rotje". Op 10 mei 1940 probeerde hij vanuit de kazemat aan de kerk de Duitse opmars tegenstand te bieden. De kazemat kreeg echter een voltreffer en Evert ontvluchtte de kazemat. Hij rende de talud omhoog om dekking te zoeken bij de kerk. Hierbij verloor hij zijn helm en werd geraakt door een Duitse kogel. Ook hij sneuvelde op de eerste oorlogsdag. Evert werd 32 jaar.



Hubert Knoren:

Het enigste burgerslachtoffer in ons dorp. Hij werd op vrijdag 15 september 1944 in zijn tuin te Walem geraakt door een Amerikaanse fosforgranaat die gericht was op de Duitse troepen die zich bij het Krekelsbos hadden ingegraven. Hij raakte zeer zwaar gewond en overlijdt in de vroege zaterdagochtend van 16 september 1944, de Bevrijdingsdag van ons dorp. Hubert werd 82 jaar.



Albert S. Cook:

Amerikaanse soldaat, Staff Sergeant bij het 117th Infantry Regiment A compagnie. Op vrijdag 15 september 1944 trokken de eerste Amerikaanse soldaten ons dorp binnen en namen positie bij de Soesberg en het Struchterveld. Ondanks de geringe tegenstand van de Duitsers, die zich hadden ingegraven op de heuvels achter de spoorlijn, werden bij de bevrijdingsacties die dag 4 Amerikaanse soldaten gedood. Eén van hen was Albert S. Cook, die door een Duitse sluipschutter op het kruispunt Grachtstraat/Strucht zwaargewond werd. Hij bezweek kort daarop aan zijn verwondingen. Albert werd 32 jaar.



Jean Michel Caubo:



Johannes Michael Caubo, geboren op 28 april 1891 in Maastricht, was de oudste zoon van Harrie Caubo en Maria Dirks. Hij groeide op in Schin op Geul waar zijn vader veldwachter was. Het gezin Caubo woonde in de Graafstraat. Hij ging voor zijn werk in Montrouge wonen, een voorstadje van Parijs. Jean Michel werkte bij de Nederlandse Spoorwegen op de internationale trein Amsterdam - Parijs. Later kwam hij in dienst bij het Franse onderdeel van Wagon Lits. Hij werd actief in het verzet en sloot zich aan bij de Dutch-Paris ontsnappingsroute. Hij werd op 12 februari 1944 gearresteerd in Parijs en kwam in diverse concentratiekampen terecht (Natzweiler, Dachau, Ottobrunnen en Dautmergen). Hij overleed in Dautmergen op 13 februari 1945. Jean Michel werd 54 jaar.

Vrede

Oorlog niemand wil het.
 Oorlog we begrijpen niet waarom en
 al helemaal niet waarom met zo veel geweld.
 Oorlog iedereen een verliezer.
 Vrede we verlangen er allemaal naar.
 Vrede in het klein is soms al lastig als dat wat de
 ander wil of doet niet is wat wij willen of doen.
 Vrede het is hard werken voor iedereen overal.
 God zegene ons werk altijd en overal.



Pelgrims-voettocht O.L.V. Sterre der Zee – 5 oktober 2024

Tocht van Voerendaal naar Maastricht met aansluitmogelijkheden in Winthagen, Schin op Geul en Houthem. Bezinningsthema:

“Maria, Koningin van de Vrede”

08:30: Vertrek vanaf station Voerendaal (25 km)

09:15: Opening Sterre der Zee-kapel Winthagen (nog 22 km)

11:30: Bezinning parochiekerk Schin op Geul (nog 16 km)

12:15: Bezoek aan de Kluis op de Schaelsberg

14:25: Bezinning Sint Gerlachuskerk Houthem (nog 10 km)

17:00: Afsluiting Sterre der Zeekapel OLV kerk

17:30: Nadien ontvangst parochiezaal

Terug naar opstapplaatsen: vanaf NS-station vertrekt elk halfuur een stoptrein naar Heerlen via Houthem, Schin op Geul en Voerendaal.

Voor wie de volledige tocht te zwaar is, kan zich ook aansluiten bij de Sterre der Zee-kapel in Winthagen (22 km), **in Schin op Geul bij Hotel Salden of de parochiekerk Schin op Geul** (16 km), bij café De Holle Eik of de St. Gerlachuskerk te Houthem (10 km).

Wij sluiten de dag af met een ontvangst in de parochiezaal van de Onze Lieve Vrouwekerk, waar de pelgrims een kopje soep, koffie en broodjes kunnen nuttigen.



Let op: Aanmelden is gewenst en deelname is gratis. Een vrije gave bij de afsluiting wordt op prijs gesteld. **Deelname aan deze tocht geschiedt geheel op eigen risico.**

Wij hopen u allen weer te mogen begroeten tijdens deze mooie pelgrimstocht. Wij wensen jullie veel plezier maar vooral veel devotie toe tijdens deze tocht naar Maria Sterre der Zee. Zijn er vragen dan kunt u altijd met ons contact opnemen. Met vriendelijke groet.

Bert van den Hof (06-4025 4245), bert@vandenhofcenk.nl

Leo van der Helden (06-2252 0933), le.helden1@home.nl

Parochie H. Johannes de Doper Oud Valkenburg

Postadres: Oud Valkenburg 23 6305 AA Schin op Geul.

Pastoor: Constantijn Dieteren tel. 043-459 1233.

In dringende gevallen 06-1241 3034.

Kapelaan Jijomon Oonattu Joy, St. Pieterstraat 22 B,
6301 DR Valkenburg a/d Geul, 06-3407 7860.

Kapelaan Shaiju Selestin, Rijksweg 73, 6325 AB Berg
en Terblijt. 06-8753 4599.

Contactpersonen voor kerkbestuurszaken:

Algemeen: Hr. Hub Gerekens
tel. 06-5342 5028

Administratie kerkhof: Hr. Jo & mw. Rita Wachelder
tel. 043-321 6357

Opgeven misintenties: Mw. Paula Gerekens
tel. 043-459 1207

IBAN nummer: NL23 RABO 0146 6011 73

Misintenties t.b.v. de maand november 2024 kunt U
opgeven **vóór dinsdag 15 oktober.**



Diensten in de maand oktober 2024

Zaterdag 5 oktober Vooravond 27^e Zondag Kerkelijk Jaar
19.15 uur: Pastoor van den Hoven
jrd. Frits Marell

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans

Zaterdag 12 oktober Vooravond 28^e Zondag Kerkelijk Jaar
19.15 uur: Jan Nix (c. buurt)

Zaterdag 19 oktober Vooravond 29^e Zondag Kerkelijk Jaar
19.15 uur: uit dankbaarheid

Deze H. Mis wordt opgeluisterd door organist Chris Wouters

Zaterdag 26 oktober Vooravond 30^e Zondag Kerkelijk Jaar
19.15 uur: zeswekendienst John Habets

Burgerlijke stand van de parochie

Overleden: 10 september John Habets (79 jaar)

Activiteitenagenda voor de maand oktober 2024 van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul

- 1e helft okt.** : Donateursactie CV de Waterratte
- wo. okt.** : Iedere woensdag (14-16u) ‘Open Bieb’ in ‘t Geboew
- do. okt.** : Iedere donderdag (14-16u) ‘Breicafé’ in ‘t Geboew
- vr. okt.** : Iedere vrijdag rozenkrans bidden aan het kapelletje te Schoonbron om 19.00u
- 29 - 5 okt.** : Huis-aan-huis collecte Dierenbescherming
- za. 5 okt.** : Sterre der Zee pelgrimstocht met om 11.30u een bezinning in onze parochiekerk
- zo. 6 okt.** : Deelname Fanfare St. Cornelius aan de Marsparade Muziekfederatie Geulvallei ivm Bokkenweken in Valkenburg
- 6 - 12 okt.** : Huis-aan-huis collecte Brandwonden Stichting
- ma. 7 okt.** : Najaarsvergadering comité Samenwerkende Verenigingen om 19.30u in ‘t Geboew
- za. 12 okt.** : SV Geuldal “Oktoberfest” kantine aan de Mauritiussingel
- ma. 14 okt.** : Gebruikersoverleg van de stichting Gemeenschapsvoorzieningen om 20.00u in ‘t Geboew
- za. 19 okt.** : Interne feestavond Fanfare St. Cornelius in ‘t Geboew
- zo. 20 okt.** : Inter Nos deelname aan zangersdag in Meerssen
- vr. 25 okt.** : Filmvoorstelling 14.00u in ‘t Geboew
- za. 26 okt.** : Reparatiecafé ”Kump Good” van 11.00 -13.30u in Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a
: Club Jong, “Trick or Treat” van 17.00 - 20.00u
: Club Jong “Halloween” vanaf 18.00u
- zo. 27 okt.** : Allerzielenviering 15.30u, gevolgd door zegening graven, opgeluisterd door Mannenkoor Inter Nos
- wo. 30 okt.** : Alzheimer Trefpunt Heuvelland, Gulperhoes Rosstraat 5 Gulpen aanvang 13.00u

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen tot uiterlijk 15 oktober as. worden opgegeven bij de redactie:

- **mw. José Van den Hove-Pluijmaekers, Valkenburgerweg 142 A, 6305 EB Schin op Geul, tel: 043-459 2278.**
- **mw. Marieta Vanmechelen-Verhoeven, Hoogbeek 2 B, 6305 BH Schin op Geul, tel: 043-459 2989. E-mail: secretaris@kerkschinopgeul.nl**