



MauritiusBode

Mededelingenblad Parochie H. Mauritius Schin op Geul

62^e jaargang / nummer 8 / augustus 2024

Pastorie: pastoor Dieteren Hoogbeek 23, 6305 BH, Schin op Geul, 043-459 1233, wanneer dringend 06-1241 3034.

Kapelaan Jijomon Oonattu Joy, St. Pieterstraat 22 B, 6301 DR Valkenburg a/d Geul, 06-3407 7860.

Misintenties en berichten t.b.v. de maand september s.v.p. opgeven **vóór dinsdag 20 augustus 2024, bij José Vd Hove tel. 043-459 2278.**

Opgeven van zieken voor een telefonische afspraak:

Mw. Anita Nass-Paffen, tel. 043-459 1647

Mw. Maria Dirks-Ladenstein, tel. 043-459 1818

IBAN nummer NL89 RABO 0146 6012 46

(t.n.v. R.K. Kerk St. Mauritius Schin op Geul)

Digitale Mauritiusbode: Website: www.kerkschinopgeul.nl

Inhoud

Blz. 2/3	Woordje van de pastoor
Blz. 4/5	Diensten in de maand augustus 2024
Blz. 5/13	Mededelingen / annonces
Blz. 11	Burgerlijke stand
Blz. 14/15	Info parochie H Johannes de Doper Oud-Valkenburg
Blz. 16	Activiteitenagenda samenwerkende verenigingen

Bijzondere viering

Zondag 18 augustus 10.00 uur:

Viering feest van Maria Tenhemelopneming, deze viering wordt opgeluisterd door Paul van Loo en de 'kroedwusj' wordt gezegend.

Woordje van de pastoor

80 jaar bevrijding: Edith Stein.

Op 9 augustus viert de Kerk het feest van de H. Zuster Edith Stein.

Een vrouw, een zuster, uit ons midden, verbonden met de Midden-Limburgse plaats Echt, waar ze in het karmelietessenklooster aan de Bovenstestraat woonde. Van daaruit werd ze op wrede wijze opgepakt en weggevoerd naar het concentratiekamp Auschwitz, waar op 9 augustus 1942 haar leven eindigde in de gaskamers van deze verschrikkelijke plek.

Wie was deze vrouw?

Geboren op 12 oktober 1891 in Breslau in het huidige Polen, als jongste kind in een joods gezin. Ze gaat filosofie studeren en wordt later een van de beroemdste vrouwelijke professoren in Duitsland. Ze was een kritisch nadenkende vrouw die zich nooit tevreden stelde met gemakkelijke, goedkope of oppervlakkige antwoorden op de levensvragen. Haar leven werd bepaald door deze ene fundamentele vraag: “Wat is waarheid?”

En ondanks haar blijvend zoeken naar het antwoord op de vraag naar de waarheid, vond ze het antwoord niet.

Niet in haar joods geloof, noch in de wetenschap, noch in de filosofie, noch in het materiële, noch in haar ongeloof. Ze kende de wereld door en door: aanvankelijk als gelovige Jodin, later als radicaal ongelovige, de waarheid zoekend in het socialisme, al discussiërend in de verschillende geëmancipeerde vrouwengroepen, als groot filosofe. “Wat is waarheid?”

Het is misschien wel de meest fundamentele vraag welke een mens stellen kan. “Wat is waarheid? Waar komt het op aan in het leven?”

In de zoektocht van Edith Stein, kunnen we daarin ook niet de zoektocht van velen in onze tijd herkennen? Een tijd, een samenleving waarin zovelen op zoek zijn naar zingeving en spiritualiteit, op zoek naar de waarheid.



Als in 1917 tijdens de Eerste Wereldoorlog een bevriende soldaat aan het front sneuvelt, voelt Edith Stein zich verplicht de jonge weduwe te gaan condoleren.

Maar Edith Stein schaamt zich. Zij, Edith Stein, een van de begaafdeste denkers van haar tijd, zoals ze wordt genoemd, kon in het geheel geen woorden vinden, waarmee ze deze jonge weduwe zou kunnen troosten.

Ondanks al haar kennis en wetenschap, gaat ze met lood in haar schoenen naar de weduwe. Daar aangekomen is Edith Stein met stomheid geslagen, ze ontmoet namelijk geen gebroken vrouw, maar een weduwe die kracht en troost gevonden heeft in haar geloof in Christus.

“Op dat moment”, zo bekent Edith Stein later, “Stortte mijn gehele ongelooft ineen, het was mijn eerste ontmoeting met de Goddelijke kracht in iemand”. En als ze dan op een avond, bij toeval, een autobiografie van de H. Karmelietes Theresia van Avila leest, is ze zo gefascineerd door dit leven in verbondenheid met Christus, dat ze het boek in een avond uitleest en dan concludeert: “Dat is waarheid.”

Edith Stein vond de waarheid niet in een theorie, maar in levende personen, die met hun leven getuigden van de levende God, van hun geloof in Christus. Edith Stein laat zich dopen in 1922.

Ze moet haar beroep als professor, in 1933, vanwege haar joodse afkomst neerleggen. Ze krijgt nu echter wel de kans haar lang gekoesterde wens in vervulling te kunnen laten gaan: ze treedt in een Karmelietessenklooster in Keulen. Maar de vervolging van joden neemt in Duitsland steeds grotere vormen aan, waardoor Edith Stein moet vluchten, in 1938 komt ze naar het Karmelietessenklooster in Echt. Daar wordt ze vier jaar later, op 2 augustus, door de Gestapo opgepakt en weggevoerd naar Westerbork en van daaruit naar Auschwitz, waar zij op 9 augustus 1942 wordt vergast, in het kamp Birkenau. Haar zoektocht, haar geloof heeft haar niet bespaard voor grote tegenslagen, integendeel.

Edith Stein zelf schrijft: “Ik ben ervan overtuigd: hoe dieper je in God wordt opgenomen, des te meer moet je jezelf geven, dat wil zeggen, de wereld ingaan om daar het Goddelijk leven uit te dragen.”

Edith Stein, een Heilige uit ons midden, is in haar zoektocht, in haar getuigenis van liefde en waarheid, een voorbeeld juist ook voor onze tijd.

Pastoor Constantijn Dieteren.

Diensten in de maand augustus 2024

Zondag 4 augustus 18^e Zondag Kerkelijk Jaar*1^e lezing: Exodus 16, 2-4, 12-15 Evangelie: Johannes 6, 24-35***10.00 uur: Woord- en Communiedienst**Mia Smeets-Steinbusch b.g.v. haar verjaardag (*c. begr.*)

Marthé Smeets b.g.v. zijn verjaardag

3^e jrd. Carolien Winthagen-Maessen4^e jrd. Lei Smeets

ouders Smeets-Hoven

Tiny Slangen-van den Hove b.g.v. haar verjaardag

Zondag 11 augustus 19^e Zondag Kerkelijk Jaar*1^e lezing: 1 Koningen 19, 4-8 Evangelie: Johannes 6, 41-51***10.00 uur: pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders****Zondag 18 augustus 20^e Zondag Kerkelijk Jaar****Viering van Maria Tenhemelopneming****Kruidenwijding (Kroedwusjzege)***1^e lezing: Apok. 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab Evangelie: Lucas 1, 39-56***10.00 uur: ter ere van Maria**

Pastoor Piet Benders

Charles Rutten (*Proemehook*)Josef Berg (*c. begr.*)

jrd. ouders Weerts-Eussen

José Weerts (*c. buurt*)

Jo de la Haye

Wiel Coemans (*c. begr.*)Johan Wouters (*c. begr.*)6^e jrd. Wiel Dautzenberg7^e jrd. Gerardina Pasmans-Bertrand

Jozef Pasmans

8^e jrd. Bert Monsuwé

jrd. Júp Monsuwé

jrd. ouders Souren-Willems en overleden familie

ouders Jacobs-Eussen en overleden kinderen

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Paul van Loo

Zaterdag 24 augustus

14.30 uur: Huwelijksviering van Michiel Vliegen en Daniëlle Wouters

Zondag 25 augustus 21^e Zondag Kerkelijk Jaar

De opbrengst van de tweede collecte is bestemd voor de MIVA

1^e lezing: Jozua 24, 1-2a, 15-17, 18b Evangelie: Johannes 6, 60-69

10.00 uur: zeswekendienst Huub van Dijck

Lieke van Dijck-Eijssen

zeswekendienst Mia Wouters-Schoonbrood

Wiel Wouters

jrd. ouders Harry en Jetta Kickken-Ortmans

Broederschap St.Cornelius

en de stille intenties die ons zijn gegeven

Korte mededelingen / annonces

Feestelijke tradities rond Maria Tenhemelopneming

Op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Dit is het belangrijkste Mariafeest op de liturgische kalender. De kerk gedenkt dan het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Het feest dateert uit de zesde eeuw en heette aanvankelijk 'Dormitio Mariae', hetgeen 'de ontslapping van Maria' betekent. Onder invloed van volkslegenden werd het feest vanaf de achtste eeuw de 'Tenhemelopneming van Maria' genoemd.

In Limburg is de zegening van de zogeheten 'kroedwusj' de bekendste traditie rond Maria Tenhemelopneming. Deze boeketten bieden volgens de traditie bescherming tegen allerlei gevaar, met name onweer.

Dit jaar wordt in onze parochie dit feest gevierd op zondag **18 augustus** tijdens de H. Mis van **10.00 uur**. De viering wordt weer opgeluisterd door de bekende Limburgse zanger Paul van Loo. Hij zal enkele Maria- en dialectliedjes ten gehore brengen. De liedjes van Paul zijn uit het leven gegrepen en mooi om naar te luisteren. Tijdens deze mis worden - volgens Limburgse traditie - ook de kruiden-boeketten of de 'kroedwusj' gezegend.

Mariet bedankt

Na ruim 33 jaar heeft Mariet Teneij-Souren gezien haar leeftijd en om gezondheidsredenen haar functie als kosteres / acoliet per 1 juli jl. neergelegd. We zijn Mariet heel veel dank verschuldigd voor al die jaren van inzet voor onze parochie. Ze heeft haar taak als kosteres / acoliet bijzondere diensten onder drie pastoors verricht, achtereenvolgens; Pastoors Cuijpers, Mol, Dieteren en nog de nodige vervangers. Samen zien we terug op een hele mooie tijd en een meer dan uitstekende samenwerking. Samen met Wies Vanmechelen vormde ze een hecht team en vervulde ze haar taak om de week, plichtsgetrouw en met veel toewijding. Ook bij bijzondere vieringen zoals dopen, huwelijken, uitvaarten en jubilea was zij steeds present. Allemaal belangrijke momenten in het parochieleven van ons dorp. Gepland of onverwacht, ze was altijd paraat. Steeds zorgend dat alles klaar stond en netjes uitzag. Zeker ook de kleine dingen die niet zo direct opvallen, zoals het wassen van de altaar dwalen en de alben. Flambouwen en kandelaren schoonmaken en de vele andere kleine dingen die er gebeuren om alles goed te laten verlopen. Toen we begin 2021 het gemis van de misdienaren in de zondagse missen begonnen te voelen werd ze ook acoliet in deze vieringen. In de loop van 2021 viel Wies Vanmechelen, om gezondheidsredenen, uit en van toen af aan heeft Mariet tot januari 2024 de taak van kosteres alleen op zich genomen, een beetje ondersteund door de leden van het PAC. In december 2023 melde zich gelukkig een nieuwe kosteres aan: Carla Meertens. Zij is nu ingewerkt en draait met enkele leden van het PAC bestuur het rooster als kosteres.

Mariet was verweven met haar taak als kosteres in haar kerk.

We wensen Mariet nog goede, gezegende en zonnige jaren en we zullen haar zeker missen. **Vele malen bedankt.**

Nieuwe koster / kosteres gezocht

Nu Mariet definitief is gestopt met haar taak als kosteres zijn we naarstig op zoek naar nog een nieuwe koster of kosteres. En de oproep is nu heel dringend geworden. Een paar uurtjes in de week dat je koster bent zou onze taak als PAC leden weer een beetje verlichten. En het is zeker geen verplichting als je koster of kosteres wordt dat je ook acoliet moet worden. Interesse, neem dan contact op met José Van den Hove, tel. 043-459 2278.



PAROCHEFEDERATIE
VALKENBURG

Inzegening parochiefederatie Valkenburg

Op 29 juni jl. is, tijdens de eucharistieviering, de zegen gevraagd over onze nieuwe parochiefederatie. Bestuurlijk gaan alle R.K. parochies van de gemeente Valkenburg aan de Geul vanaf 1 juli 2024 samen verder!

Het Kerkbestuur van de parochiefederatie Valkenburg bestaat uit:

Pastoor Constantijn Dieteren, voorzitter,
 Guido Kerckhoffs, penningmeester (*namens centrum Valkenburg*),
 Kitty Heijenrath, secretaris (*namens Schin op Geul*),
 Huub Bock, lid (*namens Oud-Valkenburg*),
 Frank Heijdra, lid (*namens Berg en Terblijft, Broekhem, Houthem*),
 René Heuts, lid (*namens Sibbe*),
 Emeritus pastoor Herman Jansen,
 Kapelaan Jijo,
 Kapelaan Shaiju.

De kracht van deze nieuwe parochiefederatie blijven de individuele parochies. Zij geven en bepalen de kleur, vandaar dat wij voor een kleurrijk beweeglijk kruis als huisstijl hebben gekozen. Hiermee gaan we de komende tijd onze communicatie-uitingen aanpassen en aanvullen. De eerste stap is onze gezamenlijke website: <https://kerkenvalkenburg.nl>



Open Monumentendag

Naast de gezamenlijke website zullen we als parochiefederatie ook andere activiteiten samen organiseren. Noteer hiervoor **14 en 15 september** in uw agenda. Dan zijn alle Valkenburgse kerken, met uitzondering van de kerk in Broekhem, tijdens **Open Monumentendag** geopend van **11-17u**. Vrijwilligers kunnen u dan meer vertellen over het in- en exterieur en de kunstschaten.

Al eerder nieuwsgierig: bezoek dan een van de heilige missen:

Sibbe:	1 ^e zondag van de maand 10u en overige weekenden zaterdagavond 18u.
Broekhem:	zaterdagavond 17.30u.
Oud Valkenburg:	zaterdagavond 19.15u.
Houthem:	zondagochtend 9.30u.
Schin op Geul:	zondagochtend 10u.
Berg en Terblijt:	zondagochtend 11u.
Valkenburg:	zondagochtend 11.30u.

Datums om te noteren najaar 2024

Open monumentendag 14 - 15 sept. van 11.00 tot 17.00u

Corneliusoctaaf 15 - 22 sept.

Zondag 15 sept. 10.00u H. Mis Fanfare St. Cornelius, patroonsfeest fanfare

Maandag 16 t/m vrijdag 20 sept. 19.00u H. Missen

Maandag 16 sept. feestdag H. Cornelius

Zaterdag 21 sept. 19.00u H. Mis harpiste Pauline Nieuwenhuijs

Zondag 22 sept. 10.00u H. Mis Mannenkoor Inter Nos

Mauritiusviering zaterdag 28 sept. 17.00u Schutterij St. Mauritius Strucht,
patroonsfeest schutterij

Mauritiusviering zondag 29 sept. 10.00u

Allerzielenviering zondag 27 okt. 15.30u Mannenkoor Inter Nos

Kerstavond dinsdag 24 dec. 16.00u H. Mis m.m.v. kinderen

Kerstavond dinsdag 24 dec. 21.30u H. Mis Mannenkoor Inter Nos

Kerstdag woensdag 25 dec. 11.00u H. Mis Fanfare St. Cornelius

Tweede Kerstdag donderdag 26 dec. 10.00u W & C dienst Die
Moselsänger

Dinsdag 31 dec. 18.00u Oudejaarsavondviering.

Bericht van het Missiecomité

Het laatste weekend van augustus is de MIVA-collecte. In onze kerk zal voor dit doel op 25 augustus een tweede collecte plaatsvinden in de viering van 10u. Dit jaar vraagt MIVA (Missie Verkeersmiddelen Actie) de aandacht voor de geboortezorg in Zambia. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!

Corneliusoctaaf enkele wijzigingen

Net als vorig jaar zijn er enkele wijzigingen in de viering van het Corneliusoctaaf. Het octaaf begint niet op zaterdag, maar op zondag 15 september met de H. Mis om 10.00u.

Op de zondagen 15 en 22 september is er een lof om 14.30 uur met Corneliuszegen en relikwieverering. De openstelling van 14.00-16.00u komt daarmee te vervallen.

Hoe aanmelden bij SJiNFO

Leden van de 'digitale dorpskrant' SJiNFO ontvangen via WhatsApp nieuws en relevante weetjes over Schin op Geul en haar buurtschappen en kunnen tevens zelf nieuws aanleveren. Veel dorpsgenoten zijn al aangemeld. Aanmelden kan door de QR-code te scannen met uw mobiele telefoon of door een e-mail met uw 06-nummer te sturen naar desjininfo@gmail.com



Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen tot uiterlijk 20 augustus as. worden opgegeven bij de redactie:

- **mw. José Van den Hove-Pluijmaekers, Valkenburgerweg 142 A, 6305 EB Schin op Geul, tel: 043-459 2278.**
- **mw. Marieta Vanmechelen-Verhoeven, Hoogbeek 2 B, 6305 BH Schin op Geul, tel: 043-459 2989. E-mail: secretaris@kerkschinopgeul.nl**

Energie besparende maatregelen kerk en pastorie

Net als iedereen werd het kerkbestuur ook geconfronteerd met hoge rekeningen voor gas en elektriciteit. Vroeger, vóór de prijsverhogingen, stond de thermostaat in de kerk op 17 graden tijdens een dienst. Om de grote ruimte op temperatuur te brengen begon hij vele uren van te voren al te branden. Die thermostaat hebben we de afgelopen winter op 15 graden gezet wat tot een forse besparing heeft geleid. Nu verbruikten we ruim 1600 kubieke meter gas minder en met de gasprijzen van tegenwoordig kunt u zich voorstellen dat dat een fors bedrag is.

Het kerkbestuur zorgt ook voor de woning van de pastoor. De pastorie is in 1935 gebouwd en heeft ook een erg hoog gasverbruik. Als parochie willen we ook niet achterblijven om minder energie te gebruiken en de CO₂ uitstoot te verlagen, ook wij willen kiezen voor de toekomst. Om e.e.a. fors te verbeteren hebben we een gesprek gehad met het adviesbureau 2025vandaag uit Klimmen. Zij helpen met goede adviezen en maken na de isolatie een energieberekening om te kijken wat voor ketel of warmtepomp je dan nog nodig hebt.

Allereerst is nu het dak geïsoleerd, op sommige plaatsen kwam het daglicht tussen de pannen en het dakbeschot door naar binnen. Daarna de vloer van de woonkamer.

Voor de spouwen hebben we heel veel gaten in de muren geboord om met een camera in de spouwen te kijken of daar geen dieren in zaten en of zij schoon waren van bouwmaterialen. Vervolgens zijn de spouwen volgespoten met een isolerend materiaal.

Dan zijn we nog niet klaar want er zijn flinke oppervlaktes met een plat dak en dat moet weer anders aangepakt worden. Op een paar plaatsen zit nog enkel glas en ook dat moet nog verbeterd worden. Daarna maken we een berekening om te weten hoeveel energie het huis dan nog nodig heeft om daarmee te gaan kijken naar een alternatieve verwarming, zoals bijvoorbeeld een warmtepomp.

Behalve dat we nu direct op energie gaan besparen creëren we ook een waardestijging van de woning. In die zin is het ook een waardevolle investering.

Inbezitneming zetel op 24 augustus

Mgr. Van den Hout zal de zetel van het bisdom Roermond officieel in bezit nemen op zaterdag 24 augustus. Dit gebeurt tijdens een pontificale eucharistieviering in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Omdat Mgr. Van den Hout al bisschop is, hoeft er geen wijding plaats te vinden. Een diocesane bisschop bekleedt een eigen bisschopszetel. Dat is niet zomaar een spreekwoordelijke term, maar daadwerkelijk een stoel, een troon. Deze zetel heet in kerkelijke cathedra. De kerk waar de cathedra staat wordt kathedraal genoemd. De cathedra van het bisdom Roermond staat in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond.

Op 10 augustus vorig jaar kreeg Mgr. Harrie Smeets eervol ontslag als bisschop van Roermond. Sindsdien was de zetel vacant, zoals dat wordt genoemd. Met de benoeming van Mgr. Van den Hout is er een nieuwe bisschop. De benoeming is officieel ingegaan op 21 juni, maar hij moet de zetel wel nog in bezit nemen. Dat gebeurt op zaterdag 24 augustus. Bij die gelegenheid moet ook de officiële bul waarmee paus Franciscus hem heeft benoemd aan het kathedraal kapittel worden getoond. Vanaf dat moment neemt de bisschop het bestuur van het bisdom officieel op zich.

Wil u deze pontificale viering in de kathedraal bijwonen dan kan dit. Naast genodigden die een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, zijn ook andere belangstellenden van harte welkom om de viering bij te wonen. Aanmelden hiervoor is wel noodzakelijk in verband met het beperkt aantal zitplaatsen in de kathedraal. Zolang er plekken vrij zijn, zijn (gratis) kaarten via de website van het bisdom te bestellen.

<http://www.bisdome-roermond.nl/>

We wensen onze nieuwe bisschop Mgr. Ron van den Hout van harte proficiat met zijn benoeming en alle zegen en ons gebed voor de toekomst.

Burgerlijke stand van de Parochie		
Huwelijk:	12 juli	Peter Severins en Erica van Dooren
Overleden:	05 juli	Wim Pasmans (97 jaar)
	08 juli	Mia Wouters-Schoonbrood (95 jaar)

Foto Dorpskalender augustus 2024

In en rond Schin op Geul worden op diverse plekken loopgraven aangelegd. Dit was zwaar werk voor de gemobiliseerde soldaten; 28 februari 1940: Koningin Wilhelmina op troepen-inspectie in Schin op Geul.



Tijdens de mobilisatie moesten de gemobiliseerde soldaten of burgers soms zwaar werk verrichten door het graven van loopgraven of bij het aanbrengen van diverse versperringen. Ook werden er in ons dorp drie kazematten gebouwd hetgeen een zware klus was. Ondanks alle militaire inzet en de preventieve maatregelen kon niet worden voorkomen dat ons dorp na een dag strijd door de Duitsers bezet werd. Door al het oorlogsgeweld nam ook de onveiligheid toe. Vliegtuigen en raketten vanuit Duitsland vlogen op hun weg naar Engeland over Nederland en natuurlijk was later ook het omgekeerde het geval: bij de bombardementsvluchten van de geallieerden liep de route vaak over het zuiden van Limburg. Voor de inwoners van ons dorp stond er opnieuw zwaar werk voor de boeg, namelijk het bouwen van schuilkelders. Sjeng van Weersch, Theo Salden sr. en Louis Pasmans herinneren zich nog goed de schuilkelder tegenover het café aan het Kerkplein (café van Weersch, thans Brasserie de Kleine Koning). In 1943 werd een schuilkelder gegraven tegenover ons huis (het café). Mensen van de Staatsmijnen kwamen keuren of hij veilig was. Ook leverden de Staatsmijnen de materialen om te stutten. Het graven van de schuilkelder was vrijwilligerswerk. Bijna iedereen van het buurtschap werkte er aan mee. De schuilkelder werd bij de kerk gemaakt, en wel onder het weiland naast de kerk dat nu in gebruik is als kerkhof.

Er werd een doorlopende gang gemaakt met twee ingangen; een waar nu het kruisbeeld staat en de andere tegenover de kleine trap van Hotel Vinkenberg (thans Bistro bie Jeanneke).

De schuilkelder werd vakkundig gestut door mijnwerkers en bood plaats aan 100 tot 150 personen. Als de sirene ging dan vluchten de mensen in de schuilkelder. De grond die bij het maken van de schuilkelder werd uitgegraven, werd met de kruiwagen naar de tuin van het Tolhuis aan de Geul gebracht. De schuilkelder was half rond en ongeveer twintig meter lang. Er was genoeg ruimte om een bank te maken aan een kant. Daarnaast konden de mensen lopen. Er was wel zoveel plaats dat pastoor Kurris daar in de gang een matras had liggen. Daarop lag hij en om de beurt zijn huishoudster Lena. Als WC hadden we een “kiebel” (ton) vlak bij de ingang. Dat stonk behoorlijk. Zeker als die leeg gemaakt moest worden. In de schuilkelder zaten vooral oude mannen, vrouwen en kinderen. De jongere mannen gingen het veld in om te kijken wat er gebeurde. In ons dorp werden meerdere schuilkelders gegraven of aangelegd, onder andere in de Graafstraat tegenover het huis van Sjr Straaten (thans pension Sint Rosa), op de Koulen bij Kickken in het weiland onder de houtloods, in de berg langs de Gronseleput, in de berg bij het station en in Walem. Verder hadden ook enkele mensen hun eigen kelder gestut zodat deze ook enige veiligheid bood, tenminste hoopte men dat. In Strucht lag de schuilkelder langs de Provincialeweg tegenover het huis van Laval. In deze kelder, die in 1942 werd gebouwd, was plaats voor ongeveer 150 mensen. Voor die tijd praktisch bomveilig, zes meter onder de grond en goed gestut. Er was elektriciteit en een toilet. De gemeente en de buurt hadden deze schuilplek betaald. Als er bombardementen waren werd door de aanwezige mensen de rozenkrans gebeden. De voorbidster zat dan in het midden. Meestal was dat mevrouw Knubben. Of dit bidden van de rozenkrans nu wel of niet geholpen heeft bij de veiligheid van onze dorpsbewoners, feit is dat ondanks de vele angstige momenten er bij bombardementen in ons dorp nooit ernstige schade is aangericht.

Zijn er (oud)inwoners die nog informatie, foto's of andere documentatie over de mobilisatie, oorlog of bevrijding hebben? Neem dan contact op met de Heemkundevereniging (John van Weersch 06-1890 2051). (Geraadpleegde bronnen: Oorlogsherinneringen 1939-1945 – Heemkundevereniging Schin op Geul).

Parochie H. Johannes de Doper Oud Valkenburg

Postadres: Oud Valkenburg 23, 6305 AA Schin op Geul

Pastoor: Constantijn Dieteren tel. 043-459 1233,

In dringende gevallen 06-1241 3034.

Kapelaan Jijomon Oonattu Joy, St. Pieterstraat 22 B,
6301 DR Valkenburg a/d Geul, 06-3407 7860.

Contactpersonen voor kerkbestuurszaken:

Algemeen: Hr. Hub Gerekens
tel. 06-5342 5028Administratie kerkhof: Hr. Jo & mw. Rita Wachelder
tel. 043-321 6357Opgeven berichten: Mw. Paula Gerekens
tel. 043-459 1207

Bankrekeningnummer: NL23 RABO 0146 6011 73

**Berichten t.b.v. de maand september 2024 kunt u
opgeven vóór dinsdag 20 augustus.****Diensten in de maand augustus 2024**

Zaterdag 3 augustus Vooravond 18^e Zondag Kerkelijk Jaar
19.15 uur: Woord- en Communiedienst
 Jan Nix (*c. buurt*)

Zaterdag 10 augustus Vooravond 19^e Zondag Kerkelijk Jaar
19.15 uur: Pastoor van den Hoven
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Chris Wouters

Zaterdag 17 augustus Vooravond 20^e Zondag Kerkelijk Jaar
Viering van Maria Tenhemelopneming
 Kruidenwijding (*Kroedwusjzege*)
19.15 uur: Ter ere van Maria

Zaterdag 24 augustus
 Elly en Mathias Bartels-van Liebergen

Zaterdag 31 augustus Vooravond 21^e Zondag Kerkelijk Jaar
De opbrengst van de tweede collecte is bestemd voor de MIVA
19.15 uur: Uit dankbaarheid

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van betrokkenheid bij het overlijden van mijn man Jan Nix wil ik u, mede namens mijn kinderen en kleinkinderen bedanken voor de kaarten, lieve brieven, bloemen en aanwezigheid. Het is voor ons een grote troost te weten hoe geliefd hij was en hoe hij werd gewaardeerd. Annie Nix-van der Horst.

Burgerlijke stand van de parochie
Overleden: 18 juli Marita Janssen (77 jaar)

Maria Tenhemelopneming

Maria, hoge lieve vrouwe.
 Wij geloven dat u thuis bent bij God,
 die met u in de wolken is.
 U bent een vrouw uit duizenden,
 een moeder om lief te hebben,
 beeld van wat kerk is.
 Op uw voorspraak rekenen wij.
 Uw zorg en liefde,
 uw openstaan voor God en mensen
 mag ons tot voorbeeld zijn.
 Bescherm alle mensenkinderen
 en neem ons op in uw groot 'bewaarhart':
 heilige Maria, moeder van God,
 Bid voor ons, kleine mensen,
 Nu en in het uur van onze dood.
 Amen.



**Activiteitenagenda voor de maand augustus 2024
van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul**

- wo. aug. :** Iedere woensdag (*14-16u*) ‘Open Bieb’ in ’t Geboew
- do. aug. :** Iedere donderdag (*14-16u*) ‘Breicafé’ in ’t Geboew
- zo. 4 aug. :** Hel van Voerendaal met start 13.00u bij Résidence Valkenburg in Schoonbron en finish ± 17.00u bij ’t Geboew aan de Warande mmv. Stichting Sport Promotion Schin op Geul
- 8 t/m 11 aug. :** Heuvelland4daagse te Berg en Terblijt
- do. 15 aug. :** Heemkundevereniging: lezing door Hub Stohr voor excursie Limburg an der Lahn op zaterdag 24 aug. aanvang 20.00u, in ’t Geboew
- zo. 18 aug. :** H. Mis ter ere van Maria Tenhemelopneming om 10.00u, opgeluisterd door Paul van Loo, met Kroedwusjzege
- do. 22 aug. :** Wijk-boa inloopspreekuur in ’t Geboew van 15.00 tot 16.00u, voor vragen en meldingen
- za. 24 aug. :** Heemkundevereniging bus excursie naar Limburg an der Lahn
- zo. 25 aug. :** Schutterij St. Mauritius Strucht deelname aan het Bondsschuttersfeest te Vijlen
- do. 29 aug. :** Dekenale bedevaart naar Banneux, nog opgeven tot 5 augustus bij Maria Dirks, tel: 043-459 1818
- 29 aug. - 2 sept. :** Europees schutterstreffen aan de Mondsee in Oostenrijk mmv. Schutterij St. Mauritius Strucht
- vr. 30 aug. :** Filmvoorstelling 14.00u in ’t Geboew,
- za. 31 aug. :** Reparatiecafé ‘Kump Good’ van 11.00 -13.30u in Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a,
- za. 31 aug. :** Bijbelgespreksmiddag in de parochiezaal naast de kerk van Houthem, aanvang 14.00 uur