



MauritiusBode

Mededelingenblad Parochie H. Mauritius Schin op Geul

62^e jaargang / nummer 2 / februari 2024

Pastorie: pastoor Dieteren Hoogbeek 23, 6305 BH, Schin op Geul, 043-459 1233, wanneer dringend 06-1241 3034.

Kapelaan Jijomon Oonattu Joy, St. Pieterstraat 22 B, 6301 DR Valkenburg a/d Geul, 06-3407 7860.

Misintenties en berichten t.b.v. de maand maart 2024 s.v.p. opgeven **vóór dinsdag 13 februari, bij José Vd Hove tel. 043-459 2278.**

Opgeven van zieken voor een afspraak:

Mw. Anita Nass-Paffen, tel. 043-459 1647.

Mw. Maria Dirks-Ladenstein, tel. 043-459 1818.

IBAN nummer NL89 RABO 0146 6012 46

(t.n.v. R.K. Kerk St. Mauritius Schin op Geul).

Digitale Mauritiusbode: Website: www.kerkschinopgeul.nl

Inhoud

- | | |
|------------------|---|
| Blz. 2/3 | Woordje van de pastoor |
| Blz. 4/5 | Diensten in de maand maart 2024 |
| Blz. 5/10 | Korte mededelingen / annonces |
| Blz. 9 | Burgerlijke stand |
| Blz. 11 | Info parochie H Johannes de Doper Oud Valkenburg |
| Blz. 12 | Activiteitenagenda samenwerkende verenigingen |

**Woensdag 14 februari ASWOENSDAG H. Mis om 19.15 uur:
met Aswijding en Askruisje**



Woordje van de pastoor

Reik elkaar de hand

We kennen allemaal wel die situatie uit de sportwereld, waarbij een speler in z'n ijver en enthousiasme zo fanatiek achter de bal aangaat, dat hij daarbij zijn tegenstander per ongeluk tegen de grasmatt duwt.

Als het een faire speler is, dan loopt hij meteen naar zijn tegenstander die op de grond ligt, reikt hem de hand en helpt hem weer op te staan.

Zo kennen we ook allemaal de situatie van een kind, dat nog maar pas ervaren heeft wat lopen is, het staat nog niet zo zeker op haar benen. Zo'n beetje waggelend loopt het, tot het kind over iets struikelt en op de grond ligt. Het huilende kind wordt bij de hand genomen en een van de ouders helpt het kind weer op te staan, om zo op eigen benen te kunnen staan.

Bij een bokswedstrijd kan de een de ander zo hard treffen, dat deze ko neervalt op de bodem van de boksring, hij ligt daar dan letterlijk en figuurlijk terneergeslagen.

Letterlijk en figuurlijk. Inderdaad in overdrachtelijke zin kan iemand ook terneergeslagen zijn. Door een gebeurtenis kan iemand zo'n zware slag gekregen hebben dat hij daardoor terneergeslagen is.

Het opvallende is dat deze figuurlijk terneergeslagene hetzelfde als prettig ervaart, als iemand die letterlijk terneergeslagen is.

Zoals die voetballer, letterlijk op de grond liggend, de hulp van z'n tegenstander als zeer prettig ervaart als deze hem de hand toereikt om hem te helpen weer op te staan.

Zoals het kind, de hulp van haar ouders nodig heeft om weer op eigen benen te kunnen staan.

Zo zal ook de figuurlijk terneergeslagen mens de toegestoken hand van z'n medemens zeer weten te waarderen, ja, hij heeft deze hulp zelfs nodig om weer op eigen benen te kunnen staan.

Iemand letterlijk of figuurlijk bij de hand nemen, je hand op iemands schouder leggen, misschien wel eens iemand in je armen nemen, het geeft anderen de mogelijkheid op te staan uit het dal, het kan iemand weer kracht en moed geven. Juist wanneer wij iemand de hand toereiken, zijn we in feite echte navolgers van Jezus. In het Evangelie lezen we immers dikwijls, hoe Jezus terneergeslagen mensen bij de hand pakt en hen helpt op te staan.

Dit wonder, van Jezus toen, kunnen wij dagelijks verrichten.

De carnavalsdagen staan weer voor de deur. Over de betekenis van carnaval valt natuurlijk heel veel te zeggen, maar in het licht van de bovengenoemde gedachte is carnaval eigenlijk ook het feest waarbij wij elkaar de hand toereiken.

Carnaval vier je immers niet alleen om je eigen plezier, maar vooral ook, om te midden van de zorgen van elke dag, elkaar wat op te beuren.

Daartoe reik je elkaar de hand, neem je elkaar al sjoenkelend, bij de arm en juist ook daardoor beur je elkaar op. En ben je, in feite, in die zin, navolger van Christus. Mooie carnavalsdagen toegewenst.

Pastoor Constantijn Dieteren.

We gaan naar Lourdes,

Georganiseerd door “Het huis voor de Pelgrim” te Maastricht.

Als groep uit onze acht parochies in de gemeente Valkenburg sluiten we ons bij deze zeer ervaren en goed georganiseerde reisorganisatie aan.

Een negendaagse reis per bus. Met 2 overnachtingen op de heenreis o.a. in Lisieux en 1 overnachting in Nevers. De overige dagen zijn we in Lourdes van waaruit ook diverse uitstapjes gemaakt zullen worden.

De datum is van 24 september 2024 t/m 2 oktober 2024.

Op basis van drie sterren hotels kost de reis € 1025,00 p.p. all-in met uitzondering van de drankjes e.d.

Op de website van “Het Huis voor de Pelgrim” kunt u al verdere informatie lezen. Maar we zullen ons gezamenlijk aanmelden, zodat we ook als groep uit het Valkenburgse bij elkaar zitten in de bus.

Hoe dat in zijn werk gaat leest u in het volgende nummer.

Ik ga, gaat u mee?!!

Pastoor Constantijn Dieteren.



Diensten in de maand februari 2024

Zondag 4 februari 5^e Zondag Kerkelijk Jaar.
**Opdracht van de Heer. Viering Maria Lichtmis met
 kaarsen zegening en na de H. Mis Blasiuszegen**

1^e Lezing: Maleachi 3, 1-4 *Evangelie: Lucas 2, 22-32*

10.00 uur: zeswekendienst Sophie Pasmans-Maessen
 20^e jrd. Wiel Pasmans
 Pastoor Piet Benders
 Broederschap St.Cornelius en
 de stille intenties die ons zijn gegeven

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door harpiste Pauline Nieuwenhuijs

Zondag 11 februari 6^e Zondag Kerkelijk Jaar. **Carnaval**

10.00 uur: Carnavalsmis (Dialect)

Johan Wouters (c. begr.)

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door het Fanfare-ensemble, m.m.v.

CV de Waterratte, JCV de Waterretjes

Woensdag 14 februari **ASWOENSDAG**
VASTEN- en ONTHOUDINGSDAG
BEGIN VD VEERTIGDAGENTIJD

1^e Lezing: Joël 2, 12-18 *Evangelie: Matteüs 6, 1-6, 16-18*

19.15 uur: H. Mis met Aswijding en Askruisje

Dat deze veertigdagentijd op weg naar Pasen, een
 vruchtbare tijd mag worden waarin we ons met elkaar en
 met God verzoenen en verbonden mogen voelen.

Zondag 18 februari **1^e Zondag Veertigdagentijd**

1^e Lezing: Genesis 9, 8-15 *Evangelie: Marcus 1, 12-15*

10.00 uur: zeswekendienst Trees Heijenrath-Bemelmans

Hein Heijenrath

2^e jrd. pastoor Jan Cuijpers

3^e jrd. Lies Leenders-Thoma

Jo Leenders

Wiel Coemans (c. begr.)

Jo Sijstermans en overleden familie

Deze H.Mis wordt opgeluisterd m.m.v. een Fanfare-ensemble

Zondag 25 febr. 2^e Zondag Veertigdagentijd

1^e lezing: Genesis 22, 1-2, 9a, 10-13, 15-18. Evangelie: Marcus 9, 2-10

10.00 uur: pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders
7^e jrd. Tiny Slangen-van den Hove

Korte mededelingen / annonces

Flikken Maastricht op vrijdag 2 februari

Zoals u weet zijn er op maandag 21 augustus vorig jaar opnames gemaakt in onze kerk voor de televisieserie Flikken Maastricht. Deze opnamen zijn gebruikt voor de eerste aflevering van het 18^e seizoen van de serie, die op vrijdag 2 februari om half negen op NPO 1 uitgezonden zal worden.

Oproep hulpkoster / kosteres gezocht

We zijn heel dankbaar dat zich intussen een nieuwe kosteres heeft aangemeld. Maar we blijven natuurlijk zoeken naar meerdere personen die deze taak op zich willen nemen. Wanneer zich meer mensen opgeven voor deze taak, komt men ook maar eens in de drie of vier weken aan de beurt om koster te zijn en is er tevens meer mogelijkheid om te ruilen.

Interesse, neem dan contact op met José Van den Hove, tel. 043-459 2278.

Terugblik Kerstmis II

In de Mauritiusbode van januari blikten we al even terug op de Advent en Kerstmis 2023. Nu de kerststal en de versieringen weer zijn opgeborgen, willen we dan ook nog even de statistieken met u delen.

Met de kribkesroute door ons dorp is de kerststal buiten de bezoekers aan de H. Missen, door ruim 1750 mensen bezocht en bewonderd. We mochten dan ook heel veel complimenten voor onze vrijwilligers ontvangen.

De vieringen waren heel mooi en goed verzorgd in een heel fraai versierde kerk. We hoorden van veel bezoekers dat het warm, sfeervol en gezellig was. Dat is natuurlijk altijd mooi om te horen. De vier verschillende vieringen tijdens de Kerstdagen werden door ruim 750 bezoekers bezocht.

Langs deze weg dan ook nogmaals hartelijk dank aan al die vrijwilligers die hebben mee geholpen om dit samen tot stand te brengen.

55+ Zitting CV de Waterratte uitverkocht

De 55+ Zitting die dinsdagmiddag 6 februari a.s. plaatsvindt is geheel uitverkocht. Reeds tijdens de voorverkoop op zondag 7 januari jl. waren de beschikbare kaartjes in een mum van tijd uitverkocht. Dat houdt in dat er geen tickets online besteld kunnen worden en ook op de dag van de zitting helaas geen entreekaarten beschikbaar zijn.

Blauw Sjuut doet dinsdagavond 6 februari a.s. Schin op Geul aan

In het kader van het 4 x 11-jarig jubileum van CV de Waterratte heeft het Gilde Blauw Sjuut besloten dit jaar ook Sjin als aanleghaven uit te kiezen. Zo zal dit illustere genootschap op dinsdagavond 6 februari a.s. om 20.00 uur aanleggen op de Geulbrug in de Tolhuisstraat. Na de officiële ontvangst door CV de Waterratte gaat het bonte gezelschap richting gemeenschapshuis 't Geboew, alwaar een gezellig carnavalesk samenzijn plaatsvindt met optredens van verschillende artiesten. Ook de inwoners van ons dorp zijn hier van harte welkom! Er is gratis entree.

Lempkes Optocht vrijdag 9 februari

Voorafgaande aan het Carnavalstreffen van alle Carnavalsverenigingen vanuit gemeente Valkenburg in 't Geboew, is in Schin op Geul een Lempkes Optocht. De optocht begint om 19:11 uur en volgt de volgende route: Hoogbeek, Tolhuisstraat, Mauritiussingel, Breeweg en een herhalings ronde door Mauritiussingel. Hierna begint het Groat Vallekeberg Treffen in 't Geboew.

Ziekenbezoek CV de Waterratte

Prins Raymond II en prinses Aurelia van het Waterratteriek en hun gevolg zullen in de week vóór carnaval een bezoek brengen aan de zieken van Schin op Geul en Oud-Valkenburg die thuis, in het ziekenhuis, kliniek of verzorgingshuis verblijven. Mochten er dorpsgenoten zijn die kort geleden ziek zijn geworden en waarvan de carnavalsvereniging (nog) niet op de hoogte is, neemt u dan contact op met het secretariaat via secretaris@cvdewaterratte.nl

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de belangstelling, het medeleven en de vele hartverwarmende reacties, die wij als familie hebben mogen ontvangen na het overlijden van onze moeder Trees Heijenrath-Bemelmans. Hartelijk dank, Kitty Marianne Frank en Marco.

Huispaaskaars

Net als voorgaande jaren is het weer mogelijk om een huispaaskaars te bestellen. U kunt weer kiezen uit vier maten kaarsen, in 2 modellen.

Model Lam Gods voor goud gele stralenkrans. Model Rood Kruis met witte vredesduif. Verkrijgbaar zijn; A & H (6,5 x 20 cm.) € 14,-, B & G (7 x 25 cm.) € 20,-, C & F (7,5 x 30 cm.) € 28,- en D & E (8 x 40 cm.) € 40,-. Voor degenen die hierin geïnteresseerd zijn ligt in het voorportaal van onze kerk tot 10 maart een intekenformulier om zo'n kaars te bestellen. Wanneer u hier uw naam invult ontvangt u vóór Pasen uw eigen huispaaskaars. Bestellen kan ook telefonisch en wel bij José Van den Hove-Pluijmaekers, 043-459 2278, of via onze website: www.kerkschinopgeul.nl Hier is ook een afbeelding te zien van de kaarsen.

Als Aswoensdag en Valentijnsdag samenvallen

De datum 14 februari is bij velen bekend als Valentijnsdag. Dit jaar is het dan ook Aswoensdag. Dat is een lastige. Aswoensdag is een dag van vasten en onthouding. Valentijnsdag staat bekend als een dag waarop geliefden elkaar juist cadeautjes geven. Dat heeft met vasten weinig te maken. Of toch?

Het is nooit zo bedoeld, maar dit jaar komt het toevallig zo uit. De oorsprong van Valentijnsdag is een heidens reinigingsfeest dat op 14 februari werd gevierd. De naam van de maand is er zelfs van afgeleid: febuare betekent 'zuiveren' of 'reinigen'. In de vroege kerk werd dit omgevormd tot een christelijk reinigingsfeest dat precies 40 dagen na Driekoningen werd gevierd: op 14 februari. In de westerse kerk verschoof deze betekenis later naar Maria-Lichtmis op 2 februari, maar in sommige oosterse kerken wordt het nog altijd op 14 februari gevierd.

Op Aswoensdag begint de Veertigdagentijd. Dat is een tijd van bezinning en voorbereiding op Pasen. Daarin speelt zuiveren en nadenken over je eigen fouten zeker ook een rol. Zo komen Aswoensdag en Valentijnsdag toch bij elkaar uit. En dat geliefden elkaar op Valentijnsdag opzoeken? Dat vindt zijn oorsprong in een ander heidens vruchtbaarheidsfeest dat op 15 februari werd gevierd, de dag ná het reinigingsfeest. Dus wie dit jaar Aswoensdag in ere houdt en vast en zijn of haar 'Valentijn' pas een dag later verrast, zit historisch helemaal goed.

Dorpskalender foto van de maand februari 2024

Poster voor “BUITENGEWONE OPROEPING ALGEMEENE MOBILISATIE” aan de muur bij de kerktrappen;

1940 Soldaat Goozen uit Zeeland staat op wacht bij de Geulbrug aan de Tolhuisstraat/Breeweg.

In 1939 werd de algemene mobilisatie afgekondigd, omdat de oorlogsdreiging steeds groter werd. Eén van de soldaten die na de mobilisatie in Schin op Geul terecht kwam, was soldaat Andrius Jan Goozen uit Oost-Sousburg op Walcheren (Zeeland). Hij werd in september 1938 opgeroepen voor de militaire dienstplicht. Eind december 1939 moest hij op oorlogsdetachement naar Limburg. Met zes andere soldaten kwam hij in Maastricht terecht, bij “MC III 37R1 Troependetachement Veldpost 13”. Hij was 20 jaar en inmiddels korporaal geworden. Vanuit Maastricht werden ze overgeplaatst naar Schin op Geul, om daar de twee bruggen te bewaken die over de Geul lagen. Zo nodig moesten deze opgeblazen worden, zodat de vijand geen gebruik van deze wegen kon maken. Goozen



moest de brug bij het Tolhuis bewaken. Daarvoor was een wachthuisje op de brug geplaatst (zie foto).

Op 10 mei 1940 stond hij op wacht bij de brug en was in geen 4 dagen uit de kleren geweest. Ze kregen om 4 uur telefonisch bericht dat de Duitsers de Grens waren overgestoken met een enorme legermacht. Vanuit het commando-centrum in Gulpen kregen zij telefonisch bevel om de springstof, die al onder de brug geplaatst was, tot ontploffing te brengen. Nadat de brug was opgeblazen, moesten zij zo snel mogelijk naar Maastricht komen, om aan

te sluiten bij de daar aanwezige troepen. Toen zij echter in Maastricht aankwamen waren daar ook de bruggen opgeblazen en konden zij niet aansluiten bij de troepen.

Ze werden door de Duitsers in een weiland gedreven en gevangen genomen, want wat kon je met een karabijn beginnen tegen een overmacht van Duitse soldaten en krijgsmateriaal. Ze zouden dezelfde avond als krijgsgevangenen worden weggevoerd naar Duitsland voor dwangarbeid.

Maar om acht uur 's avonds kwam een feldweibel of officier die zei dat iedereen die in de buurt woonde naar huis mocht, omdat ze geen transportwagens hadden om de krijgsgevangenen af te voeren. Die hadden ze nodig om eigen troepen naar oorlogsgebieden in Nederland te vervoeren. Iedereen woonde natuurlijk in de buurt en mocht vertrekken. Ze werden met gejuich door de plaatselijke bevolking ontvangen en van eten en slaapplekken voorzien. De volgende dag kregen ze fietsen aangeboden om terug te reizen. Ze reden terug naar de legerplaats in Schin op Geul. Korporaal Goozen werd ondergebracht in het huis van gemeente-secretaris Wiel Pasmans.

Op donderdag 16 mei begon Goozen met nog 2 andere soldaten aan de terugreis. Het duurde tot zondag 19 mei voordat hij zijn ouders en zussen weer in Oostkapelle kon omhelzen. Van buiten was hij ongeschonden, maar van binnen gebroken van alles wat hij in die negen dagen had meegemaakt.

In maart 2009, bijna 70 jaar later, heeft Andries Goozen, op 89-jarige leeftijd, alsnog het Mobilisatie-Oorlogskruis toegekend gekregen "voor getoonde moed in oorlogstijd".

Andries Jan Goozen is op 2 december 2015 op 96-jarige leeftijd te Oostkapelle overleden.

(Bron: Oorlogsverslag opgemaakt door Andries Goozen op 30 juni 2008).

Heeft u nog meer informatie of foto's over de mobilisatie, oorlog of bevrijding van ons dorp, neem dan contact op met de Heemkundevereniging (John van Weersch 06-1890 2051).

Burgerlijke stand van de parochie		
Overleden:	3 december	Josef Berg (82 jaar)
	2 januari	Wiel Becker (70 jaar)
	5 januari	Fer Duijzings (90 jaar)

Actie Kerkbalans: blijf ons steunen

Doop, huwelijk, jubilea, begrafenis: op alle belangrijke momenten in het leven is de kerk present. Tijdens alle zon- en feestdagen opent de kerk haar deuren. En is er in ons dorp iets gaande, dan probeert de parochie erbij te zijn. Dat zijn de zichtbare momenten.

Maar als parochie doen we zo veel meer: zieken bezoeken, eenzamen een hart onder de riem steken, rouwenden troosten of mensen die het niet makkelijk hebben - voor zover mogelijk - een helpende hand toesteken. Dat is allemaal niet zo zichtbaar. En dat hoeft ook niet, maar we doen het wel. Waarom? Omdat Jezus heeft gezegd: "Wat je voor de minsten der mijnen hebt gedaan, heb je voor mij gedaan".

We doen het graag en vanuit ons hart. Maar al dat werk, kost wel geld. Geld dat door de parochianen bij elkaar gebracht moet worden. Samen vormen we de Kerk. Met uw hulp kunnen we al dat goede werk nog vele jaren blijven doen. Steun ons en doe mee aan de kerkbijdrage.

Bij voorbaat dank aan alle deelnemers.

Computerclub Houthem

Computerclub Houthem houdt in februari de inloopmiddag op woensdag 21 februari van 14.00 tot 16.00 uur en zaterdag 24 februari is de club-dag van 13.00 tot 16.00 uur. Ook kunt u lid worden van de computerclub.

Loopt u gerust even bij ons binnen in de Hoeskamer in gemeenschapshuis de Holle Eik, Baron de Selysstraat 4, 6301 JZ Houthem. Indien mogelijk vooraf even aanmelden. Info: email: etlouwen@ziggo.nl

Tel: 06-3074 1161.

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen tot uiterlijk 13 februari as. worden opgegeven bij de redactie:

- **mw. José Van den Hove-Pluijmaekers, Valkenburgerweg 142 A, 6305 EB Schin op Geul, tel: 043-459 2278.**
- **mw. Marieta Vanmechelen-Verhoeven, Hoogbeek 2 B, 6305 BH Schin op Geul, tel: 043-459 2989.**

E-mail: secretaris@kerkschinopgeul.nl

Parochie H. Johannes de Doper Oud Valkenburg

Postadres: Oud Valkenburg 23 6305 AA Schin op Geul

Pastoor: Constantijn Dieteren tel. 043-459 1233,

wanneer dringend 06-1241 3034.

Contactpersonen voor kerkbestuurszaken:

Algemeen: Hr. Huub Gerekens
tel. 06-5342 5028

Administratie kerkhof: Hr. Jo & mw. Rita Wachelder
tel. 043-321 6357

Opgeven misintenties: Mw. Paula Gerekens
tel. 043-459 1207

IBAN nummer: NL23 RABO 0146 6011 73

Misintenties t.b.v. de maand maart 2024 kunt U opgeven

vóór dinsdag 13 februari



Diensten in de maand februari 2024

- Zaterdag 3 februari** Opracht van de Heer in de Tempel
(*Maria Lichtmis*)
- Tijdens de H. Mis, kaarsenwijding. Na de H. Mis, Blasiuszegen
19.15 uur: Pastoor van den Hoven
- Zaterdag 10 februari** Vooravond 6^e Zondag Kerkelijk jaar
19.15 uur: Elly en Mathias Bartels-van Liebergen
- Woensdag 14 februari** **Aswoensdag**
Vasten- en onthoudingsdag. Begin v/d Veertigdagentijd
18.00 uur: **H. Mis met Aswijding en Askruisje**
- Zaterdag 17 februari** Vooravond 1^e Zondag Veertigdagentijd
19.15 uur: Uit dankbaarheid
- Zaterdag 24 februari** Vooravond 2^e Zondag Veertigdagentijd
19.15 uur: Voor opgegeven intenties

Korte mededelingen voor Oud Valkenburg

Maandag 15 januari werden de kerstspullen weer voor een jaar opgeborgen. Dank aan de vrijwilligers die meehielpen om onze kerk weer mooi en opgeruimd achter te laten!

Activiteitenagenda voor de maand februari 2024 van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul
--

- wo. febr.** : Iedere woensdag (14-16u) ‘Open Bieb’ in ’t Geboew
- do. febr.** : Iedere donderdag (14-16u) ‘Breicafé’ in ‘t Geboew
- do. 1 febr.** : Wijk-boa inloopspreekuur in ’t Geboew van 15.00 tot 16.00u, voor vragen en meldingen
: Algemene ledenvergadering CV de Waterratte in ’t Geboew
- vr. 2 febr.** : Aw Wieverbal in Gasterie In gen Dörp (A ge Pannes) vanaf 20.11u
- zo. 4 febr.** : Viering Maria-Lichtmis, H. Mis 10.00u, deze wordt opgeluisterd door harpiste Pauline Nieuwenhuijs
- zo. 4 febr.** : Mennekestrefte in Café Trattoria ’t Graefke, vanaf 11.11u
- di. 6 febr.** : 55+ Zitting CV de Waterratte reeds uitverkocht
: Blauw Sjuut aankomst Geulbrug Tolhuisstraat 20.00u, aansluitend programma in ‘t Geboew
- vr. 9 febr.** : Lempkesoptocht om 19.11u, aansluitend Groat Vallekeberg Treffen, alle Carnavalsverenigingen van gemeente Valkenburg in ’t Geboew
- 7-8-9 febr.** : Ziekenbezoek Prins Raymond II en Prinses Aurelia
- za. 10 febr.** : CV de Waterratte bezoek aan wagenbouwers
: Uitreiken optochtnummers in Bistro Bie Jeanneke van 20.00 tot 23.00u
- zo. 11 febr.** : Carnavalsmis (dialect) 10.00u, deze mis wordt opgeluisterd door een fanfare ensemble
: Carnavalsoptocht Sjin start 14.11u
- ma. 12 febr.** : Carnavalsmaandag optocht in Valkenburg
- di. 13 febr.** : Carnavalsdinsdag m.o.a. aafsleeting
- wo. 14 febr.** : Aswoensdag **19.15u** H. Mis met Askruisje
: Hièringbiete
- di. 20 febr.** : Mannenkoor Inter Nos jaarvergadering in ‘t Geboew
- vr. 23 febr.** : Filmvoorstelling 14.00u in ’t Geboew
- za. 24 febr.** : Reparatiecafé ”Kump Good” van 11.00-13.30u in Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a