



MauritiusBode

Mededelingenblad Parochie H. Mauritius Schin op Geul

61^e jaargang / nummer 6 / juni 2023

Pastorie: pastoor Dieteren Hoogbeek 23, 6305 BH, Schin op Geul, 043-459 1233, wanneer dringend 06-1241 3034.

Misintenties en berichten t.b.v. de maand juli s.v.p. opgeven **vóór dinsdag 13 juni 2023, bij José Vd Hove tel. 043-459 2278.**

Opgeven van zieken voor een telefonische afspraak:

Mw. Anita Nass-Paffen, tel. 043-459 1647

Mw. Maria Dirks-Ladenstein, tel. 043-459 1818

IBAN nummer NL89 RABO 0146 6012 46

(t.n.v. R.K. Kerk St. Mauritius Schin op Geul)

Digitale Mauritiusbode: Website: www.kerkschinopgeul.nl

Inhoud

Blz. 2	Woordje van de pastoor
Blz. 3	Dankwoordje van de kapelaan
Blz. 4/5	Diensten in de maand juni 2023
Blz. 6/11	Mededelingen / annonces
Blz. 6	Burgerlijke stand
Blz. 12/13	Info parochie H Johannes de Doper Oud-Valkenburg
Blz. 14	Bericht Samenwerkende Verenigingen



Woordje van de pastoor

Ontmoeting

Vele mensen, komen in hun godsbegrip, niet verder dan: “Ik geloof wel dat er iets moet zijn.” Of “God is zo totaal anders, daar kun je niets over zeggen.”

We spreken over God, alsof Jezus, er nooit geweest is.

“Wie Mij ziet, ziet de Vader.” Zegt Jezus zelf.

We kunnen, hoewel God, de Almachtige, de totaal Andere is en blijft, toch, dankzij Jezus, weten en ervaren, wie God is. Sterker nog: God is, in Zijn Zoon Jezus, mens geworden, om zo, de ontmoeting tussen God en mens, tot in het diepste van wie wij zijn, mogelijk te maken.

God wilde ons mensen zo nabij zijn, dat Hij in Jezus, in alles, ons menselijk bestaan, heeft willen delen. In Jezus heeft God een brug geslagen, tussen de Almachtige, de Eeuwige, de totaal Andere, God dus en Zijn scheepsel, de mens dus.

Jezus is gekomen, om ons mensen te tonen, hoe nabij God de mensen is en omgekeerd, om ons mensen daarmee, dichter bij God te brengen.

Een God die niet afstandelijk ver van ons staat, maar die ons juist heel nabij wil zijn, dankzij Zijn Zoon, dankzij Zijn Heilige Geest, die verder leeft in Gods Woord, in de Sacramenten, met name ook in het Sacrament van de Eucharistie, welke wij in de Sacramentsprocessie met ons meedragen, in de ontmoeting met mensen, in Zijn schepping. Zo wil



God ons ontmoeten, zo kunnen wij Hem ontmoeten en ervaren hoe ongelofelijk nabij God ons wil zijn.

Pastoor Constantijn Dieteren.

Dankwoordje kapelaan Jijo

“De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.”

Beste mensen, graag wil ik iedereen bedanken voor de mooie en bijzondere dag b.g.v. mijn Eerste Heilige Mis op 14 mei jl. in Valkenburg.

Het begon al met de stoet die me begeleidde van mijn woonadres naar de kerk, scouting Sint Franciscus, eerste communicantjes van dit jaar, Schutterij Oude en Jonge Nobele en genodigden.

De H. Mis werd prachtig opgeluisterd door de klanken van het St. Caeciliakoor van de H.H. Nicolaas- en Barbarakerk. Mooi ook de lectoren van de verschillende parochies van onze federatie en de suisse, koster en acolieten. De aanwezigheid in de kerk en later op de dag tijdens het feest, van docenten, medewerkers, priesters en studenten van Rolduc.

Na de mis werd de stoet begeleid door Harmonie Koninklijk Walram's Genootschap naar Hotel Voncken, waar de receptie was. Dank aan de vele mensen die me daar zijn komen feliciteren.

Aansluitend werd het feest voortgezet in gemeenschapshuis 't Geboew in Schin op Geul. Hier werd ik ontvangen met een serenade van Fanfare St. Cornelius, heel feestelijk allemaal.

Dank ook aan alle mensen die gezorgd hebben voor de mooie teksten tijdens de H. Mis en het organiseren van de hele dag in Valkenburg en Schin op Geul. Voor de prachtige versieringen bij mijn woonadres, in de kerk en buiten en binnen 't Geboew.

Ik dank de kerkbestuursleden van onze federatie, PAC leden van de vijf parochies en het feest comité.

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar onze pastoor Constantijn Dieteren en emeritus pastoor Herman Jansen. Ik ben zeer gezegend met zo'n zorgzame en aardige pastoors. Zeker ook voor de ondersteuning, begeleiding en zorg in de afgelopen maanden.

Mijn oprechte dank aan al mijn gasten, parochianen en vrijwilligers die deze dag van mijn Eerste Heilige Mis met mij hebben willen vieren. Bedankt voor de bloemen, attenties en de giften die ik mocht ontvangen.

Tenslotte dank ik allen die voor mij blijven bidden. Kortom, het was een onvergetelijke dag, nogmaals heel hartelijk bedankt. Kapelaan Jijo.

Foto's van deze feestelijke dag vindt u via de website www.kerkschinopgeul.nl

Diensten in de maand juni 2023

Zondag 4 juni Heilige Drie-Eenheid

1^e Lezing: Exodus 34, 4b-6, 8-9 Evangelie: Johannes 3, 16-18

10.00 uur: Woord- en Communiedienst

Johan Wouters (*c. buurt*)

jrd. Zef Smeets

10^e jrd. Sophie Marcus-Bisschops

10^e jrd. Rika Claessens-Smeets

Zondag 11 juni SACRAMENTS DAG

Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus

1^e Lezing: Deuteronomium 8, 2-3, 14b-16a Evangelie: Johannes 6, 51-58

10.00 uur: jrd. pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders

jrd. Pierre Vogels

gest. jrd. ouders Giel en Gerda Pieters-Pasmans

schoonzoon Wiel Schmets en

schoondochter Paula Pieters-Molan

Zaterdag 17 juni

12.30 uur: Huwelijksviering van Jeffrey Hougardy en Ashley Peters uit Bleijerheide

Zondag 18 juni 11^e Zondag Kerkelijk Jaar

Sacramentsprocessie / Kermis / Vaderdag

1^e Lezing: Exodus 19, 2-6a Evangelie: Matteüs 9, 36-10, 8

09.00 uur: H. Mis

Zef Heidendaal (*c. begr.*)

Hub Hagelstein

09.45 uur: Aansluitend aan de H Mis trekt de Sacramentsprocessie

Maandag 19 juni **Kermismaandag**

10.00 uur: **Schuttersmis aansluitend dodenherdenking**

levende en overleden leden van Schutterij

St.Mauritius Strucht

Hub Caubo (*c. begr.*)

Johan Braeken b.g.v. zijn verjaardag

Wiel Bovens

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Schutterij St.Mauritius Strucht

Zondag 25 juni 12^e Zondag Kerkelijk Jaar

09.30 uur: **Vertrek van “der Gank” vanaf Walem naar de Kluis**

10.00 uur: **Openluchtmis bij de Kluis**

Jef Baadjou (*c.begr.*)

ouders Palmen-Huntjens en overleden kinderen

Harry Knoren

ouders Marieke en Guus Ruijpers-Eussen (*c. begr.*)

Zef Eussen

ouders Sjr en Agnes Cuijpers-Kevers (*c. begr.*)

jrd. Cor Huntjens

jrd. ouders Marieke en Sjeng van Weersch-Savelsberg

Joep van Weersch

jrd. ouders Wouters-Smeets

Piet Jacobs

Remco van Kuijk

Sjef Dabekaussen

Frans Provaas

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Mannenkoor Walram's Genootschap van Valkenburg o.b.v. Koninklijke Harmonie Walram's Genootschap van Valkenburg

Zondag 25 juni 12^e Zondag Kerkelijk Jaar

10.00 uur: **Woord- & Communiedienst (*in de kerk*)**

1^e Lezing: Jeremia 20, 10-13 Evangelie: Matteüs 10, 26-33

Broederschap St.Cornelius en de stille intenties

die ons zijn gegeven

Korte mededelingen / annonces

Bericht van het Missiecomité

Inmiddels zijn de euro's van de Vastenactie geteld en deze hebben tot het prachtige bedrag van € 2.349,30 geleid. Hier kunnen voor de kinderen in Loitokitok (Kenia) en in Rio de Janeiro (Brazilië) mooie dingen mee worden gedaan. Hartelijk dank voor uw gulle giften!

Bedankt!

Graag wil ik iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling in de vorm van kaarten, bloemen en cadeaus bij gelegenheid van mijn Koninklijke Onderscheiding Lid van de Orde van Oranje Nassau, op woensdag 26 april jl. in 't Geboew.

Een bijzonder woord van dank aan Fanfare St. Cornelius die deze onderscheiding voor me hebben aangevraagd.

Op Koningsdag 27 april mocht ik tijdens de activiteiten van het Oranjecomité van Club 77, een mooie serenade ontvangen van fanfare St. Cornelius samen met Schutterij St. Mauritius Strucht. Ook een dank je wel aan hen die dit jaarlijks terugkomend evenement organiseren.

Alles bij elkaar is het krijgen van een lintje een onverwachte en overrompelende gebeurtenis die je overkomt en waar mijn familie en ik met warme gevoelens aan terugdenken en die altijd in onze herinneringen bewaard zal blijven. Ook namens de familie nogmaals iedereen van harte bedankt.

Harrie Winthagen.

Burgerlijke stand van de Parochie
--

Gedoopt:	29 april	Teun Bosten
Overleden:	25 april	Marieke Lemmens (86 jaar)
	14 mei	José Weerts (73 jaar)
	22 mei	Piet Jennekens (85 jaar)

Processie zondag 18 juni

De processie wordt dit jaar gehouden op zondag 18 juni.

De H.Mis op processiezondag begint om **9.00** uur en om **9.45** uur vertrekt de processie. De afsluiting is op het Kerkplein. Na de processie is er **geen** H.Mis. Ook dit jaar hopen we weer dat het een mooie en sfeervolle processie wordt. Daarom roepen we eenieder op met één van de diverse groepen mee te gaan en de processieroute mooi aan te kleden.

De route is als volgt: **Kerkplein - Hoogbeek - Valkenburgerweg - kruis Schoonbron (altaar) - Valkenburgerweg - Panhuis - Breeweg (altaar) - Hanewei - Tolhuisstraat - Kerkplein (altaar).**

De opstelling is als volgt: Processiekruis - Fanfare St.Cornelius - Communicanten - Mannengroep met Mariabeeld - Kinderen - Mannen en Vrouwen - Schutterij St. Mauritius - Misdienaars - Allerheiligste met Hemeldragers van CV de Waterratte - Parochiebestuur - Gemeentebestuur en Mannenkoor Inter Nos. Net zoals vorige jaren vormen mannen en vrouwen één groep; willen de deelnemers hier s.v.p. alert op zijn. De opstelling begint vanaf de pastorie, Hoogbeek 23. Zorg voor onderlinge aansluiting. Volg de aanwijzingen van de begeleiders van de processie.

Als er mensen zijn die beschikken over bloemen uit de tuin, kunnen zij telefonisch contact opnemen met José van den Hove, tel: 043-459 2278, graag voor vrijdag 16 juni.

Bij slecht weer wordt de beslissing over het **WEL** of **NIET** doorgaan van de processie na de H.Mis van 9.00 uur door het parochiebestuur genomen.

Deelname groepen

Net als andere jaren willen wij toch met de kinderen van ons dorp en misschien de kinderen uit de Oekraïne van Op de Beek, enkele groepjes vormen. Daarom willen wij jullie dan ook vragen zoveel mogelijk mee te lopen. Heb je neefjes, nichtjes, vrienden of vriendinnen die niet in ons dorp wonen, maar toch mee willen lopen dan zou dat heel erg fijn zijn. Hoe meer zielen...hoe meer vreugde!

Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn welkom! De kinderen kunnen zich voor 12 juni opgeven bij Anita Nass via tel. 043-459 1647 of door een mailtje te sturen naar anita@kerkschinopgeul.nl

Alleen samen kunnen we er iets moois van maken, jong en oud!

Sjaasbergergank 2023

Zondag 25 juni aanstaande om 9.30 uur vertrekt de processie met Sjaasberg-gangers vanuit Walem richting Kluis voor het bijwonen van de openluchtmis om 10.00 uur. Wie niet te voet kan of wil is er bij de Kluis voldoende parkeerplaats voor de auto's. De schutterij Jonge en Oude Nobele van Valkenburg houdt voor de 50^e maal rond het altaar de erewacht. Mannenkoor Walram's Genootschap van Valkenburg zal ter gelegenheid van hun 160 jarig bestaan de Heilige Mis opluisteren onder begeleiding van de Koninklijke Harmonie Walram's Genootschap van Valkenburg .

De Heilige Mis wordt opgedragen door pastoor Dieteren. De kermis wordt door de schutterij geopend met kamerschieten. Dan staat de koffie en vlaai klaar en het rad van fortuin zal draaien, met de prijzen geschonken door de middenstand van Valkenburg aan de Geul en omgeving. Het Bergdorfduo zorgt voor de muzikale omlijsting. Zoals ieder jaar voorziet de buurtvereniging Walem de gasten van het natje en droogje.

Enkele marktkramen zullen bemand zijn. Vanaf 11.00 uur kan men de kluzenaarswoning met kapel bezoeken waar de aanwezige vrijwilligers u graag meer vertellen over de 17 bijzondere bewoners van de Kluis. Hopelijk tot 25 juni aanstaande op de traditionele Sjaasbergergank die in 2013 is opgenomen in de lijst van Nationaal Immaterieel Erfgoed.

Heb je interesse om een kraampje te bemannen met je eigen kunst of werkstukken, eventuele verkoop, neem dan contact op met 06-2095 8112 of info@dekluisvalkenburg.nl

U bent van harte uitgenodigd. Stichting Sjaasbergergank.

Zorgboerderij Asini zoekt chauffeur

Voor het vervoer van onze deelnemers zijn we op zoek naar een betrouwbare vrijwilliger. Het vervoer neemt maximaal 3 uur per dag in beslag en de deelnemers wonen in de regio Heuvelland-Parkstad. Uren en vergoeding zijn in overleg af te spreken. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.zorgboerderijasini.nl of contact opnemen met Veerle: 06-2068 2875.

Dagboeken presentatie van Kluizenaar Henricus Weerts 17 juni bij de Kluis

Het leven is toch zo kort maar de eeuwigheid duurt zo lang.

Dit was een van de lijfspreuken van kluizenaar Henricus Weerts. Dit heeft hij ook waar gemaakt omdat hij, na bijna anderhalve eeuw na zijn dood, nog steeds in onze gedachten is.

Henricus Weerts leefde een groot deel van zijn Jeugd in Craubeek. Na zijn dienstplicht trad hij in bij de paters van de Heilige Franciscus te Maastricht. In 1860 zocht hij de rust in de Kluis op de Schaelsberg om zich te wijden aan zijn geloof en te bidden voor zijn ziele heil.

In 1866 meldde hij zich als Zouaaf in het Pauselijke leger om Rome te beschermen tegen de soldaten van Garibaldi. Twee maal twee jaar heeft hij gediend en aan diverse veldslagen deelgenomen. In de 2^e periode vroeg hij verlof om naar Jeruzalem te gaan.

Al deze verhalen en indrukken heeft hij vast gelegd in 2 kleine dagboeken die op 17 juni aanstaande voor het eerst geopenbaard worden. Door steun van het Rozenheuvel fonds, Kanunnik Salden/Nieuwenhof fonds en de stichting Heavensride kon de stichting Schaesbergergank deze dagboeken scannen en drukken.

Wil je bij de boekpresentatie op 17 juni om 19.00 uur aanwezig zijn meld je dan aan via info@dekluisvalkenburg.nl en met hoeveel personen je de presentatie wil bijwonen.

Tijdens de presentatie zullen enkele passages uit de dagboeken worden voorgelezen door Elke Pluijmen en muzikaal worden ingevuld door het opleidingsorkest Heuvelgalm van de Koninklijke Harmonie de Berggalm.

Versiering wegkruizen

U hebt het misschien al gezien: de wegkruizen in ons dorp zijn weer mooi versierd met een krans, wit-geel-groen.

Zoiets gaat natuurlijk niet vanzelf. Gelukkig worden er nog steeds vrijwilligers bereid gevonden om dit ter hand te nemen. De werkgroep Wegkruizen van de Heemkundevereniging heeft er weer voor gezorgd dat de versieringen zijn aangebracht. Heel hartelijk dank daarvoor.

Een mooie traditie wordt daarmee voortgezet!

Foto Dorpskalender juni 2023

30 juli 1939; In processie naar de kerk van Oud-Valkenburg voor de priesterwijding van Pater Scheijen

Jozef Michiel Hubert Scheijen werd geboren op 31 mei 1913 te Oud-Valkenburg als 5^e kind van Theodoor Hubert Scheijen en Maria Elisabeth Bosch. Als jongste zoon uit het gezin voelde hij zich al jong geroepen tot het kloosterleven en het priesterschap. Hij trad in bij de congregatie van de Paters van de Heilige Harten aan de Cauberg in Valkenburg. Deze congregatie had nog meerdere kloosters in het land, vooral in Noord-Brabant. Zoals gebruikelijk nam Michiel bij het intreden een nieuwe naam aan ter vervanging van zijn 'gewone' naam. Hij ging voortaan verder door het leven onder de naam Pater Andreas.



Op 30 juli 1939 werd Pater Andreas tot priester gewijd. De diakenstola werd ingeruild voor een priesterstola en kazuifel. Zijn handen werden gezalfd met chrisma en hij ontving van de bisschop de kelk als teken dat hij voortaan ook zelf in de eucharistie mocht voorgaan. Na de wijding volgde de eerste Heilige Mis van Pater Andreas. Deze werd gehouden in de kerk van Oud-Valkenburg. Het was dan ook groot feest in Oud-Valkenburg. Er werd gesierd met dennenbomen en dennentakken die uitgedost werden met wit/gele papieren bloemen.

Er werden gekleurde zandtapijten op straat gemaakt, bloemen gestrooid en bronkpaaltjes met vaandels sierden de route die Pater Andreas vanaf zijn ouderlijk huis naar de kerk zou maken. Iedereen was aanwezig, want niemand wilde dit hoogtepunt binnen de dorpsgemeenschap en parochie missen. Het feest werd nog extra luister bijgezet door de aanwezigheid van schutterij en fanfare. De opgang en ingang naar de kerk was eveneens extra versierd voor deze bijzondere gelegenheid. En dat alles om Pater Andreas een onvergetelijke eerste Heilige Mis en priesterdag te bezorgen. We willen als heemkundevereniging graag een uitgebreide beschrijving maken over het leven en werken van Pater Andreas Scheijen en dat verhaal publiceren in een van onze volgende magazines. **Hiervoor zijn wij dan ook op zoek naar informatie, verhalen en foto's van Pater Scheijen.** Ook voor de foto van juni van onze dorpskalender vragen wij uw hulp. **Wie herkent u nog op de foto.** Vooral de oudere inwoners van Oud-Valkenburg nodigen wij dan ook graag uit om ons te helpen bij de zoektocht naar de namen van de personen op de foto. Herkent u iemand? Geef dan het nummer en de naam van de persoon door aan onze heemkundevereniging (johnvanweersch@ziggo.nl of tel: 06-1890 2051). Bedankt voor uw hulp bij de informatie over Pater Scheijen en de personen op de foto.

Spreekuur WAO-WIA-Wajong in Bibliotheek Gulpen-Wittem Elke maandagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur op afspraak

We denken graag met u mee en geven uitleg, als u vragen heeft met betrekking tot - WAO of (toekomstige) WIA-uitkering

- Rechten en plichten in de “wachttijd”-periode van 2 jaar bij langdurig ziek-zijn.
- Wajong-uitkering en werk; participatiewet
- WW-uitkering en ziek zijn tijdens de WW
- Andere kwesties met betrekking tot uw UWV-uitkering of het aanvragen daarvan.

De vrijwillige spreekuurhouders worden regelmatig bijgeschoold. Ze informeren u graag. Als u met vragen zit over arbeidsongeschiktheid en uitkering, wacht dan niet met informatie inwinnen. U kunt afspreken via tel. 043 - 407 2579 of email info@waowiamaastrichtheuvelland.nl
U kunt ons ook vinden op www.waowiamaastrichtheuvelland.nl

Parochie H. Johannes de Doper Oud Valkenburg

Postadres: Oud Valkenburg 23, 6305 AA Schin op Geul

Pastoor: Constantijn Dieteren tel. 043-459 1233,

wanneer dringend 06-1241 3034.

Contactpersonen voor kerkbestuurszaken:

Algemeen: Hr. Hub Gerekens
tel. 06-5342 5028Administratie kerkhof: Hr. Jo & mw. Rita Wachelder
tel. 043-321 6357Opgeven berichten: Mw. Paula Gerekens
tel. 043-459 1207

IBAN nummer: NL23 RABO 0146 6011 73

Berichten t.b.v. de maand juli 2023 kunt U opgeven

vóór dinsdag 13 juni**Diensten in de maand juni 2023****Vrijdag 02 juni****13.30 uur:** Huwelijksviering van Bas Kerckhoffs en Allison Hoogeveen uit Broekhem**Zaterdag 03 juni** Vooravond **Heilige Drie-Eenheid****19.15 uur:** jrd. Lou Gelders**Zaterdag 10 juni** Vooravond **Sacramentsdag****19.15 uur:** Marlie Van der Linden**Zondag 11 juni** **Sacramentsdag****Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus****Sacramentsprocessie / Kermis****9.00 uur:** Voor het welzijn van onze parochie**Aansluitend aan de H.Mis trekt de processie uit**



Zaterdag 17 juni Vooravond 11^e Zondag Kerkelijk Jaar
19.15 uur: Voor alle vaders b.g.v. Vaderdag

Zaterdag 24 juni Vooravond 12^e Zondag Kerkelijk Jaar
19.15 uur: **Viering Geboorte van de H. Johannes de Doper**
Patroon van onze parochie
 jrd. Henk Vankan

<p>Korte mededelingen voor Oud Valkenburg</p>
--

De **processie** zal op zondag 11 juni na de H. Mis van 9.00u uittrekken.

Wie wil en kan is welkom om een handje te helpen:

-De werkzaamheden beginnen **zaterdag 10 juni vanaf 10.00u** met het klaarzetten van materialen voor de rustaltaren en het maken van bloemstukken. Wie bloemen, varens en andere materialen hiervoor beschikbaar wil stellen, kan die bij de kerk brengen.

-Zondagmorgen 11 juni vanaf 6.00u bent u welkom bij het verder voorbereiden van de processie : opbouwen en versieren.

-Na afloop van de processie is het **jaarlijkse tuinfeest** in de tuin van de oude pastorie. Zoals u in de Mauritiusbode van mei heeft kunnen lezen zijn alle inwoners van de parochie en alle vrijwilligers van harte uitgenodigd voor koffie/thee met vlaai en een drankje. Het is gezellig om elkaar na de processie te treffen in de tuin. Voel u ook uitgenodigd, als u de processie overslaat en alleen voor het tuinfeest kiest. Voor de nieuwkomers in het dorp is het wellicht nog goed om te weten, dat het tuinfeest bedoeld is voor **alle** inwoners, niet alleen voor de gelovige kerkganger!

-Maandag 12 juni vanaf 9.30u wordt er opgeruimd. Vrijwilligers zijn hierbij van harte welkom

<p>Activiteitenagenda voor de maand juni 2023 Van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul</p>

- wo. juni** : Donateursrondgang Club 77
- do. juni** : Iedere woensdag (14-16u) 'Open Bieb' in 't Geboew
- do. juni** : Iedere donderdag (14-16u) 'Breicafé' in 't Geboew
- 3 - 6 juni** : Minivoetbaltoernooi SV Geuldal, 13.30u Mauritiussingel
- do. 8 juni** : Sacramentsprocessie Valkenheim / Oosterbeemd 19.00u
: Première Jeugdtheater in het Openluchttheater Valkenburg, aanvang 19.30u
- zo. 11 juni** : Processie Oud Valkenburg, aansluitend aan H. Mis v 9.00u
: Matineevoorstelling Jeugdtheater in het Openluchttheater Valkenburg, aanvang 15.00u
- di. 13 juni** : Onthulling en inzegening St. Antoniusbeeld in plantsoen bij oude school aan Hoogbeek
- za. 17 juni** : Planten Koningsden Schutterij St.Mauritius Strucht
- zo. 18 juni** : Processie, Kermis, Vaderdag
- ma. 19 juni** : Schuttersmis **10.00 uur**, Schutterij St.Mauritius Strucht, aansluitend dodenherdenking op het kerkhof en rondgang door het dorp
- za. 24 juni** : Reparatiecafé "Kump Good" van 11.00-13.30 uur in Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a
- zo. 25 juni** : Sjaasberggank, dialectmis **10.00 uur** bij de Kluis m.m.v. Schutterij Jonge & Oude Nobele Valkenburg en Mannenkoor Walram's Genootschap van Valkenburg en Koninklijke Harmonie Walram's Genootschap van Valkenburg, aansluitend volkskermis
- do. 29 juni** : Wijk-boa inloopspreekuur in 't Geboew van 15.00 tot 16.00 uur, voor vragen en meldingen
: Herdenking omgekomen vliegeniers monument langs de Geul
- vr. 30 juni** : Filmvoorstelling 14.00 uur in 't Geboew

<p>Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen tot uiterlijk dinsdag 13 juni as. worden opgegeven bij de redactie:</p>
--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • mw. José Van den Hove-Pluijmaekers, Valkenburgerweg 142 A telefoon: 459 2278 • hr. Wiebe Appelboom, Mauritiussingel 51, telefoon: 459 2660 |
|---|

