

Beste collega's,

Verdrietig maar ook met dankbaarheid voor zijn prachtige leven deel ik u mee dat op 24 maart 2023 om 21.25 uur overleden is

## Frans Mol

Missionaris van Mill Hill

*Moge hij rusten in vrede*

Frans werd geboren in Nijmegen op 4 juli 1935. Twee jaar na de oorlog besloot hij het vredespad op te gaan en begon hij zijn voorbereiding op het missionaire leven, allereerst in de Rooie Pannen te Tilburg (1947-1952), daarna Haelen (1952-1955), gevolgd door filosofie in Roosendaal (1955-1957) en theologie in Mill Hill (1957-1961).

Na zijn priesterwijding op 9 juli 1961 door Kardinaal W. Godfrey werd hij benoemd voor de Mill Hill missie in Ngong, Kenya.

Het werd zijn grote liefde om als missionaris te mogen werken te midden van de Maasai. Hij voelde zich thuis bij deze mensen en ook bij zijn collega's, zodat hij al in 1970 gekozen werd om hun overste te zijn. Het halve jaar taalstudie waarmee Frans zijn werk bij de Maasai begon groeide uit tot een levenswerk, een woordenboek dat veel groter werd dan een doorsnee dictionaire. Veel uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegdes zijn erin opgenomen. De grote verdienste is dan ook dat de taal van de Maasai bewaard is gebleven en niet opgenomen is in andere overheersende talen van landgenoten. Veel dagbladen hebben aandacht besteed aan dit bijzondere woordenboek. 36 Jaar heeft Frans gewerkt samen met vele Maasai om hun toekomst onder ogen te zien. Hij nam afscheid van 'zijn' centrum om rector te worden van St. Jozefhuis en vice-regionaal van de Nederlandse Regio van Mill Hill, maar twee jaar later was hij terug in Kenya om nog eens drie jaar te werken aan zijn woordenboek.

In 2005 nam hij zijn intrek in de pastorie van Smakt (L), verleende pastorale diensten, studeerde en schreef artikelen over de Maasai. Ter gelegenheid van zijn vertrek uit Kenya schreef de Algemene Overste dat de Apostel van de Maasai met emeritaat ging, een titel die hem sierde. Van 2006 tot 2020 was Frans pastoraal werkzaam in het Limburgse met name in Schin op Geul, terwijl hij ook bleef doorwerken aan zijn Maasai boeken. Op 8 september 2020 nam hij zijn intrek in St. Jozefhuis en genoot van elke dag die hem nog gegeven was. Na een kort verblijf in het ziekenhuis verkreeg hij in zijn zwakte verdere verpleging in Vrijland. Een paar dagen geleden kon hij zeggen 'het is genoeg, het einde is in zicht'.

Op donderdag 30 maart zullen we in een Eucharistieviering uit dankbaarheid afscheid nemen van Frans. Deze begint om 11 uur in St. Jozefhuis, Johannahoeve 4, Oosterbeek, waarna we hem te ruste zullen leggen op onze eigen begraafplaats alhier.

**De code voor de livestream uitzending is: <https://vimeo.com/event/2882273>**

Correspondentie adres:  
Fam. Langen  
Prins Bernardstraat 61  
8141 EL Heino

Namens de Missionarissen van Mill Hill:  
Ben Engelbertink,  
Regionaal overste van Mill Hill  
Johannahoeve 4  
6861 WJ Oosterbeek.