



MauritiusBode

Mededelingenblad Parochie H. Mauritius Schin op Geul

61^e jaargang / nummer 1 / januari 2023

Pastorie: pastoor Dieteren Hoogbeek 23, 6305 BH, Schin op Geul, 043-459 1233, wanneer dringend 06-1241 3034.

Misintenties en berichten t.b.v. de maand februari s.v.p. opgeven **vóór** **dinsdag 17 januari 2023, bij José Vd Hove tel. 043-459 2278.**

Opgeven van zieken voor een telefonische afspraak:

Mw. Anita Nass-Paffen, tel. 043-459 1647

Mw. Maria Dirks-Ladenstein, tel. 043-459 1818

IBAN nummer NL89 RABO 0146 6012 46

(t.n.v. R.K. Kerk St. Mauritius Schin op Geul)

Digitale Mauritusbode: Website: www.kerkschinopgeul.nl

Inhoud

Blz. 2	Woordje van de pastoor
Blz. 2	Burgerlijke stand
Blz. 3	Maria Lichtmis en H. Blasius
Blz. 3/4	Diensten in de maand januari 2023
Blz. 4/9	Korte mededelingen / annonces
Blz. 6	Dankjewel aan de vrijwilligers
Blz.10/11	Info parochie H Johannes de Doper Oud Valkenburg
Blz. 12	Activiteitenagenda samenwerkende verenigingen



Woordje van de pastoor

Een nieuw jaar, een nieuw begin.

Wij mogen er zijn.

Met al onze dagen, de goede en de slechte, in geluk en pijn, in zorgen en vreugde.

Wie zouden wij zijn?

Wat zouden wij zijn?

Als er niet telkens een nieuw begin was?

Als God het niet steeds opnieuw met ons probeert?

Als wij alles mee moesten dragen, hoe ver zouden we dan komen?

Kwetsbaar zijn we, klein.

Een leven kan zomaar over zijn.

In het licht van de eeuwigheid, wie zijn we dan?

Toch, het gras en de bloemen van het veld, zo kwetsbaar als ze zijn, zijn zo volmaakt, uit liefde geschapen.

Wat zou een mens dan nog vrezen?

Als wij ons gedragen weten,

als wij er mogen zijn, kleine mensen,

als God zich aan ons bindt,

kunnen wij anders dan antwoorden met liefde?

Kunnen wij voor een ander hart en handen zijn van God?

Wie zouden wij zijn?

Waar zouden wij zijn?

Hoe zouden wij bewaard blijven, als God ons niet zou dragen?

Als God niet steeds weer opnieuw met ons een nieuw begin wil maken?

Een zalig nieuw begin, een zalig nieuw jaar.

Pastoor Constantijn Dieteren.

Burgerlijke stand van de parochie
--

Overleden: 17 december Hub Hagelstein (86 jaar)

Maria Lichtmis en H. Blasius

Op 2 februari viert de Kerk 'Maria Lichtmis'. Hoewel de naam anders doet vermoeden is dit geen Mariafeest, maar gaat het op deze dag vooral om Christus zelf. Officieel heet het feest: 'De opdracht van de Heer in de tempel'. Het was bij die gebeurtenis dat Jezus werd betiteld als 'het Licht dat alle volkeren verlicht'. In de kerken is het al eeuwen gebruikelijk om op deze dag een lichtprocessie te houden en kaarsen te zegenen. Zeker zo oud is ook het gebruik om op 3 februari, de gedachtenis van de Heilige Blasius, de Blasiuszegen uit te delen. Die moet de gelovigen beschermen tegen keelaandoeningen en andere kwalen. Wij vieren in onze parochie het feest van Maria Lichtmis en de gedachtenis aan de H. Blasius op zondag 29 januari. De H. Mis om 10.00 uur wordt dan opgeluisterd door harpiste Pauline Nieuwenhuijs.

Diensten in de maand januari 2023
--

Zondag 1 januari **Geen H. Mis**

Zondag 8 januari Openbaring van de Heer. Drie Koningen
1^e Lezing: Jesaja 60,1-6 *Evangelie: Matteüs 2, 1-12*

10.00 uur: Pierre Vogels b.g.v zijn verjaardag
 Mina en Hub Lassauw-Souren (*c. begr.*)
 jrd. Frans Weerts
 Broederschap St.Cornelius en
 de stille intenties die ons zijn gegeven

Zondag 15 januari 2^e Zondag van het Kerkelijk Jaar
1^e Lezing: Jesaja 49, 3, 5-6 *Evangelie: Johannes 1, 29-34*

10.00 uur: pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders
 1^e jrd. Theo Nelissen
 Frans Coemans
 jrd. Tiny Coemans-Stassen
 Wiel Bovens b.g.v. zijn verjaardag
 gest. jrd. Maike Pelsers

Deze H. Mis wordt opgeluisterd door Erik van Kempen (schuiftrambone)

Zondag 22 januari 3^e Zondag van het Kerkelijk Jaar
1^e Lezing: Jesaja 8, 23b-9, 3 Evangelie: Matteüs 4, 12-17

10.00 uur: pastoor Piet Benders
 Annie Bertrand-Pluijmakers b.g.v. haar verjaardag
 Hub Bertrand
 Gerardina Pasmans-Bertrand b.g.v. haar verjaardag
 Jozef Pasmans
 4^e jrd. Hub Caubo (*begr.*)
 Hub Vanmechelen b.g.v. zijn verjaardag
 ouders Vanmechelen-Senden en Jan, Ria en Guus,
 Levi, Robby, Peter en Tiny en Francine
 ouders Loo-Vliegen
 Ciska Loo-Hendriks
 jrd. ouders Heijenrath-Niessen
 zoon Hein en dochter Rosi
 Remco van Kuijk
 Piet Jacobs b.g.v. zijn verjaardag
 gest. jrd. ouders Jacobs-Eussen
 gest. jrd. ouders Jacobs-Vroomen

Zondag 29 januari 4^e Zondag Kerkelijk Jaar
Viering van de Opdracht van de Heer in de tempel (Maria-Lichtmis)
 Tijdens de H. Mis kaarsenwijding en na de H. Mis Blasiuszegen

1^e Lezing: Maleachi 3, 1-4 Evangelie: Lucas 2, 22-32

10.00 uur: Jo Funcken (*c. buurt*)
 Carolien Winthagen-Maessen (*c. begr.*)
 4^e jrd. Harie Eyssen (*c. begr.*)
 Lies Paffen-Pleijers b.g.v. haar verjaardag
 Zef Paffen

Deze H. Mis wordt opgeluisterd door harpiste Pauline Nieuwenhuijs

Korte mededelingen / annonces

Onze parochies gaan in september op bedevaart naar Lourdes, de reis sluit aan bij de Limburgse Bedevaart, georganiseerd door het Huis voor de Pelgrim. Nadere informatie volgt in de Mauritiusbode van februari.

Kribkeswandeling Schin op Geul

De Kribkeswandeling kan nog tot 6 januari gelopen worden. De route is te downloaden via Visit Zuid Limburg. Ook de kerststal in onze kerk is in de route opgenomen en regelmatig open gesteld voor bezoek.

Van 25 december tot en met 1 januari sowieso iedere middag van 13.30-tot 15.30 uur. De stal is weer door een groep vrijwilligers met veel enthousiasme opgebouwd. Ook de bloemversiering aan de pilaren en op en rond het priesterkoor ziet er weer prachtig uit. Dus een pluim op de hoed van alle vrijwilligers die op één of andere manier hieraan hebben meegewerkt.

Vredeslicht uit Bethlehem

Het Vredeslicht is gearriveerd. Juist in deze bijzondere tijd is het goed te zien dat Vrede alle grenzen overwint. Jaarlijks ontsteekt een kind uit Oostenrijk de kandelaar met de eeuwige vlam in de geboortegrot in Bethlehem, de plek waar Jezus geboren is. Dit kleine vlammetje symboliseert het licht en de vrede die de geboorte van Jezus Christus in onze harten heeft gebracht. Het licht is in de kerk af te halen met een lantaarntje, tijdens de openstelling van de kerk tot en met 2 januari en na de H. Missen tot 29 januari viering van Maria Lichtmis.

Heeft u al eens gehoord van de dagactivering Schin op Geul?

Houdt u van levendigheid, mensen om u heen, activiteiten en aanspraak?

En bent u op zoek naar een leuke en betekenisvolle besteding van uw dag?

Kom dan eens kijken bij: Dagactivering Engelbert In 't Geboew in Schin op Geul. Wij zijn geopend Maandag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Ook zonder zorgindicatie bent u van harte welkom bij ons maar dan alleen in middaguren. Voor informatie kunt u bellen met 06-2845 5773. Dagactivering Schin op Geul. Koffie staat altijd klaar.

Adreswijziging emeritus pastoor Frans Mol

De gezondheid van Pastoor Mol is stabiel, maar hij is nog erg zwak. Begin januari gaat hij verhuizen van het oude verzorgingshuis waar hij nu verblijft, naar een geheel nieuw gebouwd Huize Vrijland. Dit ligt naast het oude gebouw. Zijn nieuwe adres is Huize Vrijland, Johannahoeve 2, 6861 WJ Oosterbeek. Dus alleen het huisnummer is gewijzigd.

Dankjewel aan de vrijwilligers

Er is alweer een jaar voorbij. Het was een zeer bewogen jaar, na de coronacrisis in het begin van het jaar, volgde de oorlog in Oekraïne. Een oorlog die ons allemaal trof en nog treft. In ons dorp kwamen vluchtelingen, die zo goed als mogelijk hier zijn opgevangen, mede ook dankzij vrijwilligers van onze parochie en onze dorpsgemeenschap. Hierna volgde de energiecrisis, voelbaar bij de meeste mensen van ons, thuis op het werk en ook in onze kerk. De verwarming in de kerk is nu ook een paar graden lager ingesteld. Ondanks alles zetten onze vrijwilligers weer de schouders er onder en bieden op allerlei gebied hulp. Na de vele regelgevingen rond corona, mochten we vanaf eind februari weer meer, vieringen mochten vrij bezocht worden, samenzang en koren mochten weer zingen, de Fanfare en Schutterij mochten op volle sterkte de vieringen bijwonen en opluisteren. De processie trok weer door onze mooi versierde straten, de Oekraïense kinderen werden bij de vieringen en ook bij de processie betrokken. De Sjaasberggank kon weer als van ouds doorgaan bij de Kluis, net zoals de Carnavalsmis, Palmzondag, Pasen, Pinksteren, Maria ten Hemelopneming, Corneliusoctaaf, Mauritiusviering, Allerzielenviering, Dag van Tolerantie, Adventsvieringen en Kerstmis. Verder waren er de ijverige handen van de vrijwilligers die ons kerkhof onderhouden en de dames die het hele jaar onze kerk poetsen. De kerststalbouwers en de mensen die voor de bloemversiering zorgen. Mensen die voor de attenties zorgen bij zieken en bejaarden in ons dorp of die in verzorgingshuizen verblijven (voor zover bij ons bekend). Mensen die zorgen voor de liturgische teksten en die present zijn tijdens de vieringen. Mensen die iedere maand zorgen dat de Mauritusbode bij u op de mat valt en mensen die helpen bij de Actie Kerkbalans. Mensen met grote taken en mensen met kleine taken, allemaal even belangrijk om onze parochie draaiende te houden. Talenten op velerlei gebied. En niet vergeten al die mensen die geregeld onze vieringen bijwonen en zo ook bijdragen aan het samen parochie zijn, het samen delen in lief en leed van onze gemeenschap. Laten we blijven proberen deze taken samen uit te voeren en verder uit te dragen en wellicht voelt u zich geroepen om na het lezen van deze tekst een steentje bij te dragen mocht dit nog niet het geval zijn. Alleen samen kunnen we verder, vrijwilligers zijn dan ook altijd van harte welkom voor diverse werkzaamheden in onze parochie.

Alle vrijwilligers, héél veel dank!!!

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2023 gaat van start!

Na lastige jaren staan de deuren van de kerk nu gelukkig weer wagenwijd open. Daar zijn we dankbaar voor! Het is ook het moment dat we als parochie weer op volle kracht vooruit willen en kunnen. We willen een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2023 vorm en inhoud te geven.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de 2^e helft van januari haalt een vrijwilliger het formulier bij u op of u kunt het ook opsturen naar de pastorie (Hoogbeek 23) of naar het secretariaatsadres, of in de brievenbus van de pastorie deponeren.

U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op **IBAN-nummer: NL89 RABO 0146 6012 46, t.n.v. R.K. Kerk St. Mauritius Schin op Geul, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2023.’**

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk morgen blijven leven en doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Op naar de kerk van morgen.

Yoga voor lichaam en geest

De dinsdag yoga club heeft nog plaats voor een aantal personen.

Ben je 60 jaar of ouder en woonachtig in de gemeente Valkenburg dan mag je mee komen doen met het project bewegen voor ouderen.

De les wordt gegeven in 't Geboew. Dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur

Kom gewoon eens een dinsdag meedoen.

Voor verdere vragen: Margriet Tabbers 06-5118 9532.

Bedankt

Bij deze wil ik iedereen die door lieve kaartjes, brieven en bloemen bij het overlijden van Jeu medeleven heeft betoond van harte bedanken.

Dat geeft steun en moed!

Mia Stassen-Coumans, kinderen en kleinkinderen.

Foto Dorpskalender december 2023

Uitzicht over het Geuldal vanaf het bordes aan de achterzijde van kasteel Genhoes. Op de achtergrond het voormalige hotel De Waterval, thans Huize Rozenhof

Kasteel Genhoes is door de eeuwen heen in bezit geweest van diverse families en deze hebben allemaal hun sporen achtergelaten op of rond het kasteel. Kasteel Genhoes werd diverse malen grondig verbouwd en daarbij werd de omgeving van het kasteel ook vaker heringericht. Dit gebeurde vooral in de 18^e en 19^e eeuw, toen het kasteel meer de functie van woon- en buitenverblijf kreeg. Modetrends van diverse periodes zien we dan ook terug in de inrichting van de gebouwen en de tuinen. In 1701 werd kasteel Genhoes gekocht door de in Letland geboren Georg baron van Thunderfeld, generaal-majoor in dienst van Keizer Leopold I van Oostenrijk. Hij liet het kasteel grondig verbouwen en verfraaien naar de smaak en behoefte van die tijd. Waarschijnlijk liet Van Thunderfeld ook de muren (borstwering) rond de binnenplaats en het terras aanleggen. Het is niet bekend of hier ook een tuin werd aangelegd, maar het is zeker aannemelijk dat er een geometrische tuin met zichtassen was naar de mode van die tijd.

Omstreeks 1700 werd een tuinpaviljoen (eendenhuisje) gebouwd ten zuidwesten van het kasteel, op de splitsing van de binnen- en buitengracht. Samen met het fonteinbassin was dit paviljoen een belangrijk sierelement in de tuinen van Genhoes.

Na Van Thunderfeld was de rijke bankier en lakenfabrikant Leonard Thimus uit Aken en Eupen de eigenaar van Genhoes. Hij had Genhoes waarschijnlijk aangekocht als woonhuis voor dochter Catharina Theresia en haar echtgenoot Johann Friedrich Von Pelser, heer van Berensberg (nabij Aken). Door het onverwachte, vroegtijdige overlijden van Catharina Theresia in 1750 kwam Genhoes nu aan Johann Friedrich. In 1766 werd hij door de Oostenrijkse keizer Jozef II in de adelstand verheven en mocht zich voortaan Von Pelser Berensberg noemen. Genhoes werd als buitenplaats gebruikt door Von Pelser, die een stadswoning in Aken had. Genhoes werd grondig onderhanden genomen door de gerenommeerde Akense architect Johann Joseph Couven. Mogelijk heeft Couven ook de sierhekken en het stenen beeld van Hercules ontworpen. Er is geen concreet bewijs dat Couven de tuinen heeft ontworpen op Genhoes.

Het is dus niet duidelijk of de parkornamenten in een bestaand park gezet werden (gecreëerd ten tijde van Von Thunderfeld) of dat tegelijkertijd de aanleg werd gerealiseerd door Couven (ten tijde van Von Pelser).

Na het overlijden van Leonard Von Pelser Berensberg in 1832 kwam Genhoes aan zijn zoon Johann, en vervolgens aan zijn minderjarige zoon Felix. In totaal was dit bezit 84 bunder, 84 grote roede en 2 kleine roede groot (een kleine 85 hectare), volgens het kadaster van 1841. Felix erfde van zijn tante Maria Augusta ook de Struchterhof en het Panhuis. De percelen nabij het kasteelcomplex waren in gebruik als 'tuin'. De kadastrale omschrijving van 'tuin' duidt op een nutstuin (moes- of fruittuin). De tuinen van Genhoes zullen dus een sterk functioneel karakter hebben gehad, wellicht wel met een zekere sierwaarde. Het terrein ten zuiden van de kasteelgracht stond genoteerd als 'lustbosch', een klein parkbos, mogelijk met slingerende wandelpaden.

Vanaf augustus 1988 wordt het kasteel bewoond door de schilder Leendert van Dijk en zijn echtgenote Rita van Dijk-Franx. Zij hebben het kasteel exterieur van Genhoes met veel liefde gerestaureerd. Op de binnenplaats van het kasteel werd een nieuwe binnentuin aangeplant. Ook ging men aan de slag met de kasteeltuin.

Op de foto zien we de ommuurde gracht ten noordoosten van het kasteel. Doordat de tuinen verdeeld zijn in verschillende compartimenten en niveaus ontstaat er vanaf het hoger gelegen bordes een prachtig uitzicht over de achterliggende tuin en het geuldal.



Parochie H. Johannes de Doper Oud Valkenburg

Postadres: Oud Valkenburg 23 6305 AA Schin op Geul
 Pastoor: Constantijn Dieteren tel. 043-459 1233,
 wanneer dringend 06-1241 3034.



Contactpersonen voor kerkbestuurszaken:

Algemeen: Hr. Huub Gerekens
 tel. 06-5342 5028

Administratie kerkhof: Hr. Jo & mw. Rita Wachelder
 tel. 043-321 6357

Opgeven misintenties: Mw. Paula Gerekens
 tel. 043-459 1207

Bankrekeningnummer: NL23 RABO 0146 6011 73

Misintenties t.b.v. de maand februari 2023 kunt U
 opgeven **vóór dinsdag 17 januari**

Diensten in de maand januari 2023

Zondag 1 januari H. Maria, Moeder van God
 Dag van de vrede. Nieuwjaarsdag
11.00 uur: Voor het welzijn van alle parochianen
Deze H.Mis wordt opgeluisterd m.m.v. een Fanfare-ensemble

Zaterdag 7 januari Vooravond Openbaring van de Heer
 Drie Koningen
19.15 uur: Uit dankbaarheid
Deze H. Mis wordt opgeluisterd door organist Chris Wouters.

Zaterdag 14 januari Vooravond 2^e Zondag Kerkelijk jaar
19.15 uur: Marlie Van der Linden

Zaterdag 21 januari Vooravond 3^e Zondag Kerkelijk jaar
19.15 uur: Voor opgegeven intenties

Zaterdag 28 januari Vooravond 4^e Zondag Kerkelijk jaar
Viering van de Opdracht van de Heer in de tempel (Maria-Lichtmis)
 Tijdens de H. Mis kaarsenwijding en na de H. Mis Blasiuszegen
19.15 uur: Henk Vankan

Korte mededelingen voor Oud Valkenburg

- **Maandag 16 januari worden de kerststallen weer opgeruimd, vanaf 9.30u** Uw hulp is daarbij zeer gewenst. Voor het versieren en poetsen van de kerk en het opzetten van bomen en stalletjes willen we de vrijwilligers heel hartelijk danken!



Een stille plaats

Te midden van dit leven hier
 vol onrust en gevaar,
 scheidt U in mij een stille plaats
 En neemt uw intrek daar.
 Een heiligdom van diepe rust
 geheel aan U gewijd,
 waar ik heel stil genieten mag
 van uw aanwezigheid.
 Een schuilplaats weg van het lawaai
 van heel mijn druk bestaan,
 een plek waar ik in kalme rust
 uw stem weer kan verstaan.
 Een kleine plaats, genadig stil
 gereinigd van gebreken,
 waar ik U, Heer, ontmoeten mag
 en stil met U mag spreken.

John Oxenbham

