



# MauritiusBode

Mededelingenblad Parochie H. Mauritius Schin op Geul

60<sup>e</sup> jaargang / nummer 9 / september 2022

**Pastorie:** pastoor Dieteren Hoogbeek 23, 6305 BH, Schin op Geul, 043-459 1233, wanneer dringend 06-1241 3034.

Misintenties en berichten t.b.v. de maand oktober s.v.p. opgeven **vóór dinsdag 20 september 2022, bij José Vd Hove tel. 043-459 2278.**

**Opgeven van zieken voor een telefonische afspraak:**

Mw. Anita Nass-Paffen, tel. 043-459 1647.

Mw. Maria Dirks-Ladenstein, tel. 043-459 1818.

**IBAN nummer NL89 RABO 0146 6012 46**

**(t.n.v. R.K. Kerk St. Mauritius Schin op Geul).**

**Digitale Mauritiusbode: Website: [www.kerkschinopgeul.nl](http://www.kerkschinopgeul.nl)**

## Inhoud

- |            |  |
|------------|--|
| Blz. 2/3   | Woordje van de pastoor                           |
| Blz. 3/4   | Herdenken en vieren in Valkenburg ad Geul        |
| Blz. 5/9   | Diensten in de maand september 2022              |
| Blz. 9     | Burgerlijke stand                                |
| Blz. 9/15  | Korte mededelingen / annonces                    |
| Blz. 16/17 | Info parochie H Johannes de Doper Oud-Valkenburg |
| Blz. 18    | Activiteitenagenda samenwerkende verenigingen    |

### Gewijzigde tijden voor de vieringen:

-Vanaf 1 september zijn de H. Missen en Woord en Communiediensten op de zondagen om 10.00 uur.

-Iedere eerste zondag van de maand is er een Woord en Communiedienst.

Corneliusoctaaf van 10 t/m 18 september, zie programma op bladzijde 6-7-8.

<b>Woordje van de pastoor</b>
-------------------------------

**Vredesweek 18 - 25 september: Geen muren van angst en onzekerheid.**

"Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Hoewel de deuren op slot waren uit vrees, kwam Jezus binnen. Ineens stond Hij in hun midden en zei: "Vrede!" Na deze groet toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen. "Vrede" zei Jezus nogmaals: "Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend ik jullie." (Joh.20,19-21).

De leerlingen van Jezus zijn na de dood van Jezus bijeen. Van hun gezichten kun je de angst aflezen. Zouden zij hetzelfde moeten gaan doormaken als Jezus: vervolging, geweld of misschien zelfs de kruisdood? Daarom houden zij de deuren angstvallig gesloten uit vrees voor hun medemensen, ze sluiten zich op in hun eigen angsten.

Maar dan opeens komt de verrezen Heer in hun midden. Hij breekt letterlijk door, de door mensen opgetrokken muren van angst. En Zijn eerste groet voor deze angstige mensen is het woord: "Vrede"!

Jezus heeft weet en bemerkt de kwetsbaarheid, de breekbaarheid van Zijn leerlingen, hun onzekerheid voor de toekomst, hun angst voor wat hun boven het hoofd hangt. Hij breekt door die muur van angst heen, staat in hun midden en het eerste woord van de verrezen Christus is het woord: **"Vrede!"**

En het eerste geschenk van de verrezen Heer is: de vrede. Want zo staat er geschreven: Hij blies over hen met de woorden "Ontvangt de gave van de Heilige Geest" dat is de vrede.

Het is vanaf dit moment dat de stemming onder de leerlingen totaal omslaat: angst verandert in vreugde. In plaats van opgesloten te blijven zitten, komen ze in beweging. Bewogen door de Heilige Geest worden ze zelf letterlijk in beweging gezet. De vrede die zij ontvangen hebben, dragen ze uit naar anderen toe. De medemensen voor wie ze eerst angstig waren, die ze aanvankelijk als hun vijand zagen, treden ze nu vol van vrede en vreugde tegemoet. Dat is waar Jezus hun toe aanzet: vreugde, het zoeken naar verbondenheid in en vanuit de vrede.

Geen euforische vreugde en ook geen passieve of utopische vrede. Maar aanstekelijke vreugde in en vanuit de innerlijke vrede. Vrede, naar Jezus voorbeeld, gebaseerd op ontmoeting, het solidair aanwezig zijn en je inzetten voor je medemens in nood. Vrede is een gave welke je ontvangt, ook als een opgave, je eigen verantwoordelijkheid ook in deze waar te maken, door je nooit door angst te laten leiden, niet de onzekerheid de boventoon te laten voeren, maar door de innerlijk vrede uit te dragen juist ook in de wereld van vandaag. Pastoor Constantijn Dieteren.

### **Herdenken en vieren in Valkenburg ad Geul**

September is traditioneel de maand waarin we stilstaan bij het einde van WO2 en de bevrijding vieren. De maand waarin wereldwijd mensen in de week van Vrede even stilstaan bij het feit dat “VREDE” niet zo vanzelfsprekend is.

De SDG dagen (**Sustainable Development Goals** (SDG's), 24 en 25 september, zijn 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Wereldwijd komen miljoenen mensen in actie om samen deze doelen te bereiken en de wereld te maken zoals deze behoort te zijn. Ook in Valkenburg aan de Geul.

*Onderstaand programma wil u wegwijs maken in de vele activiteiten.*

**Zaterdag 10 september.** Veteranen Vereniging Valkenburg plaatst de Nederlandse, Amerikaanse, Engelse, Canadese en Duitse vlag bij de 22 historische foto's in de kernen van de stad.

#### **15.00u Opening Tentoonstelling Heiligdom Chateau St Gerlach.**

Terug naar de natuur, ons paradijs. De 17 doelen van SDG Nederland voor een eerlijke en duurzame wereld in 2030, spelen hierbij een grote rol. De kunstenaars hebben met zijn allen over alle genoemde doelen een kunstwerk gemaakt zodat er een totaalbeeld ontstaat.

**Vrijdag 16 september** van 15.00 tot 17.00u VREDESVLAM nabij de HH Nicolaas en Barbarakerk traditionele 3<sup>e</sup> vrijdag van de maand, wake voor een Humaan Vluchtelingenbeleid. Komt ook u even langs, staat u even stil en legt u een bloemetje neer voor die bijna 50.000 mensen, gestorven op hun weg naar de vrijheid.

### **Zaterdag 17 september Valkenburg 78 jaar bevrijd.**

**10.00u** bijeenkomst bij de Vredesvlam bij de HH Nicolaas en Barbarakerk. Start van de bevrijdingstocht door Valkenburg. Vanaf het Monument van Vrede volgen we enkele van de 42 struikelstenen naar station Valkenburg waar onze Joodse medeburgers werden weggevoerd en noemen hun namen.

**Pax Nederland organiseert deze zaterdag in heel het land een stilte wake. Graag wil het vredesplatform Valkenburg a/d Geul hier aan deelnemen en nodigt een ieder uit samen te komen bij de Vlam van VREDE om in stilte en solidariteit de slachtoffers van al die vreselijke oorlogen van toen en nu te herdenken.**

**14.00u** Rijksweg Houthem onthulling 24<sup>e</sup> foto uit de reeks Valkenburg en WO2, door Mary De Goede-van Gelder die als 3 ½ jarig meisje door het verzet van Amsterdam naar Houthem gebracht werd.

**15.00u** Bij de waterput in IJzeren onthult het Kernoverleg Sibbe-IJzeren de 23<sup>e</sup> historische foto ter herdenking aan het Yad Vasem die deze kern kreeg voor de opvang van zoveel Joodse kinderen in die verschrikkelijke oorlog.

### **Zondag 18 september**

**10.00u Afsluiting Corneliusoctaaf en opening Vredesweek Parochiekerk Schin op Geul.**

De H.Mis wordt opgeluisterd door harpiste Pauline Nieuwenhuijs.

**11.30 uur “Veldekemes” dialectmis HH Nicolaas en Barbarakerk Valkenburg, thema “VREDE”.**

### **Woensdag 21 september Internationale dag van de Vrede, 19.30u.**

Oecumenische viering in de HH Nicolaas en Barbarakerk en uitreiking van de jaarlijkse prijs van de Vrede.

### **Zaterdag 24 september internationale SDG action day.**

Op 45 plekken in Valkenburg ad Geul zijn vrijwilligers aan het werk om enkele van die 17 sociale, duurzame en groene doelen te realiseren.

**Zondag 25 september Van 11.00 tot 16.00u** komen al die SDG vrijwilligers in het paviljoen van Chateau Sint Gerlach bijeen om al die acties te bespreken en een nieuw plan van actie te smeden.

## Corneliusoctaaf

In de periode van **10 t/m 18 september** as. vindt in onze parochie wederom het jaarlijkse octaaf ter ere van de H. Cornelius plaats. In dat kader hierbij in het kort wat achtergrondinformatie. Deze heilige werd in 251 tot paus gekozen. Hij voerde een op vrede en verzoening gericht beleid, maar werd twee jaar later het slachtoffer van de vervolgingen door de Romeinen. U ziet, de H. Cornelius past dus nog helemaal, ook in deze tijd waar de roep naar vrede steeds harder wordt, maar ook zo ver weg lijkt. De H. Cornelius wordt vooral aangeroepen voor verlichting van rusteloosheid, zorgen, zenuwaandoeningen en ander lijden; kortom tegen alle vormen van overspanning en stress.

Tijdens dit Corneliusoctaaf wordt er iedere dag een H.Mis opgedragen, waarbij na afloop de Corneliuszegen wordt gegeven en er gelegenheid is om de relikwie te vereren; daarnaast is er op de zondagen van 14.00 - 16.00 uur gelegenheid voor gebed, zegen en relikwieverering.

Opluistering van de diensten geschiedt door fanfare St.Cornelius (*10 sept.*), Erik van Kempen (*trombone*) en Magda Slootbeek (*bas klarinet*) (*11 sept.*), mannenkoor Inter Nos (*17 sept.*). Harpiste Pauline Nieuwenhijns (*18 sept.*). *Zie voor meer informatie het overzicht van de H. Missen op blz. 6-7-8.*

## H. Mauritius patroon van onze parochie

De feestdag van de H.Mauritius valt officieel op 22 september, maar in de praktijk wordt deze gevierd in het daaropvolgende weekend. Op zaterdag 24 september om 17.00 uur is er dan een speciale viering voor de patroonheilige van onze schutterij St.Mauritius Strucht; de eigenlijke parochieviering is vervolgens op zondag 25 september om 10.00 uur.

### Diensten in de maand september 2022

**Zaterdag 3 september**  
**14.00 uur:** Huwelijksviering van Marcel Lahaye en Mandy Skerka

**Zondag 4 september** 23<sup>e</sup> Zondag Kerkelijk Jaar  
*1e Lezing: Wijsheid 9, 13-18b* *Evangelie: Lucas 14, 25-33*

**10.00 uur: Woord- en Communiedienst**  
 gest. jrd. ouders Maurice en Maria Damoiseaux-Eijssen

**Zaterdag 10 september** Vooravond Parochieviering H. Cornelius  
*1e Lezing: Romeinen 8, 31b-32, 35-39 Evangelie: Matteüs 10, 28-33*

***Opening van het Corneliusoctaaf***

***Na de H.Mis Corneliuszegen.***

**19.00 uur:** zeswekendienst Zef Lassauw  
 voor de levende en overleden leden Fanfare St.Cornelius  
 Jo Funcken (*c. buurt*)  
 Rina Kroonen-Huijnen  
 gest. jrd. ouders Huijnen-Brouwers  
 Jef Baadjou (*c. buurt*)  
 jrd. ouders Palmen-Huntjens en overleden familie  
 Lei Smeets (*c. begr.*)  
 Annie Leunissen-Savelberg b.g.v. haar verjaardag  
 ouders Marieke en Guus Ruypers-Eussen  
 Zef Eussen  
 Broederschap St. Cornelius  
 en de stille intenties die ons zijn gegeven

*Deze H.Mis wordt opgeluisterd door een Fanfare-ensemble*

**Zondag 11 september PAROCHIEVIERING H.CORNELIUS**  
***Corneliuszegen na de H.Mis en van 14.00 - 16.00 uur***

*1e Lezing: Romeinen 8, 31b-32, 35-39 Evangelie: Matteüs 10, 28-33*

**10.00 uur:** overleden grootouders Houbiers-Scheiders,  
 hun kinderen, overleden schoon- en kleinkinderen  
 ouders Zef en Lies Paffen-Pleijers (*c. begr.*)  
 Broederschap St. Cornelius  
 en de stille intenties die ons zijn gegeven

*Deze H Mis wordt opgeluisterd door Erik van Kempen (schuiftrambone) en  
 Magda Slootbeek (bas klarinet)*

**Maandag 12 september** Maandag 24<sup>e</sup> week Kerkelijk Jaar  
***Corneliuszegen na de H.Mis***

**19.00 uur:** Broederschap St. Cornelius  
 en de stille intenties die ons zijn gegeven

- Dinsdag 13 september H. Johannes Chrysostomus,  
bisschop en kerkleeraar  
*Corneliuszegen na de H.Mis***  
**19.00 uur:** Broederschap St. Cornelius en de stille intenties die ons  
zijn gegeven
- Woensdag 14 september Kruisverheffing  
*Corneliuszegen na de H.Mis***  
**19.00 uur:** Broederschap St. Cornelius  
en de stille intenties die ons zijn gegeven
- Donderdag 15 september Onze Lieve Vrouw van Smarten  
*Corneliuszegen na de H.Mis***  
**19.00 uur:** Broederschap St. Cornelius  
en de stille intenties die ons zijn gegeven
- Vrijdag 16 september HH. Cornelius, paus, en Cyprianus,  
bisschop, martelaren  
*Corneliuszegen na de H.Mis***  
**19.00 uur:** Zef Heidendaal (*c. begr.*)  
Piet Knubben  
ouders Knubben-Blom en overleden familie  
ouders Knoren-Lenoir en overleden familie  
Broederschap St.Cornelius  
en de stille intenties die ons zijn gegeven
- Zaterdag 17 september Vooravond 25<sup>e</sup> Zondag Kerkelijk Jaar  
*Corneliuszegen na de H.Mis.*  
*Begin van de week van de vrede.***  
*1e Lezing: Amos 8, 4-7* *Evangelie: Lucas 16, 1-13*  
**19.00 uur:** Pastoor Piet Benders  
jrd. ouders Bemelmans-Blom en overleden familie  
jrd. Frans Blom  
gest. jrd. ouders Math en Tiny Erven-Spiekers  
Broederschap St.Cornelius  
en de stille intenties die ons zijn gegeven
- Deze H Mis wordt opgeluisterd door Mannenkoor Inter Nos*

**Zondag 18 september** 25<sup>e</sup> Zondag Kerkelijk Jaar  
*Sluiting Corneliusoctaaf en opening Vredesweek  
 Corneliuszegen na de H.Mis en van 14.00 - 16.00 uur*

*1e Lezing: Amos 8, 4-7* *Evangelie: Lucas 16, 1-13*

**10.00 uur:** Maria Kuipers-van Loo (*c. begr.*)  
 4<sup>e</sup> jrd. ouders Sjr en Agnes Cuijpers-Kevers  
 6<sup>e</sup> jrd. Michel Keijdener  
 jrd. ouders Harry en Ans Snijders-Coenen (*c. begr.*)  
 jrd. Jo Leenders  
 Lies Leenders-Thoma  
 jrd. Jo Dautzenberg-Rikers  
 jrd. ouders Rikers-Pasmans en overleden kinderen  
 jrd. Jo Sijstermans en overleden familie  
 Broederschap St.Cornelius  
 en de stille intenties die ons zijn gegeven

*Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Harpiste Pauline Nieuwenhuijs*

**Zaterdag 24 september** **Vooravond parochieviering H. Mauritius  
 Patroon van onze parochie**

*1e Lezing: Brief van Mauritius* *Evangelie: Matteüs 10, 17-20, 22*

**17.00 uur:** voor de levende en overleden leden van schutterij  
 St.Mauritius en in het bijzonder voor de jubilarissen  
 Wiel Pieters (*Schutterij St.Mauritius*)  
 Leo Bock (*Schutterij St.Mauritius*)  
 Annie Bertrand\_Pluijmakers (*Schutterij St.Mauritius*)  
 Els Steinbusch-Erven (*Schutterij St.Mauritius*)  
 Mia van Wersch-Dullens (*Schutterij St.Mauritius*)  
 Emeritus pastoor Jan Cuijpers (*Schutterij St.Mauritius*)  
 Piet Herben (*Schutterij St.Mauritius*)  
 Ton van Weersch (*Schutterij St.Mauritius*)  
 Karel Smeets (*Schutterij St.Mauritius*)  
 Gerardina Thewissen-Smeets (*Schutterij St.Mauritius*)  
 Tinus Schiffer (*Schutterij St.Mauritius*)  
 Annie Stassen-Hengelbrock (*Schutterij St.Mauritius*)  
 Jo Funcken (*Schutterij St.Mauritius*)  
 Zef Heidendaal (*Schutterij St.Mauritius*)

*Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Schutterij St.Mauritius Strucht*



**Zondag 25 september PAROCHIEVIERING H. MAURITIUS**  
**Patroon van onze parochie**

*1e Lezing: Brief van Mauritius*      *Evangelie: Matteüs 10, 17-20, 22*

**10.00 uur:**      pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders  
 ouders van den Hove-Pasmans

<b>Burgerlijke stand van de parochie</b>
--

Overleden:    29 juli Zef Lassauw (84 jaar)
---

<b>Korte mededelingen / annonces</b>
--------------------------------------

**Tarieven kaarsen in de kerk**

Doordat de grondstoffen voor de kaarsen een stuk duurder zijn geworden, zien wij ons genoodzaakt om de tarieven van de offerlichten en noveenkaarsen te verhogen. Offerlicht klein gaat van 0,30 naar 0,50. Offerlicht groot gaat van 0,50 naar 1,-. Graflicht gaat van 1,- naar 2,-. Noveenkaars gaat van 4,80 naar 5,-. Hartelijk dank voor uw begrip.

**H. Vormsel**

In november zal er weer een viering in onze kerk plaatsvinden waar jongeren het H. Vormsel ontvangen. Buiten het groepje dat zich al opgegeven heeft, is het mogelijk dat andere jongeren vanaf groep 7 en 8 of middelbare school, zich bij het bestaande groepje aansluiten. Dat kan door zich op te geven vóór 10 september bij Anita Nass, tel: 043-459 1647. De voorbereidingen beginnen eind september en bestaan uit een zestal bijeenkomsten.

**Dankbetuiging**

Voor de overweldigende belangstelling tijdens de uitvaart van Zef, zijn wij u zeer dankbaar. De sfeervolle mis onder leiding van pastoor Dieteren, José Van den Hove en mannenkoor Inter Nos hebben ons diep geraakt.

De vele hartverwarmende condoleances laten de kracht en de verbondenheid van ons dorp zien.

Door u voelen wij ons getroost en gesteund. Ria Heidendaal en familie.

## **KWF Kankerbestrijding – huis-aan-huiscollecte**

### **KWF collecte STOPT**

Als eerste goed doel in Nederland maakt de Kankerbestrijding de overstap naar een 100% digitale collecte. Vanwege deze verandering en de hoge leeftijd van de meeste collectanten was dit het natuurlijke moment om te stoppen met de huis-aan-huiscollecte. Deze digitalisering gaat komen te vroeg en past op dit moment nog niet bij een dorp als Schin op Geul en Oud-Valkenburg.

Echter, er zijn nog vele euro's nodig om het onderzoek naar kanker te continueren. Wij hopen dan ook dat u in de eerste week van september zelf een bedrag overmaakt aan KWF: IBAN: NL23 RABO 0333 7779 99

Hartelijk dank dat u al die jaren de collectanten en dus de patiënten gul voorzien heeft van een gift. *Namens het collecteteam Schin op Geul en Oud Valkenburg*, Kitty Heijenrath.

### **Fanfare St. Cornelius - Corneliusviering**

Op zaterdag 10 september a.s. eert fanfare St. Cornelius haar patroonheilige de heilige Cornelius.

Voorafgaand aan de heilige mis van 19.00u zullen de overleden leden van onze vereniging met een rondgang op het kerkhof herdacht worden. Deze rondgang begint om 18.15u.

Vervolgens zal de fanfare de viering opluisteren.

### **Patroonsviering en huldiging jubilarissen schutterij St. Mauritius Strucht**

Zaterdagmiddag 24 september a.s. huldigt schutterij St. Mauritius in het kader van de patroonsviering, tijdens een feestvergadering, 7 jubilarissen. 40 jaar lid zijn: grenadier Hub van den Hove, vaandeldrager Rob Bovens, grenadier Mark Lenoir en grenadier Roger Lemmens. 12,5 jaar lid zijn: grenadier Harry Frederiks, sousafoonblazer Bart Stevens en klaroenblazer Silvia Leunissen-Bastings. Om 17.00 uur wordt aansluitend in vol ornaat de Heilige Mis bijgewoond in de parochiekerk. Deze Heilige Mis wordt muzikaal omlijst door het jachthoorn- en klaroenkorps van de schutterij. De patroonsviering wordt afgesloten met een receptie en feestavond in 't Geboew.

## Zonnebloemafdeling Valkenburg zoekt vrijwilligers!

De Zonnebloem is nu ruim 42 jaar actief in de gemeente Valkenburg en wil nog graag heel wat jaren door gaan. Om dit voort te kunnen zetten zijn we hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Het doel is om mensen met een lichamelijke beperking mooiemomenten te bezorgen.



Voor de één is het lang geleden dat hij of zij buiten Valkenburg is geweest. De ander heeft behoefte aan een goed gesprek. Ons doel is deze wensen waar te maken!

Dit doen we door bij de mensen op bezoek te gaan, samen erop uit te trekken (bijvoorbeeld samen te wandelen of te gaan winkelen). Of het organiseren van activiteiten. Deze zomer hebben we een bezoek gebracht aan de voorstelling van “Dagboek van een herdershond” en willen we deelnemen aan een boottocht.

Er staan tevens diverse andere activiteiten op het programma.

Ook mensen die zelf een lichamelijke beperking hebben kunnen iets voor een ander betekenen en zijn van harte welkom. We doen het tenslotte samen!

### Voldoening

Met het doen van iets heel kleins, kunnen we veel voor een ander betekenen. Vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem is niet alleen leuk om te doen, maar het geeft ook een goed gevoel. Je krijgt er een hoop dankbaarheid en blije gezichten voor terug.

### Ambitie voor een bestuursfunctie óf andere capaciteiten?

Ook voor vrijwilligers met andere capaciteiten staan wij open! Zo zijn wij op zoek naar iemand voor de rol van voorzitter en een penningmeester (**max.** 20 uur op **JAAR**basis). Uiteraard krijg je hierin ondersteuning geboden op tal van vlakken.

### Informatie of aanmelden?

Is je interesse voor de Zonnebloem gewekt en wil je meer weten? Neem dan contact op via:

Marco Consten [marco.consten@zonnebloem.nl](mailto:marco.consten@zonnebloem.nl) 06- 21 28 47 02

Kijk verder ook op de website: [www.zonnebloem.nl/valkenburg-a-d-geul](http://www.zonnebloem.nl/valkenburg-a-d-geul)



### **Diaken Jijomon Oonattu Joy**

Er is een uitwisselingsprogramma tussen het bisdom Roermond en verschillende bisdommen in India: de bisschoppen van enkele Indiase bisdommen sturen seminaristen naar ons bisdom Roermond. Deze volgen hier op het Groot Seminarie Rolduc in Kerkrade de priesteropleiding gedurende 6 jaar. Zo leren ze niet alleen de Nederlandse taal, maar ook onze cultuur. Na 6 jaar worden ze in India tot diaken en daarna tot priester gewijd, maar beloven ten minste 10 jaar werkzaam te zijn in de pastorale in Limburg waarna ze, in de meeste gevallen voorgoed terug gaan naar India om daar als priester verder te functioneren. **Jijomon Oonattu Joy** heeft op 25 augustus in India zijn diakenwijding ontvangen en zal komend voorjaar in India tot priester gewijd worden. Een diaken kan en mag dopen, preken, uitvaart leiden en alle ander pastorale taken vervullen. Alleen het celebreren van de Eucharistie en bijvoorbeeld biecht horen, is voorbehouden aan een priester. Na zijn priesterwijding zal hij als kapelaan in onze 4 parochies actief blijven. We wensen hem alvast langs deze weg van harte welkom en hopen op een mooie samenwerking.

### **Nieuwe hulpkoster / kosteres gezocht**

In de vorige Mauritiusbode heeft u kunnen lezen dat onze kosteres Wies is gestopt en we naarstig op zoek zijn naar een nieuwe hulpkoster / kosteres.

**Hierop hebben we geen reactie gehad, vandaar deze herhaalde oproep.**

Het mag uiteraard ook een echtpaar zijn die deze taak wil overnemen.

Een mooie functie die veel voldoening schenkt. Enkele taken die een kosteres / koster uitvoert zijn: voor de vieringen kerk openen, het klaarzetten van alle benodigdheden voor de liturgie, zorgen voor de kleding van pastoor en acolieten en misdienaars. Na de vieringen alles opruimen zodat de kerk er weer netjes uitziet en weer alles sluiten. Kaarsen vernieuwen, planten water geven, liturgische was verzorgen.

Interesse, neem dan contact op met José Van den Hove, tel. 043-459 2278.

## **Dorpskalender foto september**

### **Schutterij St. Mauritius neemt op 20 maart 1965 met schutterseer afscheid van ere-voorzitter Jan Willem Weerts**

De schutterij uit Strucht is de oudste vereniging van ons dorp. Wanneer de schutterij precies werd opgericht is niet bekend. Het belangrijkste archiefstuk van de Struchtse schutterij is een pachtcontract gedateerd 30 juni 1716, tussen de officieren van de broederschap "St.Mauritius" en de heer Willem van Loe. Tussen schutterijen en de kerk is er altijd een sterke verbondenheid geweest. Zo zijn bijna alle schutterijen vernoemd naar een heilige. Zo ook onze schutterij. Zij is vernoemd naar de heilige St. Mauritius, tevens patroonheilige van onze kerk.

Zoals uit het pachtcontract blijkt was St. Mauritius ook een soort broederschap. Een broederschap is oorspronkelijk een groep mensen die regelmatig in de kerk bijeen kwam om te bidden. Vaak hadden ze een apart altaar in de kerk. De leden van een broederschap deden niet alleen bidden, maar ze hielpen elkaar ook, bijvoorbeeld bij ziekte en overlijden. Maar een schutterij is meer dan een broederschap. In eerste instantie was het eigenlijk een klein legertje van burgers die probeerden hun eigendommen, dorpen en steden te beschermen. Maar door het ontstaan van militaire legers zijn schutterijen als beschermers overbodig geworden. Het werden verenigingen zoals we die nu kennen, waarvan je lid kon worden en bedoeld als vrijetijdsbesteding en voor gezelligheid. Maar een aantal zaken bleven en blijven hoog in het schuttersvaandel staan, zoals broederschap en het meewerken aan en in stand houden van dorps- en schutterstradities. Het koningsvogelschieten, het begeleiden en beschermen van het Allerheiligste in de sacramentsprocessie of bronk en het deelnemen aan schuttersfeesten zijn enkele van deze tradities. Maar de schutterijen houden nog meer tradities en gebruiken in ere. Eén hiervan is het begraven van haar leden met schutterseer. De rouwstoet en uitvaartplechtigheid wordt dan begeleid door de schutterij die volledig geüniformeerd aanwezig is. Daarbij zijn ook andere schutterijen vertegenwoordigd met een geüniformeerde delegatie. De invulling van de begrafenis met schutterseer gebeurt altijd in goed overleg met de nabestaanden, zeker in deze tijd waarin de afscheidsplechtigheid steeds vaker in besloten kring en of crematorium plaatsvindt.

Op de foto is te zien hoe schutterij St. Mauritius hun ere-voorzitter Jan Willem Weerts in 1965 onder schutterseer naar de kerk begeleidt. De rouwstoet wordt vooraf gegaan door drumband, vaandeldrager en schutterskoning met de officieren van de schutterij (niet op de foto). Daarachter lopen 2 leden met een bloemstuk, gevolgd door delegaties van bevriende schutterijen. Naast de lijkwagen loopt een erewacht van geweerdragers.

**Op de foto:**

- |                     |                            |                              |
|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1.                  | 9.                         | 17. Pierre Janssen (V 'burg) |
| 2.                  | 10. Bér Schmets            | 18. Sjeuf Kikken             |
| 3.                  | 11.                        | 19. Harrie Somers            |
| 4.                  | 12.                        | 20. Wiel Bovens              |
| 5. Hans Coumans     | 13.                        | 21. Harie Bovens             |
| 6. Charel Jennekens | 14. keizer Didden (Wijlre) |                              |
| 7.                  | 15.                        | 22. Sjeng Savelberg          |
| 8.                  | 16. Frans Ackermans        |                              |

Helaas hebben we niet alle namen van de schutters kunnen achterhalen. Kunt u ons verder helpen? Neem dan contact op met John van Weersch ([info@heemkundesjin.nl](mailto:info@heemkundesjin.nl)).



## **575 Jaar Heiligdomsvaart in Susteren**

Met een jaar vertraging vanwege de coronapandemie vindt deze zomer in Susteren weer de Heiligdomsvaart plaats. Van 26 augustus tot en met 11 september staat het stadje in het teken van de verering van de relieken van heiligen die in Susteren hebben geleefd en wordt het openluchtspel ‘Weerlicht der eeuwen’ opgevoerd.

Eigenlijk komt het jaar uitstel mooi uit, want dit jaar is het precies 575 jaar geleden dat voor de eerste keer sprake was van een heiligdomsvaart in Susteren. In 1447 wordt in schriftelijke bronnen vermeld dat er in Susteren een reliekentoning bestaat. Net als 575 jaar geleden gebeurt dat dit jaar weer: op zondag 4 september. Er trekt dan een historische stoet met meer dan duizend figuranten door Susteren met de relieken van onder anderen Gregorius, Albericus, Amelberga, Benedicte en Cecilia.

Het weekend ervoor gaat het openluchtspel ‘Weerlicht der eeuwen’ in première: een kleurrijk schouwspel met ruim 150 acteurs tegen de achtergrond van de Amelbergabasiliek. Zij beelden een kroniek uit van legendarische gebeurtenissen in het Maasland in de vroege Middeleeuwen, zoals de stichting van een abdij in Susteren door de heilige Willibrord en na een verwoesting de wederopbouw van die abdij door abdis Amelberga. Op zondag 28 augustus vindt er ook een openluchtmis plaats, die door KRO-NCRV rechtstreeks op televisie wordt uitgezonden. Bekijk het hele programma van de Heiligdomsvaart Susteren op [www.heiligdomsvaart.nl](http://www.heiligdomsvaart.nl)

## **Televisiemis vanuit Lourdes**

Op zondag 18 september wordt de televisiemis van KRO-NCRV uitgezonden vanuit de Grot in Lourdes. Dit gebeurt tijdens een bedevaart van het Huis voor de Pelgrim uit Maastricht. Hulpbisschop Everard de Jong is hoofdcelebrant tijdens deze viering. Vorig jaar september werd voor de eerste keer een mis vanuit Lourdes op de Nederlandse televisie uitgezonden. Dat leverde zoveel positieve reacties op, dat besloten is dit jaar weer naar Lourdes terug te keren.

Een week eerder – op zondag 11 september wordt de tv-mis uitgezonden vanuit de Sint-Jozefkerk in Landgraaf-Waubach. Elke zondag is er een eucharistieviering op televisie te zien om 10.00 uur op NPO2.

**Parochie H. Johannes de Doper Oud Valkenburg**

Postadres: Oud Valkenburg 23, 6305 AA Schin op Geul

Pastoor: Constantijn Dieteren tel. 043-459 1233,

In dringende gevallen 06-1241 3034.

Algemeen: Hr. Hub Gerekens  
tel. 06-5342 5028Administratie kerkhof: Hr. Jo & mw. Rita Wachelder  
tel. 043-321 6357Opgeven misintenties: Mw. Paula Gerekens  
tel. 043-459 1207

Bankrekeningnummer: NL23 RABO 0146 6011 73

Berichten t.b.v. de maand oktober 2022 kunt U opgeven

**vóór dinsdag 20 september****Diensten in de maand september 2022****Zaterdag 3 september** Vooravond 23<sup>e</sup> Zondag Kerkelijk Jaar*De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk***19.15 uur:** jrd. Lies en Joseph Defauwes-Kuipers  
Zef Ackermans*Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Chris Wouters***Zaterdag 10 september** Vooravond 24<sup>e</sup> Zondag Kerkelijk Jaar**19.15 uur: Woord en Communiedienst**Cyril Gerards  
Wiel Huntjens**Zaterdag 17 september** Vooravond 25<sup>e</sup> Zondag Kerkelijk Jaar**19.15 uur:** Henk Vankan**Zaterdag 24 september** Vooravond 26<sup>e</sup> Zondag Kerkelijk Jaar**19.15 uur:** Marlie Van der Linden (*Schutterij St.Mauritius*)



## Korte mededelingen van het kerkbestuur Oud Valkenburg

- **Let op: vanaf 3 september is de zaterdagavonddienst om 19.15u!**
- **Zondag 18 september** is er **het jaarlijkse tuinfeest** in de tuin van de pastorie van 15.00u tot 19.00u voor alle parochianen en vrijwilligers van onze parochie.
- Zaterdag 13 augustus werd de kerk mooi versierd met grote en kleine kroedwusj; hartelijk dank aan Desiree die hiervoor zorgde.
- Onze kerk is opengesteld op woensdag, donderdag en vrijdag tussen 11.00 en 14.00u. Iedereen is welkom, gelovig of niet. Als je behoefte hebt kun je binnenlopen voor een moment van stilte, rust, bezinning, om een kaarsje aan te steken, voor meditatie of gebed.

### Dageraad

Door het druipen van de regen, door de kilte van de nacht,  
zie ik voor me in de verte steeds een dag die stralen licht.

Door het woeden van de gevechten, door het snijden van de haat,  
zie ik in mijn mooiste dromen naar een lichte dageraad.

‘k Zie een dag waarop de donder van de oorlog is verstomd,  
als ik droom hoe ooit de hemel over de aarde komt.

‘k Zie een dag die eindeloos ver is, zich alleen maar dromen laat,  
maar ook heel dichtbij kan zijn, want in mij ligt de dageraad.

<b>Activiteitenagenda voor de maand september 2022 van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul</b>
---

- di. / do.**      **sept.** : Donateursactie Schutterij St. Mauritius Strucht  
**sept.** : Iedere dinsdag (10-12u) ‘Open Bieb’ in ‘t Geboew  
                   donderdag (14-16u) ‘Breicafé’ in ‘t Geboew  
**sept.** : Steentjes plakken voor de social sofa, dagelijks van  
                   10-12.30u en van 13.30-15u. Op zaterdag van 10-13u.
- do.**      **8**      **sept.** : Algemene ledenvergadering CV de Waterratte  
**za.**      **10**      **sept.** : Opening Corneliusoctaaf H. Mis 19.00u opgeluisterd  
                   door fanfare St. Cornelius
- zo.**      **11**      **sept.** : Parochieviering H. Cornelius, H. Mis 10.00u,  
                   opgeluisterd door Erik van Kempen en Magda Slootbeek  
                   : Concert Die Moselsänger bij De Zwarte Ruiter in Gulpen  
                   vanaf 15.00u
- za.**      **17**      **sept.** : Corneliusoctaaf H. Mis 19.00u opgeluisterd door  
                   Mannenkoor Inter Nos.
- zo.**      **18**      **sept.** : Sluiting Corneliusoctaaf, begin v/d Vredesweek H. Mis  
                   10.00u, opgeluisterd door harpiste Pauline Nieuwenhuijs  
                   : Deelname Fanfare St. Cornelius aan Marsparade  
                   van de muziekfederatie de Geulvallei te Valkenburg
- 19 t/m 24**      **sept.** : Huis aan huis collecte Nierstichting
- za.**      **24**      **sept.** : Reparatiecafé van 11.00-14.00u in Hotel Salden,  
                   Tolhuisstraat 1a,  
                   : H. Mis 17.00u voor de levende en overleden leden van  
                   Schutterij St. Mauritius Strucht en hun overleden  
                   ereleden (donateurs). Patroonsviering aansluitend  
                   receptie en feestavond in ‘t Geboew
- zo.**      **25**      **sept.** : Parochieviering H. Mauritius, H. Mis 10.00u
- vr.**      **30**      **sept.** : Filmvoorstelling “Ich bin dein Mensch” 14.00u in  
                   ’t Geboew, meer info zie bijlage van de Heerlijkheid

<b>Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen tot uiterlijk 20 september as. worden opgegeven bij de redactie:</b>
--

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>mw. José Van den Hove-Pluijmaekers, Valkenburgerweg 142 A<br/>telefoon: 043-459 2278</b></li> <li>• <b>hr. Wiebe Appelboom, Mauritiussingel 51, telefoon: 043-459 2660</b></li> </ul> |
|---|