



MauritiusBode

Mededelingenblad Parochie H. Mauritius Schin op Geul

60^e jaargang / nummer 4 / april 2022

Pastorie: pastoor Dieteren Hoogbeek 23, 6305 BH, Schin op Geul, 043-459 1233, wanneer dringend 06-1241 3034.

In deze tijd van de coronacrisis komt het spreekuur op de pastorie te vervallen.

Misintenties en berichten t.b.v. de maand mei s.v.p. opgeven **vóór dinsdag 19 april 2022, bij José Van den Hove tel. 043-459 2278.**

Opgeven voor deelname aan H. Missen: is niet meer nodig.

Opgeven van zieken voor een telefonische afspraak:

Mw. Anita Nass-Paffen, tel. 043-459 1647

Mw. Maria Dirks-Ladenstein, tel. 043-459 1818

IBAN nummer NL89 RABO 0146 6012 46

(t.n.v. R.K. Kerk St. Mauritius Schin op Geul)

Digitale Mauritiusbode: Website: www.kerkschinopgeul.nl

Inhoud

Blz. 2	Woordje van de pastoor
Blz. 3	Vieringen in de Goede Week en Pasen
Blz. 4	Paaswake, Paasdienst of Paasvigilie
Blz. 5	Burgerlijke stand
Blz. 5/7	Diensten in de maand april 2022
Blz. 7/12	Korte mededelingen / annonces
Blz. 13	Info parochie H Johannes de Doper Oud Valkenburg
Blz. 14	Activiteitenagenda samenwerkende verenigingen

Woordje van de pastoor

Aan de kant van het leven

Hij zet zich aan de kant van verdrukten, van het doodgedrukte leven.

Bij het breekpunt van leven en dood komt Hij in opstand, staat Hij op, opstandig, doet Hij de mens naar Zijn hart, verrijzen, leven!

Er gaan mensen op weg, om het lichaam te balsemen, zij krijgen te horen: “Waarom iemand die leeft zoeken bij de doden?”

Plots staat Hij daar!

Waarom schrik je?

Waarom laat je twijfel opkomen in je hart?

Bekijk Mijn handen en voeten en je zult zien dat Ik het ben.

Maria Magdalena was buiten bij het graf blijven staan en huilde.

Ze zag geen Jezus in het donkere graf.

“Ze hebben mijn Jezus weggehaald,”

Ze keek om, van duisternis naar licht en zag iemand die vroeg: “Waarom ween je? Wie zoek je?”

“Ach”, zei Maria door haar tranen heen: “Als gij Hem hebt weggenomen, zeg me waar je Hem hebt weggelegd, ik zal Hem terughalen!”

Ze keek op toen ze een bekende stem haar naam hoorde noemen.

“Maria”, zei Die.

Ze herkende Hem.

“Meester”, zei ze.

“Houd me niet langer vast”, zei Jezus: “Ga naar de broeders en vertel hen dat Ik leef bij Mijn en hun Vader, bij Mijn en hun God.”

Als je morgen naar ‘Emmaus’ moet en onderweg komen er vragen in je hart en twijfels in je geest en zinkt de moed je in de schoenen, zie toe, wie met je meegaat op de weg...

Het zal een mens zijn die eerst vreemd voor je is, misschien luistert Hij en maakt Hij veel voor je duidelijk.

Zijn stem zal warm zijn en vol begrip, Zijn hand vast en zacht en wanneer je Hem bij je uitnodigt om binnen te komen, zie toe als Hij met je het brood breekt: het kan de Heer zijn, heel duidelijk en daarna maar weer gewoon de mens die de weg met je gaat...

Naar Ward Bruyninckx, Pastoor Constantijn Dieteren.

Vieringen in de Goede Week en Pasen
Valkenburg - Oud Valkenburg - Schin op Geul - Sibbe

Onderstaand een overzicht van de vieringen in de Goede Week en Pasen in de vier kerken van onze parochiefederatie.



Palmzaterdag 9 april:

Sibbe 17.30 uur H. Mis met palmwijding

Oud Valkenburg 19.00 H. Mis met palmwijding

Palmzondag 10 april:

Schin op Geul 9.30 uur H. Mis met palmwijding

Valkenburg 11.00 uur H. Mis met palmwijding

Witte Donderdag 14 april:

Sibbe 19.00 uur H. Mis

Valkenburg 19.00 uur H. Mis

Goede Vrijdag 15 april:

Schin op Geul 15.00 uur Kruisweg

Valkenburg 15.00 uur Kruisweg

Paaszaterdag 16 april:

Sibbe 17.30 uur Paasvigilie

Schin op Geul 19.00 uur Paasvigilie

Valkenburg 19.00 uur Paasvigilie

Oud Valkenburg 21.00 uur Paasvigilie

Paaszondag 17 april:

Schin op Geul 9.30 uur H. Mis

Valkenburg 9.30 uur H. Mis

Valkenburg 11.00 uur H. Mis

Tweede Paasdag 18 april:

Schin op Geul 9.30 uur Woco

Sibbe 9.30 uur H. Mis

Oud Valkenburg 11.00 uur H. Mis

Valkenburg 11.00 uur H. Mis

Zaterdag 16 april Paaswake, Paasdienst of Paasvigilie¹

Aan het begin van de viering wordt het Licht, als teken van Christus, feestelijk binnengedragen in de kerk en bejubeld. Dit staat symbool voor de opstanding. De viering is in de katholieke traditie een viering waarin een groot aantal symbolen met elkaar gecombineerd worden.

- *Duisternis*, aan het begin van de viering is er geen enkel licht in de kerkruimte aanwezig. Duisternis staat ook voor het ontbreken van ordening.
- *Licht*, met name: nieuw licht. Het vuur voor de Paaskaars is net ontstoken. Zeker vóór de tijd van de lucifer en de aansteker was licht een duidelijk teken voor "iets nieuws beginnen". Licht brengt ordening in de chaos. Licht als symbool voor Christus: licht op de levensweg.
- *Verspreiden van licht*: de gelovigen steken hun eigen kaars aan met het vuur van de paaskaars. Dit laatste kan direct of indirect, men geeft het licht aan elkaar door. Als symbool voor Christus ook: het geloof verspreiden, het evangelie, de Blijde Boodschap verspreiden. Hierna wordt de paasjubelzang *exsultet* (Latijn: laat juichen) gezongen.

Het eerste hoofdstuk van het boek Genesis wordt gelezen, het verhaal van de schepping, met zijn herhaalde "En God zag dat het goed was". Na de symboliek van het nieuwe vuur, benadrukt dit verhaal nogmaals de ordening die door God gebracht wordt. De evangeliëlezing verhaalt over de nieuwe morgen en het lege graf: "Waarom zoek je levende onder de doden?"

- *Wijding van het water*

de Paaskaars wordt tot drie maal in het te wijden water gedoopt. In sommige kerken wordt het doopwater gezegend en hernieuwen gelovigen de doopbeloften. Als er dopelingen zijn, worden deze gedoopt. Vervolgens wordt de Eucharistie gevierd. Symbool van de verrezen Heer is de paaskaars die van nu af haar licht zal doen schijnen. In de kaars zijn vijf wierookkorrels in kruisvorm gestoken; zij verbeelden de vijf wonden van Jezus in handen, voeten en hart.

U bent van harte uitgenodigd om op zaterdag 16 april om 19.00 uur deel te nemen aan deze bijzondere met veel symboliek omringde viering bij te wonen.

Diensten in de maand april 2022
--

Zondag 3 april 5^e Zondag vd Veertigdagentijd
9.30 uur: **H. Mis met Gewetensonderzoek vd Veertigdagentijd**
 1^e jrd. Jef Baadjou
 1^e jrd. Martha Frijns-van den Oever
 pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders
 Jan Teneij b.g.v zijn verjaardag
 ouders Teneij-Frusch en overleden kinderen
 ouders Souren-Willems en overleden familieleden
 Roos Muyrers

Zaterdag 9 april
11.00 uur: **Zesweken- herdenkingsdienst oud pastoor Cuijpers**
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Mannenkoor Inter Nos

Zondag 10 april **PALMZONDAG** **Begin vd Goede Week**
 Palmwijding en uitdelen Palmtakjes
1^e lezing: Jesaja 50, 4-7 *Evangelie: Lucas 22, 14-23, 53*
9.30 uur: ouders Mina en Hub Lassauw-Souren (*c. buurt*)
 ouders van den Hove-Pasmans
 gest. jrd. Jo en Mia Lucassen-Eggen en George Eggen
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Zangkoor Courage

Vrijdag 15 april **GOEDE VRIJDAG**
VASTEN- en ONTHOUDINGSDAG
15.00 uur: Herdenking van het Lijden en Sterven van de Heer met
 Kruisweg en Kruisverering

Burgerlijke stand van de parochie
--

Overleden: 14 maart	Piet Herben (73 jaar)
20 maart	Karel Smeets (82 jaar)

Zaterdag 16 april PAASZATERDAG / STILLE ZATERDAG*1^e Lezing: Genesis 1, 1-2, 2**Evangelie: Lucas 24, 1-12***19.00 uur: Plechtige Paaswake met**

- *Wijding van de Paaskaars*
- *Wijding van het Doopwater*
- *Hernieuwing van de Doopbeloften*
- *Mis van de Paasvigilie*

Maria Kuipers-van Loo b.g.v. haar verjaardag (*c. begr.*)
 jrd. Hub en Lenie Souren-Knubben
 Jos Beumers

**Zondag 17 april HOOGFEEST VAN PASEN
VERRIJZENIS VAN DE HEER**

Hernieuwing van de Doopbelofte

*1^e Lezing: Handelingen 10, 34a, 37-43**Evangelie: Johannes 20, 1-9***9.30 uur:** Carolien Winthagen-Maessen (*c. begr.*)Mia van Wersch-Dullens (*c. begr.*)

Hein Heijenrath en ouders

Wiel Dautzenberg

Remco van Kuijk

jrd. Piet Jacobs

jrd. ouders Bemelmans-Schreurs, zoon Harry en
schoonzoon Jo SijbenLei Smeets (*c. begr.*)4^e jrd. Annie Smeets-Reijnders (*c. begr.*)

gest. jrd. Guus en Marieke Ruypers-Eussen

gest. jrd. Zef Eussen

gest. jrd. Pierre Pasmans

*Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Fanfare St.Cornelius o.l.v.**Paul Oligschläger*

***De Parochieadviescommissie, kosteres en alle andere
medewerkers van onze parochie wensen u allen een***

ZALIG PAASFEEST***en veel geloof, hoop, liefde, verbondenheid en vrede.***

Maandag 18 april TWEEDE PAASDAG*1^e Lezing: Handelingen 2, 14, 22-32 Evangelie: Matteüs 28, 8-15***9.30 uur: Woord- en Communiedienst**

Broederschap St.Cornelius en de stille intenties
die ons zijn gegeven

Zondag 24 april 2^e Zondag van Pasen / Beloken Pasen

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

*1e Lezing: Handelingen 5, 12-16**Evangelie: Johannes 20, 19-31***9.30 uur:**

pastoor Piet Benders

Zef Paffen b.g.v. zijn verjaardag (*c. begr.*)

Lies Paffen-Pleijers

Agnes en Sjr Cuijpers-Kevers b.g.v. hun verjaardagen

jrd. Hennie Nijland-van Riet

7^e jrd. Rina Kroonen-Huijnen (*c. begr.*)

gest. jrd. ouders Huijnen-Brouwers

gest. jrd. Els Smeets

gest. jrd. Paula Smeets

gest. jrd. ouders Smeets-Hoven

Korte mededelingen / annonces**Bericht van het Missiecomité*****Je land is je leven***

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van het beschermen van landrechten van inheemse volken. Hun recht op land raakt aan grote uitdagingen als voedselzekerheid, biodiversiteit, milieu en klimaat. En daar kunt u ook aan meewerken.

Door onze Sjinse projecten het weeshuis St Rita in Rio de Janeiro (Brazilië) en het kindertehuis in Loitokitok (Kenia) te ondersteunen. Meer informatie vindt u in de informatiefolder inclusief Vastenzakje die begin april wordt bezorgd.

De collectanten zullen in de Goede Week, van 11 tot en met 16 april, de Vastenzakjes bij u komen ophalen.

Namens de kinderen zeggen wij alvast: “Dank-U-Wel”.

Nieuwe penningmeester Federatie VOSS

We zijn dankbaar dat Cyriel Dautzenberg bereid is gevonden om de taak van penningmeester voor de Federatie VOSS op zich te nemen en de financiën verder te stroomlijnen. Hij neemt dus sinds kort zitting in het kerkbestuur van de parochiefederatie VOSS. Op termijn zal hij ook Martin Marcus, onze administrateur van het PAC Schin op Geul, gaan opvolgen. Hij zal dus ook lid worden van ons PAC.

Cyriel woont in Broekhem, maar is wel bekend in Schin op Geul. Zijn moeder is oud dorpsgenoot wijlen Johanna Rikers die op ons kerkhof is begraven. Ook in de parochie Valkenburg is hij geen onbekende. Tot voor corona is hij enkele jaren collectant geweest in de oude kerk. Ook is hij tot voor kort 5 jaar penningmeester geweest van Hockeyvereniging Sjinborn. Het PAC en het kerkbestuur van de Federatie wensen Cyriel voor de toekomst een mooie samenwerking in de verschillende parochies en met alle vrijwilligers toe.

Zesweken- herdenkingsdienst oud pastoor Cuijpers

Op verzoek van pater Cuijpers is de zesweken- herdenkingsdienst hier in Schin op Geul, op **zaterdag 9 april om 11.00 uur**. Deze viering wordt opgeluisterd door mannenkoor Inter Nos. Verder zullen er vertegenwoordigers van onze Sjinse verenigingen aanwezig zijn met hun vaandels en vlaggen, die dan rond het priesterkoor zullen worden opgesteld. Ook de familie van oud pastoor Cuijpers en de regionaal overste van zijn congregatie de MSC (Missionarissen van het heilig Hart) zullen aanwezig zijn. We hopen er dan ook een mooie viering van te maken, als dank voor al het goede dat hij voor onze parochiegemeenschap heeft betekend.

Processieroute 2022

Na twee jaar van afwezigheid hopen we dit jaar weer op een mooie sacramentsprocessie. Deze trekt dan op zondag 19 juni vanaf 9.45 uur door ons dorp.

De route is als volgt: **Kerkplein - Hoogbeek - Kapelletje Schoonbron (altaar) - Valkenburgerweg - Panhuis - Breeweg (altaar) - Mauritiussingel - Tolhuisstraat - Kerkplein (altaar).**

Vluchtelingen

In september 2019 herdachten wij 75 jaar bevrijding. Niemand zal toen maar een ogenblik gedacht hebben aan oorlogsdreiging. Dat is iets dat zich altijd ver weg afspeelt. Nu zijn er opeens vluchtelingen uit Oekraïne ondergebracht in hotel Op de Beek in ons dorp. Opeens is er oorlogsdreiging en realiseren we ons dat Vrede niet vanzelfsprekend is. Deze mensen zijn gevlucht omdat het leven van hun zelf of van hun kinderen gevaar liep. Met eigen ogen kunnen wij dagelijks via de nieuwsmedia de verschrikkingen van de oorlog zien. En nu kunnen wij laten zien hoe wij hiermee omgaan. Op alle mogelijke manieren kan praktisch iedereen hulp bieden ofwel met een financiële bijdrage of met het schenken van benodigde spullen en met misschien persoonlijke contacten, te beginnen met het vriendelijk groeten. Laten wij in vredesnaam de vluchtelingen iets van hoop geven in deze voor hen vreselijke tijd. Hopelijk zullen de huidige gebeurtenissen ons ook doen inzien dat er nog meer dan tachtig miljoen vluchtelingen zijn die velen van ons wellicht vergeten zijn.

Vredeshoekje voor de Oekraïne



Uit solidariteit met de bevolking in de Oekraïne en alle vluchtelingen hebben we enkele weken geleden een bezinningshoekje voor vrede gecreëerd in onze kerk.

Bij de beeltenis van de wenende Spaanse Madonna (Textiel keramiek, naar de gelijkenis van de "Virgen de la Macarena" in Sevilla), is er de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken en een vredeswens op te schrijven en deze in de boom te hangen. Ook is er ruimte voor een moment van bezinning en liggen er kopieën van een gebed om mee naar huis te nemen.

Palmtakjes 2022

De afgelopen twee jaar was het niet of maar beperkt mogelijk om palmtakjes uit te delen tijdens de H. Mis op Palmzondag. Dit kwam door de toen geldende coronamaatregelen. Nu er geen coronaregels meer zijn heeft het PAC besloten, dat buiten het ontvangen van een palmtakje tijdens de H. Mis van 9.30 uur, ook op Palmzondag de **kerk open** is van **14.00 tot 16.00 uur**, zodat door de mensen die dit wensen een **palmtakje afgehaald kan worden**.

Voor de zieken, voor zover bij ons bekend, in Schin op Geul en Oud Valkenburg zal er net als afgelopen twee jaar een palmtakje aan huis worden bezorgd. Bij de zieken en bejaarden van ons dorp die in zorginstellingen verblijven wordt er weer een palmpasenkruis gebracht.



Kapelletje Schoonbron

Op donderdagavond 17 maart rond 19.30 uur vond er een ongeluk met een auto plaats in Schoonbron. Deze kwam uit de richting van Wijlre en reed met hoge snelheid door het tuintje van het kapelletje om achter het kapelletje in een weilandje tot stilstand te komen. De linkerkant van het tuintje bestaande uit 4 kunraderstenen pilaartjes, een grote bloembak, een Amsterdammertje en een meterkast waren totaal vernield. Een deel van de huizen in Schoonbron, Hoogbeek, Eikenderweg en de Schoonbronstraat zat hierdoor tot ruim 23.00 uur zonder stroom.

De stichting Kapelletje Schoonbron gaat stappen ondernemen om via de verzekering de schade te kunnen laten herstellen. En ze hopen dan ook dat dit voor onze jaarlijkse processie op zondag 19 juni weer mooi hersteld zal zijn. Dan is er in het kapelletje weer een rustaltaar ingericht.

Dorpskalender foto van de maand april Ansichtkaart Oud-Valkenburg omstreeks 1920

Een mooie oude idyllische dorpsfoto van Oud-Valkenburg. De weg tussen Valkenburg en Schin op Geul was nog onverhard. Aan het eind van de twintiger jaren is deze verhard en vormt nu een belangrijke verkeersverbinding tussen Vakenburg en Gulpen-Wittem.



Ten tijde van de foto was Oud-Valkenburg nog een klein dorpje met een mooi eeuwenoud kerkje en 2 prachtige kastelen. Op de foto zien we de Johannes de Doperkerk. Deze kerk kent een lange geschiedenis. Vrijwel vast staat, dat de kerk van Oud-Valkenburg in de 11e eeuw, vermoedelijk rond het jaar 1050 door de heren van “Genhoes, Schaloen en Sibbe” gesticht is als een zaalkerkje en zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft tot het huidige driebeukige kerkgebouw. Het oudste gedeelte vormt het huidige middenschip. Delen van de toren stammen eveneens uit de 11e of 12e eeuw. De tegenwoordige toren ontstond ten tijde van de gotiek in de 15e of 16e eeuw. Dit betekent dat dit kerkje al ruim 9 eeuwen mede het beeld van Oud-Valkenburg bepaalt.

Tegenover de kerk zien we een weiland. Door de groei van de bevolking en de behoefte aan bouwgrond hebben de koeien en fruitbomen, die eens op dit weiland stonden, plaatsgemaakt voor de bouw van enkele huizen. Maar ondanks de groei en uitbreiding is Oud-Valkenburg het mooie kleine pittoreske dorpje gebleven; een pareltje in ons Geuldal.

Aanvulling foto maart 2022 over de afgebrande boerderij te Walem.

Het blijkt dat de foto een aantal mensen heeft geïnspireerd om verder te speuren en te zoeken. Deze speurtocht leidde tot een krantenartikel uit 1 november 1912 in het Dagblad van Zuid Holland en 's Gravenhage betreffende een brand te Wa(h)lem op woensdagavond 30 oktober 1912: ***Te Wahlem-Schin op Geul (L.) is Woensdagavond door het inslaan van den bliksem de boerderij van den landbouwer Jacobs in brand geraakt. Het huis, de stalling en de schuur met graan, hooi en stroo werden door het vuur vernield. De gedeeltelijken inboedel werd gered. 23 varkens en een rund kwamen om. Ook het woonhuis van den caféhouder Loomans werd mede vernield. De inboedel werd gered. Verzekering dekt de schade.*** Met grote waarschijnlijkheid is de foto dus gemaakt in november 1912 en zien we de afgebrande boerderij van de familie Jacobs in Walem.

Bedevoarten Huis voor de Pelgrim

Op bedevaart gaan, is een actieve manier om met je geloof bezig te zijn. Het is bezinnend, avontuurlijk en gezellig tegelijk. Je leert nieuwe plaatsen en nieuwe mensen kennen en er is ook volop gelegenheid om bij Maria of een andere heilige stil te zijn en al je vragen of dankbaarheid neer te leggen.

Na een coronapauze van twee jaar biedt het Huis voor de Pelgrim dit jaar weer diverse bedevaarten aan. Naar Lourdes natuurlijk, maar ook naar Assisi en Rome, Banneux, Fátima, Ierland, Israël, Santiago en Pater Pio in Zuid-Italië. De bedevaarten naar Lourdes en Banneux zijn ook heel geschikt voor mensen die zorg nodig hebben. Tijdens alle bedevaarten is er deskundige begeleiding en wordt er een Nederlandstalig programma aangeboden. De bedevaarten vinden alleen plaats als dit coronaproof kan. Informatie: via tel. 043-321 5715 of www.huisvoordepelgrim.nl

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen tot uiterlijk 19 april a.s. worden opgegeven bij de redactie:

- **mw. José Van den Hove-Pluijmaekers, Valkenburgerweg 142 A, telefoon: 043-459 2278**
- **hr. Wiebe Appelboom, Mauritiussingel 51, telefoon: 043-459 2660**

Parochie H. Johannes de Doper Oud Valkenburg

Postadres: Oud Valkenburg 23 6305 AA Schin op Geul

Pastoor: Constantijn Dieteren tel. 043-459 1233,

wanneer dringend 06-1241 3034.

Contactpersonen voor kerkbestuurszaken:

Algemeen: Hr. Huub Gerekens
tel. 06-5342 5028

Administratie kerkhof: Hr. Jo & mw. Rita Wachelder
tel. 043-321 6357

Opgeven misintenties: Mw. Paula Gerekens
tel. 043-459 1207

IBAN nummer: NL23 RABO 0146 6011 73

Misintenties t.b.v. de maand mei 2022 kunt U opgeven
vóór dinsdag 19 april



Diensten in de maand april 2022

Zaterdag 2 april Vooravond 5^e Zondag vd Veertigdagentijd
19.00 uur: H. Mis met Gewetensonderzoek vd Veertigdagentijd

Zaterdag 9 april Vooravond van Palmzondag
Palmwijding en uitdelen van de Palmtakjes
19.00 uur: jrd. Els en René Souren Jennekens
Elly en Mathias Bartels-van Liebergen
Marlie Van der Linden

Zaterdag 16 april PAASZATERDAG / STILLE ZATERDAG
21.00 uur: **Plechtige Paaswake**

Deze H.Mis wordt opgeleusterd door een ensemble Fanfare St.Cornelius

Maandag 18 april Tweede Paasdag
11.00 uur: voor de parochie

Zaterdag 23 april Vooravond van Beloken Pasen
19.00 uur: Henk Vankan

Zaterdag 30 april Vooravond van 3^e Zondag van Pasen
19.00 uur: Pierre Gerekens b.g.v. zijn verjaardag

Activiteitenagenda voor de maand april 2022 van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul

- di./do.** **april** : Donateursactie Mannenkoor Inter Nos
april : Iedere dinsdag (10-12u) 'Open Bieb' en
donderdag (14-16u) 'Breicafé' in 't Geboew
- za.** **2** **april** : Onthulling borstbeeld zanger Guus Smeets om 15.00 uur
op het Walramplein Valkenburg a/d Geul
- wo.** **6** **april** : Club Jong knutselmiddag Palmpasenstokken
- za.** **9** **april** : Zesweken- herdenkingsdienst oud pastoor Cuijpers
11.00 uur, opgeluisterd door Mannenkoor Inter Nos
- zo.** **10** **april** : Palmzondag, H. Mis om 9.30 uur opgeluisterd door
Zangkoor Courage uit Valkenburg
- 11 t/m 16** **april** : Huis aan huis collecte Vastenactie Missiecomité
- di.** **12** **april** : Informatieavond WBTR voor de verenigingen
georganiseerd door de gemeente Valkenburg a/d Geul
om 18.30 uur in 't Geboew
- vr.** **15** **april** : Goede Vrijdag, Kruisweg 15.00 uur
- za.** **16** **april** : Paaszaterdag, Paasvigilie H.Mis om 19.00 uur
- zo.** **17** **april** : Hoogfeest van Pasen, H.Mis om 9.30 uur, opgeluisterd
door Fanfare St.Cornelius
- ma.** **18** **april** : Tweede Paasdag, Woord- en Communiedienst om 9.30u
- vr.** **22** **april** : Heemkundevereniging filmavond in 't Geboew,
: Voorjaarsvergadering Schutterij St.Mauritius Strucht
- za.** **23** **april** : Geulvalleitreffen mmv Fanfare St.Cornelius in
gemeenschapshuis De Lange Berg te Hulsberg
- zo.** **24** **april** : Verbroederingsschuttersfeest Margraten mmv
Schutterij St.Mauritius Strucht
: Geulvalleitreffen gemeenschapshuis De Lange Berg te
Hulsberg
- wo.** **27** **april** : Koningsdagfestiviteit: activiteit Club 77 en Oranjeoptocht.
Serenade voor gedecoreerden 2020 t/m 2022 mmv Fanfare
St.Cornelius en Schutterij St.Mauritius Strucht
- vr.** **29** **april** : Feestweekend Club 77
- za.** **30** **april** : Feestweekend Club 77
: Reparatiecafé "Kump Good" van 11.00-14.00 uur in
Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a