



MauritiusBode

Mededelingenblad Parochie H. Mauritius Schin op Geul

60^e jaargang / nummer 3 / maart 2022

Pastorie: pastoor Dieteren Hoogbeek 23, 6305 BH, Schin op Geul, 043-459 1233, wanneer dringend 06-1241 3034.

In deze tijd van de coronacrisis komt het spreekuur op de pastorie te vervallen.

Misintenties en berichten t.b.v. de maand april s.v.p. opgeven **vóór dinsdag 15 maart 2022**, bij José Van den Hove tel. **043-459 2278**.

Opgeven voor deelname aan H. Missen: is niet meer nodig.

Opgeven van zieken voor een telefonische afspraak:

Mw. Anita Nass-Paffen, tel. 043-459 1647

Mw. Maria Dirks-Ladenstein, tel. 043-459 1818

IBAN nummer NL89 RABO 0146 6012 46

(t.n.v. R.K. Kerk St. Mauritius Schin op Geul)

Digitale Mauritiusbode: Website: www.kerkschinopgeul.nl

Inhoud

Blz. 2	Woordje van de pastoor
Blz. 10	Burgerlijke stand
Blz. 3	Coronaregels
Blz. 3/4	Diensten in de maand maart 2022
Blz. 5/10	Korte mededelingen / annonces
Blz. 11	Info parochie H Johannes de Doper Oud Valkenburg
Blz. 12	Activiteitenagenda samenwerkende verenigingen
Bijlage	In Memoriam Emeritus pastoor Jan Cuijpers

Woordje van de pastoor

Afslanken om te groeien

Vasten, jezelf iets ontzeggen, doet eigenlijk niemand echt graag. Je moet je er altijd toe aanzetten. Zelfs afslanken, toch vaak goed voor de gezondheid, kost moeite. Echter juist in onze tijd van overvloed is soberheid hard nodig.

Eigenlijk sluit dit aan bij een van de huidige trends: jezelf zijn.

Je moet stress vermijden, daarom kan het eens geen slachtoffer te hoeven zijn van de klok, een bevrijding betekenen: vasten is ook de werkdruk beperken.

Je zelf zijn: je moet voor je zelf opkomen, je niet laten wegdrukken door anderen, je eigen mening zeggen, ontdekken wat je zelf wilt, kortom je zelf worden. Hoe goed dit ook kan zijn, kan het doorslaan naar egoïsme en eigenwijsheid, terwijl de echte betekenis er van gelegen ligt in de ervaring van zelf groeien, steeds vrijer worden om ook meer voor anderen te kunnen betekenen. En juist voor dit laatste is vasten belangrijk.

Vasten is je beperken in eten en drinken, om meer te hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, zoals Jezus zegt. Juist door de gerechtigheid kom je zelf ook meer tot je recht, doe je recht aan jezelf.

Vasten is je beperken in de weelde waardoor je de weelde van de oprechte naastenliefde meer kunt ontdekken.

Vasten is je iets ontzeggen om te ontdekken wat je echt nodig hebt.

Vasten is de rijkdommen aan bezit inkrimpen om de rijkdom van je hart beter te kunnen beleven.

Vasten is ervaren dat je het meest gevoed wordt door het brood dat je deelt.

Vasten is met ander woorden: afslanken om innerlijk te groeien.

Dit is voor niemand echt gemakkelijk.

Maar je wordt meer jezelf, je wordt meer zoals God je van oorsprong bedoeld heeft.

Laat je niet bedelven onder het te veel, zodat je jezelf en daarmee God en je naasten, niet meer kunt vinden.

Pastoor Constantijn Dieteren.

Coronaregels

De regering kondigt versoepelingen van de coronamaatregelen aan die ingaan op vrijdag 25 februari. Vanaf die datum zijn in heel Nederland de 1,5 meter afstand en het mondkapje niet meer verplicht en de bisschoppen hebben besloten dat met ingang van 25 februari ook te laten gelden voor de R.K. Kerk. Voor ieders veiligheid handhaven we in onze kerk nog de 1,5 meter afstand. Voorheen deden we dit door reservering van te voren. Nu hoeft u zich niet meer aan te melden voor de vieringen. Om de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren zijn onze banken nu, om en om, afgezet met lint zodat u zelf kunt zien waar u wilt gaan zitten. Houdt afstand en houdt één bank per gezin aan om plaats te nemen, zodat iedereen zich veilig voelt in onze kerk. Ook een mondkapje dragen is uw eigen verantwoordelijkheid maar niet meer verplicht bij binnenkomst en het verlaten van de kerk. De collecte zal weer aan de banken gehouden worden. En om de communie te ontvangen kunt u weer gewoon naar voren komen

Diensten in de maand maart 2022

Woensdag 2 maart

ASWOENSDAG

Vasten- en onthoudingsdag

Begin van de Veertigdagentijd

1^e Lezing: Joël 2, 12-18

Evangelie: Matteüs 6, 1-6, 16-18

17.30 uur: H.Mis met Aswijding en Askruisje

Zondag 6 maart

1^e Zondag Veertigdagentijd

1^e Lezing: Deuteronomium 26, 4-10

Evangelie: Lucas 4, 1-13

9.30 uur: pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders

1^e jaardienst Piet Tans

Mia van Wersch-Dullens b.g.v. haar verjaardag (*c.begr.*)

3^e jrd. José Vliegen (*c. begr.*)

ouders Maria en Ally Vliegen-van Weersch

Tonie Lassauw b.g.v. zijn verjaardag (*c. begr.*)

ouders Mina en Hub Lassauw-Souren (*c. begr.*)

Rika Claessens-Smeets b.g.v. haar verjaardag

Zondag 13 maart 2^e Zondag Veertigdagentijd*1^e Lezing: Genesis 15, 5-12, 17-18 Evangelie: Lucas 9, 28b-36*

9.30 uur: Pastoor Piet Benders
 2^e jrd. Marianne Benders
 Jozef Pasmans b.g.v. zijn verjaardag en naamdag
 Gerardina Pasmans-Bertrand
 Leny Schrijvers-Huntjens b.g.v. haar verjaardag
 Zef Schrijvers (*c. begr.*)
 2^e jrd. Jan Hoogstraten
 3^e jrd. Mike Hoogstraten
 5^e jrd. Harry Knoren
 8^e jrd. Gerrit Meerveld
 jrd. Fransje Eijssen-Wolters
 Truike Wijnands-Huntjens
 jrd. Jean Wijnands
 Hub Huntjens
 jrd. Philomena Huntjens-Neven en b.g.v. haar verjaardag
 gest. jrd. ouders Dré en Mia Kickken-Smeets

*Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Erik van Kempen met schuiftrambone***Zondag 20 maart 3^e Zondag van de Veertigdagentijd***1^e lezing: Exodus 3, 1-8a, 13-15 Evangelie: Lucas 13, 1-9*

9.30 uur: Woord en Communiedienst
 jrd. ouders Riet en Harry Defauwes-Caelen
 Broederschap St.Cornelius en
 de stille intenties die ons zijn gegeven

Vrijdag 25 maart Aankondiging vd Heer, Maria Boodschap**09.00 uur: H. Mis** Ter ere van Maria**Zondag 27 maart 4^e Zondag van de Veertigdagentijd***1^e lezing: Jozua 5, 9a, 10-12 Evangelie: Lucas 15, 1-3, 11-32*

9.30 uur: Karel Hoven b.g.v. zijn verjaardag (*c. buurt*)
 Maria Bemelmans-Maessen b.g.v. haar verjaardag (*c. begr.*)
 Frans Bemelmans
 Jan Savelberg b.g.v. zijn verjaardag (*c.begr.*)
 Bertha Savelberg-Stassen

Korte mededelingen / annonces

Huispaaskaars nog te bestellen tot 27 maart

De huispaaskaars is nog te bestellen. U kunt kiezen uit 2 verschillende modellen kaarsen in vier maten. *Model PX: In deze versiering in rood met goud komen het Chiro (PX) teken en het kruis samen. Het kruis als teken van lijden en verrijzen en het Chiro als de Griekse initialen van Christus.*

Model Pauw: De Pauw is afgebeeld in dit rijk versierde reliëf. Een oude legende ligt aan de bron van deze symboliek. Van de pauw werd namelijk geloofd dat het dier na zijn dood niet ontbond en zo het symbool werd voor eeuwig leven. De beeltenis spreekt nog altijd tot de verbeelding en is vaker terug te vinden in de Christelijke cultuur.

Verkrijgbaar zijn; A & H (6,5 x 20 cm.) € 12,50, B & G (7 x 25 cm.) € 18,-, C & F (7,5 x 30 cm.) € 26,- en D & E (8 x 40 cm.) € 37,-.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn ligt in het voorportaal van onze kerk tot 27 maart een intekenformulier om zo'n kaars te bestellen. Bestellen kan ook telefonisch en wel bij José Van den Hove, 043-459 2278, of via onze website: www.kerkschinopgeul.nl Hier is ook een afbeelding te zien van de kaarsen.

Oud IJzeractie fanfare St. Cornelius 12 maart a.s. (LAATSTE KEER)

Na ruim 80 jaar stopt fanfare St. Cornelius met het ophalen van oud ijzer, doordat de huidige opslagruimte door de eigenaar voor andere bedrijfsdoeleinden wordt ingericht. Wij willen iedereen bedanken voor de steun en medewerking aan deze actie. Wilt u ons nog een keertje steunen?

Zaterdag 12 maart vanaf 9.00 uur komen wij de laatste keer bij u langs.

Dan komen wij het oud ijzer en andere metalen weer graag bij u ophalen. Koelkasten, diepvriezers, olievaten, autovelgen met de band er nog omheen kunnen we bijv. niet meenemen omdat de kosten van het afvoeren van de band hoger zijn dan de opbrengst van het ijzer.

Fanfareleden bellen bij u aan. Zet geen oud ijzer langs de straat, omdat in het verleden ook derden mee wilden profiteren van onze actie. Na deze laatste oud ijzer actie is het niet meer mogelijk om uw oud ijzer aan onze fanfare aan te bieden. Nogmaals hartstikke bedankt voor uw medewerking in al de afgelopen jaren. Fanfare St. Cornelius.

Onderhoud bomen kerkhof

Op en rond ons kerkhof staan 18 bomen. De oudste bomen staan naast de oude pastorie aan het Kerkewegje. Het betreft een Californische cypres (*Chamaecyparis lawsoniana*) en een venijnboom (*Taxus baccata*) met een leeftijd van meer dan 100 jaar. De jongste boom is een valse christusdoorn (*Gleditsia triacanthos f. inermis*) met een leeftijd van circa 10 jaar. Het merendeel van de bomen zijn smalbladige essen (*Fraxinus angustifolia* 'Raywood') met een leeftijd van circa 20 jaar. Een aantal van deze essen is aangetast door de ziekte essentaksterfte. De schimmel welke de ziekte veroorzaakt zorgt er voor dat twijgen en takken afsterven. Bij een zware aantasting kan de gehele boom afsterven. Deze ziekte komt de laatste jaren veel voor in ons land en men heeft dan ook al veel van dit soort bomen moeten rooien.

Onze bomen zijn gelukkig nog niet zo slecht dat ze gekapt moeten worden maar ze krijgen wel een goede snoeibeurt.

Aan de hand van de gegevens verkregen uit de visuele boomveiligheid controle is een meerjaren onderhoudsprogramma opgezet. Dit programma dient ervoor om het bomenbestand in een veilige en goede onderhoudstoestand te houden zodat een individuele boom op zijn specifieke groeiplaats een zo lang mogelijke levensverwachting heeft. Als alles volgens plan verloopt zullen op 17 en 18 maart a.s. de werkzaamheden uitgevoerd worden die onder het eerste jaar van dit onderhoudsplan vallen. Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door Pius Floris Boomverzorging Bunde.



Vrijwilligersdag: NLDoet – Oranje Fonds zaterdag 12 maart 2022
Project: 'Herziening plantsoen gemeenschapshuis 't Geboew in Schin op Geul'!

Op zaterdag 12 maart 2022 is weer de jaarlijkse vrijwilligersdag van het Oranje Fonds: NLDoet.

Dit jaar neemt de stichting gemeenschapsvoorzieningen Schin op Geul, 't Geboew, ook deel met een project: 'Herziening plantsoen gemeenschapshuis 't Geboew in Schin op Geul'. De tuin rond het gemeenschapshuis is nodig aan een herziening toe. De huidige planten en struiken zijn verwilderd en geven geen mooi aanzien van het gebouw. Het onderhoud van de tuin kost de vrijwilligers veel tijd en moeite.

Daarnaast is het plantsoen vrij toegankelijk voor honden en andere dieren. Door het plantsoen te voorzien van nieuwe struiken en planten en er een niet te hoge omheining van hout om heen te zetten, willen we het aanzien van het gebouw aanzienlijk verbeteren.

Op zaterdag 12 maart 2022 gaan we de huidige planten en struiken verwijderen en de grond bewerken. Vervolgens gaan we de nieuwe omheining aanbrengen en de nieuwe planten en struiken plaatsen.

Heb je zin om mee te werken aan het verbeteren van het aanzien van 't Geboew in Schin op Geul, kom dan zaterdag 12 maart tussen 9.00 en 17.00 uur naar 't Geboew. Voor koffie en broodjes wordt gezorgd. Voor informatie over deze NLdoet activiteit, zie:

<https://www.nldoet.nl/activiteit/herziening-plantsoen-gemeenschapshuis-t-geboew-schin-op-geul>, en schrijf je in of neem contact op met Ger Slootbeek, tel: 06-1129 2769 of e-mail g.slootbeek@hotmail.com of in 't Geboew bij Sandra Claessens 043-459 1889.

Knutselen met de kinderen in 't Geboew voor schuttersfeest St. Mauritius Strucht:

Op woensdag 16 maart a.s. gaan we gezellig knutselen in 't Geboew aan de versieringen die we gebruiken bij het Bondsschuttersfeest van Schutterij St. Mauritius Strucht in het weekend van 21 en 22 mei a.s. Alle kinderen die mee willen knutselen zijn welkom van 14.00 uur tot 16.00 uur. Opgeven graag vóór 12 maart via anita.nass@strucht.nl of telefonisch via 043-459 1647 We maken er een leuke middag van met iets lekkers en een drankje! Tot dan!

Dorpskalender foto van de maand maart 2022

Afgebrande boerderij in Walem, jaar onbekend!

Bij een speurtocht door het krantenarchief van Delpher (www.delpher.nl - archief van gedigitaliseerde kranten uit de 17^e t/m de 21^e eeuw) blijkt dat in Walem meerdere malen brand heeft gewoed. In de diverse kranten komen we hierover meerdere berichten tegen, en wel in september 1903, augustus 1933 en januari 1959.

De grote vraag is dan: welk krantenartikel past bij de foto van de dorpskalender, waarop een grote brand in Walem is vastgelegd? Uit informatie en verhalen bij de foto blijkt dat deze zeker vóór 1940 genomen moet zijn. Dus de brand van 1903 of 1933 kan hierop afgebeeld staan. In De Limburger van donderdag 31 augustus 1933 staat het volgende bericht over een brand op maandag 28 augustus (R. is waarschijnlijk fam. Ruijpers):

Maandagmiddag brak er brand uit in de stallen van den landbouwer R. (waarschijnlijk fam. Ruijpers). In stroo en hooi vond het vuur zoodanig voedsel dat al spoedig aan blusschen niet te denken viel. Een groot aantal varkens, alsook eenige kippen werden 'n prooi der vlammen. De gebouwen, grootendeels uit leem opgetrokken, brandden om zoo te zeggen, geheel af. Verzekering dekt de schade.

Over de brand van woensdag 2 september 1903 kunnen we in de Limburger Koerier van donderdag 3 september het volgende lezen:

Hedenmiddag omstreeks 2 uur ontstond op het naburige gehucht Walem brand in de woning van H. Knops. Dat het vuur in de pas ingehaalde vruchten ruimschoots voedsel vond, kan men denken. Bovendien deed de wind het vuur feller worden, waardoor de brand overging op de woning van W. Jacobs. En zoo werden nog achtereenvolgens een prooi der vlammen de woningen van M. Lips, Jan Jacobs, Heijendaal, Aug. Knops, Jos. Knops en Lips. Op het luiden der klok waren velen naar de plaats des onheils gesnel, dóch men vermocht niets tegen de vuurmassa; met leede oogen moest men het vernielende element zijn gang laten gaan. In de vlammen kwamen om een paar kalveren en enkele varkens, terwijl nu en dan een duif, die zich boven den gloed waagde, neertuimelde. Het overige vee was bijtijds in veiligheid gebracht en dwaalde door het veld.

Persoonlijke ongelukken Zijn niet té betreuren. Wel had men veel moeite gehad een paar oudjes te herbergen, waarbij een negentigjarige blinde, dien men dooreen venster gered heeft. De schade van sommigen is door verzekering gedekt. Een paar mensen hebben helemaal niets verzekerd.

Op de foto is een grote brand te zien van één of meerdere gebouwen. Het is echter niet duidelijk waar en wanneer deze foto in Walem gemaakt is en welke personen erop staan. Dat laatste zou de datering een stuk gemakkelijker maken. Dus het antwoord op de vraag of de foto in 1903 of 1933 is gemaakt blijft voorlopig nog onbeantwoord.

Kunt u ons verder helpen! Neem dan contact op met John van Weersch (info@heemkundesjin.nl).



Uitvaartmis Emeritus pastoor Jan (Sjeng) Cuijpers

De uitvaartplechtigheid heeft op maandag 21 februari om 14.00 uur te Tilburg plaatsgevonden en is terug te zien via livestream

www.kerkdienstgemist.nl (Noord-Brabant, Tilburg, Kapel Notre Dame).

Zanggroep Die Moselsänger o.l.v. Leo van Weersch

Zondagmiddag **27 maart** zingen wij **vanaf 14.30** uur samen vóór en met jullie weer klankvolle evergreens, volksliederen, Schlagers en leef Limburgse loesterleedsjes, die worden uitgevoerd in vierstemmige samenzang en gevoelige soli.

Dat alles in de gezellige sfeervolle, als hoeskamer aangeklede, zaal van De Borenborg, te Voerendaal. Entree **12,50 p.p.** Kaarten zijn vanaf dinsdag **22 februari** te verkrijgen via ons IBAN nr. **NL14 RABO 0140 2377 47** t.n.v. zanggroep Die Moselsanger o.v.v. 27 maart en e-mailadres. Na betaling ontvangt u een bevestiging via **e-mail**.

Vanaf **3 maart** zijn entreekaarten, tegen contante betaling, ook te koop bij: **Hotel Salden, te Schin op Geul**. Wij verheugen ons op zondag 27 maart om samen met u een gezellige muzikale middag door te brengen onder het motto: **Zingende mensen zijn gelukkige mensen.**

Voor vragen kunt u contact opnemen met 06-1173 2253 of via e-mail j.pluymen@home.nl.

Inloophmiddagen/Digicafé weer van start bij Computerclub Houthem

Vanaf oktober kunt U elke derde woensdag van de maand tussen 14.00 en 16.00u. in de ‘Hoeskamer’ van het gemeenschapshuis De Holle Eik terecht met vragen over uw mobiele telefoon, tablet, e-reader laptop en computer. Vrijwilligers van de Computerclub Houthem zullen U tegen een kleine vergoeding ter dekking van de kosten, waar mogelijk helpen uw problemen op te lossen en vragen te beantwoorden. Loop gerust binnen in de Hoeskamer aan de Baron de Selysstraat 4 in Houthem.

De voorlopige data zijn de volgende woensdagen vanaf 14.00 tot 16.00u. 16 Maart, 20 april, 18 mei, 20 juli, 17 augustus, 21 september, 19 oktober, 16 november en 21 december 2022.

Burgerlijke stand van de parochie
Overleden: 16 februari Emeritus pastoor Jan Cuijpers (94 jaar)

Parochie H. Johannes de Doper Oud Valkenburg

Postadres: Oud Valkenburg 23 6305 AA Schin op Geul

Pastoor: Constantijn Dieteren tel. 043-459 1233,

wanneer dringend 06-1241 3034.

Contactpersonen voor kerkbestuurszaken:

Algemeen: Hr. Huub Geregens
tel. 06-5342 5028

Administratie kerkhof: Hr. Jo & mw. Rita Wachelder
tel. 043-321 6357

Opgeven misintenties: Mw. Paula Geregens
tel. 043-459 1207

IBAN nummer: NL23 RABO 0146 6011 73

Misintenties t.b.v. de maand april 2022 kunt U opgeven
vóór dinsdag 15 maart



Diensten in de maand maart 2022

- Woensdag 2 maart** **Aswoensdag**
Vasten- en onthoudingsdag
Begin van de Veertigdagentijd
19.00 uur: H.Mis met Aswijding en Askruisje
- Zaterdag 5 maart** Vooravond 1^e Zondag Veertigdagentijd
De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk
19.00 uur: Marlie Van der Linden (*c. begr.*)
jrd. ouders Vandewall-Debie
- Zaterdag 12 maart** Vooravond 2^e Zondag Veertigdagentijd
19.00 uur: opgegeven intenties
- Zaterdag 19 maart** Vooravond 3^e Zondag Veertigdagentijd
19.00 uur: jrd. Henriëtte en Lei Jansen-Maessen
- Zaterdag 26 maart** Vooravond 4^e Zondag Veertigdagentijd
19.00 uur: Lieske Spierts, b.g.v. haar verjaardag
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Chris Wouters

