



MauritiusBode

Mededelingenblad Parochie H. Mauritius Schin op Geul

60^e jaargang / nummer 2 / februari 2022

Pastorie: pastoor Dieteren Hoogbeek 23, 6305 BH, Schin op Geul, 043-459 1233, wanneer dringend 06-1241 3034.

In deze tijd van de coronacrisis komt het spreekuur op de pastorie te vervallen.

Misintenties en berichten t.b.v. de maand maart s.v.p. opgeven **vóór dinsdag 15 februari 2022, bij José Vd Hove tel. 043-459 2278.**

Opgeven voor deelname aan H. Missen: anita@kerkschinopgeul.nl of via het contactformulier van onze website of tel. via **043-459 1647:** op woensdag tussen 10.00 en 11.00 uur en op donderdag en vrijdag tussen 16.00 uur en 18.00 uur.

Opgeven van zieken voor een telefonische afspraak:

Mw. Anita Nass-Paffen, tel. 043-459 1647

Mw. Maria Dirks-Ladenstein, tel. 043-459 1818

IBAN nummer NL89 RABO 0146 6012 46

(t.n.v. R.K. Kerk St. Mauritius Schin op Geul)

Digitale Mauritiusbode: Website: www.kerkschinopgeul.nl

Inhoud

Blz. 2/3	Woordje van de pastoor
Blz. 3	Burgerlijke stand
Blz. 4	Coronaregels
Blz. 5/6	Diensten in de maand februari 2022
Blz. 6/10	Korte mededelingen / annonces
Blz. 11	Info parochie H Johannes de Doper Oud Valkenburg
Blz. 12	Activiteitenagenda samenwerkende verenigingen

Woordje van de pastoor

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Zo luidt de titel van de landelijke actie Kerkbalans.

Het gaat dus over geven.

Over geven in materieel opzicht, maar eigenlijk nog meer en op de eerste plaats gaat het, om het geven, om je kerk.

Immers alleen als je om je kerk, je parochie geeft, zul je kunnen geven aan je parochie, ja, kun je je als vrijwilliger geven aan je kerk, hetgeen zeker ook een dienst is aan de plaatselijke gemeenschap en daarmee een bijdrage aan de opbouw van een betere samenleving.

Daarom is, voor het geven voor je kerk, allereerst van belang het stellen van de vraag,: Waarom zou ik geven voor de kerk?

Hoe duidelijker ik een antwoord op deze vraag kan geven, hoe meer gemotiveerd ik ben, om te geven.

Je geeft immers alleen, als je ervan overtuigd bent, dat het belangrijk is om te geven: je tijd, je inzet als vrijwilliger, een geldelijke bijdrage ter ondersteuning.

Voor een ieder die geeft, is de kerk op een of andere manier van waarde.

En aangezien de parochies in Nederland geen subsidies krijgen, is om te kunnen bestaan en voortbestaan uw financiële bijdrage zo nodig.

Alleen zo kan de parochie ook naar de nabije toekomst toe, van waarde blijven voor de samenleving in het groot, voor onze plaatselijke dorps- en parochiegemeenschap, ja, voor eenieder van ons.

Wat die waarde van een parochie is, laat zich misschien het best beantwoorden met een tegenovergestelde vraag: Stel dat de parochie er niet meer zou zijn: het kerkgebouw gesloopt, geen vieringen meer, geen parochiegemeenschap meer, veel minder aandacht voor mensen die het moeilijk hebben hier ter plekke en wereldwijd, geen plek van troost, bemoediging of vreugde meer en een veel mindere verbondenheid met, het nu nog rijke verenigingsleven, in ons dorp.

Je moet er toch niet aan denken, dat datgene wat onze ouders, groot- en voorouders met zoveel moeite in zoveel eeuwen opgebouwd hebben, dat dit tijdens onze generatie zou verdwijnen.

En er is zoveel verdwenen aan verbondenheid, aan waarden en normen, aan tradities en er dreigt op dit gebied nog zoveel te verdwijnen.

Natuurlijk, we hoeven echt geen doemdenkers te zijn, maar we zien met z'n allen, dat dit alles steeds meer onder druk komt te staan.

En natuurlijk, hoeven we niet weer terug, naar hoe het vroeger was, natuurlijk moest en moet er veel veranderen, maar veranderen is wat anders dan verdwijnen.

Als wij met z'n allen, onze schouders er onder durven te zetten, hoeft er niets aan goeds te verdwijnen.

Gelukkig hebben we ook het afgelopen jaar weer mogen ervaren hoe veel goeds er in onze parochiegemeenschap tot stand is gebracht, met name door de inzet van zo veel vrijwilligers: de vele mooi verzorgde vieringen, de aandacht voor jong en oud, in vreugde en verdriet, het meewerken aan meer verbondenheid in onze gemeenschap onder andere ook door het ondersteunen van het verenigingsleven.

Daarom ook op deze plek nogmaals onze hele grote dank aan al die vrijwilligers van onze parochiegemeenschap, die dankzij hun inzet dit alles mogelijk hebben gemaakt.

Wij kunnen in onze parochie al dit goeds echter alleen blijven doen, als wij de steun en ondersteuning van u als parochiaan, als dorpsgenoot mogen blijven ervaren.

Daarom geef voor uw kerk, want ze is, ons inziens en hopelijk ook voor u, van blijvende waarde.

Met vriendelijke groeten,
Pastoor Constantijn Dieteren.

Burgerlijke stand van de parochie		
Gedoopt:	5 december	Jax Hofmann
Overleden:	12 januari	Mieke Volders-Jacobs (97 jaar)
	16 januari	Theo Nelissen (70 jaar)

Coronaregels

De Coronaregels zijn weer een beetje versoepeld.

Er mogen weer vieringen na 17.00 uur plaatsvinden. Wat inhoudt dat in Sibbe weer op zaterdagavond de H. Mis om 17.30u doorgaat en in Oud Valkenburg om 19.00u. Wel moet er nog gereserveerd worden voor iedere viering en is samenzang nog niet mogelijk. Ook worden we gevraagd om tijdens de vieringen anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Zeker van mensen die niet met u onder een dak wonen. Zo kan iedereen zich veilig voelen in onze kerken.

Om de Heilige Mis bij te wonen dient u zich aan te melden vóór vrijdagavond 18.00 uur voorafgaand aan de betreffende zondag. Dit kan op de volgende manieren:

- via het contactformulier op onze website: www.kerkschinopgeul.nl
- via de mail: anita@kerkschinopgeul.nl
- telefonisch via 043-459 1647: op woensdag tussen 10.00 en 11.00 uur of op donderdag en vrijdag tussen 16.00 uur en 18.00 uur.

Mocht u zich al hebben aangemeld en bent u toch verhinderd, meldt u zich dan s.v.p. even af, zodat iemand anders in uw plaats kan komen.

Neemt u deel aan een viering in Schin op Geul dan zijn de volgende regels van kracht:

- U komt binnen via de hoofdingang;
- Bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk ontsmet u uw handen. In de kerk is handgel aanwezig;
- Gelieve bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing te volgen, de banken zijn genummerd;
- Volg ook de aanwijzingen om de kerk veilig te verlaten;
- Houdt 1,5 meter afstand;
- De communie ontvangt u aan de bank;
- Bijdrage aan de collecte kan in een collectebus of in het offerblok bij het verlaten van de kerk;
- Er mag niet gezongen, wel geneuried worden door gelovigen tijdens de viering.

Zondag 20 februari 7^e Zondag Kerkelijk Jaar

1^e Lezing: Samuel 26, 2, 7-9, 12-13, 22-23 *Evangelie: Lucas 6, 27-38*

9.30 uur: Maria Kuipers-van Loo (*c. begr.*)

Jo Leenders

2^e jrd. Lies Leenders-Thoma

Jo Sijstermans b.g.v. zijn verjaardag en overleden familie

5^e jrd. Tiny Slangen-van den Hove

Zondag 27 februari 8^e Zondag Kerkelijk Jaar **Carnaval**

9.30 uur: **Carnavalsmis** (*Dialect*)

pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders

Deze H.Mis wordt opgeluisterd m.m.v. een Fanfare-ensemble

Korte mededelingen / annonces

Huispaaskaars

Net als voorgaande jaren is het weer mogelijk om een huispaaskaars te bestellen. U kunt weer kiezen uit vier maten kaarsen, in 2 modellen.

Model PX: In deze versiering in rood met goud komen het Chiro (PX) teken en het kruis samen. Het kruis als teken van lijden en verrijzen en het Chiro als de Griekse initialen van Christus.

Model Pauw: De Pauw is afgebeeld in dit rijk versierde reliëf. Een oude legende ligt aan de bron van deze symboliek. Van de pauw werd namelijk geloofd dat het dier na zijn dood niet ontbond en zo het symbool werd voor eeuwig leven. De beeltenis spreekt nog altijd tot de verbeelding en is vaker terug te vinden in de Christelijke cultuur.

Verkrijgbaar zijn; A & H (6,5 x 20 cm.) € 12,50, B & G (7 x 25 cm.) € 18,-, C & F (7,5 x 30 cm.) € 26,- en D & E (8 x 40 cm.) € 37,-. Voor degenen die hierin geïnteresseerd zijn ligt in het voorportaal van onze kerk tot 27 maart een intekenformulier om zo'n kaars te bestellen. Wanneer u hier uw naam invult ontvangt u vóór Pasen uw eigen huispaaskaars. Bestellen kan ook telefonisch en wel bij José Van den Hove-Pluijmaekers, 043-459 2278, of via onze website: www.kerkschinopgeul.nl Hier is ook een afbeelding te zien van de kaarsen.

Ziekenbezoek CV de Waterratte

Ook dit jaar zal CV de Waterratte de zieken en hoogbejaarden in de parochies Schin op Geul en Oud-Valkenburg zeker niet vergeten. De exacte invulling van het ziekenbezoek zal te zijner tijd nader bekeken worden aan de hand van de op dat ogenblik geldende corona maatregelen.

Het is de bedoeling om in aanloop naar carnaval een presentje af te geven bij de zieken in ons dorp. Dit zal ook gebeuren bij zorginstellingen buiten ons dorp door middel van het afgeven van een attentie, voorzien van een naamkaartje, aan de balie.

In ieder geval zal een en ander op veilige manier plaatsvinden.

Contact ten aanzien van het ziekenbezoek via info@cvdewaterratte.nl

Plan B voor de Sjinse vastelaovend

JCV de Waterretjes en CV de Waterratte hebben gezamenlijk besloten om over te stappen op plan B voor wat betreft de Sjinse vastelaovend. Door de huidige situatie rond het coronavirus waren beide verenigingen genoodzaakt enkele evenementen af te gelasten en de organisatie van andere activiteiten bij te stellen.

Toch is van een complete afgelasting in Schin op Geul geen sprake. De wil om de prachtige traditie voort te zetten is enorm groot en stil zitten is geen optie. De beide verenigingen kijken momenteel naar wat wel mogelijk is in de periode rond de drie dolle dagen. Uiteraard zullen ze zich altijd aan de maatregelen conformeren en staat de gezondheid altijd op 1.

Wel kunnen we al melden dat op zondag 27 februari de traditionele carnavalsmis (dialect) door zal gaan en zal plaatsvinden om 9.30 uur. Deze H. Mis wordt opgeluisterd door een ensemble van onze Fanfare. Ook voor deze mis dient u van te voren te reserveren.

Om te benadrukken dat de vastelaovend in Sjin leeft hebben beide verenigingen ook, met trots, een nieuw evenement gepresenteerd. Zaterdag 19 februari 2022 organiseren ze gezamenlijk een bijzondere avond onder de noemer de *Sjinse Vastelaoves Samenzitting*. Een uniek evenement dat de Sjinse vastelaovesvlam moet laten branden. Meer informatie over alle alternatieve initiatieven is terug te vinden op cvdewaterratte.nl

Dorpskalender foto van de maand februari 2022

Februari 1969: een halve meter sneeuw met carnaval, echt winter!

De eerste echte sneeuwvlok van het winterseizoen 2021-2022 moet nog vallen in Schin op Geul. De winter wil nog niet echt zijn witte deken over het landschap draperen. Maar er zijn andere tijden geweest, waar de winter zich in februari van zijn grilligste kant liet zien. Vooral in de



winters van 1969 en 1970 viel heel veel sneeuw.

Van 13 tot en met 17 februari 1969 beleefde Limburg een korte maar bijzondere koudegolf, die werd afgesloten met een dik pak sneeuw tijdens de carnaval. Op carnavalszondag sneeuwde het bijna de hele dag, bij een stevige wind. Tot carnavalsmaandag 17 februari had het ruim 40 uur gesneeuwd in Zuid Limburg. Uiteindelijk lag er een pak sneeuw van ongeveer een halve meter, waardoor alle carnavalsoptochten werden afgelast.

Er was geen georganiseerde carnaval meer in ons dorp, omdat carnavalsvereniging de Waterratte sinds 1965 niet meer actief was. Ook Club 77 was nog niet gestart met hun jeugdcarnaval. In 1970 trok de eerste kinderoptocht door de kern van Schin op Geul. Er was weer een begin gemaakt met de Sjinse carnaval; de start van de jeugdcarnaval in Schin op Geul was een feit. In 1971 werd de eerste jeugdprins Jan 1 (Smeets), jeugdprinses Tilly (van der Aa) en minister Pierre (Damoiseaux) uitgeroepen en danste dansmarietje Jolanda (Vanmechelen) haar eerste solodans. Jong en oud deden mee; er was weer leven in de Sjinse-carnavals-brouwerij. We moesten nog tot 1981 wachten tot CV de Waterratte was heropgericht en er weer een nieuwe grote prins werd uitgeroepen: Prins Piet 1 (Vliegen). Als u weet wie er op de foto staat, kunt u contact opnemen met John van Weersch (info@heemkundesjin.nl).

Potgrondactie Schutterij St. Mauritius Strucht

Schutterij St. Mauritius Strucht organiseert dit voorjaar een potgrondactie! Voor een aantrekkelijke prijs bezorgen wij u hoog kwalitatieve potgrond of tuinaarde, én steunt u onze schutterij.

Potgrond

5 euro per zak

1 zak = 40 liter

5 zakken voor 22,50 euro

Tuinaarde

5 euro per zak

1 zak = 40 liter

5 zakken voor 22,50 euro

Bestellen

U kunt de potgrond en/of tuinaarde bestellen tot en met **donderdag 10 februari 2022**.

Bestellen kan door het bestelformulier (dat binnen enkele dagen op uw deurmat zal vallen of u reeds gekregen heeft) in te vullen en in te leveren (brievenbus) op een van de volgende adressen: Valkenburgerweg 162A, Warande 41 of Strucht 75. Online bestellen kan ook. Vul het bestelformulier in op www.strucht.nl/potgrond. U krijgt na uw bestelling een bevestiging via de mail met daarin de gegevens van uw bestelling.

Betalen

Betaling kan per bank naar NL42 RABO 0146 6011 22, ten name van Schutterij St. Mauritius, vermeld in de omschrijving duidelijk uw straat en huisnummer.

Als dit niet mogelijk is kan er ook contant betaald worden bij bezorging op zaterdag 19 maart, gelieve dit dan aan te geven op het bestelformulier. Graag vragen we u gepast te betalen.

Bezorgen

De potgrond en tuinaarde wordt bij u thuis geleverd op **zaterdag 19 maart tussen 10:00 en 16:30 uur**.

Pastoor Cuijpers

Met de gezondheid van oud pastoor Cuijpers is het momenteel niet zo goed gesteld, na een longontsteking en enkele dagen ziekenhuisopname gaat het opknappen hiervan niet zo voorspoedig. Toch wil hij iedereen langs deze weg bedanken voor de kaartjes die hij rond de feestdagen heeft ontvangen. Voor hem is het niet mogelijk om iedereen persoonlijk te antwoorden. Hij vond het erg fijn en het fleurde de dagen wat extra op. Nogmaals dank namens hem. En wij van onze kant, wensen hem van harte beterschap toe.

Maria-Lichtmis en Blasiuszegen

Maria-Lichtmis en het feest van de heilige Blasius zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet alleen omdat ze op twee achtereenvolgende dagen gevierd worden (2 en 3 februari), maar vooral omdat gewijde kaarsen op beide dagen een belangrijke rol spelen.

Met Maria-Lichtmis vieren we de ‘Opdracht van de Heer’ in de tempel. Op de 40e dag na zijn geboorte brengen Jozef en Maria de kleine Jezus voor de eerste keer naar de tempel in Jeruzalem. Vroeger was dit het einde van de Kersttijd. In de 10e eeuw ontstond de traditie om op deze feestdag de kaarsen te wijden die in de liturgie gebruikt worden en die gelovigen eventueel mee naar huis kunnen nemen voor bijzondere gelegenheden. Later werd aan het wijden van de kaarsen ook een kaarsenprocessie door de kerk toegevoegd. Vandaar ook de naam ‘Lichtmis’.

Een dag later eert de Kerk de heilige bisschop Blasius. Omdat hij een jongen redde van een verstikkingsdood, wordt hij speciaal aangeropen tegen keelziekten. Tot op de dag van vandaag is het in veel parochies gebruik om op of rond 3 februari de Blasiuszegen te geven. Dit gebeurt doorgaans met twee kaarsen, die met Maria-Lichtmis gezegend zijn.

Wij vieren in onze parochie het feest van Maria Lichtmis en de gedachtenis aan de H. Blasius op zondag 6 februari. Aan het begin van de viering is er een kleine kaarsenprocessie, waaraan een groepje kinderen zal deelnemen. Deze H. Mis wordt opgeluisterd door harpiste Pauline Nieuwenhuijs.

Bedankt

Op 7 januari vierden we ons Gouden Huwelijk en ondanks deze coronatijd hebben we een heel mooi en bijzonder “feest” gehad.

Een prachtig versierd huis en op de dag zelf een heel mooie, gezellige en sfeervolle H. Mis in de kerk. Stemmig opgeluisterd door een groepje muzikanten van onze fanfare. De vele cadeaus, bloemen en kaarten met gelukwensen, die we wekenlang mochten ontvangen, maakten het voor ons een onvergetelijk “feest”.

We zullen dit alles in mooie en dierbare herinneringen bewaren.

Heel veel dank hiervoor, Lau en José Van den Hove-Pluijmaekers.

Parochie H. Johannes de Doper Oud Valkenburg

Postadres: Oud Valkenburg 23 6305 AA Schin op Geul

Pastoor: Constantijn Dieteren tel. 043-459 1233,

wanneer dringend 06-1241 3034.

Contactpersonen voor kerkbestuurszaken:

Algemeen: Hr. Huub Gerekens
tel. 06-5342 5028

Administratie kerkhof: Hr. Jo & mw. Rita Wachelder
tel. 043-321 6357

Opgeven misintenties: Mw. Paula Gerekens
tel. 043-459 1207

IBAN nummer: NL23 RABO 0146 6011 73

Misintenties t.b.v. de maand maart 2022 kunt U opgeven

vóór dinsdag 15 februari



Diensten in de maand februari 2022

Zaterdag 5 februari Vooravond 5^e Zondag Kerkelijk jaar
Viering van de Opdracht van de Heer in de Tempel (Maria Lichtmis)

Tijdens de H. Mis kaarsenwijding en na de H. Mis Blasiuszegen

De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk

19.00 uur: Elly en Mathias Bartels-van Liebergen

Zaterdag 12 februari Vooravond 6^e Zondag Kerkelijk jaar

19.00 uur: Opgegeven intenties

Zaterdag 19 februari Vooravond 7^e Zondag Kerkelijk Jaar

19.00 uur: Uit dankbaarheid

Zaterdag 26 februari Vooravond 8^e Zondag Kerkelijk Jaar

19.00 uur: Opgegeven intenties

Korte mededelingen voor Oud Valkenburg

- Dank aan de groep vrijwilligers voor het opruimen van de kerststal.
- Voor alle vieringen dient u zich aan te melden bij Huub Gerekens, telefoon: 06-5342 5028. Voor verdere regelgeving in onze kerk zie blz. 4 in deze Mauritiusbode.

<p>Activiteitenagenda voor de maand februari 2022 van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul</p>

- di./do. febr.** : Iedere dinsdag (10-12u) ‘Open Bieb’ en donderdag (14-16u) ‘Breicafé’ in ’t Geboew
- wo. 2 febr.** : Feest van Maria-Lichtmis, H.Mis om 9.00 uur
- vr. 4 febr.** : Schutterij jaarvergadering
- zo. 6 febr.** : Viering Maria-Lichtmis, H. Mis 9.30 uur, deze wordt opgeluisterd door harpiste Pauline Nieuwenhuijs
- za. 12 febr.** : Jubileum 33^e Spaarclubprins in café A ge Pannes
- ma. 14 febr.** : Feest van de HH Cyrillus en Methodius patronen van Europa en H. Valentinus, H.Mis om 9.00 uur
- za. 19 febr.** : CV de Waterratte; Sjinse Vastelaoves Samenzitting (digitaal)
- za. 20-26 febr.** : Presentjes bezorgen door CV de Waterratte aan de zieken van ons dorp
- za. 26 febr.** : Reparatiecafé ”Kump Good” van 11.00-14.00 uur in Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a
- zo. 27 febr.** : Carnavalsmis (dialect) om 9.30 uur deze wordt opgeluisterd door een ensemble van Fanfare St.Cornelius
- ma. 28 febr.** : Carnaval



<p>Berichten voor het volgende nummer van de Mauritusbode kunnen tot uiterlijk 15 februari as. worden opgegeven bij de redactie:</p>

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • mw. José Van den Hove-Pluijmaekers, Valkenburgerweg 142 A
telefoon: 043-459 2278 • hr. Wiebe Appelboom, Mauritiussingel 51, telefoon: 043-459 2660 |
|---|