



MauritiusBode

Mededelingenblad Parochie H. Mauritius Schin op Geul

59^e jaargang / nummer 8 / augustus 2021

Pastorie: pastoor Dieteren Hoogbeek 23, 6305 BH, Schin op Geul, 043-459 1233, in dringende gevallen 06-1241 3034.

In deze tijd van de coronacrisis komt het spreekuur op de pastorie te vervallen.

Misintenties en berichten t.b.v. de maand september s.v.p. opgeven **vóór dinsdag 17 augustus 2021**, bij José Vd Hove tel. 043-459 2278.

Opgeven voor deelname aan H. Missen: anita@kerkschinopgeul.nl of via het contactformulier van onze website of tel. via 043-459 1647: op woensdag tussen 10.00 en 11.00 uur en op donderdag en vrijdag tussen 16.00 uur en 18.00 uur.

Opgeven van zieken voor een telefonische afspraak:

Mw. Anita Nass-Paffen, tel. 043-459 1647

Mw. Maria Dirks-Ladenstein, tel. 043-459 1818

IBAN nummer NL89 RABO 0146 6012 46

(t.n.v. R.K. Kerk St. Mauritius Schin op Geul)

Digitale Mauritiusbode: Website: www.kerkschinopgeul.nl

Inhoud

Blz. 2/3	Woordje van de pastoor
Blz. 4	Coronaregels
Blz. 5/6	Diensten in de maand augustus 2021
Blz. 6/11	Korte mededelingen / annonces
Blz. 9	Burgerlijke stand
Blz. 12/13	Info parochie H Johannes de Doper Oud-Valkenburg
Blz. 14	Bericht Samenwerkende Verenigingen

Woordje van de pastoor

Hartverwarmend

Wij als bewoners van Schin op Geul, wonende aan de Geul, weten zeker sinds een paar weken weer, hoe grillig die Geul kan zijn, met alle overlast en voor zeer velen, ellendige gevolgen van dien.

Helaas werd Schin op Geul, niet eens Sjin aan de Geul, maar zelfs Sjin in de Geul. Vreselijk voor alle getroffenenen.

Ik moest in deze dagen onwillekeurig denken aan een verhaaltje, u kent het wellicht, maar ik vertel het toch, omdat, als je er even over nadenkt, dit verhaaltje een wel heel diepe en zinvolle betekenis heeft.

Er was eens een grote overstroming en de mensen moesten geëvacueerd worden. Zo ook de man uit het verhaal, hij was in het geheel geen vervelende man, integendeel, het was een bijzonder vroom man. Juist ook in deze nood bad hij veel.

Het water steeg en steeg. Gelukkig kwam er een reddingsboot bij de man langs. “Kom stap in. Het water blijft stijgen, dus kom!”

“Nee.” Zei de man vriendelijk: “Ik zie wel wat er gebeurt, ik ben een gelovig man, ik vertrouw op de Heer.

Na een tijdje toen het water weer een heel stuk gestegen was, kwam het reddingsbootje weer langs. “Nu stap toch in, het water blijft stijgen!”

“Dank u wel voor de moeite, ik zie wel wat er gebeurt, ik ben een gelovig man, ik vertrouw op de Heer.”

Toen het water maar bleef stijgen en er bijna geen redding meer mogelijk was, voer het bootje voor een laatste ultieme poging naar de man. “Nu stap in, anders verdrinkt u!”

“Dank u wel voor de moeite, ik zie wel wat er gebeurt, ik ben een gelovig man, ik vertrouw op de Heer.” Onverrichter zaken voer het bootje verder.

Wat te vrezen viel, gebeurde ook.

Aangekomen bij de Hemelpoort, was die man wel zo boos over het hele gebeuren, dat hij tegen God uitviel en zei: “Wat bent u toch voor een God, dagen achtereen, tijdens de ergste overstroming, bleef ik bidden tot U, ik heb meer dan wie dan ook vertrouwd op Uw redding en wat blijkt, juist ik ben verdronken.” God keek de gelovige man liefdevol aan en zei: “Ik zou jouw gebeden niet verhoord hebben? Tot drie keer toe heb ik een reddingboot naar jou gestuurd, maar jij weigerde in te stappen.”

“Heer onze Heer hoe zijt Gij aanwezig en hoe onzegbaar ons nabij.”

Zo dicht Huub Oosterhuis in dat prachtig lied. “Gij zijt in alles diep verscholen, in al wat leeft en zich ontvouwt. Maar in de mensen wilt Gij wonen, met hart en ziel aan ons getrouwd.”

Tijdens de wateroverlast, in de ontmoetingen met getroffen en, heb ik heel wat, figuurlijk gezien, bootjes van God zien aanmeren.

Het doet zo ongelofelijk goed, hoeveel medeleven je in nood en moeilijkheden, mag ervaren. Hoeveel goeds mensen voor elkaar doen. De solidariteit en de daadwerkelijke steun is hartverwarmend.

Hartverwarmend: Als voorbeeld de overstroming in de parochiekerk van Valkenburg. U weet dat er anderhalve meter water, met heel veel modder in de kerk heeft gestaan. De eerste aanblik is zo triest. Maar wat is het dan ongelofelijk hartverwarmend en bemoedigend, als je dan op zaterdagochtend, maar liefst 60 vrijwilligers aan de deur ziet staan, met emmers en dweilen, jong en oud, uit Valkenburg, Schin op Geul, maar ook uit bijvoorbeeld Weert en Helmond, allemaal mensen die gewoon spontaan, velen zonder enige band met deze kerk, komen, om daadwerkelijk te helpen! Te midden van de ramp, bijna letterlijk, een voor een, reddingsbootjes. De kunstschaten moesten ondergebracht worden: de een biedt gratis een busje aan, voor het vervoer, een ander zijn loods. De ene ondernemer, allemaal zelf getroffen, kwam koffie brengen, de ander broodjes, een mevrouw uit Schin op Geul, had extra Linzenvlaai gebakken om deze in 60 stukken verdeeld uit delen, tegen het einde van de dag, kwamen als uit het niets, op eens twee jonge dames aan met: 60 ijsjes. En bood een plaatselijk restaurant ons een warme maaltijd aan. Alles gratis en voor niets.

Vanuit het bisdom, ja, vanuit het hele land werd hulp aangeboden in alle vormen, soorten en maten. Zoveel “reddingsbootjes” tot ons gezonden, door engelen van mensen “Heer onze Heer hoe zijt Gij aanwezig en hoe onzegbaar ons nabij. Gij zijt in alles diep verscholen, in al wat leeft en zich ontvouwt. Maar in de mensen wilt Gij wonen.” In engelen van mensen. Hartverwarmend.

Pastoor Constantijn Dieteren.

De Parochie Advies Commissie wenst iedereen heel veel sterkte met de geleden schade, geestelijk en materieel door het hoge water.

Coronaregels

De regels rondom Covid-19 zijn weer wat aangescherpt. De 1,5 meter afstand houden, blijft gelden. Om deze afstand te bewaren kunnen in onze kerk ongeveer 110 personen aan de vieringen deelnemen. Om te voorkomen dat u aan de deur teleurgesteld moet worden, blijven we werken met het systeem van reserveringen, zoals u al meer dan een jaar bij ons gewend bent. Het gebruik van een mondkapje is vrijwillig en moet ieder voor zichzelf uitmaken. Heeft u gezondheidsklachten of voelt u zich niet lekker, kom dan niet naar de kerk.

Om de Heilige Mis bij te wonen dient u zich aan te melden vóór vrijdagavond 18.00 uur voorafgaand aan de betreffende zondag. Dit kan op de volgende manieren:

- via het contactformulier op onze website: www.kerkschinopgeul.nl
- via de mail: anita@kerkschinopgeul.nl
- telefonisch via 043-459 1647: op woensdag tussen 10.00 en 11.00 uur of op donderdag en vrijdag tussen 16.00 uur en 18.00 uur.

Mocht u zich al hebben opgegeven en bent u plotseling verhinderd, meldt u zich dan s.v.p. even af, zodat iemand anders in uw plaats kan komen.

Neemt u deel aan een viering in Schin op Geul of Oud Valkenburg dan zijn de volgende regels van kracht:

- U komt binnen via de hoofdingang;
- Bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk ontsmet u uw handen. In de kerk is handgel aanwezig;
- Gelieve bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing te volgen, de banken zijn genummerd. Volg ook de aanwijzingen om de kerk veilig te verlaten;
- Houdt 1,5 meter afstand;
- Om de communie te ontvangen ligt er op de hoek van de bank waar u zit een wit servetje, hier zal de bedienaar de hostie opleggen, waarna u deze zelf kunt pakken om hem te nuttigen;
- Bijdragen aan de collecte kan via een collectebus of in het offerblok bij het verlaten van de kerk;
- Er mag nog niet gezongen worden door gelovigen tijdens de viering.

Diensten in de maand augustus 2021

Zondag 1 augustus 18^e Zondag Kerkelijk Jaar

1^e lezing: Exodus 16, 2-4, 12-15

Evangelie: Johannes 6, 24-35

11.00 uur: Woord- en Communiedienst

1^e jrd. Lei Smeets

ouders Smeets-Hoven

jrd. Hub Vanmechelen

jrd. Levi Smeets

Zaterdag 7 augustus

14.00 uur: Huwelijksmis Danny Smeets en Ellen Hamers

Zondag 8 augustus 19^e Zondag Kerkelijk Jaar

1^e lezing: I Koningen 19, 4-8 Evangelie: Johannes 6, 41-51

11.00 uur: pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders

Tiny Slangen-vd Hove b.g.v. haar verjaardag

3^e jrd. Wiel Dautzenberg

Elisé van Lith-Souren

jrd. ouders Souren-Willems en overleden familie

Broederschap St.Cornelius en de stille intenties

die ons zijn gegeven

Zondag 15 augustus **Viering van Maria Tenhemelopneming**

Kruidenwijding (Kroedwusjzege)

1^e lezing: Apok. 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab

Evangelie: Lucas 1, 39-56

11.00 uur: Openluchtmis bij Café 't Graefke

ter ere van Maria

Marieke van den Hove-Bemelmans b.g.v. haar verjaardag

Joep van den Hove

Fien Sieben-Wouters b.g.v. haar verjaardag (*c. begr.*)

Jozef Pasmans

4^e jrd. Gerardina Pasmans-Bertrand

ouders Jacobs-Eussen en overleden kinderen

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Paul van Loo

Mocht de openluchtmis i.v.m. de dan geldende coronamaatregelen of door slecht weer niet kunnen doorgaan, dan is deze gewoon in de kerk.

Zondag 22 augustus 21^e Zondag Kerkelijk Jaar

1^e lezing: Jozua 24, 1-2a, 15-17, 18b *Evangelie: Johannes 6, 60-69*

11.00 uur: Woord- en Communiedienst

jrd. pastoor Piet Benders

Els Smeets

voor de overledenen van de familie Smeets-Hoven

Zondag 29 augustus 22^e Zondag Kerkelijk Jaar

1^e lezing: Deut. 4, 1-2, 6-8 *Evangelie: Marcus 7, 1-8, 14-15, 21-23*

11.00 uur: 1^e jrd. Frans Coemans (c. begr.)

Tiny Coemans-Stassen

jrd. ouders Harry en Jetta Kickken-Ortmans

voor alle zieken van het Bisdom

Korte mededelingen / annonces

Bisschop Smeets leeft mee met getroffen watersnood

Limburg is afgelopen dagen getroffen door enorme overstromingen. Duizenden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De schade is enorm. Bisschop Harrie Smeets van Roermond laat vanaf zijn ziekbed weten dat hij zeer meeleeft met iedereen die getroffen is door deze watersnood.

Hij betreurt het zeer dat hij niet in de gelegenheid is om persoonlijk de getroffen regio's te bezoeken om de mensen een hart onder de riem te steken. Zijn eigen persoonlijke omstandigheden maken dat op dit moment onmogelijk. Maar de bisschop is in gebed verbonden met iedereen die door het hoge water getroffen is. Heel speciaal denkt hij daarbij aan de ouderen, de zieken en iedereen die noodgedwongen zijn huis heeft moeten verlaten. Ook gaat zijn aandacht uit naar de parochianen van Valkenburg, die hun parochiekerk onder water zagen lopen. Mgr. Smeets nodigt iedereen uit om te helpen waar dat nodig is en te bidden voor de slachtoffers.

De bisschop spreekt verder zijn dank uit voor iedereen die hem de afgelopen weken een blijk van medeleven heeft gegeven en voor hem gebeden heeft in verband met zijn ziekte. Mgr. Smeets verblijft momenteel in een verpleeghuis in Roermond, waar hij behandeld wordt voor een hersentumor. De bisschop vraagt iedereen om in het gebed ook alle andere ernstig zieken mee te nemen en in deze dagen heel concreet te denken aan de mensen die getroffen zijn door het hoge water.

Kerk HH Nicolaas en Barbara parochie

Zoals u overal via de media hebt kunnen vernemen is de oude kerk van Valkenburg zwaar getroffen door het hoge water. Alle kostbaarheden zijn inmiddels overgebracht naar het Bonnefantenmuseum en of naar het SRAL, Stichting Restauratie Atelier Limburg. Het grote beeld van de H. Nicolaas is overgebracht naar onze kerk, om daar langzaam te kunnen drogen. Hierna zal ook dit beeld overgebracht worden naar het SRAL in Maastricht, om gerestaureerd te worden.

We leven mee met voor de mensen van de parochie HH Nicolaas en Barbara, pastoor Jansen en de vele vrijwilligers die hun kerk zagen vollopen met Geulwater, en we hopen dat zij de kracht, energie en inspiratie mogen ontvangen om alles weer mooi op te bouwen, zodat zij in hun kerk weer kunnen samen komen in geloof en om het leven te vieren.

Sterkte

Onze oud pastoors Cuijpers en Mol wensen iedereen die getroffen is door de wateroverlast, in ons dorp en omgeving, op dinsdag en woensdag, 13 en 14 juli, heel veel kracht en sterkte toe met het ondergaan van de geleden schade.

Ook voor alle getroffenen veel energie, geestelijk en mentaal, om alles weer schoon te maken en op een rij te krijgen, om de gelede schade zo goed mogelijk te herstellen.

Dankwoordje pastoor Mol

Bij mijn verjaardag en priesterjubileum mocht ik alles bijeen meer dan tachtig blijken van belangstelling ontvangen: kaarten, e-mails, bloemen en giften. Het is voor mij ondoenlijk om iedereen persoonlijk te bedanken. Ik wil dit dan ook langs deze weg doen in de Mauritiusbode, aangezien de meeste berichten kwamen uit Schin op Geul en omgeving.

Ik wil iedereen bedanken en overtuigen van mijn erkentelijkheid en waardering voor zoveel belangstelling.

Het was hartverwarmend.

We hebben een mooie feestdag gehad, zelfs met mooi zonnig weer, nog verhoogd door de warmte van uw interesse.

Met heel veel groeten, Frans Mol.

Dorpskalender foto's: 30 augustus 2020 afscheid Pastoor Frans Mol.

Gedwongen door de coronamaatregelen moest het afscheid van pastoor Mol op een geheel eigen wijze ingevuld worden. Hij werd door de Parochiële Adviescommissie (voorheen kerkbestuur) afgehaald bij de versierde pastorie. Tijdens de H. Mis waren afgevaardigden van de verschillende verenigingen aanwezig en een beperkt aantal parochianen en de zus van pastoor Mol met haar echtgenoot. Muzikaal werd de viering opgeluisterd door Erik en Mirna van Kempen-Senden. Pastoor Mol werd door Anton Laeven en burgemeester Jan Schrijen in het zonnetje gezet en hij ontving het boek "165 Woordjes", waarin al zijn bijdragen in de Mauritiusbode van de afgelopen 13 jaar staan. Door Sjef Swillens werd een aquarel aangeboden met zicht op ons dorp. Pastoor Mol heeft een waardevol schilderij laten restaureren en dit samen met een nieuw wierookvat, als cadeau aan de parochie gegeven. Bij het verlaten van de kerk werd hij muzikaal verrast door de fanfare en ontving hij een fotoboek namens de misdienaars en acolieten. Daarna volgde een rijtoer in een Cabrio door het dorp. De gehele route was met processiepaaltjes met wimpels en vlaggen versierd. Club 77 had versieringen verzorgd aan de kerkbanken, rond de kerktrap, de pastorie en bij 't Geboew en als kers op de versieringstaart in bomen en palen wuivende molletjes opgehangen. Tijdens de rijtoer werd pastoor Mol door enige honderden inwoners enthousiast uitgewuifd. De verenigingen stonden langs de route opgesteld, de Mariagroep bij het kapelletje te Schoonbron, de Carnavalsvereniging met Prins en Prinses en het jeugdprinsenvaar. De schutterij stond in de Mauritiussingel bij de vijver en daar werden door pastoor Mol de



nieuwe trommels ingezegend. Bij 't Geboew stond Club 77 met o.a. twee grote bedank borden die daarna meege dragen werden tijdens de rondtoer. Even verderop stond de voetbalclub in tenue met ook een groot bedankbord en daarna stonden leden van de Sjaasberggank met een levensgrote afbeelding van de Kluis. Op de geulbrug gaf zanggezelschap Inter-Nos een aubade en bij aankomst op het kerkplein speelde de fanfare opnieuw. De enige conclusie was dat Schin op Geul op een grootse wijze afscheid heeft genomen van de geliefde pastoor Frans Mol.

“Sjin de Zon”

Op zondag 15 augustus a.s. organiseert CV de Waterratte in samenwerking met Café 't Graefke “Sjin de Zon”. Na de wateroverlast in ons dorp en heel Limburg, hebben we lang moeten denken of we dit kleinschalig gebeuren door konden laten gaan nu er een groep inwoners zorgen hebben, rond de schade die er is aangericht door het hoge water van de Geul. We zijn tot het besluit gekomen dat dit gezellig samenzijn, op gepaste afstand van elkaar toch door kan gaan. Al is het maar om toch veel mensen een hart onder de riem te steken na anderhalf jaar afstel van alle evenementen.

Daarom beginnen we de dag om 11.00 uur met een openluchtmis, deze wordt opgedragen op de parkeerplaats van Café 't Graefke, gelegen aan de Graafstraat 18. De H. Mis is ter ere van het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Dit is het belangrijkste Mariafeest op de liturgische kalender. De viering wordt dit jaar voor de 6^e keer opgeluisterd door de bekende Limburgse zanger Paul van Loo. Hij zal enkele Maria- en dialectliedjes ten gehore brengen. De liedjes van Paul zijn uit het leven gegrepen en mooi om naar te luisteren. Tijdens deze mis worden - volgens Limburgse traditie - ook de kruidenboeketten of de ‘kroedwusj’ gezegend.



Na de mis vervolgen we het programma met optredens van diverse leuke artiesten. Iedereen is bij deze van harte uitgenodigd!

Voor de openluchtmis dient u zich van tevoren op te geven bij Anita Nass, zie hiervoor blz. 4 van deze Mauritiusbode. Parkeergelegenheid is aanwezig. Mocht de openluchtmis i.v.m. de dan geldende coronamaatregelen of door slecht weer niet kunnen doorgaan, dan vind deze gewoon plaats in de kerk.

Burgerlijke stand van de Parochie	
Overleden:	15 juli Netty Stevens-Lemmen (56 jaar)

Eucharistische aanbidding Priorij Regina Pacis

Beste vrienden in Christus, Ieder lid van de Kerk... moet het besef in zich wakker houden, dat dit Liefdessacrament in het hart blijft staan van het leven van Gods Volk, zodat aan Christus “wederliefde voor zijn liefde” wordt betoond door alle blijken van aanbidding die eraan verschuldigd zijn en dat het werkelijk “het leven van onze ziel” wordt.

Het Heilig Sacrament van de Eucharistie, de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in de Hostie, is voor de heidenen een dwaasheid, maar voor gelovigen is het een groot mysterie en bron van genade. Het is zelfs één van de grondslagen van het Katholiek geloof. Eucharistie betekent letterlijk ‘Dankzegging.’ De Eucharistieviering is het Misoffer, waarin Jezus werkelijk aanwezig is en de priester het Goddelijk Lam opnieuw offert als verzoening voor de zonden. Als u graag Christus, aanwezig in zijn H. Sacrament, zou komen bezoeken, neem dan alstublieft contact met ons op. De zusters van de Priorij Regina Pacis, Oud Valkenburgerweg 16, 6301 CK Valkenburg a/d Geul. Tel:043-601-2234, info@priorijreginapacis.nl
www.priorijreginapacis.nl



Spreekuur voor vragen over arbeidsongeschiktheid en uitkering

Ook in de zomer willen we met u meedenken en uitleg geven, als u vragen heeft met betrekking tot

- WAO of (toekomstige) WIA- uitkering;
- rechten en plichten in de “wachtijd”-periode van 2 jaar bij langdurig ziek-zijn.
- Wajong-uitkering en werk; participatiewet
- WW-uitkering en ziek zijn tijdens de WW
- Andere kwesties met betrekking tot uw UWV-uitkering of het aanvragen daarvan.

We maken gebruik van de spreekkamer in het gemeentehuis in Gulpen.

Er zijn wel voorschriften aan verbonden:

- U moet zich vooraf aanmelden – uiterlijk op de maandag vooraf– op telefoonnummer 043-407 2579
- U komt kort voor de afgesproken tijd binnen en meldt zich dan eerst bij de balie.

Vanzelfsprekend kunnen eenvoudige vragen telefonisch worden beantwoord, maar vaak is het fijn om met de papieren erbij uw vraag te bespreken.

Gemeentehuis Gulpen

Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen. Afspreken: 043-407 2579
iedere dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.

U kunt ons vinden op www.waowiamaastrichtheuvelland.nl

Blijf op de hoogte van het kerkelijke nieuws

Een overplaatsing van een pastoor, een bezoek van de bisschop, nieuwe pastorale projecten: in de Limburgse kerk is elke week wel wat nieuws te melden. Wilt u op de hoogte blijven? Het bisdom Roermond biedt verschillende mogelijkheden om het kerkelijke nieuws te volgen:

Wekelijkse nieuwsbrief: Elke vrijdag gratis het laatste kerkelijke nieuws van het bisdom in uw mailbox.

Clavis: Maandelijks gratis online magazine met nieuws en achtergronden over ontwikkelingen in het bisdom.

De Sleutel: Kleurrijk kwartaalblad over geloof en leven in Limburg (abbonement: € 29 per jaar). Wie nu een abbonement neemt krijgt het boek ‘Geloof in de praktijk’ van columniste Francis Keyers cadeau.

Parochie H. Johannes de Doper Oud Valkenburg

Postadres: Oud Valkenburg 23, 6305 AA Schin op Geul

Administrator: pater Frans Mol mhm

Contactpersonen voor kerkbestuurszaken:

Algemeen: Hr. Hub Gerekens
tel. 06-5342 5028Administratie kerkhof: Hr. Jo & mw. Rita Wachelder
tel. 043-321 6357Opgeven misintenties: Mw. Paula Gerekens
tel. 043-459 1207

Bankrekeningnummer: NL23 RABO 0146 6011 73

Berichten t.b.v. de maand september 2021 kunt U

opgeven **vóór dinsdag 17 augustus****Diensten in de maand augustus 2021****Zaterdag 7 augustus** Vooravond 19^e Zondag Kerkelijk Jaar**19.00 uur:** uit dankbaarheid*Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Chris Wouters***Zaterdag 14 augustus** **Vooravond van de Viering van Maria Tenhemelopneming**Kruidenwijding (*Kroedwusjzege*)**19.00 uur:** Pastoor van den Hoven**Zaterdag 21 augustus** Vooravond 21^e Zondag Kerkelijk Jaar**19.00 uur:** **Woord en Communiedienst**

Elly en Mathias Bartels-van Liebergen

Zaterdag 28 augustus Vooravond 22^e Zondag Kerkelijk Jaar**19.00 uur:** Henk Vankan

opgegeven misintenties



SAMEN – zijn

Namens het PAC en de familie Visser willen wij u graag welkom heten op zondag 12 september 2021, in de tuin van de voormalige Pastorie bij de kerk van Johannes de Doper in Oud Valkenburg.

Wat misten we de verbinding met elkaar. Geen processies, zomerfeesten, Nieuwjaarsborrels om elkaar een keer te treffen. Zelfs geen gezamenlijk welkom voor de nieuwe pastoor.

In de ogen van het PAC de hoogste tijd om een SAMEN-zijn te organiseren. Met ons mooi oud kerkje als verbinding, als schakel in de geschiedenis van ons oude, kleine dorp, naar het hier en nu SAMEN-zijn op weg naar de toekomst.

Ook nood aan SAMEN-zijn?

Noteer dan alvast zondagmiddag 12 september 2021 in uw agenda.

PROGRAMMA PAROCHIE SAMEN - zijn: Vanaf 14.00u: Ontvangst parochianen en belangstellenden met koffie. **14.15u:** Pastoor Dieteren zal voorgaan in een kort gebed/overdenking. **Daarna** is er ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over het reilen en zeilen van onze kleine Parochie, met het Parochie /Federatiebestuur, Pastoor Dieteren en de leden van het PAC Parochiële Advies Commissie.

OUD VALKENBURG SAMEN – zijn: Van 15.00u tot circa 17.00u

Willen we graag met alle inwoners van Oud Valkenburg en overige betrokkenen het glas heffen, in een gezellig SAMEN-zijn.

Van plan om te komen? We stellen het op prijs als u dat via een belletje of een briefje door zou willen geven aan Huub Gerekens of Rita Wachelder. Zodat we voor de voorbereidingen enig idee krijgen van de hoeveelheid aanwezigen. Uiteraard verplicht u dat tot niets; u mag ook wegblijven, of komen zonder vooraankondiging, misschien wel omdat het geluid van een geanimeerd SAMEN-zijn u die middag vanaf de straat de Pastorie-tuin in trekt. Hoe dan ook, wij verwelkomen u graag op zondag 12 september vanaf 14.00u in de tuin van de voormalige pastorie, Oud Valkenburg 23. Namens het PAC, Huub Gerekens, tel. 06-5342 5028 en Rita Wachelder, 043-321 6357 (antw. apparaat).

<p>Activiteitenagenda voor de maand augustus 2021 van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul</p>

- di. / do. aug.** : Iedere dinsdag (10-12u) ‘Open Bieb’ in ‘t Geboew
donderdag (14-16u) ‘Breicafé’ in ‘t Geboew
- zo. 15 aug.** : CV de Waterratte organiseert samen met Café ‘t
Graefke “Sjin de Zon”, aanvang 11.00 uur
: Openluchtmis ter ere van Maria Tenhemelopneming,
11.00u, opgeluisterd door Paul van Loo, bij Café
‘t Graefke, Graafstraat 18
- za. 28 aug.** : Reparatiecafé ‘Kump Good’ van 11.00-14.00 uur in
Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a, “onder voorbehoud
van wijzigende omstandigheden i.v.m. de corona
maatregelen van het RIVM”

Excursie en lezing in augustus gaan niet door

Door de huidige corona-ontwikkelingen hebben de Heemkundevereniging en het LGOG besloten om de geplande excursie van augustus te annuleren. Wij vinden het momenteel niet verantwoord om een lezing en een busreis te organiseren. Wel staat de jaarlijkse filmavond nog gepland op vrijdag 26 november, uiteraard indien de corona-omstandigheden dat toelaten. Verder heeft u nog het jaarlijks magazine Ad Golam van ons tegoed. Door omstandigheden is de uitgifte hiervan vertraagd. We verwachten dat het magazine half september gereed zal zijn.

Oud ijzer Fanfare

Mocht u oud ijzer of andere metalen in de weg hebben staan, dan willen wij u graag de mogelijkheid bieden dit bij u op te laten halen. Het is ook mogelijk om op afspraak, zelf uw oud ijzer in Walem te brengen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Wiel Ruijpers, Walem 15, tel: 06-2357 3624. Alvast bedankt. Bestuur fanfare St. Cornelius.

<p>Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen tot uiterlijk 17 augustus as. worden opgegeven bij de redactie:</p>
--

- **mw. José Van den Hove-Pluijmaekers, Valkenburgerweg 142 A
telefoon: 043-459 2278**
- **hr. Wiebe Appelboom, Mauritiussingel 51, telefoon: 043-459 2660**