

LOPEND VUUR VOOR HUMAAN Asiel- en MIGRATIEBELEID

Van 1 tot 17 maart, in de aanloop naar de verkiezingen, gaat er een lopend vuurtje door Nederland! Van Maastricht tot Groningen, verdeeld over 4 routes dwaalt een vuur door Nederland om op 16 maart bij Het Binnenhof in Den Haag samen te komen. Overal in het land vinden wakes en tochten plaats en wordt aandacht gevraagd voor een humaan asiel- en migratiebeleid.

De verwoestende brand in kamp Moria, kinderen die opgroeien in de blubber, zinkende boten en verdrinkende mensen: de ellende aan de Europese grenzen is enorm. Toch gaan er stemmen op voor nóg harder grensbeleid, meer deals en kampen, minder vluchtelingen en migranten. En daarmee een minder menselijk Nederland en Europa. Maar veel Nederlanders staan ook voor een humaan migratiebeleid.

De doelen van deze landelijke actie zijn voorbijgangers te informeren over de bedroevende situatie aan de Europese grenzen én aan politici laten zien dat er wel degelijk draagvlak is voor menselijk beleid. We willen door het hele land kleine, Corona-proof wakes organiseren. Dorpjes of steden, een half uurtje of een halve dag, met z'n tweeën of met z'n vijftigen? Dat maakt niet uit. Belangrijk is dát we van ons laten horen. En daarbij hebben we ieder keihard nodig.

Op maandag 1 maart vertrekt er een route van uit Mesch in het uiterste puntje van ons land. Daar waar in september 1944 de Amerikaanse bevrijders ons land binnen kwamen start een groep lopers voor de eerste 30 km naar Den Haag. In totaal is de route verdeeld over 14 etappes

Deze route wordt mede georganiseerd door Het Limburgs Platform Vluchtelingen belangen Europa. Op tientallen plekken in het land worden wakes georganiseerd en kunnen de voorbijgangers even stil staan en nadenken over die vreselijke, vaak onmenselijke situatie waarmee de vluchtelingen in vele kampen op de Griekse eilanden geconfronteerd worden.

Van Mesch gaat het vuur langs de Amerikaanse Begraafplaats in Margraten waar meer dan 3000 soldaten begraven liggen. Van de Limburgse Heuvels dalen we af naar de Vredesvlam in Valkenburg. Op dinsdag 2 maart splitst de route hier in een westelijke tak welke via de St Gerlachuskerk in Houthem naar Maastricht gaat. De oostelijke tak gaat via Voerendaal naar Heerlen en verder naar Ubach over Worms. In Sittard komen op 3 maart de routes weer bij elkaar. De pelgrimsgroep Stramproy (enkele lopers) loopt op vrijdag 5 maart Roermond - Stramproy. Dezelfde groep loopt op zaterdag 6 maart (09.00 uur) Stramproy - Maarheeze en draagt daar het vuurtje over aan deelnemers die verder lopen naar Nuenen.

's Anderendaags gaat het verder via Eindhoven, Vessem en Oisterwijk. Natuurlijk via de St Jans kathedraal in Den Bosch door het Brabantse land. Waalwijk, Woudrichem, Dordrecht. Via Mijnsheerenland in de Hoekse waard bereiken we Rotterdam. Een laatste etappe gaat via Delft naar Den Haag, waar de 4 landelijke routes op 16 maart op het Binnenhof bij elkaar komen.

NB: de actie staat open voor alle levensbeschouwelijke stromingen en we voeren geen campagne voor of tegen specifieke politieke partijen.

Voor meer informatie :

[Stichting Lopend Vuur: Sofie 06 24888105](#)

[Coördinatie wake Maastricht: info@stcmaastricht.nl](mailto:info@stcmaastricht.nl)

[Coördinatie Wakes Limburg Eline Claassens 045 5718467](#)

[Coördinator route Zuid \(Mesch > Den Haag\) Jos Smeets 0620533459](#)



