



# MauritiusBode

Mededelingenblad Parochie H. Mauritius Schin op Geul

**59<sup>e</sup> jaargang / nummer 4 / april 2021**

**Pastorie:** pastoor Dieteren Hoogbeek 23, 6305 BH, Schin op Geul, 043-459 1233, wanneer dringend 06-1241 3034.

In deze tijd van de coronacrisis komt het spreekuur op de pastorie te vervallen.

Misintenties en berichten t.b.v. de maand mei s.v.p. opgeven **vóór dinsdag 13 april 2021, bij José Vd Hove tel. 043-459 2278.**

**Opgeven voor deelname aan H. Missen:** [anita@kerkschinopgeul.nl](mailto:anita@kerkschinopgeul.nl) of via het contactformulier van onze website of tel. via 043-459 1647: op woensdag tussen 10.00 en 11.00 uur en op donderdag en vrijdag tussen 16.00 uur en 18.00 uur.

**Opgeven van zieken voor een telefonische afspraak:**

Mw. Anita Nass-Paffen, tel. 043-459 1647

Mw. Maria Dirks-Ladenstein, tel. 043-459 1818

**IBAN nummer NL89 RABO 0146 6012 46**

**(t.n.v. R.K. Kerk St. Mauritius Schin op Geul)**

**Digitale Mauritiusbode: Website:** [www.kerkschinopgeul.nl](http://www.kerkschinopgeul.nl)

## Inhoud

<b>Blz. 2</b>	<b>Woordje van de pastoor</b>
<b>Blz. 3</b>	<b>Coronaregels</b>
<b>Blz. 4</b>	<b>Vieringen in de Goede Week en Pasen</b>
<b>Blz. 5/6</b>	<b>Diensten in de maand april 2021</b>
<b>Blz. 7/9</b>	<b>Korte mededelingen / annonces</b>
<b>Blz. 10/11</b>	<b>Info parochie H. Johannes de Doper Oud Valkenburg</b>
<b>Blz. 12</b>	<b>Activiteitenagenda samenwerkende verenigingen</b>

## Woordje van de pastoor

Eerst geloven en dan zien.

De uitdrukking, nog wel van één van de apostelen en wel St. Thomas, is natuurlijk eigenlijk: “Eerst zien en dan geloven.”

Maar misschien is wel meer waar: “Eerst geloven en dan zien.”

Misschien is het inderdaad wel zo dat je eerst moet geloven om te kunnen zien, inzien waar het in het leven, waar het met Pasen om gaat.

Eerst geloven wil zeggen: er voor openstaan.

Een mens die er voor openstaat ziet meer, heeft het vermogen om in het leven zelf, het wonder van het leven te ontdekken.

Eerst geloven: met verwondering en bewondering in het leven staan.

Om vanuit deze verwondering, bewondering het echte wonder van het leven te ontdekken en in je toe te laten, in het diepst van je ziel te ervaren.

Wat is het toch ongelofelijk jammer dat wij in onze consumptieve samenleving voor een deel dat verwonderd zijn, zijn kwijtgeraakt.

Wij vinden alles zo gewoon: een sleur, worden niet zo gauw meer door iets of iemand geboeid. Soms zeggen mensen dat ook letterlijk: “Ja dag, boeien.” Niet meer verwonderd kunnen zijn werkt als vanzelf onverschilligheid in de hand. Eerst geloven en dan zien.

Is het misschien dat wat Jezus bedoelt als Hij ons oproept te zijn als kleine kinderen. Niet naïef in het leven staan, maar wel vol be- en verwondering.

Zoals een kind vol be- en verwondering kan kijken naar een bloem, een onzelveheersbeestje of zelfs een pluisje. Wat jammer toch dat op weg naar de zogenaamde volwassenheid, wij deze verwondering voor een deel zijn kwijt geraakt. Een nieuwe lente, een uitnodiging aan ons allen om weer open te staan voor het wonder van de natuur, het wonder van het leven. Wie er voor openstaat ziet het wonder.

Een nieuw Paasfeest, een uitnodiging aan ons allen weer open te staan voor het wonder van het menselijk leven, dat meer is dan alleen het uiterlijke, het lichamelijke, maar juist zijn diepste bron kent in de liefde door God in een ieders mensenhart gelegd, de liefde welke eeuwigheidswaarde heeft.

Wie ervoor openstaat ziet het wonder. Sta ervoor open en zie.

Eerst geloven en dan zien. Wie er voor openstaat, ziet meer, veel meer, ziet het wonder.

Pastoor Constantijn Dieteren.

## **Coronaregels**

Tijdens de persconferentie op dinsdag 23 maart is de huidige lockdown voorlopig verlengd op een versoepeling na, tot en met 13 april. De avondklok blijft maar gaat op 31 maart een uur later in. U mag niet naar buiten tussen 22:00 uur 's avonds en 4:30 uur 's ochtends.

Heeft u gezondheidsklachten of voelt u zich niet lekker, kom dan niet naar de kerk.

**Om de Heilige Mis bij te wonen dient u zich aan te melden vóór vrijdagavond 18.00 uur** voorafgaand aan de betreffende zondag. Dit kan op de volgende manieren:

- via het contactformulier op onze website: [www.kerkschinopgeul.nl](http://www.kerkschinopgeul.nl)
- via de mail: [anita@kerkschinopgeul.nl](mailto:anita@kerkschinopgeul.nl)
- telefonisch via 043-459 1647: op woensdag tussen 10.00 en 11.00 uur of op donderdag en vrijdag tussen 16.00 uur en 18.00 uur.

**Mocht u zich al hebben opgegeven en bent u plotseling verhinderd, meldt u zich dan s.v.p. even af, zodat iemand anders in uw plaats kan komen.**

**Neemt u deel aan een viering in Schin op Geul of Oud Valkenburg dan zijn de volgende regels van kracht:**

- U komt binnen via de hoofdingang;
- **Ook wordt er door het bisdom dringend geadviseerd om bij binnenkomst en het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen;**
- Bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk ontsmet u uw handen. In de kerk is handgel aanwezig;
- Gelieve bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing te volgen, de banken zijn genummerd. Volg ook de aanwijzingen om de kerk veilig te verlaten;
- Houdt 1,5 meter afstand;
- Om de communie te ontvangen ligt er op de hoek van de bank waar u zit een wit servetje, hier zal de bedienaar de hostie opleggen, waarna u deze zelf kunt pakken om hem te nuttigen;
- Bijdrage aan de collecte kan via een collectebus of in het offerblok bij het verlaten van de kerk;
- Er wordt niet gezongen door gelovigen tijdens de viering.

**Vieringen in de Goede Week en Pasen**  
**Oud Valkenburg - Sibbe - Schin op geul**

Onderstaand een overzicht van de vieringen in de Goede Week en Pasen in de drie kerken van onze parochiefederatie, waar pastoor Dieteren voorgaat.



- Palmzaterdag 27 maart:** Oud Valkenburg 19.00 H. Mis met palmwijding
- Palmzondag 28 maart:** Sibbe 9.30 uur H. Mis met palmwijding  
Schin op Geul 11.00 uur H. Mis met palmwijding
- Witte Donderdag 1 april:** Sibbe 19.00 uur H. Mis
- Goede Vrijdag 2 april:** Schin op Geul 15.00 uur Kruisweg  
Sibbe 15.00 uur Kruisweg
- Paaszaterdag 3 april:** Schin op Geul 19.00 uur Paasvigilie
- Paaszondag 4 april:** Sibbe 9.30 uur H. Mis  
Schin op Geul 11.00 uur H. Mis
- Tweede Paasdag 5 april:** Sibbe 9.30 uur H. Mis  
Oud Valkenburg 11.00 uur H. Mis  
Schin op Geul 11.00 uur Woco

Om een viering bij te wonen, moet u vooraf een plaats reserveren.  
 Parochie Oud Valkenburg: Hr. Huub Gerekens, tel. 06-5342 5028  
 Parochie Sibbe: Paula Heinen, tel. 043-601 5979  
 Parochie Schin op Geul: Anita Nass, tel. 043-459 1647

<b>Diensten in de maand april 2021</b>
----------------------------------------

- Vrijdag 2 april GOEDE VRIJDAG  
VASTEN- en ONTHOUDINGS DAG**  
**15.00 uur:** Viering van het Lijden en Sterven van de Heer met  
 Kruisweg en Kruisverering
- Zaterdag 3 april PAASZATERDAG / STILLE ZATERDAG**  
*1<sup>e</sup> Lezing: Genesis 1, 1-2, 2 Evangelie: Lucas 24, 1-12*  
**19.00 uur:** **Plechtige Paaswake** met  
 - *Wijding van de Paaskaars*  
 - *Wijding van het Doopwater*  
 - *Hernieuwing van de Doopbeloften*  
 - *Mis van de Paasvigilie*
- Zondag 4 april HOOGFEEST VAN PASEN  
VERRIJZENIS VAN DE HEER**  
 Hernieuwing van de Doopbelofte  
*1<sup>e</sup> Lezing: Handelingen 10, 34a, 37-43 Evangelie: Johannes 20, 1-9*  
**11.00 uur:** pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders  
 Lei Smeets (*c. begr.*)  
 3<sup>e</sup> jrd. Annie Smeets-Reijnders (*c. begr.*)  
 Peter en Jos van Weersch (*c. begr.*)  
 ouders van Weersch-Moes  
 Hub Toussaint  
 jrd. Jan Frijns  
 gest. jrd. Guus en Marieke Ruypers-Eussen  
 gest. jrd. Zef Eussen  
 voor de overledenen van ons Bisdom  
 Broederschap St.Cornelius en  
 de stille intenties die ons zijn gegeven  
*Deze H.Mis wordt opgeluisterd door een ensemble van fanfare  
 St.Cornelius*

***De Parochieadviescommissie, kosteressen en alle andere  
 medewerkers van onze parochie wensen u allen een  
 ZALIG PAASFEEST  
 en veel geloof, hoop, liefde en verbondenheid.***

**Maandag 5 april Tweede Paasdag***1<sup>e</sup> Lezing: Handelingen 2, 14, 22-32 Evangelie: Matteüs 28, 8-15***11.00 uur: Woord-en Communiedienst**José Crutzen-Heiligers (*c. begr.*)

Hein Heijenrath en ouders

**Zondag 11 april 2<sup>e</sup> Zondag van Pasen / Beloken Pasen**

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

*1<sup>e</sup> Lezing: Handelingen 4,32-35 Evangelie: Johannes 5, 1-6***11.00 uur:** jrd. ouders Harry en Ans Snijders-Coenen (*c. begr.*)

Jan Teneij b.g.v zijn verjaardag

ouders Teneij-Frusch en overleden kinderen

ouders Souren-Willems en overleden familieleden

Roos Muyrers

gest. jrd. Jo en Mia Lucassen-Eggen en George Eggen

**Zondag 18 april 3<sup>e</sup> Zondag van Pasen***1<sup>e</sup> Lezing: Handelingen 3, 13-15, 17-19 Evangelie: Lucas 24, 35-48***11.00 uur:** Pastoor Piet BendersMaria Kuipers-van Loo b.g.v. haar verjaardag (*c. begr.*)

jrd. Hub en Lenie Souren-Knubben

Jos Beumers

Remco van Kuijk

jrd. Piet Jacobs

gest. jrd. Pierre Pasmans

**Zondag 25 april 4<sup>e</sup> Zondag van Pasen***1<sup>e</sup> Lezing: Handelingen 4, 8-12 Evangelie: Johannes 10, 11-18***11.00 uur:** Zef Paffen b.g.v. zijn verjaardag (*c. begr.*)

Lies Paffen-Pleijers

3<sup>e</sup> jrd. Triny van Os-van den Hove(*c. begr.*)

Bertus van Os

6<sup>e</sup> jrd. Rina Kroonen-Huijnen

gest. jrd. ouders Huijnen-Brouwers

jrd. Hennie Nijland-van Riet

Els Smeets

gest. jrd. Paula Smeets

gest. jrd. ouders Smeets-Hoven

## Korte mededelingen / annonces

### Bericht van Missiecomité Schin op Geul – in herinnering digitale Vastenactie 2021

Traditioneel staat de Vastenactie bekend als: Minderen voor een ander! In Schin op Geul brengen we dit al jaren tot uitdrukking door de (wees) kinderen in Loitokitok (Kenia) en Rio de Janeiro (Brazilië) te ondersteunen.



Vol trots heeft zuster Celia ons laten weten dat de eerste bonenoogst goed is verlopen. Het is wachten op de maïs en de zonnebloemen moeten nog even. Tegen eind maart is het zo ver. Laat dat nu net de periode van onze jaarlijkse Vastenactie zijn: de Goede Week van 29 maart t/m 3 april. Normaliter ontving u van ons een Vastenzakje. Ook dit jaar zijn wij genoodzaakt om deze actie digitaal te houden.

U kunt u gift overmaken op: NL 36 RABO 0146696387 t.n.v. CWMF Heijenrath inzake missiecomité.

Namens de kinderen uit Brazilië en Kenia: “Dank U Wel”!

Voor meer informatie verwijzen wij naar: [www.kerkschinopgeul.nl](http://www.kerkschinopgeul.nl)

Daarnaast kunnen wij melden dat de meeropbrengst van 45 euro in de viering van 7 februari jl. aan de Memisa wordt overgemaakt. Hiermee ondersteunen wij de hulpprogramma's om moedersterfte in ontwikkelingslanden tegen te gaan. Hartelijk dank daarvoor!

### De Luisterlijn nu bereikbaar op nieuw telefoonnummer 088 0767 000

Vanaf nu is de Luisterlijn bereikbaar via het nieuwe telefoonnummer 088 0767 000. Dat meldt de organisatie, die alle inwoners van Nederland emotionele ondersteuning op afstand biedt. Het nummer is dag en nacht bereikbaar voor mensen die nergens met hun verhaal terechtkunnen of behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek.

### Palmtakje voor iedereen

Vorig jaar waren er helaas tijdens de Goede Week en Pasen geen vieringen mogelijk in de kerk. Toen is er door de misdienaars en de acolieten een palmtakje met een wens bij u aan huis bezorgd.

Omdat we dit jaar nog altijd maar met een beperkt aantal mensen in de kerk aanwezig mogen zijn heeft het parochiebestuur besloten om ook dit jaar weer in de Goede Week, huis aan huis, een gezegend palmtakje te bezorgen in Schin op Geul en Oud Valkenburg.

Dit zal coronaproof gebeuren. De acolieten, misdienaars en vrijwilligers zullen de bekertjes bij u aan de voordeur plaatsen en dan aanbellen.

Wij willen met deze kleine geste aan u allen een warme paasgroet brengen om zo de verbondenheid te laten blijken en u een hart onder de riem te steken om de moed erin te houden.



#### Burgerlijke stand van de parochie

Overleden:	25 februari	Wiel van de Ven (88 jaar)
	4 maart	Piet Tans (70 jaar)
	20 maart	Els Smeets (91 jaar)



## **Dorpskalender foto van de maand april**

### **Roeiboten bij kasteel (S)chaloen omstreeks 1960.**

Over zijn herinneringen aan kasteel Schaloen en de roeiboten vertelt Ger Willems het volgende:

In 1948 begon mijn vader, Victor Willems sr, met de exploitatie van een restaurant in de keldergewelven van kasteel Schaloen. Hij begon tevens op de slotgracht met een roeivijver. In het begin werd er gebruik gemaakt van houten roeiboten die elk jaar aan het einde van het seizoen, meestal september/oktober, onderhouden moesten worden. De boten werden uit het water gehaald en op de walkant geplaatst. Daar werden ze geheel met teer ingesmeerd en waar nodig werden grote spleten eerst met een teertouw gedicht. Rond 1960 werden de houten boten vervangen door ijzeren boten. Deze moesten ook elk jaar, aan het einde van het toeristenseizoen, uit het water gehaald. Dan was het poetsen, schuren en verven. Eerst een menie-laag en daarna een kleurtje.

De aanlegsteiger was in het begin slechts een houten vlonder. Later werd deze vervangen door beton. Dat was ook gemakkelijker om de boten uit het water te trekken.

De kaartjes voor een roeitochtje werden verkocht aan de kassa bij de aanlegvlonder. Dat was een houten keetje aan de walkant. Een kaartje kostte in de beginjaren ongeveer een kwartje. Later werd dat 45 tot 50 cent. Vanaf 1960 kon je ook een ijsje aan de kassa kopen. Mede hierdoor werd het ook een geliefde plek voor de jeugd om een afspraakje te maken.

Vanaf mijn 12e heb ik meegeholpen bij de roeiboten. Maar dat werk konden we niet alleen af. Mijn vader huurde in de drukke zomerperiode ook werkstudenten in. Enkele namen die ik me hiervan nog herinner zijn die van Jan Mans en Jan Zijlstra.

We hadden 10 roeiboten om te verhuren. Een roeitochtje duurde ongeveer 30 minuten. Als de tijd voorbij was werden de boten vanaf de walkant met een fluitje teruggeroepen. Als het minder druk was, werd niet zo op de tijd gelet. Dan liep het weleens uit.

Wat ook leuk was, was dat menig bruidspaar in de bootjes hun bruidsreportage lieten maken. Want de omgeving van het hele kasteel was natuurlijk in trek voor bruidsfoto's zoals de toegangsbrug met poort en de trappen met bordes naar het kasteel.

Met veel plezier denk ik nog terug aan die mooie tijd op kasteel Schaloen.

**Parochie H. Johannes de Doper Oud Valkenburg**

Postadres: Oud Valkenburg 23 6305 AA Schin op Geul

Pastoor: Constantijn Dieteren tel. 043-459 1233,

wanneer dringend 06-1241 3034.

Contactpersonen voor kerkbestuurszaken:

Algemeen: Hr. Huub Gerekens  
tel. 06-5342 5028Administratie kerkhof: Hr. Jo & mw. Rita Wachelder  
tel. 043-321 6357Opgeven misintenties: Mw. Paula Gerekens  
tel. 043-459 1207

Bankrekeningnummer: NL23 RABO 0146 6011 73

Misintenties t.b.v. de maand mei 2021 kunt U opgeven  
**vóór dinsdag 13 april****Diensten in de maand april 2021****Zaterdag 3 april Paaszaterdag / Stille zaterdag****21.00 uur: Deze H. Mis komt i.v.m. de ingang van de avondklok te vervallen**

*De Parochieadviescommissie en alle andere  
medewerkers van onze parochie wensen u allen een  
**ZALIG PAASFEEST**  
en  
veel geloof, hoop, liefde en verbondenheid.*

**Maandag 5 april Tweede Paasdag****11.00 uur: jrd. René en Els Jennekens-Souren  
Opgegeven intenties***Deze H.Mis wordt opgeleusterd door muzikanten van fanfare St. Cornelius*

**Zaterdag 10 april** Vooravond van 2<sup>e</sup> Zondag van Pasen /  
Beloken Pasen

**19.00 uur:** Pastoor van den Hoven

**Zaterdag 17 april** Vooravond van 3<sup>e</sup> Zondag van Pasen

**19.00 uur:** Stille intenties

*Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Chris Wouters*

**Zaterdag 24 april** Vooravond van 4<sup>e</sup> Zondag van Pasen

**19.00 uur:** Elly en Mathias Bartels- van Liebergen

### **Korte mededelingen van het kerkbestuur**

Voor alle vieringen dient u zich aan te melden bij Huub Gerekens,  
06-5342 5028.

Verdere regelgeving in onze kerk zie blz. 3 in deze Mauritiusbode.



Foto Luuk Souren 2020

## Activiteitenagenda voor de maand april 2021 van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul

- 29 mrt. / 3 apr.** : Missiecomité digitale Vastenactie voor de kinderen van het Weeshuis St. Rita in Rio de Janeiro (Brazilië) en het kindertehuis voor gehandicapte kinderen in Loitokitok (Kenia). Maar het blijft uiteraard ook mogelijk om een enveloppe met inhoud bij de pastorie in de brievenbus te stoppen.
- do. 1 april** : Witte Donderdag, 19.00 uur H.Mis in de kerk Sibbe
- vr. 2 april** : Goede Vrijdag, 15.00 uur Kruisweg en Kruisverering in de kerk van Schin op Geul  
: Goede Vrijdag, 15.00 uur Kruisweg en Kruisverering in de kerk van Sibbe
- za. 3 april** : Paaszaterdag, Paasvigilie, 19.00 uur H.Mis Schin op Geul
- zo. 4 april** : Pasen, 9.30 uur H. Mis in Sibbe  
: Pasen, 11.00 uur H. Mis in Schin op Geul opgeluisterd door een ensemble van Fanfare St.Cornelius
- ma. 5 april** : Tweede Paasdag, 9.30 uur H. Mis in Sibbe  
: Tweede Paasdag, 11.00 uur H. Mis in Oud Valkenburg opgeluisterd door muzikanten van Fanfare St.Cornelius  
: Tweede Paasdag, 11.00 uur Woord en Communiedienst in Schin op Geul



**Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen tot uiterlijk 13 april a.s. worden opgegeven bij de redactie:**

- **mw. José Van den Hove-Pluijmaekers, Valkenburgerweg 142 A, telefoon: 043-459 2278**
- **hr. Wiebe Appelboom, Mauritiussingel 51, telefoon: 043-459 2660**