



# MauritiusBode

Mededelingenblad Parochie H. Mauritius Schin op Geul

**59<sup>e</sup> jaargang / nummer 2 / februari 2021**

**Pastorie:** pastoor Dieteren Hoogbeek 23, 6305 BH, Schin op Geul, 043-459 1233, wanneer dringend 06-1241 3034.

In deze tijd van de coronacrisis komt het spreekuur op de pastorie te vervallen.

Misintenties en berichten t.b.v. de maand maart s.v.p. opgeven **vóór dinsdag 16 februari 2021**, bij José Vd Hove tel. 043-459 2278.

**Opgeven voor deelname aan H. Missen:** [anita@kerkschinopgeul.nl](mailto:anita@kerkschinopgeul.nl) of via het contactformulier van onze website of tel. via 043-459 1647: op woensdag tussen 10.00 en 11.00 uur en op donderdag en vrijdag tussen 16.00 uur en 18.00 uur.

**Opgeven van zieken voor een telefonische afspraak:**

Mw. Anita Nass-Paffen, tel. 043-459 1647

Mw. Maria Dirks-Ladenstein, tel. 043-459 1818

**IBAN nummer NL89 RABO 0146 6012 46**

**(t.n.v. R.K. Kerk St. Mauritius Schin op Geul)**

**Digitale Mauritiusbode: Website:** [www.kerkschinopgeul.nl](http://www.kerkschinopgeul.nl)

## Inhoud

Blz. 2	Woordje van de pastoor
Blz. 3	Coronaregels
Blz. 4/5	Diensten in de maand februari 2021
Blz. 5/9	Korte mededelingen / annonces
Blz. 9	Burgerlijke stand
Blz. 10/11	Info parochie H Johannes de Doper Oud Valkenburg
Blz. 12	Activiteitenagenda samenwerkende verenigingen

## Woordje van de pastoor

Op 2 februari (wij vieren het in het weekend daarna) viert de Kerk het feest van de Opdracht van Jezus in de tempel, ook wel Maria Lichtmis genoemd. In vroegere tijden betekende dit feest, veertig dagen na kerstmis, de afsluiting van de kersttijd. Deze werd traditioneel afgesloten met een kaarsenprocessie ter ere van Maria. Vandaar de naam van dit feest: Maria Lichtmis. Maar de eigenlijke naam voor dit feest is: de Opdracht van de Heer in de tempel. Volgens goed Joods gebruik, gingen Jozef en Maria, veertig dagen na de geboorte van hun kind, naar de tempel, om het kind aan God op te dragen. Dat wil zeggen: het kind aan God toe te wijden en daarmee dankzeggen aan God, voor dit nieuwe leven, dat ons geschonken wordt. Bij Jezus' toewijding ging dit gepaard met het getuigenis van de bejaarde man Simeon, hij zag in Jezus de vervulling van de oude belofte van de komst van de Messias, deze Jezus is het licht der wereld.

Maar Simeon voorzag ook, dat de duisternis, alles in het werk zal stellen, om dit Licht te doven. Daarom voorspelt Simeon dat Maria's hart (figuurlijk gesproken) met een zwaard doorboord zal worden: Onze Lieve Vrouw van Smarten. Wij weten hoe Maria, die toen nog onmogelijk kon begrijpen wat Simeon daarmee bedoelde, inderdaad heeft moeten lijden, bij het volgen van haar Zoon, tot Zijn gruwelijke dood aan het kruis. Moeder van Smarten. Wie Jezus wil volgen, wie een licht in deze wereld wil zijn, zal offers moeten brengen, zal het soms zwaar hebben, zal met Jezus de lijdensweg gaan.

Waar het licht schijnt, verzet de donkerte zich tegen de komst van het licht. Dat ervaren wij in ons persoonlijk leven, dat ervaren vele christenen, die heden ten dagen, wereldwijd, vervolgd worden, omwille van hun geloof. Moge Maria van Smarten voor hen een voorspraak en kracht zijn.

Moge deze letterlijk vervolgte christenen, ook voor ons persoonlijk een kracht betekenen, om ook zelf trouw te blijven, zelf een lichtpuntje in deze wereld te zijn.

We ervaren allemaal, dat, te midden van welke donkerte dan ook, reeds één lichtpuntje, zoveel kan betekenen. Moge dit feest van Maria Lichtmis, ons inspireren, om te midden van de huidige donkerte zelf een lichtpuntje te zijn.

Pastoor Constantijn Dieteren.

## Coronaregels

Tijdens de persconferentie op woensdag 20 januari werden de corona regels weer aangescherpt. Zo werd medegedeeld dat er vanaf zaterdag 23 januari een avondklok zal gelden. U mag niet naar buiten tussen 21:00 uur 's avonds en 4:30 uur 's ochtends. **Vanaf maandag 25 januari mogen maximaal 50 mensen aanwezig zijn bij een uitvaartmis.**

Heeft u gezondheidsklachten of voelt u zich niet lekker, kom dan niet naar de kerk.

**Om de Heilige Mis bij te wonen dient u zich aan te melden vóór vrijdagavond 18.00 uur** voorafgaand aan de betreffende zondag. Dit kan op de volgende manieren:

- via het contactformulier op onze website: [www.kerkschinopgeul.nl](http://www.kerkschinopgeul.nl)
- via de mail: [anita@kerkschinopgeul.nl](mailto:anita@kerkschinopgeul.nl)
- telefonisch via 043-459 1647: op woensdag tussen 10.00 en 11.00 uur of op donderdag en vrijdag tussen 16.00 uur en 18.00 uur.

**Mocht u zich al hebben opgegeven en bent u plotseling verhinderd, meldt u zich dan s.v.p. even af, zodat iemand anders in uw plaats kan komen.**

**Neemt u deel aan een viering in Schin op Geul of Oud Valkenburg dan zijn de volgende regels van kracht:**

- U komt binnen via de hoofdingang;
- **Ook wordt er door het bisdom dringend geadviseerd om bij binnenkomst en het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen;**
- Bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk ontsmet u uw handen. In de kerk is handgel aanwezig;
- Gelieve bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing te volgen, de banken zijn genummerd. Volg ook de aanwijzingen om de kerk veilig te verlaten;
- Houdt 1,5 meter afstand;
- Om de communie te ontvangen ligt er op de hoek van de bank waar u zit een wit servetje, hier zal de bedienaar de hostie opleggen, waarna u deze zelf kunt pakken om hem te nuttigen;
- Bijdragen aan de collecte kan via een collectebus of het offerblok bij het verlaten van de kerk;
- Er wordt niet gezongen door gelovigen tijdens de viering.

<b>Diensten in de maand februari 2021</b>
---

**Dinsdag 2 februari Opdracht van de Heer in de tempel  
(Maria Lichtmis)**

**09.00 uur:** H. Mis

**Zondag 7 februari 5<sup>e</sup> Zondag Kerkelijk Jaar.**

**Viering van de Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis)**

Traditioneel worden tijdens deze viering kaarsen gewijd en een kaarsenprocessie gehouden. Dit jaar zal voor het eerst ook in Schin op Geul een kaarsenprocessie worden gehouden. Een groepje basisschoolkinderen zal aan deze processie deelnemen. Na de H. Mis, Blasiuszegen

**(Meeropbrengst collecte is voor Cordaid Memisa)**

*1<sup>e</sup> Lezing: Maleachi 3, 1-4*

*Evangelie: Lucas 2, 22-32*

**11.00 uur:** Jo Leenders

1<sup>e</sup> jrd. Lies Leenders-Thoma (*c. begr.*)

*Deze H.Mis wordt opgeluisterd m.m.v. een Fanfare-ensemble*

**Zondag 14 februari 6<sup>e</sup> Zondag Kerkelijk Jaar Carnaval**

**11.00 uur: Carnavalsmis (Dialect)**

pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders

Maria Kuipers-van Loo (*c. begr.*)

*Deze H.Mis wordt opgeluisterd m.m.v. een Fanfare-ensemble*

**Woensdag 17 februari**

**ASWOENSDAG**

**VASTEN- en ONTHOUDINGSDAG**

**BEGIN VD VEERTIGDAGENTIJD**

*1<sup>e</sup> Lezing: Joël 2, 12-18*

*Evangelie: Matteüs 6, 1-6, 16-18*

**17.30 uur:** H.Mis met Aswijding. De Nationale Raad voor Liturgie heeft alle parochies geadviseerd om de as over de hoofden van de gelovigen te strooien in plaats van een askruisje op het voorhoofd te maken.

**Zondag 21 februari 1<sup>e</sup> Zondag Veertigdagentijd**

**11.00 uur: Woord-en Communiedienst**

*1<sup>e</sup> Lezing: Genesis 9, 8-15*

*Evangelie: Marcus 1, 12-15*

Broederschap St.Cornelius en de stille intenties

## Zondag 28 februari 2<sup>e</sup> Zondag Veertigdagentijd

1<sup>e</sup> Lezing: Genesis 22, 1-2, 9a, 10-13, 15-18 Evangelie: Marcus 9, 2-10

11.00 uur: Pastoor Piet Benders

1<sup>e</sup> jrd. Marianne Benders

2<sup>e</sup> jrd. José Vliegen (c. begr.)

Ally en Maria Vliegen-van Weersch

4<sup>e</sup> jrd. Tiny Slangen-van den Hove

*Deze H.Mis wordt opgeluisterd door troubadour Thea Kollee*

### Korte mededelingen / annonces

#### Huispaaskaars

Net als voorgaande jaren is het weer mogelijk om een huispaaskaars te bestellen. U kunt dit jaar kiezen uit vier maten kaarsen, in 2 modellen.

*Model 1: Kruis in rood met goud. In dit eenvoudige maar rijkelijke ontwerp is het Triduum Pasquale vervat. Centraal de hostie, symbool voor het laatste avondmaal op Witte Donderdag. Het rode eenvoudige kruis voor Goede Vrijdag. De zacht vergulde vlakken die de kruisbalk omvatten alsof ze de steen voor het graf zijn, Stille Zaterdag. En de wervelende gouden banden die alles opentrekken en oplichten. Deze gouden banden geven het gehele ontwerp een dynamiek en kracht, eigen van de verrijzenis.*

*Model 2: Al door de vroege christenen werd de feniks beschouwd als symbool van de verrijzenis en de overwinning op de dood. Het mythologische verhaal waarbij de feniks verbrandt en na drie dagen uit zijn eigen as verrijst heeft namelijk veel overeenkomsten met de opstanding van Christus. Het symbool vertegenwoordigt tevens wedergeboorte, onsterfelijkheid, genade en deugd.*

Verkrijgbaar zijn; A & H (6,5 x 20 cm.) € 11,-, B & G (7 x 25 cm.) € 15,-, C & F (7,5 x 30 cm.) € 22,- en D & E (8 x 40 cm.) € 30,-. Voor degenen die hierin geïnteresseerd zijn ligt in het voorportaal van onze kerk tot 14 maart een intekenformulier om zo'n kaars te bestellen. Wanneer u hier uw naam invult ontvangt u vóór Pasen uw eigen huispaaskaars. Bestellen kan ook telefonisch en wel bij José Van den Hove-Pluijmaekers, 043-459 2278 óf via onze website: [www.kerkschinopgeul.nl](http://www.kerkschinopgeul.nl) Hier is ook een afbeelding te zien van de kaarsen. De huispaaskaarsen worden coronaproof bij u thuis bezorgd.

## **Kerstmis 2020, een korte terugblik**

Ondanks alle beperkingen vanwege het coronavirus hebben de vele vrijwilligers hun verantwoordelijkheid genomen voor het veilig laten verlopen van de werkzaamheden die verricht moesten worden en de activiteiten rond het kerstgebeuren in onze kerk. In de adventstijd staken kinderen de kaarsjes van de adventskrans aan en lazen enkele gedichtjes voor. De grote kerststal werd begin december opgebouwd door een aantal vrijwilligers gevolgd door het versieren van het priesterkoor en de pilaren. Er kwamen bloemstukken en de kerk werd door een aantal dames gepoetst. Kerst zou anders worden. Een echte tegenvaller was het niet doorgaan van de nachtmissen op kerstavond. We hebben het zeer gewaardeerd dat leden van onze fanfare speelden zoals gebruikelijk op deze avond, kerstliedjes in ons dorp en in Oud-Valkenburg. Evenals op Eerste Kerstdag vóór aanvang van de kerkdienst buiten op het Kerkplein. Het kindje kwam, gebracht door een engeltje en een herder... Pastoor Dieteren heeft alle vieringen tijdens de advents- en kersttijd op een plechtige en muzikale wijze gevierd. De missen met Kerstmis werden door ensembles van onze fanfare opgeluisterd. Dankzij 2 parochianen brandde het Vredeslicht dat door hen in de kathedraal van Roermond werd opgehaald. Dit Vredeslicht wordt elk jaar vanuit de geboortekerk te Bethlehem door leden van scouts over de hele wereld verspreid. Veel bezoekers van onze kerk namen het mee om vooral in dit moeilijke jaar een lichtje van vrede te laten branden in hun huis.

Er waren veel mensen die de petitie tekenden met een oproep aan onze regering om meer kinderen uit de vluchtelingenkampen toe te laten. Doordat er dit jaar door de VVV ook in ons dorp een kribkeswandeling was georganiseerd werden wij overrompeld door het grote aantal bezoekers en daarom hebben wij de openingsuren in het weekend verruimd waardoor maar liefst 2.500 bezoekers, onder strenge corona maatregelen konden genieten van de kerststal en onze kerk. Wij mochten heel veel complimenten ontvangen!

Dank aan alle toezichthouders die het mogelijk maakten dat de deuren van onze kerk zoveel uren geopend konden worden waardoor het in zoveel mensenharten kerstmis kon zijn. Samen met onze pastoor en veel vrijwilligers mogen wij ondanks alle beperkingen terugzien op een hele mooie kersttijd...

## **Ziekenbezoek CV de Waterratte**

Ondanks het feit dat wegens de coronapandemie geen uiterlijke carnavalsactiviteiten kunnen plaatsvinden, wil CV de Waterratte de zieken en hoogbejaarden in de parochies Schin op Geul en Oud-Valkenburg dit jaar zeker niet vergeten. De exacte invulling inzake het ziekenbezoek zal te zijner tijd nader bekeken worden aan de hand van de op dat ogenblik geldende corona maatregelen.

Het is de bedoeling op carnavalszaterdag 13 februari een presentje af te geven bij de zieken in ons dorp. In de week vóór carnaval gebeurt dit bij zorginstellingen buiten ons dorp door middel van het afgeven van een attentie, voorzien van een naamkaartje, aan de balie.

In ieder geval zal een en ander op veilige manier plaatsvinden.

Contact ten aanzien van het ziekenbezoek via [info@cvdewaterratte.nl](mailto:info@cvdewaterratte.nl)

## **Toch nog een beetje vastelaovend in Sjin**

Het coronavirus zette geruime tijd geleden al een dikke streep door alle vastelaovesactiviteiten in Limburg. CV de Waterratte zit echter niet stil en probeert dit jaar tóch de carnaval de huiskamers in te blazen! Afgelopen maand kwam een documentaire over de proclamatie online en viel de speciale Waterratte Corona Gêzet op de deurmat. Maar er is meer!

Zaterdag 6 februari organiseren wij een unieke online editie van de Hauf um Hauf zitting. Via een livestream brengen we een interactief programma dat garant staat voor feest bij u op de bank!

Zondag 14 februari zal er om 11.00 uur in de kerk een eenvoudige Carnavalsmis plaatsvinden. Rekening houdend met de coronamaatregelen kan de dialectviering maar door een beperkt aantal bezoekers bijgewoond worden.

Daarnaast kunt u meedingen naar de titel van “‘t Sjaonst verseerde hoes van Sjin”. Hang de carnavalsvlag uit, versier uw raam en zorg dat uw huis één groot feest is. Op carnavalszondag gaat een deskundige jury, samen met de hooglustigheden, op zoek naar het mooist versierde huis in ons dorp. Voor dat huishouden ligt namelijk een mooie prijs klaar! Meer informatie over alle alternatieve initiatieven vind u terug op [cvdewaterratte.nl](http://cvdewaterratte.nl)

## **Dorpskalender foto van de maand februari 2021**

### **Opstellen voor de carnavalsoptocht van 1969 op het Kerkplein**

CV de Waterratte en Club 77 met JCV de Waterretjes maken van de carnaval elk jaar weer een mooi en gezellig feest voor jong en oud en met tal van activiteiten. Hoogtepunt hierbij is natuurlijk de jaarlijkse carnavalsoptocht.

Maar er is een periode geweest waarin die jaarlijkse carnavalsoptocht niet door ons dorp trok.

In 1964 werd Jan I (van Weersch) uitgeroepen als prins. Hij was (voorlopig) de laatste prins, want daarna werd het stil rond CV de Waterratte. Maar het werd ook stil in het dorp want er werden geen carnavalsactiviteiten meer georganiseerd. Gelukkig heeft deze periode niet lang geduurd, want een dorp zonder carnaval is toch maar niks. Het bestuur van de toenmalige jeugdvereniging en de in 1968 geïnstalleerde nieuwe pastoor Willy Coenen waren de initiatiefnemers om de Sjinse carnaval weer nieuw leven in te blazen. Er werd een (jeugd)optocht georganiseerd en in 1971 werd een jeugdprins en jeugdprinses uitgeroepen (Jan Smeets en Tilly van der Aa met minister Pierre Damoiseaux en dansmarieke Jolanda Vanmechelen). Er kwam gelukkig weer leven in de “carnavalsbrouwerij”. Het zou tot 1980 duren voordat de carnavalsvereniging CV de Waterratte werd heropgericht en er in 1981 weer een “grote prins” werd uitgeroepen: Prins Piet I (Vliegen).

Bij de foto van februari staat het jaartal 1969 maar dat is niet juist. Dit moet 21 februari 1971 zijn. We zien namelijk aan de rechterzijde in het midden van de foto de eerste jeugdprins Jan I, zittend op een verhoging met steek en veer. Die verhoging was een kleine koets waarmee het jeugdprinsenpaar in de optocht meetrok. Naast de Sjinse-jeugd zien we ook enkele bestuursleden van de toenmalige jeugdvereniging zoals Huub Reneerkens aan de rechterkant van de foto in het midden met steek, links daarvan Huub Dreessen met steek en weer links daarvan Ine Franken-Dohmen met cowboyhoed.

Maar wie staan er nog meer op de foto? Herken je jezelf of herken je iemand anders. Laat het ons dan weten via een mailtje naar [johnvanweersch@ziggo.nl](mailto:johnvanweersch@ziggo.nl). Alvast bedankt.

U kunt de berichtgeving over de foto's van de dorpskalender ook volgen op [www.heemkundesjin.nl](http://www.heemkundesjin.nl).



### Bericht van het Missiecomité

Op zondag 7 februari a.s. zal de meeropbrengst van de kerkcollecte bestemd zijn voor de Memisa (de medische missieactie). Hiermee helpen wij moeders in ontwikkelingslanden met een betere toegang tot medische zorg. Cordaid Memisa zet zich in om de moedersterfte wereldwijd terug te dringen. Dit doen ze door ter plekke voorlichting, controles tijdens de zwangerschap, opleiden van verpleegkundigen die helpen bij de bevalling en de controles na de bevalling te organiseren. Zo kunnen we voor moeders het verschil maken. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

### Boek “165 Woordjes”

Het boek dat pastoor Mol bij zijn afscheid cadeau heeft gekregen, met de “165 Woordjes” van de pastoor, (maandelijks geschreven in de Mauritiusbode, tussen 2007 en 2020, gebundeld en verfraaid met foto’s), is nog te koop, zolang de voorraad strekt.

Het boek is verkrijgbaar voor € 20,- excl. eventuele verzendkosten.

- via het contactformulier op onze website: [www.kerkschinopgeul.nl](http://www.kerkschinopgeul.nl)

- via de mail: [anita@kerkschinopgeul.nl](mailto:anita@kerkschinopgeul.nl)

- telefonisch bij Anita Nass 043-459 1647,

- telefonisch bij Anton Laeven 043-459 2616.

### Bedankt

Pastoor Cuijpers wil allen bedanken die hem rond de feestdagen een kaartje gestuurd hebben. Hij vond het erg fijn en het fleurde de dagen wat extra op. Nogmaals dank namens hem.

Burgerlijke stand van de parochie		
Gedoopt:	17 januari	Saar Strijbos
Overleden:	12 januari	Annie Somers-Lemmens (84 jaar)
	15 januari	Jacques Meertens (87 jaar)
	18 januari	Raymond van Weersch (51 jaar)
	20 januari	Tiny Erkens-Souren (93 jaar)
	21 januari	Pieter Stoelinga (77 jaar)

**Parochie H. Johannes de Doper Oud Valkenburg**

Postadres: Oud Valkenburg 23 6305 AA Schin op Geul

Pastoor: Constantijn Dieteren tel. 043-459 1233,

wanneer dringend 06-1241 3034.

Contactpersonen voor kerkbestuurszaken:

Algemeen: Hr. Huub Gerekens  
tel. 06-5342 5028Administratie kerkhof: Hr. Jo & mw. Rita Wachelder  
tel. 043-321 6357Opgeven misintenties: Mw. Paula Gerekens  
tel. 043-459 1207

Bankrekeningnummer: NL23 RABO 0146 6011 73

Misintenties t.b.v. de maand maart 2021 kunt U opgeven

**vóór dinsdag 16 februari****Diensten in de maand februari 2021****Zaterdag 6 februari** Vooravond 5<sup>e</sup> Zondag Kerkelijk jaar**Viering van de Opdracht van de Heer in de Tempel (Maria Lichtmis)**

Tijdens de H. Mis, kaarsenwijding. Na de H. Mis, Blasiuszegen

*De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk***19.00 uur:** Uit dankbaarheid**Zaterdag 13 februari** Vooravond 6<sup>e</sup> Zondag Kerkelijk jaar**19.00 uur:** Elly en Mathias Bartels - van Liebergen**Woensdag 17 februari** **Aswoensdag, vasten en onthoudingsdag****19.00 uur:** H.Mis met Aswijding en As strooien op het hoofd**Zaterdag 20 februari** Vooravond 1<sup>e</sup> Zondag Veertigdagentijd**19.00 uur:** **Woord-en Communiedienst**

Henk Vankan

*Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Chris Wouters***Zaterdag 27 februari** Vooravond 2<sup>e</sup> Zondag Veertigdagentijd**19.00 uur:** Opgegeven intenties

## Korte mededelingen van het kerkbestuur

- Dank aan de vaste groep vrijwilligers voor het opruimen van de kerststal.
- Voor alle vieringen dient u zich aan te melden bij Huub Gerekens, telefoon: 06-5342 5028. Voor verdere regelgeving in onze kerk zie blz. 3 in deze Mauritiusbode.

### In Memoriam Pastoor van den Hoven op 20-1-2021

Krap 10 jaar geleden, op 20-2-2011 hield pastoor van den Hoven zijn afscheidsmis in onze kerk. Hij trok naar de Eifel, om daar, een mislezende priester op leeftijd te zijn, zonder parochiële verplichtingen, en zonder elke week te hoeven preken. Preken kon hij overigens uitstekend, zoals wij bijna 20 jaar lang wekelijks mochten aanhoren. Helder gestructureerd, actueel en stof tot nadenken gevend. Hij preekte uit het hoofd, regelmatig met de ogen dicht.

Pastoor van den Hoven, was eerder een inspirerende priester-*leraar* dan een (ziel)zorger. Als een leraar was hij zowel vrijdenkend, als principieel en beslist. Altijd in voor een goed gesprek, goed eten en een goed glas wijn. Vele parochianen zullen nog wel eens terugdenken aan het jaarlijkse zomerfeest in zijn tuin en de Nieuwjaars-koffie in de pastorie. Zijn vijftig jarig priesterjubileum, in mei 2009, waarbij hij ook geridderd werd in de orde van Oranje Nassau, was een groots feest en een internationaal gebeuren.

Lambertus van den Hoven werd geboren in Loon op Zand en groeide op in Brunssum. Hij werd in 1959 tot Priester gewijd in 's Hertogenbosch. Na in Brabant op meerdere plekken te hebben gewerkt als priester, en als leraar decaan op middelbare scholen, kwam hij als pensioen pastoor naar Oud-Valkenburg. Van 1993 tot 2011 was Oud-Valkenburg de thuishaven in zijn internationale wereld. Hij was gelieerd aan het Nederlands college in Rome en verbonden met Communio in Christo uit Mechernich in de Eifel. Maar vooral intens betrokken op de Syro-Malankaarse Kerk in het Indiase Kerala. Vastenacties, projecten, reislustige kennissen, alles ging voor en naar Kerala. Samen met zijn zus richtte hij een ontwikkelingsstichting op. Ze adopteerden o.a. twee veelbelovende jonge mannen, Jacob een priester-student en Joby, student sociale wetenschappen, ondertussen gepromoveerd en vader van twee kinderen. Joby zijn 'zoon' kwam jaarlijks naar hem toe.

Hoe mooi is het als je in zo'n leven vol beweging, op je 87ste, in je auto, gelukkig nog veilig in je garage, plotseling het pad op mag gaan naar de Hemelse Vrede. Rust zacht Monseigneur van de Paus, rust zacht pastoor Lambert van den Hoven.

**Activiteitenagenda voor de maand februari 2021  
van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul**

- di. 2 febr.** : Hoogfeest Maria Lichtmis, H. Mis 9.00 uur
- za. 6 febr.** : Carnaval; de online Hauf um Hauf zitting
- zo. 7 febr.** : Viering Maria Lichtmis, H. Mis 11.00 uur deze wordt opgeluisterd door een ensemble van fanfare St. Cornelius
- za. 13 febr.** : Presentjes bezorgen door CV de Waterratte aan de zieken van ons dorp
- zo. 14 febr.** : Carnavalsmis (dialect) om 11.00 uur deze wordt opgeluisterd door een ensemble van Fanfare St. Cornelius
- : Verkiezing van ‘t Sjaonst verseerde hoes van Sjin
- wo. 17 febr.** : Aswoensdag **17.30 uur** H. Mis

### **Carnaval 2021**

Geen optocht, geen zittingen, geen prinsen met veren op hun steek.

Het lijkt onwerkelijk in Limburg. Carnaval hoort erbij.

Toch gaat het dit jaar net even iets anders.

Vergeet dan niet dat echte blijdschap niet in praalwagens zit of in zelfgemaakte ‘pekskes’, hoe creatief ook.

Echte blijdschap zit in je hart. Een échte carnavalist

weet ook nu een lach om de mond te toveren.

Een blij gezicht en stralende ogen zijn de mooiste schmink die er is.

**Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen tot uiterlijk 16 februari as. worden opgegeven bij de redactie:**

- **mw. José Van den Hove-Pluijmaekers, Valkenburgerweg 142 A  
telefoon: 043-459 2278**
- **hr. Wiebe Appelboom, Mauritiussingel 51, telefoon: 043-459 2660**