



MauritiusBode

Mededelingenblad Parochie H. Mauritius Schin op Geul

58^e jaargang / nummer 10 / oktober 2020

Pastorie: Hoogbeek 23, 6305 BH, Schin op Geul.

In deze tijd van de coronacrisis komt het spreekuur op de pastorie **te vervallen**.

Misintenties en berichten t.b.v. de maand november s.v.p. opgeven **vóór** **dinsdag 13 oktober, bij José Vd Hove tel. 043-459 2278.**

Opgeven voor deelname aan H. Missen: anita@kerkschinopgeul.nl of via het contactformulier van onze website of tel. via **043-459 1647:** op woensdag tussen 10.00 en 11.00 uur en op donderdag en vrijdag tussen 16.00 uur en 18.00 uur.

Opgeven van zieken voor een telefonische afspraak:

Mw. Anita Nass-Paffen, tel. 043-459 1647

Mw. Maria Dirks-Ladenstein, tel. 043-459 1818

IBAN nummer NL89 RABO 0146 6012 46

(t.n.v. R.K. Kerk St. Mauritius Schin op Geul)

Digitale Mauritiusbode: Website: www.kerkschinopgeul.nl

Inhoud

Blz. 2	Woordje van de pastoor
Blz. 3	Een bijzonder afscheid
Blz. 4	In aanloop naar de komst van pastoor Dieteren
Blz. 5	Te koop boek “165 Woordjes” van de pastoor
Blz. 6	Regelgeving voor bezoek vieringen in de kerk
Blz. 7/8	Diensten in de maand oktober 2020
Blz. 8/9	Korte mededelingen / annonces
Blz. 9	Burgerlijke stand
Blz. 10/11	Info parochie H.Johannes de Doper Oud-Valkenburg
Blz. 12	Activiteitenagenda samenwerkende verenigingen

Woordje van de pastoor

Ik weet niet wat ik schrijven moet.

Het afscheidsfeest op 30 augustus was groots, het was overweldigend. Het was mooi om te zien dat ondanks de corona crisis de gemeenschap bij elkaar kon komen en elkaar kon ontmoeten in een gezamenlijke viering.

Dankbaarheid heeft te doen met gevoelens. En gevoelens kunnen soms zo diep zitten dat zij met een paar uitgesproken en welgemeende woorden niet naar boven te halen zijn en onbereikbaar blijven, onuitgesproken.

Er zijn echter verschillende manieren om dankbaarheid te tonen, dank te brengen of dank te betuigen. Dat heeft te maken met de aard en de cultuur van mensen.

Bijvoorbeeld, onder de Maasai wordt geen dank gezegd, maar dank wordt gebracht of beter nog dank wordt teruggegeven. In een weids groot land, waar bewoning ver uit elkaar is gelegen en waar het leven van elkaars welwillendheid afhangt en men op elkaar is aangewezen, wordt dankbaarheid uitgedrukt in de wederzijdse gastvrijheid en in het eten en een slaapplek en in de goedheid welke men van elkaar ondervindt. Daaruit bestaat de dankbaarheid. Dank wordt gebracht, dank wordt geschonken; dank wordt niet gezegd.

Nog mooier eigenlijk is de Nederlandse uitdrukking: dank betuigen. Je brengt of je laat een getuigenis achter van dankbaarheid. Er zijn twee voorwerpen welke ik als dankgetuigenis aan de parochie laat. Daarmee leg ik een getuigenis af van dank voor al die mooie jaren die wij samen in Schin op Geul beleefden. Allereerste een nieuw wierookvat. Zoals U kunt zien is het in overeenstemming met de kleur van uw aller hart: puur goud. Het tweede dankgetuigenis is het herstelde en gerestaureerde schilderij **Ecce Homo**, vertaald als: zie de mens, aanschouw de mens, uit 1699, voorstellende Christus na de geseling en de kroning met doornen als blijvende herinnering aan de grote liefde welke Hij ons toedroeg. Mogen wij elkaar in diezelfde liefdevolle dankbaarheid bewaren en herinneren.

Dat is het dan. Verder valt er niets meer te zeggen of te schrijven.

Frans Mol, Missionaris van Mill Hill.

Een bijzonder afscheid van pastoor Frans Mol

Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk om op normale manier afscheid te nemen van pastoor Frans Mol met b.v. een afscheidsreceptie.

Maar nu is het wel een heel bijzonder afscheid geworden en Schin op Geul heeft zich van zijn beste kant laten zien. Het was ongelooflijk om te zien hoeveel moeite onze inwoners en verenigingen zich hebben gedaan om van dit afscheid een waar feest te maken. In de kerk waren afgevaardigden van bijna alle verenigingen. De schutterskoning en de voorzitter van onze schutterij, het prinsenpaar van onze carnavalsvereniging en het jeugdprinsenpaar van de Waterratjes, evenals afgevaardigden van de fanfare, mannenkoor Inter Nos en de Heemkundevereniging. Muzikaal werd de dienst heel mooi opgeluisterd door Erik en Mirna van Kempen-Senden. Meneer pastoor kreeg cadeaus in de vorm van een schilderij gemaakt en aangereikt door Zef Swillens en een boekje met de “165 Woordjes” van onze pastoor, geschreven tussen 2007 en 2020, gebundeld en verfraaid met foto’s.

Bij het verlaten van de kerk bracht onze fanfare een serenade. De misdienaars boden een fotoalbum en bloemen aan. Bovenaan de kerktrap was een ereboog gemaakt.

Daarna begon de rijtoer in een open auto. Alle straten waren versierd met processiepaaltjes en -vlaggetjes. Bij de pastorie hing een spandoek met een mooi dankwoord. Langs de gehele route werd er geapplaudisseerd door het publiek en werden er geschenken aangeboden. Tijdens de rondgang door het dorp stonden alle hierboven genoemde verenigingen, de Mariagroep, SV Geuldal en de Stichting Sjaasberggank in vol ornaat verspreid door het dorp, die toespraken hielden en/of de muziek verzorgden.

Apart willen we zeker Club Jong noemen die samen met alle kinderen de mooie versieringen gemaakt hebben voor in de kerk, buiten aan de trappen, de pastorie en op diverse plekken langs de route. Bijzonder was het stuk van de kerk tot aan de pastorie. Hier hingen tal van ballonnen met in de mandjes een zwaaiend “Molletje”.

Wij als kerkbestuur willen iedereen van harte bedanken voor uw inzet waardoor onze pastoor een geweldig afscheid heeft gehad.

De fotoreportage van het afscheid gemaakt door Lieske Leunissen zijn te zien via onze website: www.kerkschinopgeul.nl

In aanloop naar de komst van pastoor Dieteren

De opknopbeurt van de pastorie loopt volgens planning en er is al veel werk verricht. Met hulp van vrijwilligers is er leeggeruimd, keuken en toilet gesloopt en de muur uitgebroken tussen keuken en tussenkamer. Voor deze helpende handen zijn we heel dankbaar en deze klus was dan ook in twee dagen geklaard.

Momenteel wordt er gemetseld, een nieuw toilet geplaatst en de schilder is dagelijks in de weer met plafonds en muren. Elektrische bedrading ten behoeve van de nieuwe keuken is aangepast. Evenals de watervoorziening. We hopen dat alles voorspoedig blijft verlopen.

Pastoor Dieteren neemt op zondag 18 oktober afscheid van de parochiefederatie Buggenum, Haelen, Horn en Nunhem. Hij zal in de week voorafgaand óf de week na zijn afscheid naar Schin op Geul verhuizen en zijn intrek nemen in de opgeknapte pastorie. Dit hangt af van het tijdstip waarop de renovatie van de pastorie afgerond is.

Op zondag 25 oktober zal pastoor Dieteren dan voor het eerst voorgaan in de H.Mis. De officiële installatie zal op een nader te bepalen tijdstip plaatsvinden.

Op de zondagen 4 en 18 oktober zal pastor de Haas weer voorganger zijn. Zondag 11 oktober is er een Woord- en Communiedienst.

Aanvang mistijden veranderen per 1 november

Vanaf zondag 1 november wijzigt het aanvangstijdstip van de H. Mis in Schin op Geul naar 11.00 uur

De wijziging betreft de parochies waar pastoor Dieteren de diensten zal verzorgen. In het federatiebestuur is inmiddels onderling overeenstemming bereikt met als resultaat:

Oud Valkenburg H. Mis op zaterdag om 19.00 uur (*blijft ongewijzigd*),

Sibbe H. Mis op zondag om 9.30 u (*was 11.30 u*),

Schin op Geul H. Mis op zondag om 11.00 u (*was 10.30 u*); e.e.a. gaat in per 1 november a.s.

In Valkenburg is de H. Mis op zondag om 11.00 uur (*blijft ongewijzigd*).

Pastoor Jansen blijft hier voorganger.

Te koop boek “165 Woordjes”

Het boek dat pastoor Mol bij zijn afscheid cadeau heeft gekregen, met de “165 Woordjes” van onze pastoor, geschreven tussen 2007 en 2020, gebundeld en verfraaid met foto’s, is te koop.

Een parochiaan omschreef het na het lezen van het boek zo:

Zelfs na het lezen van de 165 “Woordjes van de pastoor” verlang je naar meer. Waar zou het over gaan, welke brug, weg, boom of welk gebouw (vooral de kerk) in ons dorp? De verhaallijn die overgaat naar het geloof, naar de innerlijke mens. De humor die de boodschap nog krachtiger maakt.

De ontpopping tot “De Weermol” van Sjin, die geniet van ieder zonnestraaltje. En de “blaren of bladeren...” raapt om te “mediteren, buigen en rekken...”. Al gaat het steeds moeilijker.

Er blijven zinnen hangen zoals “...ik geloof in eeuwig leven, dat is pas duurzaam...” of “...ik sta niet te springen om al dat nieuwe spul aan te schaffen. Ik wacht wel tot het allernieuwste komt...”. Daar hoort ook het woord “vingerveegplaatjes...” bij.

Cornelius en Mauritius komen me nu voor als mijn nieuwe buurmannen!

Het plan om door te gaan tot het laatste fluitsignaal is gelukt, dat moment is er. Dank voor de aangename manier waarop u in ons midden was en nog lang zult zijn! Voor de toegankelijke manier waarop u in en via ieder “woordje” ons (bijna opnieuw) met het geloof kennis leerde maken. Het meer benaderbaar, menselijker maakt.

Dank ook voor de aandacht, de wijze woorden, het zwaaien, het geduld, de acceptatie van de “verschillende” dorpelingen.

De Maasai wens is: “Toomonoi...”.

Van ons hoort u: “...”t Kump Good!”.

Het boek is verkrijgbaar voor € 20,- excl. eventuele verzendkosten.

- via het contactformulier op onze website: www.kerkschinopgeul.nl

- via de mail: anita@kerkschinopgeul.nl

- telefonisch via 043-459 1647: op woensdag tussen 10.00 en 11.00 uur en op donderdag en vrijdag tussen 16.00 uur en 18.00 uur.

- telefonisch bij Anton Laeven 043-459 2616.

Regels weer aangescherpt

De regels rondom Covid-19 worden momenteel nog verder aangescherpt. Dus we blijven waakzaam en houden ons aan de 1.5 meter afstand. Heeft u gezondheidsklachten of voelt u zich niet lekker kom dan niet naar de kerk.

Om de Heilige Mis bij te wonen dient u zich aan te melden vóór vrijdagavond 18.00 uur voorafgaand aan de betreffende zondag. Dit kan op de volgende manieren:

- via het contactformulier op onze website: www.kerkschinopgeul.nl
- via de mail: anita@kerkschinopgeul.nl
- telefonisch via 043-459 1647: op woensdag tussen 10.00 en 11.00 uur en op donderdag en vrijdag tussen 16.00 uur en 18.00 uur.

Mocht u zich al hebben opgegeven en bent u plotseling verhinderd meldt u dan s.v.p. even af, zodat iemand anders in uw plaats kan komen, want de vieringen zijn geregeld vol met het maximum van 115 personen.

Neemt u deel aan een viering in Schin op Geul of Oud Valkenburg dan zijn de volgende regels van kracht:

- U komt binnen via de hoofdingang;
- Bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk ontsmet u uw handen. In de kerk is handgel aanwezig;
- Volg bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing, de banken zijn nu genummerd. Volg ook de aanwijzingen om de kerk veilig te verlaten;
- Houdt 1,5 meter afstand;
- Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt;
- Om de communie te ontvangen ligt er op de hoek van de bank waar u zit een wit servetje, hier zal de bedienaar de hostie opleggen, waarna u deze zelf kunt pakken om hem te nuttigen;
- Bijdragen aan de collecte kan via een collectebus of het offerblok bij het verlaten van de kerk;
- Er wordt niet gezongen door gelovigen tijdens de viering;
- We geven elkaar geen hand;
- Bij het verlaten van de kerk worden de mensen die in het middenschip zitten verzocht om via de hoofdingang naar buiten te gaan. De mensen die in de zijbeuken zitten verlaten de kerk via de zijdeuren.

Diensten in de maand oktober 2020
--

Zondag 4 oktober 27^e Zondag Kerkelijk Jaar
le Lezing: Jesaja 5, 1-7 *Evangelie: Matteüs 21, 33-43*
10.30 uur: Elisé van Lith-Souren
 1^e jrd. José Crutzen-Heiligers (*c. begr.*)
 Zef Paffen
 2^e jrd. Lies Paffen-Pleijers (*c. begr.*)
 Miep Simons-van Loo b.g.v. haar verjaardag
 jrd. ouders Beers-Nijssen en dochter Odi en zoon Piet
 jrd. ouders Straaten-Lucassen en zoon Huub

Zondag 11 oktober 28^e Zondag Kerkelijk Jaar
le Lezing: Jesaja 25, 6-10a *Evangelie: Matteüs 22, 1-14*
10.30 uur: Woord- en Communiedienst
 Harry Knoren b.g.v. zijn verjaardag
 jrd. ouders Zef en Maria Kroonen-Janssen
 José Schill-Kroonen

Zondag 18 oktober 29^e Zondag Kerkelijk Jaar
WERELDMISSIEDAG (*meeropbrengst*)
le Lezing: Jesaja 45, 1, 4-6 *Evangelie: Matteüs 22, 15-21*
10.30 uur: zeswekendienst Frans Coemans
 Tiny Coemans-Stassen
 Pastoor Piet Benders
 Anny en Jan Houppermans-Zenden (*c. begr.*)
 Dré Kickken b.g.v. zijn verjaardag
 Mia Kickken-Smeets
 3^e jrd. Kethy Paffen-Steinbusch
 13^e jrd. Jo Paffen
 5^e jrd. Jo de la Haye
 jrd. ouders Weerts-Eussen
 jrd. Jo en Maria Weerts-Cauberg
 jrd. Johan Braeken

Deze H Mis wordt opgeluisterd door Jo Essers, begeleidt door organist Fred Piepers.

Zondag 25 oktober 30° Zondag Kerkelijk Jaar
le Lezing: Exodus 22, 20-26 *Evangelie: Matteüs 22, 34-40*
10.30 uur: pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders
 Rosa Eijssen-Wiertz b.g.v haar verjaardag
 Jacques Eijssen (c. begr.)
 Broederschap St.Cornelius
 en de stille intenties die ons zijn gegeven

Korte mededelingen / annonces

Allerzielenviering zondag 1 november 15.00 uur

De Allerzielenviering zal dit jaar ook anders zijn dan voorgaande jaren. Waar in vorige jaren zo'n 350 mensen deelnamen aan de viering, zal dat dit jaar door de corona maatregelen ook beperkt zijn tot ongeveer 100 kerkgangers. Daarom hebben we als bestuur besloten, dat de nabestaanden van de overledenen van afgelopen jaar voorrang krijgen, om een plaats te reserveren voor deze viering. De nabestaanden van de overledenen krijgen dan ook de gelegenheid om zich tot zondag 18 oktober aan te melden voor de Allerzielenviering. Hiervoor ontvangen zij nog een persoonlijke uitnodiging. Na 18 oktober kan ook ieder ander zich opgeven voor de viering.

Bericht van het Missiecomité

Op Missiezondag 18 oktober 2020 wordt in de katholieke kerken over de gehele Wereld gecollecteerd voor het pastorale werk van parochies in de derde wereld. Dit jaar staat hierbij West-Afrika centraal. Uw financiële steun is van harte welkom. Vandaar dat de meeropbrengst van de viering van 10.30u naar West Afrika gaat.

Giften voor Loitokitok (Kenia)

Pastoor Mol mocht bij zijn afscheid van u allen het prachtige bedrag ontvangen van € 3200,-. Waarmee de kinderen in het kindertehuis in Loitokitok weer goed geholpen en verzorgd kunnen worden. Namens pastoor Mol heel hartelijk dank hiervoor.

Welkom bij seniorenproject 't Geboew

Wilt u leeftijdgenoten uit de buurt ontmoeten en samen deelnemen aan diverse laagdrempelige activiteiten? Zorgorganisatie Sevagram organiseert elke week het seniorenproject 't Geboew. Iedereen is van harte welkom. Dit project is bedoeld voor 65-plussers die graag deelnemen aan activiteiten en leeftijdgenoten willen ontmoeten. Op deze locatie komen ook mensen met een indicatie voor dagopvang.

Welke activiteiten kunt u verwachten?

- * Informatie en advies
- * ontmoeting en ontspanning
- * geheugentraining
- * creatieve activiteiten
- * educatieve activiteiten
- * bewegingsactiviteiten

Openingstijden

Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 13.00 - 15.30 uur.

Voor deze dagactiviteiten in 't Geboew zoeken we ook nog vrijwilligers die affiniteit hebben met ouderen, waarvan een aantal met beginnende dementie. En ook als u niet zo houdt van activiteiten, zouden we uw hulp en ondersteuning goed kunnen gebruiken. Gewoon aanwezig zijn, een praatje maken, helpen bij hand- en spandiensten zou ook al fantastisch zijn! Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met de Sevagram Klantenservice, telefoon: 0900-777 4 777.

“Sterre der Zee” pelgrimswandeling

De pelgrimstocht Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee, van Voerendaal naar Maastricht, zal dit jaar niet doorgaan. De reden voor deze annulering is de corona-pandemie en de daarbij door de overheid vastgestelde maatregelen. Hopelijk zal de tocht volgend jaar wel weer door gaan en kunt u alvast de datum van zaterdag 9 oktober 2021 noteren.

Burgerlijke stand van de parochie	
Overleden:	26 augustus Frans Coemans (86 jaar)

Parochie H.Johannes de Doper Oud Valkenburg

Postadres: Oud Valkenburg 23 6305 AA Schin op Geul

Contactpersonen voor kerkbestuurszaken:

Algemeen: Hr. Hub Gerekens
tel. 06-5342 5028

Administratie kerkhof: Hr. Jo & mw. Rita Wachelder
tel. 043-321 6357

Opgeven misintenties: Mw. Paula Gerekens
tel. 043-459 1207

IBAN nummer: NL23 RABO 0146 6011 73

Misintenties t.b.v. de maand november 2020 kunt U
opgeven **vóór dinsdag 13 oktober**



Diensten in de maand oktober 2020

Zaterdag 3 oktober Vooravond 27^e Zondag Kerkelijk Jaar
De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk

19.00 uur: voor opgegeven intenties

Zaterdag 10 oktober Vooravond 28^e Zondag Kerkelijk Jaar

19.00 uur: Henk Vankan

Zaterdag 17 oktober Vooravond 29^e Zondag Kerkelijk Jaar

19.00 uur: uit dankbaarheid

Zaterdag 24 oktober Vooravond 30^e Zondag Kerkelijk Jaar

19.00 uur: stille intenties

Zaterdag 31 oktober Vooravond 31^e Zondag Kerkelijk Jaar

Allerheiligen / Allerzielenviering

19.00 uur: voor alle overleden parochianen

Na de H.Mis zegening van de graven.

Allerheiligen/Allerzielen

Op zaterdagavond 31 oktober gedenken wij speciaal de overledenen van afgelopen jaar tijdens de H. Mis van 19.00 uur. Er zal dan voor hen een kaarsje worden ontstoken en na afloop van deze viering worden de graven op ons kerkhof gezegend.

IN MEMORIAM

Paula Christophe-Kodoatie	30-03-2020
Pastoor Rene Graat	11-04-2020
Jan van Berckel	16-04-2020
Mia Douven-Wimmers	18-04-2020
Tereza van Rooy-Omerzo	27-04-2020
Jeff Vandewall	23-05-2020
Henk Vankan	24-06-2020
Willem Vaessen	22-07-2020

Activiteitenagenda voor de maand oktober 2020 van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul

- okt.** : Donateursactie Club 77
di./do. okt. : Iedere dinsdag (10-12u) ‘Open Bieb, donderdag (14-16u) ‘Open Bieb’ en breien in ’t Geboew
wo. 7 okt. : Club Jong boeken en knutselmiddag in samenwerking met de schoolzaak (zwerfboeken). Voorlezen, knutselen, tekenen 14.30-16.30 uur in ‘t Geboew
ma. 12 okt. : Najaarsvergadering comité Samenwerkende Verenigingen om 19.30 uur in ’t Geboew
: Gebruikersoverleg van de stichting Gemeenschapsvoorzieningen om 20.45 uur in ’t Geboew
za. 31 okt. : Reparatiecafé ”Kump Good” van 11.00-14.00 uur in Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a
: Club Jong waarschijnlijk Halloween-tocht ???

Dorpskalender oktober

Toneel Zij-actief (1982) met een uitvoering van het blijspel “Generatieverschil”. Vlnr: Els Steinbusch-Erven, Maria Damoiseaux-Eijssen, Bertien Hameleers-Eijssen en Cato Scheijen-Pieters.

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritusbode kunnen tot uiterlijk 13 oktober as. worden opgegeven bij de redactie:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • mw. José Van den Hove-Pluijmaekers, Valkenburgerweg 142 A telefoon: 043-459 2278 • hr. Wiebe Appelboom, Mauritiussingel 51, telefoon: 043-459 2660 |
|---|