



MauritiusBode

Mededelingenblad Parochie H. Mauritius Schin op Geul

58^e jaargang / nummer 9 / september 2020

Pastorie: Hoogbeek 23, 6305 BH, Schin op Geul, tel. 043 - 459 1233

In deze tijd van de coronacrisis komt het spreekuur op de pastorie **te vervallen**.

Misintenties en berichten t.b.v. de maand oktober s.v.p. opgeven **vóór dinsdag 15 september, bij José Vd Hove tel. 043-459 2278.**

Opgeven voor deelname aan H. Missen: anita@kerkschinopgeul.nl of via het contactformulier van onze website of tel. via 043-459 1647: op woensdag tussen 10.00 en 11.00 uur en op donderdag en vrijdag tussen 16.00 uur en 18.00 uur.

Opgeven van zieken voor een telefonische afspraak:

Mw. Anita Nass-Paffen, tel. 043-459 1647

Mw. Maria Dirks-Ladenstein, tel. 043-459 1818

IBAN nummer NL89 RABO 0146 6012 46

(t.n.v. R.K. Kerk St. Mauritius Schin op Geul)

Digitale Mauritiusbode: Website: www.kerkschinopgeul.nl

Inhoud

Blz. 2	Woordje van de pastoor
Blz. 3	Tijd tussen afscheid en welkom
Blz. 4	Regelgeving voor bezoek vieringen in de kerk
Blz. 5/7	Diensten in de maand september 2020
Blz. 5	Burgerlijke stand
Blz. 7/8	Korte mededelingen / annonces
Blz. 9	Info parochie H.Johannes de Doper Oud-Valkenburg
Blz. 10	Activiteitenagenda samenwerkende verenigingen

Woordje van de pastoor

Van mij het laatste woordje. Het moest er toch eenmaal van komen. Het mooie daarvan is dat het een woordje van dank is, een woordje vrij van enige rancune. Wij hebben geen behoefte aan uitleg van wat er misschien allemaal fout liep, geen excuses voor scheef gelopen verhoudingen, geen verontschuldigen voor wat nooit gebeurd is. Die zijn gewoon niet nodig, van geen kant. Enkel en alleen maar de erkenning van wat mensen voor elkaar hebben betekend. En dat alles in een atmosfeer van rust en grote vrede. Geen verborgen kwaadaardigheden, geen onuitgesproken of achterbakse opmerkingen, geen gezeur over niet bestaande ruzies. Gaan wij allen heen in vrede, eenieder haar of zijn eigen weg. Pastoor gaat dus met **emeritaat**, een mooi en wel erg duur woord. Emeritaat komt van het Latijnse woord **meritus** wat in het Nederlands verdienste betekent. Denk maar aan het Engelse woord **merit** met dezelfde betekenis. Nu ligt het er maar aan, van wie die verdiensten zijn en wie daar aanspraak op kan maken? Zijn die alleen maar van mij, of behoren zij voor het grootste deel toe aan degenen aan wie wij het wonderlijke van de afgelopen jaren verschuldigd zijn en te danken hebben. Voelt het niet zo dat ik de komende jaren een rugzak meedraag met daarin allerlei verdiensten van zoveel mensen in Schin op Geul en daaromtrent, mensen die mij gesteund, geholpen en op weg gehouden hebben. Een rugzak vol met mooie herinneringen die nog jaren mee kunnen. We hopen dus dat de parochiegemeenschap op die weg verder trekt. Maar dat gebeurt niet vanzelf. Er moet blijvend aan gewerkt worden en er moet voor gewaakt worden dat in de ongetwijfeld veranderende omstandigheden, de geest en de inzet hetzelfde blijven. Er zijn manieren om afscheid te nemen.

In Nederland is het dikwijls zo van: nou, doe! dan en trek de deur maar achter je dicht. Bij de Maasai was dat anders. De eigenaar van de kraal waar je op bezoek was, liep bij het afscheid een eindje met je mee, soms een halve kilometer. Op die manier was hij er zeker van dat je veilig op weg was. Daarbij hoorde ook de wens: **toomonoi**, ga al biddend! Vromer kon het al niet en meer oprecht evenmin. Daarom wens ik U allemaal hetzelfde. Tranen mogen ook, want tranen zijn het uiterlijk antwoord op de gevoelens van de ziel.

Frans Mol, Missionaris van Mill Hill.

Tijd tussen afscheid pastoor Mol en welkom pastoor Dieteren

Pastoor Mol gaat op vrijdag 4 september verhuizen naar Oosterbeek, bij Arnhem. Hier liggen twee huizen van de congregatie van Mill Hill Missionarissen.

Het ene is Missiehuis Vrijland, het verzorgingshuis en het andere, Sint Jozefhuis is het huis waar mensen nog voor zichzelf kunnen zorgen (tot op zekere hoogte).

Wij hopen dat meneer pastoor daar goed zal wennen en kan genieten van zijn welverdiende rust.

Het adres is: Sint Jozefhuis, Johannahoeve 4, 6861 WJ Oosterbeek.

Opknappen pastorie

Ondertussen zijn we druk doende met de voorbereiding om na 4 september te kunnen starten met het opknappen van de pastorie. Er worden offertes opgemaakt voor schilderwerk binnen (plafonds, muren, deuren en het trappenhuis). Verder voor de hele pastorie nieuwe vloerbedekking en gordijnen. Wat momenteel ligt en hangt is gedeeltelijk nog uit de periode dat pastoor Benders en pastoor Cuijpers in de pastorie verbleven.

Ook wordt er een nieuw keukenblok geplaatst. De apparatuur van de oude keuken is aan vervanging toe en dan kan je beter het hele blok vervangen.

Als alle werkzaamheden mee zitten dan zou half oktober alles klaar moeten zijn. En dan kunnen we pastoor Dieteren in een frisse pastorie welkom heten.

Vervanging priester in de maand september

Daar pastoor Mol vrijdag 4 september verhuist naar Oosterbeek en zijn opvolger pastoor Dieteren pas half oktober zijn intrek kan nemen in de pastorie is er voor vervanging gezorgd. Dit is pater de Haas uit Sijpeveld.

Hij zal op zondag 6, zondag 13, zaterdag 26 en zondag 27 september de H. Mis lezen. Alsook op zondag 4 oktober.

Op zondag 20 september en zondag 11 oktober is er een woord en communiedienst.

Regels weer aangescherpt

De regels rondom Covid-19 worden momenteel weer aangescherpt. Dus we blijven waakzaam en houden ons aan de 1.5 meter afstand. Heeft u gezondheidsklachten of voelt u zich niet lekker kom dan niet naar de kerk.

Om de Heilige Mis bij te wonen dient u zich aan te melden vóór vrijdagavond 18.00 uur voorafgaand aan de betreffende zondag. Dit kan op de volgende manieren:

- via het contactformulier op onze website: www.kerkschinopgeul.nl
- via de mail: anita@kerkschinopgeul.nl
- **telefonisch via 043-459 1647: op woensdag tussen 10.00 en 11.00 uur en op donderdag en vrijdag tussen 16.00 uur en 18.00 uur.**

Mocht u zich al hebben opgegeven en bent u plotseling verhinderd meldt u dan s.v.p. even af, zodat iemand anders in uw plaats kan komen, want de vieringen zijn geregeld vol met het maximum van 115 personen.

Neemt u deel aan een viering in Schin op Geul of Oud Valkenburg dan zijn de volgende regels van kracht:

- U komt binnen via de hoofdingang;
- Bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk ontsmet u uw handen. In de kerk is handgel aanwezig;
- Volg bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing, de banken zijn nu genummerd. Volg ook de aanwijzingen om de kerk veilig te verlaten;
- Houdt 1,5 meter afstand;
- Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt;
- Om de communie te ontvangen ligt er op de hoek van de bank waar u zit een wit servetje, hier zal de bedienaar de hostie opleggen, waarna u deze zelf kunt pakken om hem te nuttigen;
- Bijdragen aan de collecte kan via een collectebus of het offerblok bij het verlaten van de kerk;
- Er wordt niet gezongen door gelovigen tijdens de viering;
- We geven elkaar geen hand;
- Bij het verlaten van de kerk worden de mensen die in het middenschip zitten verzocht om via de hoofdingang naar buiten te gaan. De mensen die in de zijbeuken zitten verlaten de kerk via de zijdeuren.

Diensten in de maand september 2020
--

Zondag 6 september 23^e Zondag Kerkelijk Jaar

le Lezing: Ezechiël 33, 7-9 *Evangelie: Matteüs 18, 15-20*

10.30 uur: Maria Kuipers-van Loo (*c. begr.*)

Lies Leenders-Thoma (*c. begr.*)

jrd. Jo Leenders

jrd. ouders Maurice en Maria Damoiseaux-Eijssen

jrd. Jo Dautzenberg-Rikers

jrd. ouders Rikers-Pasmans en zonen Jan en Pierre

Zondag 13 september PAROCHIEVIERING H.CORNELIUS
Corneliuszegen na de H.Mis

le Lezing: Romeinen 8, 31b-32, 35-39 *Evangelie: Matteüs 10, 28-33*

10.30 uur: Zef Paffen

Lies Paffen-Pleijers (*c. begr.*)

Piet Knubben

ouders Knubben-Blom en overleden familie

ouders Knoren-Lenoir en overleden familie

Marieke en Guus Ruypers-Eussen

Zef Eussen

Wiel Dautzenberg

ouders Pluijmaekers-Wiertz en overleden kinderen

2^e jrd. ouders Sjr en Agnes Cuijpers-Kevers

jrd. Jo Sijstermans en overleden familie

Rina Kroonen-Huijnen

gest. jrd. ouders Huijnen-Brouwers

Broederschap St.Cornelius

en de stille intenties die ons zijn gegeven

Deze H Mis wordt opgeluisterd door harpiste Pauline Nieuwenhuijs

Burgerlijke stand van de parochie
Gedoopt: 5 augustus Roos de Esch
Overleden: 2 augustus Lei Smeets (83 jaar)

Zondag 20 september 25^e Zondag Kerkelijk Jaar

1e Lezing: Jesaja 55, 6-9

Evangelie: Matteüs 20, 1-6a

10.30 uur: Woord- en Communiedienst

zeswekendienst Lei Smeets

pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders

Annie Smeets-Reijnders (*c. begr.*)

Harry Knoren

4^e jrd. Michel Keijdener

jrd. Joep en Marieke vd Hove-Bemelmans

jrd. Siem Witvoet

gest. jrd. ouders Palmen-Huntjens en dochter Leny

*Deze viering wordt opgeluisterd door een ensemble van Fanfare
St. Cornelius*

**Zaterdag 26 september Vooravond parochieviering H. Mauritius
Patroon van onze parochie**

1e Lezing: Brief van Mauritius

Evangelie: Matteüs 10, 17-20, 22

19.00 uur: voor de levende en overleden leden van schutterij

St.Mauritius Strucht

José Crutzen-Heiligers (*Schutterij St.Mauritius*)

Mina Lassauw-Souren (*Schutterij St.Mauritius*)

Zef Paffen (*Schutterij St.Mauritius*)

Zef Schrijvers (*Schutterij St.Mauritius*)

Jan Hoogstraten (*Schutterij St.Mauritius*)

Anny Houppermans-Zenden (*Schutterij St.Mauritius*)

Lies Leenders-Thoma (*Schutterij St.Mauritius*)

Maria Kuipers-van Loo (*Schutterij St.Mauritius*)

Jo Sijben (*Schutterij St.Mauritius*)

Rietje Vernimmen-de Vries (*Schutterij St.Mauritius*)

Paula Smeets (*Schutterij St.Mauritius*)

Jan Creugers (*Schutterij St.Mauritius*)

Piet Knubben (*Schutterij St.Mauritius*)

Leny Schrijvers-Huntjens (*Schutterij St.Mauritius*)

Lei Smeets (*Schutterij St.Mauritius*)

gest. jrd. ouders Pasmans-Schaeks

Zondag 27 september PAROCHIEVIERING H. MAURITIUS
Patroon van onze parochie

1e Lezing: Brief van Mauritius Evangelie: Matteüs 10, 17-20, 22

10.30 uur: pastoor Piet Benders
 gest. jrd. Leneke en Marieke Senden
 gest. jrd. Math en Tiny Erven-Spiekers

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door troubadour Thea Kollee

Korte mededelingen / annonces

Corneliusoctaaf komt te vervallen

Mede door het coronavirus, dat helaas nog steeds onder ons is, komt het Corneliusoctaaf dit jaar te vervallen. Ook dat we nu even geen eigen priester hebben speelt uiteraard een grote rol. Wel vieren we op zondag 13 september de parochiële Corneliusviering. De relikwie van Cornelius zal dan uitgesteld worden, maar mag niet aangeraakt worden. Ook is het mogelijk om na de H. Mis een noveenkaars bij Cornelius aan te steken, wel even op de beurt wachten, op 1.5 meter afstand. Harpiste Pauline Nieuwenhuijs zal deze viering opluisteren. Tijdens de H.Mis zal zij met gepaste muziek de prachtige klanken van de harp laten klinken in onze kerk. U bent van harte uitgenodigd om aan deze viering deel te nemen.

Corneliusviering fanfare St. Cornelius

Door de huidige Coronapandemie is het niet mogelijk om op een verantwoorde manier onze interne feestavond met hulding van jubilarissen te laten plaatsvinden. Deze komt nu dan ook te vervallen.

Patroonsviering schutterij St. Mauritius Strucht

De patroonsviering van schutterij St. Mauritius Strucht zal dit jaar in aangepaste vorm plaatsvinden. De avondviering in de parochiekerk op zaterdag 26 september om 19.00 uur, voor de levende en overleden leden van de schutterij vindt in ieder geval doorgang.

In deze H. Mis worden traditiegetrouw een aantal misintenties opgedragen voor ereleden (donateurs van schutterij St. Mauritius) die in de periode september 2019 - september 2020 overleden zijn.

Parochiële Mauritiusviering

De feestdag van de H. Mauritius valt officieel op 22 september, maar in de praktijk wordt deze gevierd in het daaropvolgende weekend. Op zaterdag 26 september om 19.00 uur is er dan een speciale viering voor de patroonheilige van onze schutterij St. Mauritius Strucht; de eigenlijke parochieviering is vervolgens op zondag 27 september om 10.30 uur.

Deze H. Mis wordt opgeluisterd door Thea Kollee.

Thea Kollee komt uit Hoensbroek en zingt eigen werk, luisterliedjes, love songs en populaire oude meezingers, waarbij ze zichzelf begeleidt op gitaar. Ze noemt zichzelf “Troubadour met een lach en een traan”. U bent van harte uitgenodigd.

Steun uw parochie ook nu financieel

Corona heeft tal van sectoren in de samenleving getroffen. Heel wat bedrijven hebben het moeilijk, omdat ze inkomsten zijn misgelopen. Je zou er misschien niet meteen aan denken, maar dat geldt ook voor de parochie. Doordat er heel lang geen vieringen met publiek konden plaatsvinden, zijn de inkomsten ook teruggelopen. Terwijl de kosten voor de parochie wel gewoon doorliepen. Ook het pastorale werk ging gewoon door.

Laat de parochie daarom niet in de steek: steun uw eigen plaatselijk kerk en geef dit jaar iets extra's. Zonder uw bijdrage kan de parochie haar werk niet blijven doen. De parochie is door de Belastingdienst als ANBI erkend. Dat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn. Steun ons en maak uw bijdrage of extra gift over op: IBAN nr. NL89 RABO 0146 6012 46 (t.n.v. R.K. Kerk St. Mauritius Schin op Geul), onder vermelding van gift.

Dankbetuiging

Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de vele blijken van steun en medeleven bij het overlijden van onze dierbare man, vader en opa Lei Smeets. Dit heeft ons enorm getroost in deze zware tijd.

Leonie Smeets, kinderen en kleinkinderen.

De zeswekendienst zal worden gehouden op 20 september, om 10:30 uur.

Ook voor deze viering dient u zicht aan te melden via Anita Nass.

Parochie H.Johannes de Doper Oud Valkenburg

Postadres: Oud Valkenburg 23 6305 AA Schin op Geul

Contactpersonen voor kerkbestuurszaken:

Algemeen: Hr. Hub Gerekens
tel. 06-5342 5028

Administratie kerkhof: Hr. Jo & mw. Rita Wachelder
tel. 043-321 6357

Opgeven misintenties: Mw. Paula Gerekens
tel. 043-459 1207

IBAN nummer: NL23 RABO 0146 6011 73

Misintenties t.b.v. de maand oktober 2020 kunt U
opgeven **vóór dinsdag 15 september**



Diensten in de maand september 2020

Zaterdag 5 september Vooravond 23^e Zondag Kerkelijk Jaar
De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk

19.00 uur: zeswekendienst Willem Vaessen
Cyril Gerards
Wiel Huntjens

Zaterdag 12 september Vooravond 24^e Zondag Kerkelijk Jaar
19.00 uur: jrd. Lies en Joseph Defauwes-Kuipers

Zaterdag 19 september Vooravond 25^e Zondag Kerkelijk Jaar
19.00 uur: Henk Vankan
uit dankbaarheid

Zaterdag 26 september Vooravond 26^e Zondag Kerkelijk Jaar
19.00 uur: familie Willems
Pauline Christophe-Kodoatie (*Schutterij St.Mauritius*)

Burgerlijke stand van de parochie

Overleden: 22 juli Willem Vaessen (92 jaar)

Activiteitenagenda voor de maand september 2020 van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul

- sept.** : Donateursactie Mannenkoor Inter Nos
zo. 13 sept. : Parochieviering H. Cornelius, H. Mis 10.30u, opgeluisterd door harpiste Pauline Nieuwenhuijs.
zo. 20 sept. : Woord en Communiedienst 10.30u opgeluisterd door een ensemble van fanfare St. Cornelius
za. 26 sept. : Reparatiecafé van 11.00-13.30u in Hotel Salden
: H.Mis 19.00u voor de levende en overleden leden van Schutterij St. Mauritius Strucht en hun overleden ereleden (donateurs)
zo. 27 sept. : Parochieviering H. Mauritius, H. Mis 10.30u opgeluisterd door troubadour Thea Kollee

Collecteweek KWF Kankerbestrijding 30 augustus t/m 5 september

Vanwege de gezondheid van zowel de gulle gever als de collectant zullen wij dit jaar geen huis-aan-huis collecte houden. Desondanks blijft onderzoek naar kanker nodig vandaar dat wij u vragen om uw gift over te maken op NL44 INGB 0000 0260 00 t.n.v. KWF Kankerbestrijding.

Dorpskalender foto van de maand september

Even verpozen tijdens de excursie van de Heemkundevereniging naar Alde Biesen (2003). Vlnr: Annie Weusten-Frissen, Miets Dullaert-Kubaszewski, Mia Lucassen-Eggen, Guus Laeven, Gerda Laeven-Lipsch, Mia Kickken-Smeets en Mia Schüpp.

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritusbode kunnen tot uiterlijk 15 september as. worden opgegeven bij de redactie:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • mw. José Van den Hove-Pluijmaekers, Valkenburgerweg 142 A telefoon: 043-459 2278 • hr. Wiebe Appelboom, Mauritiussingel 51, telefoon: 043-459 2660 |
|---|