



# MauritiusBode

Mededelingenblad Parochie H. Mauritius Schin op Geul

**58<sup>e</sup> jaargang / nummer 8 / augustus 2020**

**Pastorie:** Hoogbeek 23, 6305 BH, Schin op Geul, tel. 043 - 459 1233

**Pastoor:** pater Frans Mol mhm

**Pastoor spreken:** Pastoor Mol houdt in de huidige tijd geen spreekuur, maar voor ieder die daar prijs op stelt maakt hij graag tijd vrij om via de telefoon te luisteren en te praten.

In deze tijd van de coronacrisis komt het spreekuur op de pastorie **te vervallen**.

Misintenties en berichten t.b.v. de maand september s.v.p. opgeven **vóór dinsdag 18 augustus, bij José Vd Hove tel. 043-459 2278.**

**Opgeven voor deelname aan H. Missen:** [anita@kerkschinopgeul.nl](mailto:anita@kerkschinopgeul.nl) of via het contactformulier van onze website of tel. via **043-459 1647:** op woensdag tussen 10.00 en 11.00 uur en op donderdag en vrijdag tussen 16.00 uur en 18.00 uur.

**Opgeven van zieken voor een telefonische afspraak:**

Mw. Anita Nass-Paffen, tel. 043-459 1647

Mw. Maria Dirks-Ladenstein, tel. 043-459 1818

**IBAN nummer NL89 RABO 0146 6012 46**

**(t.n.v. R.K. Kerk St. Mauritius Schin op Geul)**

**Digitale Mauritiusbode: Website:** [www.kerkschinopgeul.nl](http://www.kerkschinopgeul.nl)

## Inhoud

Blz. 2/3	Woordje van de pastoor
Blz. 3	Nieuwe pastoor
Blz. 4/5/6	Afscheid in dankbaarheid
Blz. 7	Dag van afscheid
Blz. 8	Mutaties in kerk- & parochiebestuur
Blz. 9/10	Jaarcijfers 2019 Schin op Geul
Blz. 11/12	Diensten in de maand augustus 2020
Blz. 14/15	Info parochie H. Johannes de Doper Oud-Valkenburg
Blz. 16	Activiteitenagenda samenwerkende verenigingen

<b>Woordje van de pastoor</b>
-------------------------------

Een natte bladzijde!! Nat van de tranen om een naderend afscheid of nat van het zweet na gedane arbeid? U mag kiezen. Maar misschien valt er niets te kiezen.

De feiten liggen er overduidelijk. Met vijf en tachtig jaar raak je langzamerhand uit de tijd en uit de mode. De vaart is eruit! (en zoveel vaart zat er toch al niet in!)

Er is dus geen ruimte voor tranen en het weinige zweet is allang vervlogen. Tranen van berouw zijn er zeker niet na zoveel mooie jaren tussen zo veel plezierige mensen in zo'n mooi land. Tranen van weemoed misschien; wie zal het zeggen?

Mochten er al traantjes vallen dan zullen dat, zoals gezegd, zeker en in ieder geval geen traantjes zijn van spijt? Wie kan in 's hemelsnaam spijt hebben van zoveel mooie, rustige en vredevolle jaren. De saamhorigheid en samenwerking binnen het parochiebestuur was vanaf het begin een weldaad. Iedereen binnen dat bestuur had haar of zijn verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid werd gedeeld en gerespecteerd. Dat zorgde voor rust, harmonie en eensgezindheid, vooral als je wist dat de taken met bekwaamheid en zorg werden uitgevoerd. Iedereen kreeg volop de ruimte om eigen gaven ten dienste te maken van het geheel.

Vanaf het begin was dat ook het voornemen, namelijk ruimte te scheppen, genoeg en voldoende ruimte te geven aan mensen met hun talenten. Daardoor verliep het parochieleven op velerlei gebieden organisatorisch en liturgisch soepel en naar grote tevredenheid. Niet alleen aan personen maar ook aan verenigingen werd ruimte gegeven om hun betrokkenheid en vieringen en feesten binnen de kerk of met de kerk te organiseren. Wij moeten nu eenmaal af van het idee dat de pastoor de kerk is. De kerk dat zijn wij allemaal en daarbinnen heeft ook een pastoor zijn plaats en taak en verantwoordelijkheid. Die inschikkelijkheid werkte wonderlijk en ging nooit ten koste van de waarheid en waardigheid. Daarbij werd ik persoonlijk geholpen door mijn ervaring in Kenia. Afrikaanse volken zijn nu eenmaal levendiger dan wij hier. Misschien dat de warmte hen wat lossert maakt maar niet minder serieus. Daar werd veel gezongen en gedanst.

We hadden daar gezangen van veertien coupletten en na ieder couplet het refrein van tien of meer zinnen. Tijd speelde geen rol.

Die levendigheid zit ons nu eenmaal niet in het bloed, hoewel in Limburg meer levendigheid zichtbaar is dan in andere delen van ons lieve land.

Wij mogen dankbaar zijn dat ons dit allemaal mocht gebeuren en dat wij dit mochten beleven en ervaren als één grote gemeenschap, in zekere mate zo uniek in haar rijke verscheidenheid.

Frans Mol, Missionaris van Mill Hill.

### **Nieuwe pastoor in Schin op Geul / Oud-Valkenburg**

Op donderdag 25 juni heeft er een eerste kennismakingsgesprek plaats gevonden met Pastoor Constantijn Dieteren in onze pastorie. Hierbij waren ook afgevaardigden aanwezig van Oud Valkenburg, Sibbe en Valkenburg, waaronder pastoor Jansen. Met hem zal onze nieuwe pastoor nauw gaan samenwerken, want pastoor Dieteren wordt moderator van onze federatie, de taak die tot nu toe pastoor Mol vervulde.

Officieel wordt hij, na het toetreden van de parochie van Sibbe tot het samenwerkingsverband, ook pastoor van Sibbe.

Dit eerste gesprek verliep naar tevredenheid van alle partijen en we zijn dan ook gelukkig dat het bisdom hem heeft benoemd tot pastoor van onze federatie.

Pastoor Dieteren heeft ook de nodige ervaring met het werken in clusterverband. Hij is momenteel ruim 12 jaar pastoor van de parochies Haelen, Horn, Buggenum, Nunhem en Roggel, Neer en Heibloem. Hier had hij de ondersteuning van een kapelaan. Pastoor Dieteren is 57 jaar en was voorheen ook pastoor in Landgraaf. De benoeming gaat na de zomer in. De exacte datum wordt in onderling overleg vastgesteld.

Wij hopen dat hij zich snel thuis zal gaan voelen in onze federatie waarbij hij kan rekenen op de ondersteuning van pastoor Jansen.

## AFSCHEID IN DANKBAARHEID

Op zondag 30 augustus a.s. nemen we tijdens de H. Mis van 10.30 uur, als parochie, afscheid van onze pastoor Frans Mol.

Na een ambtsperiode van ruim 13 jaar in Schin op Geul, gaat hij met emeritaat, inmiddels 85 jaar oud, waarvan 44 jaar als missionaris van Mill Hill, bij de Maasai in Kenia (Afrika). Zijn leeftijd en zijn gezondheid dwingen hem ertoe thans een punt te zetten achter zijn lange actieve priesterloopbaan.

Zijn missionaire leven begon in november 1961 na een boot- en treinreis van 5 weken. Zijn missiepost in Kilgoris behoorde tot het bisdom Ngong, heeft de grootte van Nederland, maar er waren toen slechts vier priesters. De eerste jaren waren een tijd van grote materiële armoede en tekorten. Voldoende water was het grootste probleem. Elektriciteit was er niet en men behielp zich met petroleumlampjes en kooktoestelletjes. Het ontbreken van de juiste middelen om hen te helpen bij het missiewerk was een constant probleem. Er woonden in die jaren uitsluitend Maasai in het gebied. Zij leefden op hun eigen manier en onderwijs en geneeskundige hulp was er niet. De kindersterfte was hoog; drie van de vijf kinderen stierven binnen een jaar. Het grootste probleem voor de Maasai was de ernstige droogte in een aantal achtereenvolgende jaren. Zij leven van vee en hadden daardoor zeer grote aantallen vee verloren. Ondanks dit geweldige probleem waren de Maasai zo goed georganiseerd dat er geen hongersnood was en geen zichtbare armoede.

Binnen een paar jaar in Kenia leerde hij de Maasai taal en daardoor kon hij zich op indrukwekkende wijze in de cultuur van de Maasai inleven. Hij heeft diverse boeken over deze cultuur geschreven, waaronder het eerste officiële Maasai woordenboek en grammatica waarvan drie jaar geleden de tweede druk opnieuw is uitgegeven. Ook schreef hij boekjes met liturgische- en liedteksten in de Maasai-taal. Hij heeft tijdens zijn lange verblijf bij de Maasai zoveel mogelijk geschriften en documenten verzameld en in 2000 een studiecetrum opgezet bij zijn vroegere missiepost Oltepesi. Antropologen, taalwetenschappers en studenten maken gebruik van de door Frans Mol verzamelde gegevens. Echter het belangrijkste dat hij ontdekte is dat mensen, zoals de Maasai, het leven heel anders kunnen invullen en daarin met vreugde kunnen leven en overleven. Grote indruk maakte ook de grootste Maasai-deugd: respect.

Het is een optelsom van alles wat goed is en van waarde in het gedrag van de Maasai: ontzag, respect, eer, gehoorzaamheid en goede manieren.

In Kenia heeft Frans Mol tal van bekende persoonlijkheden ontmoet zoals Charles Lindbergh, wereldberoemd geworden vanwege het feit dat hij als eerste mens in 1927 solo non-stop over de Atlantische Oceaan heeft gevlogen. Ook ontmoette hij Dame Vera Lynn, die in de Tweede Wereldoorlog de bijnaam “The Forces Sweetheart” had. Haar bekendste lied was “We’ll Meet Again”.

Na zijn terugkeer in Nederland ging pater Mol op zeventigjarige leeftijd gelukkig niet achter de geraniums zitten maar ging actief in ons bisdom Roermond werken en in 2006 is hij ongeveer één jaar parochie assistent in Smakt-Holthees geweest. In 2007 waren wij bijzonder blij met de benoeming van Frans Mol tot pastoor van onze parochie. Wat wij toen nog niet wisten was dat wij een fantastische pastoor kregen die een dienend priesterschap uitoefent, die niet boven, maar midden in de kring van de gelovigen staat. Iemand die bereid én in staat is tot dialoog, die overlegt en communiceert in alle richtingen en samenwerking zoekt, samen met veel vrijwilligers. Daarbij verrast hij ons iedere keer met zijn kennis, inzicht en zeker niet te vergeten zijn humor!

Op 10 juli 2011 vierde pastoor Frans Mol zijn 50-jarig priesterfeest in een prachtige entourage, met medewerking van alle Sjinse verenigingen. Voor zijn jarenlange inzet voor de Maasai en hun cultuur ontving hij de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Pastoor Frans Mol heeft ook veel aandacht geschonken aan de vrijwilligers en dankzij hem hebben wij veel vrijwilligers die op een of andere manier bij de liturgie en het kerkgebeuren betrokken zijn. Denken we bijvoorbeeld aan de kosteressen en de werkgroepen: Liturgie, Avondwake, Woord- en Communiedienst, Ziekenbezoek, voorbereiding Eerste Heilige Communie, Vormsel en Doopvoorbereiding. Bij de liturgische diensten werken jeugdige misdienaars en acolieten mee, alsmede lectoren, bedienaren en collectanten. Verder de redactie en bezorgers van ons parochieblad en het onderhouden van onze website. Vrijwilligers helpen mee om ons kerkhof te onderhouden en bij het poetsen van de kerk en aanbrengen van versieringen. Er is een actieve Parochiële Advies commissie (PAC).

Een van de grote verdiensten van pastoor Frans Mol is dat hij zich steeds opnieuw kan aanpassen aan de veranderende cultuur en de Kerk. Eerst van de westerse gewoonten en rituelen naar de gebruiken en cultuur van de Maasai. Om na 45 jaar weer terug te keren en zich weer voortreffelijk aan te passen in de sterk veranderde samenleving en Kerk in Nederland en Schin op Geul.

Hij ontdekte dat een andere manier van leven even goed kan zijn, dat de Kerk zelf veel breder is dan Europa en dat de praktijk van het geloof en in de viering van de liturgie, de dingen anders gedaan kunnen worden; niet beter, niet slechter, maar anders.

Wij nemen weemoedig afscheid, maar hebben ook met grote dankbaarheid en respect met hem mogen samenwerken en wensen hem alle denkbare goeds toe. **Bedankt pastoor Mol.**



## **Dag van afscheid**

Op zondag 30 augustus nemen we als parochie afscheid van pastoor Frans Mol. Ondanks het rondwaren van het coronaspoek willen we op een waardige manier deze dag invullen. Uiteraard met het in acht nemen van de voorschriften van het RIVM en de overheid.

Zondag 30 augustus wordt meneer Pastoor door de leden van de Parochiële Adviescommissie (voorheen ons kerkbestuur) afgehaald aan de pastorie.

De viering in de kerk begint om 10.30 uur, deze wordt opgeluisterd door Erik en Mirna van Kempen-Senden.

Aansluitend aan de H. Mis is er een rondtoer door het dorp.

Het zou leuk zijn als we meneer pastoor met zoveel mogelijk inwoners “uitzwaaien” langs de route, die hij in een auto aflegt, nu we geen officiële afscheidsreceptie kunnen houden vanwege de corona.

**De route is als volgt: Kerkplein - Hoogbeek - (Valkenburgerweg met het verkeer meerijden) Breeweg - Mauritiussingel langs voetbalveld - Breeweg - Hanewei - Breeweg - Tolhuisstraat - Kerkplein - Hoogbeek (pastorie).**

Om de rondtoer echt feestelijk te maken verzoeken we u om langs de route de processiepaaltjes met wimpels te plaatsen en de vlaggen uit te hangen.

Voor de creatievelingen onder u is er alle ruimte om u uit te leven in uw tuin of aan uw ramen.

Ook zou het mooi zijn om de route zo veel als mogelijk autovrij te houden.

Langs de route houden we ons aan de 1.5 meter afstand van elkaar. En na afloop gaan we weer verspreid uiteen.

De verenigingen nemen ook deel aan het afscheid, zij stellen zich op verschillende plaatsen langs de route op, ook voor hen geldt de 1.5 meter afstand bewaren.

## **Tot slot**

Bij een afscheid horen uiteraard cadeaus. Pastoor Mol heeft kenbaar gemaakt dat hij geen wensen meer heeft en afziet van persoonlijke cadeaus. Uw eventuele giften wil hij dan ook geven aan het kindertehuis voor gehandicapte kinderen in Loitokitok (Kenia). Deze giften kunt u deponeren in de daarvoor bestemde bussen bij het verlaten van de kerk óf bij hem in de brievenbus óf overmaken op IBAN:

NL 36 RABO 0146 6963 87 t.n.v. CWMF Heijenrath: inzake Missiecomité o.v.v. Gift Pastoor.

## Mutaties in kerk- & parochiebestuur

Vroeger, voordat onze parochie toetrad (*1 april 2017*) tot de parochiefederatie Valkenburg-Oud Valkenburg-Schin op Geul had iedere parochie een eigen kerkbestuur (*bestaande uit parochianen*); daarna kregen de parochies in de federatie gezamenlijk één kerkbestuur (*bestaande uit vertegenwoordigers van de aangesloten parochies*). Voor het behandelen van en adviseren over lokale zaken kreeg iedere parochie een PAC (*Parochiële Advies Commissie*); parochie overstijgende, financiële en kerkrechtelijke zaken kwamen op het bordje van het kerkbestuur van de federatie. Overigens zal onze federatie naar verwachting binnenkort ook nog worden uitgebreid met de H.Rosa parochie van Sibbe.

Naast de pastoorwisselingen in Schin op Geul, Oud Valkenburg en Sibbe vond recentelijk binnen onze federatie ook een aantal wijzigingen plaats wat betreft bestuurssamenstelling. Een korte samenvatting:

- Guido Kerckhoffs [Valkenburg-centrum] benoemd tot kerkbestuurslid in federatieverband (*opvolger van oud-penningmeester Leo Bras*).
- Huub Bock [Oud Valkenburg] benoemd tot kerkbestuurslid in federatieverband (*opvolger van oud-penningmeester Wim vd Klugt*).
- Kitty Heijenrath [Schin op Geul] benoemd tot kerkbestuurslid in federatieverband (*opvolger van Martin Marcus als afgevaardigde van Schin op Geul*).
- Hub Gerekens [Oud Valkenburg] eervol ontslag als kerkbestuurslid in federatieverband (*hij was niet herkiesbaar wegens drukke werkzaamheden*).
- Martin Marcus [Schin op Geul] eervol ontslag als kerkbestuurslid in federatieverband (*hij was niet herkiesbaar wegens bereiken van de 75-jarige leeftijd*).

Zodra Sibbe zal zijn toetreden tot onze federatie zal ook voor Sjef Dresen een benoeming worden aangevraagd tot kerkbestuurslid in federatieverband.

Tot slot een woord van dank aan de vertrokken bestuursleden voor het vele werk dat zij hebben verricht om de samenwerking van de parochies op te bouwen en goed te laten functioneren. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit proces onder de nieuwe mensen zeker zal worden voortgezet.



## Jaaroverzicht van de kerkelijke financiën over 2019

<b>ONTVANGSTEN</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Kerkbijdragen, schenkingen en giften	€ 24.533,-	€ 28.370,-
Collecten voor eigen kerk	€ 8.105,-	€ 9.565,-
Lezen H. Missen	€ 7.026,-	€ 12.270,-
Corneliusviering	€ 517,-	€ 432,-
Opbrengst offerkaarsen	€ 2.962,-	€ 2.950,-
Grafrechten	€ 16.798,-	€ 13.881,-
Rente en pachten	€ 5.575,-	€ 5.251,-
Subsidie Gemeente	<u>€ 1.080,-</u>	<u>€ 1.080,-</u>
<b>Totale ontvangsten</b>	<b>€ 66.596,-</b>	<b>€ 73.780,-</b>
<b>UITGAVEN</b>		
Onderhoud begraafplaats	€ 11.683,-	€ 10.905,-
Onderhoud, energie, verzekeringen en lasten kerk	€ 9.808,-	€ 9.683,-
Onderhoud, energie, verzekeringen en lasten pastorie	€ 6.545,-	€ 8.950,-
Personeels- en functiekosten	€ 12.112,-	€ 11.882,-
Kosten eredienst	€ 6.176,-	€ 5.896,-
Pastorale kosten	€ 1.849,-	€ 1.561,-
Inkoopkosten kaarsen	€ 2.097,-	€ 1.870,-
Solidariteits- en percenten nota Bisdom	€ 8.707,-	€ 9.036,-
Afdrachten aan Dekanaat	€ 306,-	€ 238,-
Beheerskosten	€ 4.483,-	€ 4.351,-
Kosten beheer landerijen	€ 200,-	€ 200,-
Toevoeging voorziening groot onderhoud	<u>€ 2.500,-</u>	<u>€ 5.000,-</u>
<b>Totale uitgaven</b>	<b>€ 66.466,-</b>	<b>€ 69.779,-</b>
<b>Netto resultaat</b>	<b>€ 130,-</b>	<b>€ 4.001,-</b>

## **Toelichting op de jaarcijfers van 2019**

In het verslagjaar werd van het Rijk een uitkering uit het restauratiefonds BRIM ontvangen van € 8.364,-. Het bedrag is toegevoegd aan de reserve groot onderhoud.

Van de gemeente werd voor dit doel € 11.151,- ontvangen en van de Provincie € 19.995,-. Besteed werd voor € 975,-.

De kosten voor de eredienst hebben betrekking op de kosten altaarbenodigdheden, koren, misboekjes en bloemversiering.

Onder de pastorale kosten zijn de kosten van de Mauritiusbode en de werkgroepen opgenomen.

De beheerskosten bestaan o.a. uit bestuurskosten, representatiekosten, administratiekosten, porto/telefoon, abonnementen/tijdschriften en de website.

Het afgelopen jaar zijn de ontvangsten uit kerkbijdrage, collecten en misintenties belangrijk gedaald. Er moet vanuit worden gegaan dat dit een patroon wordt in de komende jaren.

De uitgaven liggen in de lijn van voorgaande jaren.

Wij zijn veel dank verschuldigd aan de vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de vele werkzaamheden in onze parochie. Zij hebben dit resultaat mede mogelijk gemaakt.

Wij danken ook alle parochianen die hun financiële steun (op welke wijze dan ook) lieten blijken.

Namens het Kerkbestuur,

Martin Marcus, penningmeester parochie Schin op geul.

## **Feestelijke tradities rond Maria Tenhemelopneming**

Op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Dit is het belangrijkste Mariafeest op de liturgische kalender.

In onze parochie wordt dit jaar het feest gevierd op zondag **16 augustus** tijdens de H.Mis van **10.30 uur**. De viering wordt dit jaar voor de 5<sup>e</sup> keer opgeluisterd door de bekende Limburgse zanger Paul van Loo. Hij zal enkele Maria- en dialectliedjes ten gehore brengen. De liedjes van Paul zijn uit het leven gegrepen en mooi om naar te luisteren. Tijdens deze mis worden - volgens Limburgse traditie - ook de kruiden-boeketten of de 'kroedwusj' gezegend.

<b>Diensten in de maand augustus 2020</b>
---

**Zondag 2 augustus**                      18<sup>e</sup> Zondag Kerkelijk Jaar  
*1<sup>e</sup> lezing: Jesaja55, 1-3*                      *Evangelie:Matteüs14, 13-21*

**10.30 uur:** Tiny Slangen-vd Hove b.g.v. haar verjaardag  
 jrd. ouders Souren-Willems en overleden familie  
 ouders Teneij-Frusch en overleden kinderen  
 Roos Muijers

**Zaterdag 8 augustus**

**11.00 uur:** Herdenkingsdienst Paula Smeets

*Deze H.Mis wordt opgeluisterd door een ensemble van de Fanfare*

**Zondag 9 augustus**                      19<sup>e</sup> Zondag Kerkelijk Jaar  
*1<sup>e</sup> lezing: I Koningen19, 9a, 11-13a*                      *Evangelie: Matteüs 14, 22-33*

**10.30 uur:** pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders

**Zondag 16 augustus**                      20<sup>e</sup> Zondag Kerkelijk Jaar  
**Viering van Maria Tenhemelopneming**  
 Kruidenwijding (Kroedwusjege)

*1<sup>e</sup> lezing: Apok. 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab*                      *Evangelie: Lucas 1, 39-56*

**10.30 uur:** ter ere van Maria  
 Marcelle Chrissing-Closset b.g.v. haar verjaardag (*c. begr.*)  
 Jan Chrissing  
 Fien Sieben-Wouters b.g.v. haar verjaardag (*c. begr.*)  
 Maria en Ally Vliegen-van Weersch  
 José Vliegen (*c. begr.*)  
 Jozef Pasmans  
 3<sup>e</sup> jrd. Gerardina Pasmans-Bertrand  
 4<sup>e</sup> jrd. Bert Monsuwé  
 jrd. Júp Monsuwé  
 gest. jrd. ouders Giel en Gerda Pieters-Pasmans en  
 schoonzoon Wiel Schmets en  
 schoondochter Paula Pieters-Molan  
 ouders Jacobs-Eussen en overleden kinderen

*Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Paul van Loo*

**Zondag 23 augustus**      21<sup>e</sup> Zondag Kerkelijk Jaar  
*1<sup>e</sup> lezing: Jesaja 22, 19-23*      *Evangelie: Matteüs 16, 13-20*

**10.30 uur: Woord-en Communiedienst**  
 Broederschap St.Cornelius en de stille intenties  
 die ons zijn gegeven

**Zondag 30 augustus**      22<sup>e</sup> Zondag Kerkelijk Jaar

**10.30 uur: Afscheidsmis pastoor Frans Mol**  
 jrd. pastoor Piet Benders  
 jrd. ouders Harry en Jetta Kickken-Ortmans

*Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Erik en Mirna van Kempen-Senden*

**Aansluitend maakt pastoor Mol een rondtoer door het dorp.**

### Korte mededelingen / annonces

#### **Bedankt**

Door de coronamaatregelen kon de Lintjesregen afgelopen 24 april geen doorgang vinden in de gebruikelijke vorm. Vanwege de versoepelde landelijke maatregelen was het nu wel mogelijk de uitreikingen te organiseren. Op 5 juli jl. vond de algemene ledenvergadering van onze fanfare plaats in 't Geboew. Een vergadering die een koninklijk tintje kreeg want burgemeester Schrijen van de gemeente Valkenburg aan de Geul kwam namens Zijne Majesteit de Koning de Koninklijke onderscheidingen uitreiken aan Wiel Ruijpers en Jos Scheijen. De versierselen behorende bij de onderscheiding Lid van de Orde van Oranje-Nassau werden door hun vrouwen Lilian en Miets opgespeld.

Wiel en Jos willen langs deze weg iedereen bedanken voor de vele felicitaties, kaarten en bloemen die ze mochten ontvangen ter gelegenheid van hun onderscheiding.

Een speciaal woord van dank aan bestuur en de leden van de Fanfare St. Cornelius en aan al diegenen die deze aanvragen hebben ondersteund; het was een onvergetelijke ervaring voor hen beiden. Nogmaals iedereen van harte bedankt.

Wiel en Lilian Ruijpers en Jos en Miets Scheijen.

## **Versoepeling**

De regels rondom Covid-19 worden steeds ruimer. Ook de Nederlandse kerkprovincie heeft het protocol per 10 juli verruimd. Er geldt nu geen maximaal aantal deelnemers aan vieringen meer, *zolang er wel aangemeld wordt* en een afstand van 1.5 meter kan worden gehandhaafd.

Om deze afstand te bewaren, kunnen in onze kerk maximaal 100 personen aan de vieringen deelnemen. Om te voorkomen dat u aan de deur teleurgesteld moet worden, werken we met een systeem van reserveringen.

**Om de Heilige Mis bij te wonen dient u zich per dienst aan te melden vóór vrijdagavond 18.00 uur** voorafgaand aan de betreffende zondag. Dit kan op de volgende manieren:

- via het contactformulier op onze website: [www.kerkschinopgeul.nl](http://www.kerkschinopgeul.nl)
- via de mail: [anita@kerkschinopgeul.nl](mailto:anita@kerkschinopgeul.nl)
- **telefonisch via 043-459 1647: op woensdag tussen 10.00 en 11.00 uur en op donderdag en vrijdag tussen 16.00 uur en 18.00 uur.**

**Neemt u deel aan een viering in Schin op Geul of Oud Valkenburg dan zijn de volgende regels van kracht:**

- U komt binnen via de hoofdingang;
- Bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk ontsmet u uw handen. In de kerk is handgel aanwezig;
- Volg bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing, de banken zijn nu genummerd. Volg ook de aanwijzingen om de kerk veilig te verlaten;
- Houdt 1,5 meter afstand;
- Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt;
- Communiceren is ook anders dan anders, om de communie te ontvangen ligt er op de hoek van de bank waar u zit een wit servetje, hier zal de bedienaar de hostie opleggen, waarna u deze zelf kunt pakken om hem te nuttigen;
- Uw bijdragen aan de collecte kan via een collectebus of het offerblok bij het verlaten van de kerk;
- Er wordt niet gezongen door gelovigen tijdens de viering;
- We geven elkaar geen hand;
- Bij het verlaten van de kerk worden de mensen die in het middenschip zitten verzocht om via de hoofdingang naar buiten te gaan. De mensen die in de zijbeuken zitten verlaten de kerk via de zijdeuren.

## Parochie H. Johannes de Doper Oud Valkenburg

Postadres: Oud Valkenburg 23, 6305 AA Schin op Geul

Administrator: pater Frans Mol mhm

Contactpersonen voor kerkbestuurszaken:

Algemeen: Hr. Hub Gerekens  
tel. 06-5342 5028

Administratie kerkhof: Hr. Jo & mw. Rita Wachelder  
tel. 043-321 6357

Opgeven misintenties: Mw. Paula Gerekens  
tel. 043-459 1207

Bankrekeningnummer: NL23 RABO 0146 6011 73

Berichten t.b.v. de maand september 2020 kunt U  
opgeven **vóór dinsdag 18 augustus**



### Diensten in de maand augustus 2020

**Zaterdag 1 augustus** Vooravond 18<sup>e</sup> Zondag Kerkelijk Jaar

*De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk*

**19.00 uur:** Henk Vankan

**Zaterdag 8 augustus** Vooravond 19<sup>e</sup> Zondag Kerkelijk Jaar

**19.00 uur:** bijzondere intentie

**Zaterdag 15 augustus** **Maria Tenhemelopneming**

Kruidenwijding (*Kroedwusjzege*)

**19.00 uur:** Elly en Mathias Bartels-van Liebergen

**Zaterdag 22 augustus** Vooravond 21<sup>e</sup> Zondag Kerkelijk Jaar

**19.00 uur:** uit dankbaarheid

**Zaterdag 29 augustus** Vooravond 22<sup>e</sup> Zondag Kerkelijk Jaar

**19.00 uur:** zeswekendienst Henk Vankan



## Mededeling van de Parochiële Adviescommissie Oud Valkenburg

### **Nieuwe Pastoor**

Ook voor Oud Valkenburg een nieuwe pastoor, meer hierover op blz. 3.

### **Aanmelden niet meer nodig**

In onze kerk is het niet meer nodig om zich aan te melden voor het bijwonen van de H. Missen.

### **In Memoriam Henk Vankan**

Op 24 juni, de naamdag van de Heilige Johannes de Doper en patroon van onze parochie, is Henk Vankan door de Heer bij zich geroepen. Deze dag drukt verbondenheid uit tussen Henk en de parochie van de Heilige Johannes de Doper, de voorloper, degene die de weg heeft bereid. In zijn werk voor de parochie was ook Henk een wegbereider. Als opvolger van de kerkmeesters Felix van der Linden en Jan Nix hebben we Henk leren kennen als een man met grote organisatorische gaven en veel praktische zin.

Hoe klein de parochie van Sint Johannes de Doper ook is, elke zaterdag wordt er de H. Mis gelezen, elk jaar wordt het feest van de Heilige Rita gevierd en elk jaar vertrekt er vanaf het kerkplein een van de meest schilderachtige processies van het land. Daarbij heeft Henk als kerkmeester, en in zijn laatste jaren als lid van de Parochiële Advies Commissie (PAC), een onmisbare rol vervuld. Indrukwekkend was de betrokkenheid die Henk bij dit alles aan de dag legde, nog in de lange periode dat hij ernstig ziek was en waarin het soms wat beter, maar gaandeweg steeds slechter met hem ging.

In het persoonlijk contact was Henk een bijzonder prettig mens. Hij had weinig woorden nodig om duidelijk te maken hoe hij ergens over dacht en gesprekken met hem gingen stevast gepaard met gemoedelijkheid en een prettig gevoel voor humor. Het heengaan van René Graat moet Henk diep hebben geraakt. Met de slopende ziekte die hem had getroffen voorvoelde Henk ook zijn eigen onvermijdelijk heengaan naderen. Henk was een diep gelovig mens. Henk had de wens om nog tachtig jaar te worden. Een andere wens deelde hij met René Graat: een opknopbeurt van de haan op de torenspits. Hij heeft ook die wens nog in vervulling kunnen zien gaan. De haan blinkt weer en draait in de wind. Opdat de kerk in onzekere tijden en in wijde omgeving de juiste richting aangeeft. In dank voor al het goede dat Henk voor de parochie heeft gedaan, moge hij rusten in vrede.

**Activiteitenagenda voor de maand augustus 2020  
van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul**

### **Aanvulling op donateursacties 2020**

SV Geuldal houdt jaarlijks de donateursactie in de maand maart.

Door de bekende omstandigheden is deze al vrij snel gestaakt.

In de **3<sup>e</sup> week van augustus** zal SV Geuldal de actie verder afronden.

**za. 29 aug. :** Reparatiecafé ‘Kump Good’ van 11.00-13.30 uur in Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a, “onder voorbehoud van wijzigende omstandigheden i.v.m. de corona maatregelen van het RIVM”

### **Oud ijzer Fanfare**

Op zaterdag 28 maart jl. kon de oud ijzeractie van onze fanfare helaas niet doorgaan i.v.m. met de coronapandemie. Mocht u oud ijzer of andere metalen in de weg hebben staan, dan willen wij u graag de mogelijkheid bieden dit bij u op te laten halen. Het is ook mogelijk om op afspraak, zelf uw oud ijzer in Walem te brengen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Wiel Ruijpers, Walem 15, tel: 06-2357 3624. Alvast bedankt. Bestuur fanfare St. Cornelius.

### **Dorpskalender foto van de maand augustus**

Miljoenenlijntje (ca 1960).

Omdat een bovenleiding ontbrak reed op het traject naar Kerkrade een dieseltrein. De aanleg van de lijn tussen Simpelveld en Kerkrade kostte per km één miljoen gulden.

**Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen tot uiterlijk 18 augustus as. worden opgegeven bij de redactie:**

- **mw. José Van den Hove-Pluijmaekers, Valkenburgerweg 142 A  
telefoon: 043-459 2278**
- **hr. Wiebe Appelboom, Mauritiussingel 51, telefoon: 043-459 2660**