



MauritiusBode

Mededelingenblad Parochie H. Mauritius Schin op Geul

58^e jaargang / nummer 5 / mei 2020

Pastorie: Hoogbeek 23, 6305 BH, Schin op Geul, tel. 043 - 459 1233

Pastoor: pater Frans Mol mhm

Pastoor spreken:

Pastoor Mol houdt in de huidige tijd geen spreekuur, maar voor ieder die daar prijs op stelt maakt hij graag tijd vrij om via de telefoon te luisteren en te praten.

In deze tijd van de coronacrisis komt het spreekuur op de pastorie te vervallen.

U wordt verzocht om berichten t.b.v. de maand juni door te geven **vóór dinsdag 19 mei.**

Opgeven van zieken voor een telefonische afspraak:

Mw. Anita Nass-Paffen, tel. 043-459 1647

Mw. Maria Dirks-Ladenstein, tel. 043-459 1818

IBAN nummer (t.n.v. R.K. Kerk St. Mauritius Schin op Geul):

NL89 RABO 0146 6012 46

Digitale Mauritiusbode: Website: www.kerkschinopgeul.nl

Inhoud

Blz. 2	Woordje van de pastoor
Blz. 3	Ter herinnering René Graat
Blz. 4	Diensten in de maand mei 2020
Blz. 4	Burgerlijke stand
Blz. 4/7	Korte mededelingen / annonces
Blz. 8/9	Info parochie H Johannes de Doper Oud-Valkenburg
Blz. 10	Bericht Samenwerkende Verenigingen

Woordje van de pastoor

Gekomen is uw lieve Mei, zongen wij vroeger. Het was een algemeen bekend Marialiedje. En die maand had veel lieflijkheid. De dagen werden langer en warmer, aangenamer en vriendelijker. De grijsheid en de duisternis verdwenen. De ijsheiligen kwamen in het land en verjoegen kou en vorst. In bomen en struiken kwetterde nieuw leven. Bloemen verschenen eerst schuchter en fragiel, maar naarmate hun kopjes hoger uit de grond kropen, werden zij kleurrijker en uitbundiger. De hele atmosfeer en de eerste weken van de Paastijd bruisten van nieuw leven en van hoop op een mooie zomer. Dat was dan vroeger.

Dit jaar is de lieflijkheid van de Meimaand nogal getemperd en is de stemming grimmiger. De natuur gaat inderdaad rustig en onverstoorbaar haar gang, maar de mensen leven op anderhalve meter van elkaar. Moederdag verloopt in veel gevallen zonder bezoekjes. Het is daarom zaak om niet enkel de gewenste afstand maar vooral om de juiste balans te bewaren.

En dat is precies de grote opgave: de balans bewaren. Je wilt mensen een hart onder de riem steken in deze moeilijke dagen, maar niet ten koste door het verdriet en leed van anderen te negeren en daaraan voorbij te lopen. Want zij zijn het juist die steun nodig hebben. Het heeft niet veel zin om stoer te doen en te zeggen van “het valt allemaal wel mee” als er een familielid ernstig ziek is of in het ziekenhuis worstelt om in leven te blijven en daardoor de zorgen in een gezin vermeerderd. En ook tegen mensen die niet tegen eenzaamheid kunnen of nauwelijks erin slagen om de dagen door te komen. Bij hen moet je ook niet met allerlei vrome praatjes aankomen. De beste houding is om naar ieder open te staan en begrip te tonen naar mensen die op een of andere manier moeite hebben om de dagen door te komen. Het is niet beter om narigheid te ontkennen dan om anderen te helpen hun kruis te dragen. Een juiste geloofshouding en overtuiging is hier van groot belang. Mensen mag best verteld worden dat dit leven doorgaat, hier of in het hiernamaals. Dat is nu eenmaal een geloofswaarheid waar je geen geweld aan kunt doen of wilt doen en waar je ook niet aan voorbij hoeft te lopen.

Want hoop en bevestiging in het geloof geven juist rust en bezien alles in proportie. Daarom is het eerlijk om naast al onze lichamelijke zwakheden ook onze geestelijke sterkte te benadrukken en ons daaraan op te trekken en staande te houden. Een gezonde geest is even belangrijk als een gezond lichaam.

Frans Mol, Missionaris van Mill Hill.

René Graat.

Op een meer persoonlijk vlak kende ik René eigenlijk pas de laatste tien jaren. Toen hij met zijn studententijd begon, werkte ik al enkele jaren als missionaris in Kenia. Wij scheelden elkaar tien jaar. Na zijn priesterwijding werkte hij vele jaren in de Congo, helemaal aan de andere kant van Afrika. Ik weet ook niet meer wanneer ik hem voor het eerst heb ontmoet. Waarschijnlijk in ons huis in Nairobi in Kenia. Zijn naam dook nogal eens op en het was duidelijk dat hij invloedrijke functies vervulde in het verre Congo. Zijn vele ervaringen daar van oorlog en geweld hebben hem zeker gemaakt tot de milde mens die hij was. Hij was daardoor niet onderuit gegaan maar juist gegroeid in wijsheid en besef van de menselijke tekortkomingen om het zo maar zachtjes uit te drukken.

Toen hij eenmaal voor goed terug was in Nederland, stond hij op een goeie dag hier op de stoep in Schin op Geul. Hij zocht werk. Ik heb hem toen uit eigen ervaring aangeraden hoe hij daarbij te werk moest gaan. Dat heeft hij gedaan en op die manier kwam hij terecht in Banholt met Noorbeek en Reijmerstok. Later kwam daar nog werk bij in Margraten en Oud-Valkenburg. Intussen was hij ook de Vice-Regionaal van de Missionarissen van Mill Hill in Nederland. Die functie bracht ook weer de nodige vergaderingen en andere activiteiten met zich mee. Nadien ontmoetten wij elkaar regelmatig: bij zijn installatie als pastoor te Banholt, bij zijn veertigjarig priesterfeest in Terlinden, bij de regelmatige vergaderingen van het dekenaat waarvan hij tevens bestuurslid was. Zijn gaven bleven niet onopgemerkt. Soms kwam hij gewoon even langs om te vragen hoe het met mij ging. Die zorg en belangstelling waren tekenend voor zijn persoon. Zij ontroerden mij en ik vond die eerlijk en oprecht. Hij was een puur mens, niet geforceerd, het kwam allemaal spontaan en vrijuit, vanuit een helder verstand en inzicht. Wanneer wij voor een feest of bijeenkomst naar ons huis in Oosterbeek bij Arnhem gingen was René gelukkig de chauffeur. Uiteindelijk troffen wij elkaar regelmatig in de Federatie tussen Valkenburg, Oud-Valkenburg en Schin op Geul.

Gelukkig kon hij dat allemaal aan, hoewel hij soms moest toegeven dat het op het laatst wel allemaal een beetje veel werd. Maar hij genoot een goede gezondheid. Het was een rijk leven en hij genoot ervan.

Zijn priester zijn was voor hem een vreugde en gaf hem grote voldoening. Het gemak waarmee hij met mensen om kon gaan was voor velen en voor hemzelf een zegen.

René, heel veel dank voor alles, wij en velen met ons zullen je missen. Wij vertrouwen erop dat je ook daarboven niet stil kunt zitten en ons steunt en verder helpt.

Frans Mol, Missionaris van Mill Hill.

Diensten in de maand mei 2020

Eucharistievieringen op internet volgen

Nu vanwege de Coronacrisis alle publieke eucharistievieringen tot en met Pinksteren op 31 mei afgelast zijn, is het mogelijk om via internet een besloten mis te volgen, die op verschillende plaatsen worden opdragen. Kerken in Limburg zenden regelmatig een eucharistieviering uit. Een overzicht vind u op de website van het bisdom www.bisdom-roermond.nl

Burgerlijke stand van de parochie

Overleden:	31 maart	Jo Sijben (<i>85 jaar</i>)
	1 april	Riet Vernimmen-de Vries (95 jaar)
	15 april	Paula Smeets (86 jaar)

Korte mededelingen / annonces

Bericht Missiecomité

Enkele parochianen hebben gehoor gegeven aan de oproep om de kinderen van het kindertehuis in Loitokitok (Kenia) en het weeshuis in Rio de Janeiro, Brazilië, te blijven ondersteunen. Hiermee hebben zij kleur gegeven aan onze eigen lokale Vastenactie en kan met een bedrag van € **415,-** de broodnodige zorg en scholing gecontinueerd worden.

Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest, u kunt uw gift overmaken op NL36 RABO 0146 6963 87 t.n.v. Missiecomité of anoniem een enveloppe in de brievenbus van de pastorie stoppen.

Tegen alle gulle gevers zeggen we: “Dank U wel namens de kinderen”

Door de coronacrisis vervalt dit jaar de Pinksteractie voor de Nederlandse missionarissen in de parochies en dus ook in onze parochie.

Terugblik Palmпасen en Pasen

Wie zou ooit hebben kunnen vermoeden dat het rond de Paasdagen zo stil zou zijn in onze kerk. Normaal gesproken zijn alle vieringen rondom Pasen, evenals de vieringen rondom Kerstmis, de drukste van het kerkelijk jaar. Onze kerk is dan prachtig versierd, er klinkt mooie muziek en wij wensen elkaar fijne dagen. Hoe anders was het dit jaar. We zouden toch moeten beginnen met de voorbereidingen, maar hoe? Onzekerheid sloeg toe. Het coronavirus kreeg grip op ons dagelijks leven en via het Bisdom kregen we te horen dat de kerken ook tijdens de Paasdagen gesloten zouden blijven. Eerst is er dan ongeloof, misschien zelfs wel onbegrip, maar naarmate we aan de gedachte gewend raakten kwamen er ook ideeën in ons naar boven om Pasen toch te vieren.

Pasen moesten we dit jaar op een andere manier vieren, vooral veilig, zonder risico te lopen voor de gezondheid van onze medemens. De GGD werd ingeschakeld om te vragen of onze plannen wel “safe” waren en nadat hun het sein groen gaven, konden we beginnen met de voorbereidingen.

Ondanks de ‘anderhalve meter’, het ‘contact via telefoon, mobieltje of pc’, kwam er een mooie samenwerking op gang tussen verschillende leeftijdsgroepen. Veel kinderen uit ons dorp maakten prachtige tekeningen en knutselwerken om de palmpaaskruizen mee te versieren. Er werd materiaal besteld en er werden palmtakjes geknipt want we wilden graag alle mensen uit de parochies Schin op Geul en Oud Valkenburg een hart onder de riem steken.

Nadat meneer pastoor op Palmzaterdag in een mooie plechtigheid, in een lege kerk, de palmtakjes en de palmpaaskruizen gezegend had gingen we aan de slag.

800 bekertjes werden gevuld met potgrond en palmtakjes en voorzien van een tekstkaartje. Onze acolieten en misdienaars, met hulp van sommige ouders, toerden en liepen door het Sjinse en Oud Valkenburgse land en plaatsten bij iedere voordeur een ‘steuntje voor iedereen!’ De versierde palmpaaskruizen vonden hun bestemming bij diverse oud-inwoners van Schin op Geul in de verzorgingshuizen van Valkenburg, Hulsberg, Heugem en Gulpen.

Palmpasen, daar begint de Goede Week mee...en het bleef stil in onze kerk. Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag, -zondag en -maandag...

Meneer pastoor zegende tijdens deze dagen, alweer in een lege en stille kerk, in een korte plechtigheid het doopwater en de Paaskaars. En na deze dagen werden ook wij stil... Stil van de mooie reacties die wij mochten ontvangen op de palmpaaskruizen en de palmtakjes. Via mail, telefoon, onze website, kaartjes en mondeling...zo werd Pasen ook voor ons een Zalig Pasen!

Via de website van onze parochie kunt u nog even nagenieten: www.kerkschinopgeul.nl Hierop staat een mooie fotoreportage!

Kaarsen aansteken in de Mariakapel van onze kerk

Zoals bekend is het vanwege het coronavirus op dit moment niet mogelijk onze kerk te bezoeken. Toch willen wij u in de gelegenheid stellen om een kaars te laten branden in de Mariakapel achter in de kerk of bij een van de andere heilige beelden. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan kunt u contact opnemen met één van onze kosteressen óf het contactformulier invullen op onze website:

www.kerkschinopgeul.nl

Er zal dan een kaars worden aangestoken in de Mariakapel of elders in de kerk. U kunt aangeven of u een noveenkaars (kosten € 5,00) óf een klein kaarsje (kosten € 1,00) wilt laten aansteken. De kaarsen kunnen betaald worden door het geld in een envelop, voorzien van uw naam, in de brievenbus te stoppen bij de pastorie of één van de kosteressen. Of digitaal via IBAN NL89 RABO 0146 6012 46 (t.n.v. R.K. Kerk St. Mauritius Schin op Geul): o.v.v. Kaars.

Het is niet de bedoeling dat u zelf naar de kerk komt, de deuren van de kerk blijven voorlopig helaas voor bezoekers gesloten.

Mariet Teneij-Souren, Eikenderweg 4, tel. 043-459 2640.

Wies Vanmechelen, Hoogbeek 4, tel. 043-459 2624.

De Luisterlijn 0900-0767

De Luisterlijn is de landelijke anonieme hulplijn voor iedereen in Nederland die zijn of haar verhaal kwijt wil, omdat dat bijvoorbeeld in de eigen omgeving niet kan. Juist in deze tijd van sociale isolatie vanwege de maatregelen om verspreiding van corona tegen te gaan zijn we er met een luisterend oor. De Luisterlijn is er dag en nacht voor een vertrouwelijk gesprek. Door te luisteren helpen onze 1.500 vrijwilligers mensen om zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd te bieden. Met jaarlijks bijna 500.000 oproepen, en ca. 300.000 gesprekken, is de Luisterlijn al meer dan 60 jaar de grootste organisatie in Nederland die met goed opgeleide vrijwilligers sociale en emotionele steun op afstand biedt.



Dodenherdenking aan het Kerkplein, anders dan normaal

Zoals bekend herdenken we ieder jaar in heel Nederland op 4 mei de oorlogsslachtoffers. Dit jaar moet daarbij uiteraard rekening worden gehouden met de maatregelen die nodig zijn om het coronavirus onder controle te krijgen. We herdenken samen in verbondenheid, **maar dan thuis**, ieder met zijn eigen herinneringen en gedachten. Wat betekent dit voor onze viering aan het Kerkplein?

- Op verzoek van de gemeente vragen wij u om op **4 mei de vlag de hele dag halfstok te hangen** ter nagedachtenis van alle oorlogsslachtoffers.
- Namens het gemeentebestuur zal er in de ochtend een bloemstuk worden opgehangen bij de plaquette aan de keermuur onder aan de kerk. Hierop staan de namen vermeld van een viertal dorpsgenoten, tw. Jean Michael Caubo, Bèr Houben, Frans Huntjens en Hubert Knoren. Tevens herdenken wij soldaat Evert Mirck uit Rotterdam en soldaat Albert S. Cook uit Tennessee.
- De klokken luiden in het hele land van 19.45 tot 19.58 uur.
- Hierna horen we vanaf het Kerkplein en meerdere plaatsen in ons dorp het Taptoe Signaal, gespeeld door de muzikanten van de verenigingen van ons dorp. **Zij zullen dit doen thuis**, vanuit een raam of in hun tuin. Hiermee willen de muzikanten het saamhorigheidsgevoel in deze moeilijke tijd extra onderstrepen.
- Na het Taptoe Signaal volgt 2 minuten stilte.

75 jaar landelijke bevrijding 5 mei

Hier in Schin op Geul hebben we vorig jaar onze bevrijding gevierd met een mooie viering in onze kerk op 8 september, gevolg door de onthulling van de plaquette voor soldaat Evert Mirck en soldaat Albert S. Cook.

Dit jaar op 5 mei as. staan we samen met het hele land stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Dat doen we in het besef dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is. Vrijheid is kwetsbaar en vraagt verantwoordelijkheid van ons allen, juist nu er een beroep op ons wordt gedaan om goed voor elkaar te zorgen.

De gemeente verzoekt op **5 mei de vlag uit te steken** om de vrijheid uit te dragen en als eerbetoon aan hen die ons 75 jaar geleden hebben bevrijd.

Dorpskalender foto van de maand mei

Weg bij kasteel Oost (ca 1930).

Parochie H. Johannes de Doper Oud Valkenburg

Postadres: Oud Valkenburg 23, 6305 AA Schin op Geul

Administrator: ZEP pastoor R. Graat (†)

Contactpersonen voor kerkbestuurszaken:

Algemeen: Hr. Hub Gerekens
tel. 06-5342 5028

Administratie kerkhof: Hr. Jo & mw. Rita Wachelder
tel. 043-321 6357

Opgeven berichten: Mw. Paula Gerekens
tel. 043-459 1207

Bankrekeningnummer: NL23 RABO 0146 6011 73

Berichten t.b.v. de maand juni 2020 kunt U opgeven

vóór dinsdag 19 mei



Pastoor René Graat

Met grote droefenis heeft de parochie H.Johannes de Doper van Oud-Valkenburg kennisgenomen van het overlijden van René Graat, missionaris van Mill Hill en - als opvolger van deken Clerx (†) - vanaf 2017 pastoor-administrator van onze parochie.

Als voorzitter van het kerkbestuur heeft René Graat op 1 april 2017 de overeenkomst getekend die onze parochie in federatie-verband heeft samengebracht met de parochies van Valkenburg en Schin op Geul. Hierna is hij als bestuurder nauw betrokken geweest bij de verdere vormgeving van de federatie en het dagelijkse bestuur van onze parochie. Dat laatste als lid van de Parochiële Adviescommissie (PAC) van de parochie. We hebben René leren kennen als een gepassioneerde pastoor met een groot hart. Kerk zijn was voor hem niet een kwestie van het strikt volgen van regels, maar van een handelen in de geest van Jezus Christus, met oog voor menselijke tekortkomingen.

René stond ook open voor liturgische vernieuwing, zoals blijkt uit het houden van Woord- en Communiediensten in onze parochie. We zijn diep dankbaar voor de inspiratie die René ons heeft gegeven. De gedachten gaan ook uit naar zijn familie en dierbaren, binnen en buiten onze parochie. Laat ons bidden ter zijner nagedachtenis.

Korte mededelingen van het parochiebestuur



Feest van de H. Rita van Cascia

Vanwege de coronacrisis kan het feest van de H. Rita helaas niet gevierd worden zoals voorgaande jaren. Toch willen wij deze feestdag niet zomaar voorbij laten gaan. Zeker omdat de H. Rita beschermheilige is die aangeropen wordt bij hopeloze zaken, langdurige ziekten, huwelijksproblemen en tevens voorspreekster is van moeders. Op zaterdag 23 mei zullen de rozen ter ere van haar gezegend worden. Deze zijn vervolgens tussen 14.00 en 16.00 uur te verkrijgen in de kerk voor € 1,- per stuk.



Sacramentsprocessie Oud Valkenburg

Door onze samenleving op 1,5 meter waar we nu tijdelijk in terecht zijn gekomen, hebben we als parochiebestuur helaas het besluit moeten nemen om de processie op zondag 14 juni as. af te gelasten.

Cordaid: Op de wereld om elkaar te helpen

Soms wordt je lamgeslagen door alle nood en weet je niet waar je moet beginnen. Maar als iedereen iets doet, bereik je zoveel. Al is het maar één glimlach waar je voor kunt zorgen, één persoon die je kunt troosten, maar één iemand die je kunt helpen. Samen maken we er meer van.

Burgerlijke stand van de parochie

Overleden: 30 maart Pauline Christophe-Kodoatie (92 jaar)

Bericht van de Samenwerkende Verenigingen in Schin op Geul

Normaliter bruist het op deze achterkant van de Schin op Geulse activiteiten. Echter, de huidige maatregelen van regering en RIVM zorgen nog minimaal tot 1 september a.s. dat evenementen voor ons eigen welzijn en gezondheid niet mogelijk zijn. Ook de 1,5-meter regeling blijft voorlopig van kracht.

Aangezien de dorpsverenigingen voor een deel van haar financiering afhankelijk zijn van de jaarlijkse donateursrondgang, is afgesproken dat zodra de omstandigheden dit toelaten de verenigingen tot een herverdeling zullen komen voor hun rondgang.

Uiteraard wordt u via deze pagina op de hoogte gesteld.

Voor de tussentijd wensen wij u veel gezondheid en zijn we dankbaar voor de vele hartverwarmende initiatieven waarmee dorpsbewoners elkaar tot steun zijn en op elkaar letten.

Namens het comité samenwerkende verenigingen

Piet Bisschops, *voorzitter*

Kitty Heijenrath, *secretaris*

Anjeractie 22 tot en met 30 mei 2020.

Door de coronamaatregelen zal de Anjeractie dit jaar mobiel plaatsvinden in plaats van dat leden van uw fanfare aan de deur komen. De mobiele Anjeractie is eenvoudig én veilig. Geen mensen met geld over straat bijvoorbeeld. Deze actie maakt gebruik van het persoonlijke netwerk van fanfare St. Cornelius.

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen tot uiterlijk 19 mei as. worden opgegeven bij de redactie:

- **mw. José Van den Hove-Pluijmaekers, Valkenburgerweg 142 A
telefoon: 459 2278**
- **hr. Wiebe Appelboom, Mauritiussingel 51, telefoon: 459 2660**