



MauritiusBode

Mededelingenblad Parochie H. Mauritius Schin op Geul

58^e jaargang / nummer 4 / april 2020

Pastorie: Hoogbeek 23, 6305 BH, Schin op Geul, tel. 043 - 459 1233

Pastoor: pater Frans Mol mhm

Spreekuur van de pastoor:

Pastoor Mol houdt geen vast spreekuur, maar voor ieder die daar prijs op stelt maakt hij graag tijd vrij om te luisteren en te praten.

Zo mogelijk wel even van tevoren bellen omdat de pastoor ook andere verplichtingen heeft binnen de parochie.

Opgeven van misintenties e.d. op de pastorie:

Dinsdag van 9.00 - 10.00 uur en donderdag van 14.00 - 15.00 uur.

U wordt verzocht om bestellingen voor misintenties t.b.v. de maand mei door te geven **vóór dinsdag 14 april**.

Opgeven van zieken voor een bezoek:

Mw. Anita Nass-Paffen, tel. 043-459 1647

Mw. Maria Dirks-Ladenstein, tel. 043-459 1818

IBAN nummer (t.n.v. R.K. Kerk. St. Mauritius Schin op Geul):

NL89 RABO 0146 6012 46

Digitale Mauritiusbode: Website: www.geboew.nl/parochie

Inhoud

Blz. 2/3	Woordje van de pastoor
Blz. 3	Chrismamis in besloten kring
Blz. 4/5	Gebeden
Blz. 6/7/8	Diensten o.v.b. vanaf 19 april 2020
Blz. 8	Burgerlijke stand
Blz. 9	Korte mededelingen / annonces
Blz. 10	Kleurplaat voor de kleintjes
Blz. 11	Info parochie H.Johannes de Doper Oud-Valkenburg
Blz. 12	Activiteitenagenda samenwerkende verenigingen

Woordje van de pastoor

Coronavirus

Wij worden in deze dagen overstelpt met allerlei nieuwsberichten, voorschriften en regels, al of niet aangescherpt, en aanbevelingen over het **coronavirus**. Door die overvloed kunnen mensen in de war raken en op het laatst beginnen te twijfelen wat ze nu wel of niet moeten doen.

Wees verstandig. Luister naar de raadgevingen van hen die bekwaam zijn, ook al zijn sommige voorschriften moeilijk te verteren. Luister naar de regering wat landelijke voorschriften betreft en die van het bisdom wat de aanpassingen betreft van de liturgische vieringen. In beide gevallen zijn die regels bedoeld om de verspreiding van het virus tegen te gaan met alle middelen die wij hebben. Wij zetten dus onze eigen wil en ons eigenbelang terzijde ten gunste van het algemeen belang. Een hoge vorm van naastenliefde en bekommernis om de medemens.

Wij houden ons aan de regels, ook wat betreft zaken die de kerk en de vieringen daarin aangaan. Dat geeft rust en zekerheid, ook al mogen de raadgevingen nog verscherpt en verder aangevuld worden. Maak geen uitzonderingen voor jezelf op de algemene regels. Vertrouw erop dat alles wat ons vanuit de regering of vanuit het bisdom wordt aanbevolen in grote zorgvuldigheid is opgesteld en samengesteld met woorden die gewikt en gewogen zijn. Geen angst of twijfel wanneer diezelfde maatregelen door dezelfde mensen met gezag, Eerste Minister of Bisschop worden aangescherpt.

Er zijn mensen die deze ziekte beschouwen als een straf van God. Er zijn mensen die precies weten wat God denkt en wat Hij van plan is. Ik hou niet van zulke mensen; maar ik heb er wel vertrouwen in dat God weet wat Hij doet. Zonder direct aan een strafmaatregel te denken, leert het ons in ieder geval hoe broos en kwetsbaar wij zijn. Ik ben het er wel mee eens dat er meer is tussen hemel en aarde dan wij vermoeden en ook dat zo'n algemene aanval op de mensen hen tot bezinning kan brengen. Het zal ook God niet onberoerd laten. Zoveel is voor ons gelovigen uit de Schriften van de Bijbel wel duidelijk. Er zijn mensen die daar geen boodschap aan hebben, maar voor ons gelovigen maakt dit het verschil.

In de bijbel staan veel voorbeelden van schrik en angst, maar ook van groot vertrouwen dat de Heer ons niet alleen laat. In zo'n situatie zoals wij die nu hebben is het overduidelijk dat God ons bijeen brengt en verenigt. Wij moeten allen even pas op de plaats maken, niet alleen maar aan ons eigen hachje denken, maar steun betuigen aan hen die meer dan wij betrokken zijn, de zieken en hun verzorgers, met allen die hen nabij staan. En dat is een zeer christelijk beginsel. Het is mooi dat er van verschillende kanten een oleving van solidariteit en eensgezindheid is.

En daar willen wij als parochiebestuur ons helemaal bij aansluiten. Dit doen we mede door de U zo vertrouwde Mauritiusbode voor de maand april toch te bezorgen, een beetje kleurrijker dan normaal, maar we leven ook in een tijd die niet normaal is. Met afbeeldingen van de vieringen rond het Hoogfeest van Pasen van voorgaande jaren. Wij, het bestuur en ik, wensen u gezondheid, saamhorigheid en alle goeds.

Frans Mol, Missionaris van Mill Hill.

Chrismamis in besloten kring

De chrismamis vindt elk jaar plaats in de St. Christoffelkathedraal te Roermond, aan de vooravond van Witte Donderdag. De priesters hernieuwen in deze viering de belofte van hun priesterwijding, tevens worden in de chrismamis de Heilige Oliën (chrisma) gewijd, die gebruikt worden voor het toedienen van de sacramenten, zoals doop, vormsel en de ziekenzalving.

Dit jaar zal de chrismamis in besloten kring plaats vinden. Normaal gesproken worden alle priesters en kerkbesturen uit het hele bisdom hiervoor uitgenodigd. In verband met de coronacrisis zullen alleen de leden van de bisdomstaf, twee kanunniken en de dekens samen de chrismamis vieren.

Normaal gesproken is de chrismamis een heel feestelijke mis met soms wel meer dan honderd priesters en enkele honderden vertegenwoordigers van parochies. De dekens zullen er na de chrismamis voor zorgen dat Heilige Oliën onder de parochies in hun eigen dekenaat worden verdeeld.

Gebed in Corona-tijd

De Nederlandse bisschoppen vragen aan de parochies en gelovigen om onderstaand gebed te bidden, nu de gevolgen van de verspreiding van het Covid-19 virus van zo dichtbij merkbaar zijn voor allen:



God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
 vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen
 ondervinden van het uitgebroken Corona-virus.

Wees een Beschermers voor hen die dit virus hebben opgelopen,
 Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden,
 dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg
 en het openbaar bestuur,
 dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van
 heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
 en dat Gij met ons zijt,
 nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen
 overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.



Noveengebed

om bescherming tegen het coronavirus

O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
 Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
 en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon.
 Daarom komen wij vol vertrouwen tot u
 en wij vragen door U aan de Heer:

*Bevrijd ons land van de Corona-epidemie,
 genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen.
 Geef wijsheid aan onze bestuurders en geef dat wij spoedig
 weer kunnen samenkomen om ons geloof te vieren.*

Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.
 Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
 geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
 geef ons licht waar het donker is.
 Maria, bescherm ons en onze dierbaren,
 geef ons overgave aan de wil van de Vader
 en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.
 Amen.

Palmtakje in plaats van kleppen

Dit jaar is alles anders dan anders rond Pasen. Zouden onze misdienaars op Goede Vrijdag aansluitend aan de Kruisweg viering bij u langs komen met de kleppers om u een Zalig Pasen te wensen. Dit jaar zullen zij u iets komen brengen. De acolieten zullen de misdienaars ondersteunen met deze actie. Als de omstandigheden het toelaten zal meneer Pastoor op Palmzondag 5 april in besloten kring de palmtakjes zegenen. Deze zullen dan in een bekertje met potgrond geplaatst worden en in de Goede Week vanaf woensdag huis voor huis uitgebracht worden in Schin op Geul en Oud Valkenburg. U hoeft niet in contact te komen met de bezorgers, zij zullen de bekertjes bij u aan de voordeur plaatsen en dan aanbellen.

Wij willen met deze kleine geste u allen een steuntje geven en laten weten dat we ons verbonden voelen in deze zo moeilijke tijd.

Dit alles natuurlijk alleen als de regelgeving van het RIVM het toelaat. Anders worden de takjes bewaard tot een later tijdstip.



Foto: Palmwijding 2018

Pasen 2020

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen, dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).



Foto: Pasen 2019

*De Parochieadviescommissie, kosteressen en alle andere
medewerkers van onze parochie wensen u allen een
ZALIG PAASFEEST
en
veel geloof, hoop, liefde en verbondenheid.*

Onder voorbehoud worden de liturgische vieringen op 19 april weer hervat. Houdt hiervoor de mededelingen op onze website en in de media in de gaten.

Zondag 19 april 2^e Zondag van Pasen / Beloken Pasen
Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

1e Lezing: Handelingen 2, 42-47

Evangelie: Johannes 20, 19-31

10.30 uur:

Zondag 26 april 3^e Zondag van Pasen

1e Lezing: Handelingen 2, 22-32

Evangelie: Lucas 24, 13-35

10.30 uur:

Dinsdag 28 april Dinsdag na de 3^e zondag van Pasen

14.00 uur: H.Mis in het 't Geboew



Burgerlijke stand van de parochie

Overleden:	20 februari	Maria Kuipers-van Loo (86 jaar)
	1 maart	Marianne Benders (64 jaar)

Bericht Missiecomité*Even minderen voor een ander*

Dit is al een tijdje de slogan van de Vastenactie. De maatregelen rondom het Coronavirus hebben invloed op het gehele maatschappelijke gebeuren. Dus ook op de campagne van Vastenactie.

De huis-aan-huis collecte in de Goede Week vindt dan ook geen doorgang.

We zien de afgelopen weken mooie en inspirerende initiatieven ontstaan, waar “kantoormensen” bewust thuiswerken, onderwijs de digitale weg in een sneltreinvvaart omarmt, applaus voor de zorg.

We besparen benzine, gaan minder uit. Hiermee wordt de essentie van Vasten geraakt: *even minderen voor de gezondheid van een ander door thuis te blijven zodat de zorg haar werk kan blijven doen.*

U kunt het verschil maken, u doet mee.

Mochten er parochianen zijn die de kinderen van het kindertehuis in Loitokitok, Kenia en het weeshuis in Rio de Janeiro Brazilië willen ondersteunen zodat hun broodnodige zorg kan blijven doorgaan dan kunt u uw gift storten op: NL 36 RABO 0146696387 t.n.v. Missiecomité.

Op zondag 2 februari jl. werd in onze kerk een tweede collecte gehouden ten bate van de Memisa. In Nederland is het heel normaal dat aanstaande moeders optimaal worden begeleid in zwangerschap. Dit is in vele delen van de wereld wel anders. Met uw bijdrage van € 382,- kunnen wij Memisa ondersteunen in hun levenswerk om moedersterfte tegen te gaan. Hartelijk dank voor uw gift!

Dorpskalender foto van de maand april

Enkele leden van het kerkelijk zangkoor na afloop van de repetitie in Hotel De Vinkenberg (2002). Vlnr: Jo Paffen, Hub Schrouff, Sjef Swillens en dirigent Francois Kool. Achter het buffet Jeanneke Steijnebrugh-Bosch.



Voor de allerkleinste een kleurplaat

Parochie H.Johannes de Doper Oud Valkenburg

Administrator: ZEP pastoor R. Graat, tel. 043-457 1221

Contactpersonen voor kerkbestuurszaken:

Algemeen: Hr. Hub Gerekens
tel. 06-5342 5028

Administratie kerkhof: Hr. Jo & mw. Rita Wachelder
tel. 043-321 6357

Opgeven misintenties: Mw. Paula Gerekens
tel. 043-459 1207

Bankrekeningnummer: NL23 RABO 0146 6011 73

Misintenties t.b.v. de maand mei 2020 kunt U opgeven
vóór dinsdag 14 april



Diensten in de maand april 2020

Onder voorbehoud worden de liturgische vieringen op 18 april weer hervat. Houdt hiervoor de mededelingen op onze website en in de media in de gaten.

Zaterdag 18 april Vooravond van Beloken Pasen
19.00 uur:

Zaterdag 25 april Vooravond van 3^e Zondag van Pasen
19.00 uur:

***De Parochieadviescommissie en alle andere
medewerkers van onze parochie wensen u allen een
ZALIG PAASFEEST***

***en
veel geloof, hoop, liefde en verbondenheid.***

Activiteitenagenda voor de maand april 2020 van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul

Normaliter bruist het op deze achterkant van de Schin op Geulse activiteiten. Echter, binnen enkele weken is ons dagelijks leven drastisch veranderd. We kunnen niet om het coronavirus heen.

Zo ook de verenigingen en ondernemingen in Schin op Geul waarbij in eerste instantie alleen evenementen groter dan 100 personen werden afgelast, was binnen enkele dagen sprake van een volledige stilstand.

Geen lessen, repetities, trainingen, wedstrijden, concerten, uitjes, bejaardengym en lezingen. Maar ook geen Samen aan Tafel, reparatie café, ophalen oud papier en gemeenschapshuis 't Geboew is tot nader bericht gesloten.

Voorgaande geeft de ernst van de situatie weer. Deze maatregelen zijn noodzakelijk en ingrijpend.

Zoals Koning Willem Alexander het zei: Gelukkig is er heel veel wat we *wel* kunnen doen. We weten immers allemaal wie er in onze directe omgeving aandacht nodig heeft. Dit is iets waar we *samen* doorheen moeten. Heel veel mensen beseffen dat. Ze houden een wakend oog op anderen en helpen elkaar waar het kan.

Het coronavirus kunnen wij niet stoppen. Het eenzaamheidsvirus wel!

Wij wensen iedereen veel sterkte thuis de komende weken.

Houd fysiek afstand maar wees er voor elkaar!

Namens de Samenwerkende Verenigingen in Schin op Geul,
Piet Bisschops, voorzitter en Kitty Heijenrath, secretaris.

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritusbode kunnen tot uiterlijk 14 april a.s. worden opgegeven bij de redactie:

- **mw. José Van den Hove-Pluijmaekers, Valkenburgerweg 142 A, telefoon: 043-459 2278**
- **hr. Wiebe Appelboom, Mauritiussingel 51, telefoon: 043-459 2660**