



MauritiusBode

Mededelingenblad Parochie H. Mauritius Schin op Geul

57^e Jaargang / nummer 2 / februari 2019

Pastorie: Hoogbeek 23, 6305 BH, Schin op Geul, tel. 043 - 459 1233

Pastoor: pater Frans Mol mhm

Spreekuur van de pastoor:

Pastoor Mol houdt geen vast spreekuur, maar voor ieder die daar prijs op stelt maakt hij graag tijd vrij om te luisteren en te praten.

Zo mogelijk wel even van tevoren bellen omdat de pastoor ook andere verplichtingen heeft binnen de parochie.

Opgeven van misintenties e.d. op de pastorie:

Dinsdag van 9.00 - 10.00 uur en donderdag van 14.00 - 15.00 uur.

U wordt verzocht om bestellingen voor misintenties t.b.v. de maand maart 2019 door te geven **vóór dinsdag 12 februari**

Opgeven van zieken voor een bezoek:

Mw. Anita Nass-Paffen, tel. 043-459 1647

Mw. Maria Dirks-Ladenstein, tel. 043-459 1818

Bankrekeningnummer (t.n.v. kerkbestuur Schin op Geul):

NL89 RABO 0146 6012 46

Digitale Mauritiusbode: Website: www.geboew.nl/parochie

Inhoud

Blz. 2	Woordje van de Pastoor
Blz. 3/4	Diensten in de maand februari 2019
Blz. 4	Burgerlijke stand
Blz. 5/10	Korte mededelingen / annonces
Blz. 6/7	Preek van oudejaarsavond van onze pastoor Frans Mol
Blz. 9	Dopelingen en huwelijken 2018
Blz. 11	Info parochie H.Johannes de Doper Oud-Valkenburg
Blz. 12	Activiteitenagenda samenwerkende verenigingen

Woordje van de Pastoor

Het is nog december nu ik al begin aan het woordje voor februari. Het is een van die stille dagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar, een rustige dag in de luwte van de feestdagen. Soms heb je die rust en stilte op tijd nodig. En het is goed om op tijd te beginnen en gestaag door te werken. Haastige spoed is zelden goed. Dat valt onder allerlei goede raadgevingen die ons aan het begin van het nieuwe jaar vergezellen. Meestal beginnen die goede voornemens, aan het begin van het jaar gemaakt, enigszins af te slijten naarmate de tijd voorbij glijdt. Het duurt even om weer in je gewone doen te geraken. Gezapigheid en een zekere mate van gewooneheid neemt opnieuw bezit van ons. Wij voelen ons daarbij het beste. Wij vervallen terug in de sleur van de gewoontes. Maar er zijn ook goede gewoontes en een regelmatig leven wordt ons mensen dikwijls aangeprezen. Het leven in Schin op Geuldal verloopt voor de meesten van ons ook niet zo haastig en hectisch. Het gejoel van schoolkinderen is helaas stil gevallen en wat naar de Bejaardensoos gaat loopt ook niet allemaal meer zo vlot. Sommigen gaan zelfs uitermate langzaam.

Het kost ons moeite om de gulden middenweg te vinden. Er is gelukkig nog genoeg levendige activiteit, onze Schutterij en onze Fanfare, Club 77 en SV Geuldal, CV de Waterratte, Mannenkoor Inter Nos en verdere verenigingen zorgen nog steeds voor voldoende leven. Zij zorgen voor afwisseling. Het blijft voor ons mensen altijd zoeken naar de goede middenweg. De Kerk biedt ons ook gelegenheid om deel te nemen aan de afwisselende feesten en gelegenheden door de maanden heen. Ook daar is ruimte voor mensen om zich te ontplooiën en om samen allerlei gebeurtenissen en mooie momenten mee te maken. Iedereen mag zich tevreden voelen en gewaardeerd worden. Iedereen kan daar zijn talenten ten toon spreiden. En wij hopen dat dit nog lang mag duren.

Frans Mol, Missionaris van Mill Hill.

Diensten in de maand februari 2019

Zondag 3 februari 4^e Zondag Kerkelijk Jaar
Viering van de Opdracht van de Heer in de Tempel
(Maria Lichtmis)

Tijdens de H.Mis, kaarsenwijding. Na de H.Mis, Blasiuszegen
(De tweede collecte is voor Cordaid Memisa)

1^e Lezing: Maleachi 3, 1-4

Evangelie: Lucas 2, 22-32

10.30 uur: pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders
 Kethy Paffen-Steinbusch b.g.v. haar verjaardag (*c. begr.*)
 Arthur Frissen b.g.v. zijn verjaardag (*c. buurt*)
 Conny Frissen-Konertz
 jrd. Bertus van Os
 Triny van Os-vd Hove (*c. begr.*)
 Sjir en Agnes Cuijpers-Kevers (*c. begr.*)
 Marieke en Guus Ruijpers-Eussen (*c. begr.*)
 Zef Eussen
 ouders Knoren-Palmen b.g.v. hun verjaardag en
 overleden kinderen
 Tonie Lassauw (*ooms en tantes*)
 Maria Souren-Willems b.g.v haar verjaardag
 Frans Souren en overleden familieleden
 ouders Teneij-Frusch b.g.v. hun verjaardag en
 overleden kinderen
 Roos Muyrers
 gest. jrd. Wiel Pasmans

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door harpiste Pauline Nieuwenhuijs

Zondag 10 februari 5^e Zondag Kerkelijk Jaar.

1^e lezing: Jesaja 6, 1-2a, 3-8

Evangelie: Lucas 5, 1-11

10.30 uur: Nen Huntjens b.g.v. zijn verjaardag
 ouders Gerardina en Jozef Pasmans-Bertrand (*c. begr.*)
 Karel Hoven (*c. buurt*)
 jrd. Hay Somers
 jrd. ouders Honings-Melissen

Zondag 17 februari 6^e Zondag Kerkelijk Jaar
1^e lezing: Jeremia 17, 5-8 *Evangelie: Lucas 6, 17, 20-26*

10.30 uur: Pastoor Piet Benders
 Lies Paffen-Pleijers (*c. begr.*)
 Sjef Heusschen (*c. begr.*)
 Annie Smeets-Reijnders (*c. begr.*)
 Jo Sijstermans b.g.v. zijn verjaardag en overleden familie
 jrd. Jeu en Riet Lenssen-Cleuskens (*c. begr.*)
 2^e jrd. Lieske Monsuwé-vd Hove (*c. begr.*)
 2^e jrd. Tiny Slangen-vd Hove (*c. begr.*)
 2^e jrd. Mien Keijdener-Hupperichs (*c. begr.*)
 jrd. Piet Keijdener en tevens b.g.v. zijn verjaardag

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor uit Ransdaal

Zondag 24 februari 7^e Zondag Kerkelijk Jaar
1^e lezing: I Samuel 26, 2, 7-9, 12 -13, 22-23 *Evangelie: Lucas 6, 27-38*

10.30 uur: Woord- en Communiedienst
 Broederschap St.Cornelius en
 de stille intenties die ons zijn gegeven

Dinsdag 26 februari Dinsdag 7^e week Kerkelijk Jaar

14.00 uur: H.Mis in 't Geboew
 Hub Kroonen
 Wiel Pasmans
 Wiel Hamers
 Annie Smeets-Reijnders (*c. Bejaardensoos*)
 Cor Huntjens
 Hay Somers en Karel Hoven

Burgerlijke stand van de parochie		
Overleden:	12 januari	Sonja Rijcken-Wagner (<i>80 jaar</i>)
	13 januari	Annelies Jaspers-Quaedvlieg (<i>63 jaar</i>)
	16 januari	Harie Eyssen (<i>84 jaar</i>)

Korte mededelingen / annonces

Maria Lichtmis en H.Blasius

Op 2 februari viert de Kerk 'Maria Lichtmis'. Hoewel de naam anders doet vermoeden is dit geen Mariafeest, maar gaat het op deze dag vooral om Christus zelf. Officieel heet het feest: 'de opdracht van de Heer in de tempel'. Het was bij die gebeurtenis dat Jezus werd betiteld als 'het Licht dat alle volkeren verlicht'. In de kerken is het al eeuwen gebruikelijk om op deze dag een lichtprocessie te houden en kaarsen te zegenen. Zeker zo oud is ook het gebruik om op 3 februari, de gedachtenis van de Heilige Blasius, de Blasiuszegen uit te delen. Die moet de gelovigen beschermen tegen keelaandoeningen en andere kwalen. Wij vieren in onze parochie het feest van Maria Lichtmis en de gedachtenis aan de H.Blasius op zondag 3 februari. De H.Mis om 10.30 uur wordt dan opgeluisterd door harpiste Pauline Nieuwenhuijs. Zij was onlangs te zien op TV Valkenburg in een interview 'Etiketten plak je op flessen niet op mensen'.

Bericht Missiecomité

Op zondag 3 februari wordt in onze kerk een tweede collecte gehouden voor Cordaid Memisa.

Cordaid Memisa streeft ernaar dat alle moeders in ontwikkelingslanden een veilige zwangerschap en bevalling kunnen hebben en dat hun baby's een gezonde start krijgen. Een doel dat wij graag ondersteunen met uw gift.

Voedselbank

Lieve mensen van Schin op Geul.

Wederom wil ik jullie bedanken voor de vele pakketten voor de voedselbank. Deze week kreeg ik een kaartje van een vriendin met de onderstaande tekst. Ik vind dat deze vooral voor jullie bestemd is.

Lichtpuntjes

Soms zijn ze groot

Soms zijn ze klein

Je hoeft ze niet te zoeken

Je kunt ze ook zijn

Patricia Habets.

Preek van oudejaarsavond van onze pastoor Frans Mol

Onderstaand vindt u de preek die in de viering van de jaarsluiting op 31 december jl. is gegeven, deze willen we u als parochianen niet onthouden.

Bij het einde van dit jaar en in feite van ieder jaar, zijn mensen gewoon om terug te zien naar alles wat het voorbije jaar hen heeft gebracht. Dat zijn dan de goede dingen en de kwade dingen. De blijde dagen en de droevige dagen. Allerlei gebeurtenissen komen in onze herinnering naar boven. Soms te veel om op te noemen. Mijlpalen en struikelblokken, hoogtepunten en diepe dalen. In onze parochie willen wij toch vooral in dankbaarheid denken aan de saamhorigheid en samenwerking die, zoals de gelegenheid of omstandigheden het vragen, gelukkig nog duidelijk aanwezig zijn. Voor vele gebeurtenissen staat er altijd wel een groep vrijwilligers klaar om te helpen. Vooral rond de Kersttijd hebben wij weer van hun deelname en bijdrage genoten: het organiseren van de adventskrans en de kinderen die deelnamen met het aansteken van de kaarsen en het voorlezen van teksten, de bouwers van de kerststal waarvan de beelden en andere benodigdheden van de zolder moeten komen; ze komen niet, ze moeten gehaald worden; het open houden van de kerk waarbij telkens twee personen aanwezig zijn voor de goede gang van zaken; ons Kerkbestuur, dat zijn zaken van verslaggeving en financiën, van onderhoud, en van de administratie van het kerkhof op orde heeft, de koren, de kosteressen, de helpers bij het kerstspel in de kerk en de kinderen die meededen; degenen die de kerk versieren met de mooiste bloemstukken, degenen die onze nieuwe vanen hebben gemaakt en opgehangen en de tekeningen en sterren van de kinderen; de vieringen die worden voorbereid en uitgewerkt. Ik noem zo maar enkele activiteiten op, die rond deze tijd plaatsvinden en moeten gebeuren, om U enigszins een indruk te geven wat wij als parochie en door middel van vrijwilligers klaar krijgen. En dat niet in trots en voor het uiterlijk vertoon, maar in dankbaarheid voor die behulpzaamheid.

Kerstmis is bij uitstek een familiefeest en dat niet alleen in huiselijke kring, maar ook binnen de grotere gemeenschap zoals de parochie. Het is ook met de hulp van de vele vrijwilligers dat wij in het komende jaar die familieband vast moeten houden en dat wij met zijn allen en tezamen, ieder naar eigen vermogen en inbreng, die geest van deelname blijven voortzetten. In januari beginnen we alweer met de voorbereidingen voor de Eerste Communie, met ouders en kinderen samen en met ouders en kinderen onderling.

Ook dat feest moet weer een hoogtepunt zijn. En dan niet enkel in organisatie maar vooral in deelname. Dit geeft ons dorpsleven zijn inhoud en houdt ons bij elkaar. Wij allen moeten ons daarbij betrokken voelen. Bovenal overheerst er bij het terugzien en het vooruit kijken dus een gevoel van dankbaarheid en waardering, van het samen gaan en het in vrede beleven van onze eenheid. Het Nieuwe Jaar staat voor de deur, jong en onbekend. Wij gaan met vertrouwen op stap om er samen iets blijvends van te maken, een toegevoegde waarde voor allen. Wat oud is, is niet per se versleten. Het kan hersteld worden, fris en nieuw gemaakt. Zo willen wij dat Nieuwe Jaar aanpakken. Wij grijpen nieuwe kansen aan, gaan nieuwe uitdagingen niet uit de weg. Wij geloven in een geest die ons vooruit duwt en niet naar achteren wijst. Onze geest van geloof en vertrouwen dat de parochie niet stil staat maar met de Drie Koningen een andere weg, een nieuwe weg inslaat naar verdere belangstelling en deelname aan alles wat er in de kerk omwille van de gemeenschap plaats vindt.

Huispaaskaars

Net als voorgaande jaren is het weer mogelijk om een huispaaskaars te bestellen.

U kunt dit jaar kiezen uit vier maten kaarsen, in 2 modellen.

Model 1: Kruis in rood met goud. Met een mooi, eenvoudig lijnenspel zien we in het kruis een sober kruis in een ronde vorm, als een hostie. De verrezen Heer als gebroken brood ten hemel geheven.

Model 2: Servus, Latijn voor hert. Een rijk symbool uit psalm 42 "Zoals een hert reikhalst naar levend water, zo wil ik, God, met heel mijn wezen naar U toe" In deze versiering gaan de rechte lijnen van het kruis over naar organische vormen, naar golven van stromend water waar het hert zich aan laaft . Verkrijgbaar zijn; A & H (6,5 x 20 cm.) € 11,-, B & G (7 x 25 cm.) € 15,-, C & F (7,5 x 30 cm.) € 22,- en D & E (8 x 40 cm.) € 30,-. Voor degenen die hierin geïnteresseerd zijn ligt in het voorportaal van onze kerk tot 1 april een intekenformulier om zo'n kaars te bestellen. Wanneer u hier uw naam op invult ontvangt u vóór Pasen as. uw eigen Paaskaars; telefonisch bestellen kan ook en wel bij José Van den Hove-Pluijmaekers, tel. 043-459 2278. Betalen en afhalen kan na elke H. Mis in de sacristie.

Dorpskalender foto van de maand februari.

Graafstraat (ca 1965)

Wintertocht Mannenkoor Inter Nos

Op zondag 24 februari as. organiseert Mannenkoor Inter Nos te Schin op Geul de jaarlijkse Wintertocht.

Ook in de winterperiode wordt getracht begaanbare paden in de veldlandschappen met bossen te combineren. Deze wintertocht is ook vanwege de hoogteverschillen een pittige tocht. Met steile klimmetjes, holle wegen en mooie vergezichten.

Alle routes voeren door een prachtig (hopelijk) winters Heuvellandschap. In Sibbe in gemeenschapshuis De Blokhut is de centrale rustplaats ingericht en bestaat de mogelijkheid voor een drankje en een hapje. Van hieruit gaat de route verder.

Tijdens de wandeling kunt u genieten van het mooie 5 sterrenlandschap met een grote verscheidenheid aan winterlandschappen en prachtige vergezichten in het landschap. Ook wandelt men door een aantal pittoreske gehuchten. Verder zijn in deze streek kastelen, wegkruizen en vakwerkhuisen te ontdekken. Een tocht voor het gehele gezin, ook voor gezinnen met kinderen. De afstanden zijn: 21 – 14 – 7 km.

Starttijden: 21 kilometer van 08.00 tot 12.00 uur,

14 kilometer van 08.00 tot 13.00 uur, 7 kilometer van 08.00 tot 14.00 uur.

Gestart wordt vanuit de kantine van Voetbalclub SV Geuldal, Mauritiussingel 2 A, 6305AZ Schin op Geul. Inschrijven kost € 2,50 per persoon, leden van erkende wandelbonden genieten € 1,- reductie. Het startbureau sluit om: 17.30 uur.

De wandeling vindt plaats onder auspiciën van de Koninklijke Wandelbond Nederland.

Het IVV-stempel is aanwezig. Inlichtingen: 043-459 2021 / 06-2703 2417

E-mail: paulvanweersch123@gmail.com www.mannenkoor-internos.nl

Eerste tv-mis vanuit Waubach op 10 februari

Limburg heeft een nieuwe ‘tv-kerk’. Na vijf jaar heeft de basiliek in Meerssen de fakkel overgedragen aan de Sint-Josephkerk in Landgraaf-Waubach. Ongeveer eens in de twee maanden wordt de televisie-mis van de KRO voortaan vanuit deze kerk uitgezonden. Op zondag 10 februari gebeurt dat voor de eerste keer. Hoofdcelebrant is dan pastoor Ed Smeets.

Tombola uitslagen Prinsenreceptie CV de Waterratte

Van de, op zondag 13 januari door CV de Waterratte gehouden loterij tijdens de receptie van Prins Roel I, zijn de prijzen gevallen op de volgende lotnummers:

Kleur groen 103, kleur wit 281, kleur wit 42, kleur groen 130, kleur wit 131, kleur roze 215, kleur groen 369, kleur groen 379, kleur roze 280, kleur roze 250, kleur wit 59, kleur groen 265.

Heeft u prijs ga dan naar de website van CV de Waterratte: www.cvdewaterratte.nl

Ziekenbezoek CV de Waterratte

Prins Roel I van het Waterratteriek en zijn gevolg zullen op woensdag 27 en donderdag 28 februari as. een bezoek brengen aan de zieken van Schin op Geul en Oud-Valkenburg die thuis, in het ziekenhuis, kliniek of verzorgingshuis verblijven. Als een bezoek van de Prins en zijn gevolg **NIET** op prijs gesteld wordt, gelieve U even contact op te nemen met Johan Wouters [tel. 043-459 2366]. Aan hem kunt U ook namen doorgeven van dorpsgenoten die kort geleden ziek zijn geworden en waarvan de Carnavalsvereniging nog niet op de hoogte is.

Dopelingen in 2018

	Geboren	Gedoopt
Liam Knops	29 - 05 - 2016	02 - 06 - 2018
Timo Dahn	19 - 03 - 2018	01 - 07 - 2018

Huwelijken in 2018

Björn Knops en Stella Willems	02 - 06 - 2018
-------------------------------	----------------

Parochie kan niet zonder bijdrage van parochianen

“Meneer pastoor, het was een mooie mis.” Dat zeggen mensen wel eens vaker vooral in deze periode rond de feestdagen als de kerk en de vieringen erg feestelijk zijn. “Het koor zong zo mooi. Het altaar was mooi versierd. En van uw preek heb ik echt iets opgestoken.” Pastoors horen bescheiden te zijn, maar zo’n compliment doet toch goed.

Zouden alle kerkbezoekers die op weg naar huis zijn denken: “Het was vandaag echt een mooie viering,” er ook wel eens bij stilstaan dat dit niet vanzelf gaat? Dat de pastoor uren werk heeft aan het schrijven van de preek, dat er bloemen gekocht moeten worden om het altaar te versieren, dat de dirigent en de organist van het koor meestal geen vrijwilligers zijn, maar betaald moeten worden?

Als kerk zijn we graag gastvrij. Iedereen is welkom. De deur staat altijd open. Maar aan het einde van de maand moeten de stookkosten wel betaald worden. Net als ieder huishouden heeft ook de parochie rekeningen die voldaan moeten worden. Dat kan alleen maar als zoveel mogelijk parochianen meebetalen. De kerk leeft van wat u als parochiaan wilt geven. Het is een vrijwillige bijdrage. Niets is verplicht, maar zonder uw steun kan de parochie haar werk niet blijven doen.

En de kerk is niet alleen van de pastoor of het kerkbestuur, de kerk is van ons allemaal, van u en van mij, van de hele gemeenschap. En ook als u er misschien maar een enkele keer komt, is het toch prettig als niet alleen het gebouw er onderhouden uitziet, maar dat ook de liturgie goed en mooi verzorgd is. Vanaf half januari zijn de enveloppen van de Actie Kerkbalans weer bij u in de brievenbus gevallen. En we hopen dat diegene die niet of nog niet meedoen aan de Kerkbijdrage, dit toch eens in heroverweging zullen nemen. En voor al de mensen die ons altijd al steunen een heel groot **Dankjewel**.

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritusbode kunnen tot uiterlijk 12 februari as. worden opgegeven bij de redactie:

- **mw. José Van den Hove-Pluijmaekers, Valkenburgerweg 142 A
telefoon: 043-459 2278**
- **hr. Wiebe Appelboom, Mauritiussingel 51, telefoon: 043-459 2660**

Parochie H.Johannes de Doper Oud Valkenburg

Administrator: ZEP pastoor R Graat, tel. 043-457 1221

Contactpersonen voor kerkbestuurszaken:

Algemeen: Hr. Hub Gerekens
tel. 06-5342 5028

Administratie kerkhof: Hr. Jo & mw. Rita Wachelder
tel. 043-321 6357

Opgeven misintenties: Mw. Paula Gerekens
tel. 043-459 1207

Bankrekeningnummer: NL23 RABO 0146 6011 73

Misintenties t.b.v. de maand maart 2019 kunt U
opgeven **vóór dinsdag 12 februari**



Diensten in de maand februari 2019

Zaterdag 2 februari Opdracht van de Heer in de Tempel
(*Maria Lichtmis*)

Tijdens de H.Mis, kaarsenwijding. Na de H.Mis, Blasiuszegen

De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk

19.00 uur: Uit dankbaarheid

Zaterdag 9 februari Vooravond 5^e Zondag Kerkelijk Jaar

19.00 uur: Elly en Mathias Bartels-van Liebergen

Zaterdag 16 februari Vooravond 6^e Zondag Kerkelijk Jaar

19.00 uur: Voor opgegeven intenties

Astrid Snepvangers-Vanspauwen (*c. buurt*)

Zaterdag 23 februari Vooravond 7^e Zondag Kerkelijk Jaar

19.00 uur: zeswekendienst Annelies Jaspers-Quaedvlieg

Astrid Snepvangers-Vanspauwen (*c. buurt*)

Korte mededeling van het kerkbestuur

Dank aan de vaste groep mensen die maandag 7 januari meehielp om de kerstpullen weer op te ruimen!

<p>Activiteitenagenda voor de maand februari 2019 van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul</p>

- ma. febr.** : Iedere maandag wandelen om 13.30 uur vanaf 't Geboew
- di./do. febr.** : Iedere dinsdagmorgen (10-12u) 'Open Bieb' en donderdagmiddag (13-15u) 'Open Bieb' en Breien in 't Geboew
- di. febr.** : Iedere dinsdag Bejaardensoos (14-16.30u) 't Geboew
- zo. 3 febr.** : Opluisteren H.Mis 10.30 uur door harpiste Pauline Nieuwenhuijs
- do. 7 febr.** : s' Ochtends vrijwilligers helpen op het kerkhof
- ma. 12 febr.** : Huiskamer: Knutselmiddag, vogelhuisjes verven en versieren
- wo. 13 febr.** : Heerlijkheid Schin op Geul: Samen aan tafel in Hotel Salden, aanvang 12.00 uur zie bijlage Heerlijkheid
- za. 16 febr.** : Spaarclubavond, in café A ge Pannes, thema: Legendes, aanvang 20.30 uur
- zo. 17 febr.** : Opluisteren H.Mis 10.30 uur Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia uit Ransdaal
- vr. 22 febr.** : Filmvoorstelling "The Post" 14.00 uur in 't Geboew, voor meer info zie bijlage Heerlijkheid
: Aw Wieverbal In d'r Proemehook aanvang 20.30 uur
- za. 23 febr.** : Reparatiecafé "Kump Good" van 11.00-13.30 uur in Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a
- zo. 24 febr.** : Winterwandeling Mannenkoor Inter Nos. Gestart kan worden vanaf 8.00 uur, vanuit de kantine van voetbalclub SV Geuldal, Mauritiussingel 2 A
: Mennekestrefte in Café 't Graefke, aanvang 11.11 uur
- ma. 25 febr.** : Huiskamer: jaarlijkse carnavalsmiddag samen met andere huiskamers in de Beemde te Broekhem
- di. 26 febr.** : 55+ Zitting CV de Waterratte m.m.v. Frans Cronenberg, Gilbert Petit, Rinus Hermsen en veel Sjins talent in 't Geboew, 14.00-17.00 uur
- 27 / 28 febr.** : Ziekenbezoek door Prins Roel I en zijn gevolg